



Martini sneek

Jaargang 41

Nr 5

Mei 2026



Kerkblad van de Protestantse Gemeenten
Sneek en Ysbrechtum • Tjalhuizum • Tirns



Draagt elanders lasten
christelijke uitvaartvereniging Sneek

Kwaliteit, integriteit en warme zorg

dag en nacht bereikbaar

0515 - 413 757



Uitvaartcentrum Talitha Koem
Harste 8, 8602 JX Sneek
info@uitvaardelsneek.nl
www.uitvaardelsneek.nl



**De Wit Dijkstra
Netwerk Notarissen**

Westersingel 30a Sneek
Telefoon 0515-41 78 85
www.dewit-dijkstra.nl

Aangesloten bij
Netwerk Notarissen



**"DE SOLAR EN
ENERGY SPECIALIST"**

voor boot, camper, caravan

**ZONNEPANELEN
OMVORMERS • LADERS
KOELKASTEN • KOELBOXEN
KOELLEDES • ACCU'S**



Advies



Montage



Showroom

0515-431920

WWW.AQUASOLAR.NL

BEDRIJVENPARK 'T GES • Zwolsmanweg 14
8606 KC Sneek • info@aquasolar.nl

wij verkopen
uw huis



**Vertrouwd
afscheid
nemen**



J. A. de Boer & Zn.

UITVAART

1921 • 2021

smedes
makelaardij

Dr. Boumaweg 16, Sneek
T 0515 - 444 588
E info@smedesmakelaardij.nl
www.smedesmakelaardij.nl

TOPPRESENTATIE OP



- Vloeren
- Gordijnen
- Behang
- Raamdecoratie
- Zonwering
- Horren



Bergstra
Wonen en Zonwering

Kleine palen 27
8601AB Sneek

0515 439 924

www.bergstrasneek.nl

GRAFISCH ONTWERP
& OPMAAK

ADVIES
& BEMIDDELING

DRUKWERK
& MULTIMEDIA



**STUDIO
DEETEEPEE**

studio@deeteepie.nl • 06 14166278

Martinisneek

Kerkblad van de Protestantse Gemeenten
Sneek en Ysbrechtum-Tjallhuizum-Tirns

PER UITGAVE VAN MARTINISNEEK
UW ADVERTENTIE WIJZIGEN?

DAT KAN!!!

bel 06 14166278 of
mail studio@deeteepie.nl
voor de mogelijkheden

Van de redactie

Beste lezers van dit kerkblad,

Voor u ligt het kerkblad van mei. Dit kerkblad zal net voor Pinksteren bij u op de deurmat vallen. Pinksteren, een bijzonder christelijk feest dat niet alleen binnen de muren van de kerk wordt gevierd maar ook buiten de kerkmuren met grote bijeenkomsten zoals Opwekking en het Pinksterfeest in Wijnjewoude. Het thema van dit kerkblad is daarom: Feest. De foto van een wapperende vlag op onze kerk, gemaakt op Bevrijdingsdag past wonderwel bij het thema. In dit kerkblad een interview met ons gemeentelid Marco Stallinga die, als lid van de Útlopers, graag met muziek bijdraagt aan een feestelijke sfeer. Wat heeft hij met Pinksteren en welke rol speelt muziek in zijn leven. Onze predikant Marije Mazereeuw schrijft ook over Pinksteren en onze predikant Vijko Top blikt terug op zijn loopbaan én gaat in de dienst van 7 juni vertellen hoe jonge én middeleeuwse vrouwen hem inspireren.

In dit kerkblad stellen twee jonge gemeenteleden zich aan ons voor. Daarnaast vindt u berichten vanuit de commissie pastoraat en diaconie en uitnodigingen voor diverse activiteiten in de kerken van Sneek en Ysbrechtum-Tjalhuizum en Tirns.

Ook de In Memoriam berichten en een overzicht van kerkdiensten in de beide gemeenten ontbreken niet in dit kerkblad.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Elly Eelkema

Inhoud

Pagina 4
Column



Pagina 11
Expositie in de
Martinikerk

Pagina 23
Openluchtdienst
YTT



En verder

Pagina 12: Onze jeugd

Pagina 15: Kerkdiensten Sneek

Pagina 20: Nieuws over het convenant

Pagina 21: Kerkdiensten Ysbrechtum -Tjalhuizum - Tirns

Pagina 22: Ysbrechtum -Tjalhuizum - Tirns

Pagina 29: Puzzel

Foto voorpagina: *'Kerk in de stad'* Henk de Vries

Feest!

Op 24 mei is het Pinksteren! Een lang weekend vrij! Ga je iets leuks doen? En kom je naar de kerk om met ons feest te vieren?

Uitleggen wat we met Pinksteren vieren is vaak een beetje lastig. Het antwoord kennen we wel: 'We vieren de uitstorting van de heilige Geest'. Correct ja! Maar wat betekent dat dan? Die vraag bewaren we voor de 24e.

We gaan even terug naar de leerlingen van Jezus. Zij hebben iets heel ingrijpends, verdrietigs en wonderlijks meegemaakt. Nu proberen ze de draad weer op te pakken, hun eigen vlammetje terug te vinden. En na Pinksteren hebben zij (en wij!) daar de hele zomer en herfst voor nodig.

De periode tussen Pinksteren en het kerstfeest wordt (bij gebrek aan grote feesten) ook wel de 'feestloze' periode genoemd. Eigenlijk is dat een beetje gek, want er is natuurlijk genoeg te vieren! Op 31 mei en 21 juni bijvoorbeeld, verzorgen de jongeren van Ysbrechtum en Sneek samen twee diensten. Daarover meer op een andere plek in dit kerkblad, maar dat het een feestje wordt, staat vast.

Misschien heb je in je eigen agenda ook nog wel feesten staan: een verjaardag, een bruiloft of een diploma-uitreiking bijvoorbeeld.

Maar als dat niet zo is (of als je de feesten liever even aan je voorbij laat gaan) en je je zelf een beetje voelt zoals de leerlingen van Jezus; als je

bezig bent om je eigen vonkje weer te vinden en je eigen draad oppakken, dan hoop ik dat je oog hebt voor de kleine dingen die voor jou een feestje zijn: een mooie film, een dier ergens buiten, een zonsondergang, een kind dat naar je glimlacht, iets maken of doen waar jij blij van wordt. Dat een ander die dingen misschien gek vindt, dat maakt niet uit. Het zijn jouw ankers op weg naar een nieuw begin. De mensen die de leerlingen van Jezus' hoorden praten op het Pinksterfeest riepen ook: ze zullen wel dronken zijn. Maar op die dag werden wel de fundamenten gelegd voor de kerk van Christus.

De leerlingen wisten nog niet hoe het uiteindelijk gebouw eruit zou komen te zien, maar ze legden toch de eerste steen.

Zo'n 2000 jaar later zijn we nog steeds aan het bouwen. Welk fundament zou jij willen leggen? En kom je er samen met ons iets moois van maken met Pinksteren en daarna?

Weet je van harte welkom in de Martini!

Ds. Marije Mazereeuw



Even bijpraten

Op het moment dat ik dit schrijf is het al mei. Een maand hiervoor vierden we Pasen. Wat was dat bijzonder! Als het kerkblad uitkomt is het al Hemelvaart geweest en wordt het bijna Pinksteren. We hebben mooie dingen in het vooruitzicht!

Zoals jullie misschien weten, ben ik op dit moment voor 75% aan het werk en bouw ik op naar 100%. Mijn percentage zit dus ergens daar tussenin.

Wat ik op dit moment nog niet doe, zijn uitvaarten. Dat is omdat mensen die afscheid nemen van een geliefde een voorganger verdienen die 100% aandacht kan geven. Ik hoop dat later dit jaar ook weer te kunnen doen.

Van 6 tot en met 14 juni ben ik vrij. Mijn collega Aukje is dan aanwezig. Met een hartelijke groet,

Ds. Marije Mazereeuw



De Diaconie heeft ook voor 2025/2026 twee speerpunten.

'Jong en oud'

Een enthousiaste groep is hiermee bezig en probeert hier handen en voeten aan te geven.

Jong:

- Voor deze groep wordt de speurtocht gemaakt in de Martinikerk (zie artikel hiernaast)

Oud (minder jong):

- We zijn op zoek naar mensen die een bezoekje willen brengen bij iemand in de woonzorgcentra.

Voor het Dr. Wumkeshús zoeken we leuke, lieve mensen met een warm hart. Hier wonen ook mensen met een GGZ achtergrond.

Voor meer informatie kun je terecht bij Nynke Post en Susan de Vries, wij vertellen hier graag over.

Het pastoraat In de Bomenbuurt is ook op zoek naar bezoekers.

Dus meld je aan, je krijgt er veel voor terug!

Jeugd- en Speurtochtproject Martinikerk

Beste gemeenteleden,

Al enige tijd zijn een aantal leden van de Diaconie bezig met het ontwerpen van een speurtocht in onze kerk voor de schoolkinderen.

Er is een boekje met vragen en opdrachten gemaakt. Deze wordt ondersteund door verschillende filmpjes waarin meer informatie over een bepaald gedeelte in de kerk of voorwerp in de kerk wordt verteld, zoals bijvoorbeeld het klompenhok en de wapenborden.

We zijn heel erg blij dat Bob wilde vertellen over het prachtige orgel, Henk vertelt in het filmpje over het klompenhok en Jan Klasen over een bijzondere grafsteen. Tot slot vertelt Siep over de geschiedenis van de wapenborden.

Voor het bekijken van de filmpjes maken de kinderen gebruik van tablets en natuurlijk krijgen ze bij aanvang een boekje waarin ze alles kunnen lezen en opschrijven. De filmpjes activeren we via QR-codes.

Na de speurtocht gaan de kinderen, ter afsluiting, aan de knutseltafel zitten om iets maken wat te maken heeft met de speurtocht (kaars versieren of een glas-in-loodraam knutselen).

We hopen voor de zomervakantie de eerste groep te verwelkomen in onze prachtige kerk.

Dat dit wel het een en ander gaat kosten moge duidelijk zijn. Daarom bevelen wij u de collecte van 17 mei voor deze prachtige speurtocht, van harte aan!

Hartelijke groet van de werkgroep Speurtocht Martini (Jan Klasen, Saskia Obbink, Jellie Huitema en Rennie Wierda).



ELKAAR OP HANDEN DRAGEN

Een week of wat geleden stuitte ik op dit gedicht van Judith Hertzberg.
In een paar regels wordt heel veel gezegd. (*)

ER IS NOG ZOMER

Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
terwille was als iedereen
niet iedereen
op handen droeg.

Er is nog zomer en genoeg... Het lijkt alsof Herzberg bedoelt dat er nog genoeg zomer is. Maar er staat:

Er is nog zomer én er is genoeg.

De zomer staat symbool voor hoe zomers het leven kan zijn. Judith Herzberg bedoelt waarschijnlijk: zon, vrijheid, samen met anderen, er even helemaal uit zijn, geen zorgen enz. Er is genoeg om blij mee te zijn, om je gelukkig te kunnen voelen, om het leven aan te kunnen.



Mbappé op handen gedragen

Maar na het lichte begin volgen woorden als *loodzwaar, tillen en gezwoeg*. Het is niet altijd zomer, de zon schijnt niet altijd, het leven kan ook loodzwaar zijn. In die tweede regel staat ook het woord *zou*. Het *zou* loodzwaar tillen zijn als...

als iedereen niet iedereen... Het zou een gezwoeg zijn als niet iedereen iedereen op handen droeg, alsof iedereen iedereen inderdaad op handen draagt. Maar het woordje 'niet' staat tussen het tweetal *iedereen* in. Het *zou kunnen*, maar het is dus niet altijd zo. Kijk maar naar de een na laatste regel, *niet iedereen* staat helemaal apart. Er klinkt eenzaamheid in door. De werkelijkheid *zou kunnen zijn* als een zomer, als we elkaar terwille *zouden zijn*, als we elkaar op handen *zouden* dragen. Helaas is de werkelijkheid niet zo en dus is het leven vaak loodzwaar tillen en gezwoeg. En toch, er is genoeg.

Er zit rijm in het gedicht: *genoeg – gezwoeg – droeg*. Er is voldoende, maar je kunt ergens ook *genoeg* van krijgen. *Gezwoeg* is sowieso zwaar. En *droeg*: heerlijk als je op handen gedragen wordt, maar het dragen kan ook zwaar zijn, misschien soms zelfs loodzwaar.

Wat is het mooi, wat zou het mooi zijn, kerk-zijn als vorm van het elkaar op handen dragen, op zomerse dagen en in tijden van gezwoeg. Gelovend: er is genoeg.

Aukje Westra

(*) Met dank aan de uitleg van Gerard Swüste

MAANDELIJKSE EVENSONGS IN SNEEK

De Stichting Martini Koorschool Sneek nodigt je uit voor de maandelijkse viering die afwisselend gehouden wordt in de PKN Martinikerk en de RK ST. Martinuskerk.

De viering start op **zondag 31 mei om 16.00 uur in de Grote of Martinikerk.**

Martini Koorschool o.l.v. Gerard van Beijeren.

- Liturg : Ds. Marije Mazereeuw
- Organist : Bob van der Linde
- Datum : zondag 31 mei
- Plaats : Grote- of Martinikerk
- Tijd : 16:00 uur

De toegang is gratis.

Na afloop is er een collecte.

De volgende evensong is op zondag 28 juni om 16.00 uur in de RK St. Martinus aan de Singel.

Stichting Martini Koorschool Sneek



Omtinken



In de rubriek **Omtinken** deze keer een wijkcoördinator aan het woord:

Mijn naam is Tjally Leidelmeijer en sinds 2023 ben ik coördinator voor het pastoraat van de Zwettewijk. Samen met het regioteam ben ik verantwoordelijk voor het ontmoetingspastoraat in onze wijk. Als coördinator moet ik ervoor zorgen dat het team op sterkte is. Ons regioteam bestaat naast mijzelf uit 5 ouderenbezoekers. Dat is op dit moment voldoende.

Aan het begin van het seizoen in september/oktober nodig ik de medewerkers uit om te bespreken hoe het gaat en kijken we naar de verdeling van het aantal adressen. Tussendoor hebben we contact via de mail of ik fiets even langs. De ouderenbezoekers bezoeken de 80-plussers en de huwelijksjubilarissen in onze wijk en ik zorg ervoor dat de gegevens, die het kerkelijk bureau ons tweemaal per jaar stuurt, bij de juiste medewerker terechtkomt. Als coördinator ben ik het aanspreekpunt voor het kerkelijk bureau en voor het wijkteam.

Daarnaast bezoek ik de vergaderingen van de Commissie Pastoraat, dit is drie keer per jaar. Al met al is de tijdsbesteding gemiddeld 3 uur per maand en dat valt best mee.

De verdeling van taken zoals hierboven beschreven, bevalt mij uitstekend. Ik hou wel van organiseren en ben graag de spin in het web. Geldt dit ook voor jou en heb je een paar uurtjes per maand over? De Commissie Pastoraat is nog op zoek naar coördinatoren voor een aantal wijken. Wil je nog wat meer informatie, bel mij gerust!

Tjally Leidelmeijer, telefoonnummer 06 389 03 105



Pastorale aanspreekpunten:

Heeft u of weet u bijzonderheden m.b.t. lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoekje ontvangen namens de kerk, dan zouden wij het fijn vinden als u dit doorgeeft aan één van de drie pastorale aanspreekpunten:

Wijk 1 en 2 (Harinxmaland West, Noorderhoek 1 en 2, Hemdijk, De Loten, Centrum, Lemmerweg, Sperkhem/Tuindorp, Tinga, Duinterven en Brekken):
Marieke Twijnstra-Boersma, telefoon 425044,
e-mail: j.m.t@home.nl

Wijk 3 (Harinxmaland Oost, Zwette, Pasveer, Stadsfenne, De Domp/Oudvaart, Houkesloot, Het Eiland, Bomenbuurt en Parallelwijk):
Clasien Weemhoff-van Eijk, tel. 231947, e-mail:
cweemhoff@ziggo.nl

Wijk 4 (Woonzorgcentra): Ad Buijs, tel. 559290,
e-mail: buijsmersie@home.nl
Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste personen terechtkomt. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw wijkpredikant.

In gesprek met Marco Stallinga

Voor dit kerkblad met het thema feest heb ik contact gezocht met Marco Stallinga. Marco is 26 jaar, woont in Sneek en werkt bij De Ruiters Machinefabriek. Hij heeft een aantal jaren meegewerkt aan de Geestdriftdiensten, is met World Servants naar Malawi geweest en is in zijn vrije tijd enthousiast lid van zowel fanfare Swettewyn als dweilorkest de Útlopers. Overal waar de Útlopers komen is het feest, dus reden genoeg om met Marco over het thema feest te praten.



Beste Marco, waarom heb jij gekozen voor het instrument dat je bespeelt?

"In mijn jeugd woonde ik in Wolvega, daar heb ik muzikles gehad en bespeelde ik een cornet. Nadat we in Sneek zijn komen wonen, volgde de althoorn en later ben ik de esbas, de besbas en het euphonium gaan bespelen. De switch van het ene naar het andere instrument kwam meestal omdat er binnen het orkest behoefte was aan iemand die dat betreffende instrument zou kunnen en willen spelen. De instrumenten lijken qua ventielen op elkaar, dus het is redelijk makkelijk om over te stappen. Natuurlijk moet je wel wennen aan de verschillende instrumenten qua mondstuk en hebben de instrumenten allemaal een verschillende klank".

Hoe ben je bij Swettewyn en bij de Útlopers terecht gekomen?

Het kwam steeds op mijn pad. Eerst ben ik via Geestdrift en Esther Albersen bij de Harmonie, nu Swettewyn, terecht gekomen en via Matthijs Wiersma van Swettewyn ben ik terecht gekomen bij de Útlopers. Daarnaast speel ik regelmatig mee met projecten van andere orkesten. Dat vind ik ook erg leuk".

Ik stel me voor dat er best een groot verschil zit tussen de muziek die je speelt bij Swettewyn en de feestmuziek van de Útlopers, hoe ervaar jij dat?

"Het soort muziek is natuurlijk heel verschillend, van de meer serieuze muziek en gedragen muziek die we met Swettewyn, zittend en met bladmuziek, spelen tijdens herdenkingen of bij kerkdiensten, tot het spelen van feestmuziek met de Útlopers op veel verschillende plekken, waarbij we zelfs in Duitsland hebben gespeeld. Bij een dweilorkest speel je alles uit het hoofd en bij een dweilorkest is de interactie met het publiek erg belangrijk, je wilt er graag een feestje van maken en dan hoop je natuurlijk dat het publiek reageert en meedoet".

Als we het over feesten in de kerk hebben dan is Pinksteren vaak een minder bekend feest, hoe is dat voor jou?

"Pinksteren is voor mij familieweekend op camping de Noordster in Dwingeloo. Met 90 man is dat ieder jaar een feest. En dan gaan we op zondag met veel mensen naar de kerkdienst op de camping. Dan samen het lied 'In vuur en vlam' zingen, voor mij hoort dat bij Pinksteren. Pinksteren is voor mij vooral een feest dat je buiten viert, en als de zon dan ook nog schijnt dan ervaar ik het Pinkstergevoel".



Marco samen met de Útlopers

Als jij iemand over de betekenis van Pinksteren wilt vertellen hoe zou je dat dan doen?

“Als iemand niet gelovig is, is het uitleggen van wat er gebeurde met Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, best moeilijk. Om de juiste woorden te vinden voor het gebeuren met Pinksteren, dansende vlammen boven de hoofden van mensen, je ziet de ander al denken...”

Uiteindelijk komen we erop dat Pinksteren een aanstekelijk feest is van mensen die elkaar kunnen én willen verstaan, zoals de discipelen destijds in Jeruzalem in verschillende talen konden spreken en door de omstanders werden verstaan. Pinksteren is vooral een feest van samen. Marco vult aan: “De muziek zoals we die met de Útlopers spelen draagt bij aan samenzijn. Zoals met Pinksteren de mensen elkaar gingen verstaan zo verstaan mensen elkaar ook in de muziek. De veelstemmigheid van de instrumenten en de verschillende lagen in de muziek vind ik prachtig”.



Zo ronden we ons gesprek over Pinksteren af, een gesprek waarbij we soms niet de woorden konden vinden voor het geheim van Pinksteren maar vooral ook de conclusie trekken dat Pinksteren gewoon mag gebeuren en worden ervaren in enthousiasme tijdens het samen feest vieren.

Elly Elkema

Doe mee aan de Nacht van Gebed voor vervolgde christenen 6 juni in de Filadelfiagemeente, Kleinzand 167 te Sneek.

Wereldwijd worden 388 miljoen christenen zwaar vervolgd en gediscrimineerd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk. In de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 juni bidden christenen in heel Nederland en Vlaanderen voor hun vervolgde broers en zussen.

Doe mee met de Nacht van Gebed in de Filadelfiagemeente te Sneek. De Nacht begint om 22:00 uur en duurt tot ca 2:00 uur. Tijdens de Nacht horen en zien we verhalen uit onder meer Noord-Korea, Afghanistan, Mexico en Iran. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de Nacht mee te bidden. Schuif gerust aan!

De Nacht van Gebed voor vervolgde christenen begon in 1988, maar al eeuwenlang bidden er christenen in de nacht. Sommigen uit vrije wil, anderen omdat ze geen keuze hebben. Een christen uit een inheemse stam in Colombia

vertelt: “We moeten elkaar in het geheim ontmoeten en lopen ’s nachts in absolute stilte naar een afgelegen plek. Daar kunnen we God aanbidden, zonder te zingen, zonder geluid.”

De Here Jezus koos er regelmatig zelf voor om ’s nachts te bidden. Dit gaf Hem de rust om met onverdeelde aandacht in gesprek te gaan met Zijn hemelse Vader. Volg jij Zijn voorbeeld hierin ook? Neem voor vragen contact op met: Haitze Wiersma tel: 0515-421207 of 06-24148294. Of kijk op opendoors.nl/nacht



Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze persoonlijke vraag. Ditmaal: schrijver/zanger
STEF BOS



“Doe alleen de dingen die je echt wilt”

GELUK IS ALS JE SAMENVALT MET WIE JE BENT

In Romeinen 12 staat: “De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Weest in broederliefde elkander genegen.” Mijn vader schreef die verzen in het bijbeltje – zo een met van die duimgrepen – dat ik van hem kreeg toen ik 16 jaar was. Wat moet je daar nu mee, denk je op die leeftijd. Het zijn voor mij de drie belangrijkste lessen in mijn leven. Bij alles wat ik doe heb ik het gevoel dat er iets over mij waakt, dat er iets genadig over mij is. Noem het God, of het Opperwezen. Het is voor mij in ieder geval een heel lieve man – of vrouw – want ik geloof vooral in de God van het Nieuwe Testament.

Geluk is als je samenvalt met wie je bent. Daar ben ik in een periode van mijn leven achter gekomen waarin ik dingen deed waar ik niet achter stond, zoals elke keer weer de top tien van de hitparade proberen te halen. Ik voelde me er ongelukkig door en kreeg hartkloppingen. Ik ging naar mijn vader en hij gaf me een geweldig advies: doe alleen de dingen die je echt wilt en stop met de rest. Ik ben toen gestopt met bezig zijn met wat mijn publiek graag wil. Ik ben gaan doen wat ik zelf graag wil, namelijk verhalen doorgeven. Tijdens mijn theateroptredens wil ik best wel ‘Papa’ of ‘Is dit nu later’ zingen als men daar om vraagt, maar het draait niet meer om deze hits.

Ik ben een blaadje aan een boom. De blaadjes vallen, maar de boom blijft staan. Zo kijk ik aan tegen de dood. Ik ben nu de eerste in de lijn, want mijn ouders zijn beiden al overleden. Afgelopen juni kwam de dood heel dichtbij. Er werd een gezwel in mijn darmen ontdekt. Ik ben daaraan succesvol geopereerd. Als het een jaar later was ontdekt, was het waarschijnlijk mijn einde geweest. Ik heb in die periode het zalige gevoel gekregen dat het goed is. Ik heb vrede met mijn dood – het leven moet gewoon een begin- en eindpunt hebben. Voor mij is het belangrijk om in die periode daartussen iets toe te voegen aan de wereld. ■

Dit interview is overgenomen uit het Nederlands Dagblad. Wilt u meer van deze verhalen lezen? Ga naar www.nd.nl/houvast

Expositie Maaïke Prummel:

'Aan het licht brengen'

Op dit moment is er in de Martinikerk in het Oosterkoor een expositie van Maaïke Prummel genaamd 'Aan het licht brengen'.

Een titel die de lading dekt. Want lang hield Maaïke Prummel haar werk voor zichzelf.

Waar Maaïke Prummel in het verleden wel exposeerde, is dat later door omstandigheden niet meer gebeurd.

Ze sloeg – noodgedwongen – een andere weg in. En dan ontmoet ze Matthijs Graafland bij een tentoonstelling in Feanwâlden in de Skierstins. Ze raken aan de praat en maken een afspraak. Thuis bij Maaïke wordt Matthijs enthousiast. En later ook de Commissie Openstelling Martinikerk.

Voor de zomeropenstelling dit keer dus geen kunstenaars van ver, maar iemand uit de eigen gemeente.

Maaïke Prummel is opgegroeid met kunst en heeft als volwassene de Academie Vredeman de Vries in Leeuwarden afgerond.

In de tentoonstelling ziet u haar afstudeerwerk, neemt ze u mee naar Schotland, naar de Ring of Brodgar, maar ziet u ook haar weergave van het Hoogend

Er is ook recenter werk, waar meer de mensen en emoties centraal staan.

Een echte overzichtstentoonstelling!



Hoogend - foto Jamaine Festen.jpeg



Ring of Brodgar - foto Jamaine Festen.jpeg

Tijdens de openstelling van de Martinikerk van donderdag tot en met zaterdag van 14.00 uur tot 16.30 uur kunt u de tentoonstelling bezoeken. Vanaf 16 juni ook op dinsdag- en woensdagmiddag. De laatste dag van deze tentoonstelling is zaterdag 25 juli.

U wordt hierbij van harte uitgenodigd om de expositie van ons kerkklid te komen bekijken.

Commissie Openstelling Martinikerk

Hallo lieve gemeenteleden!

In onze gemeente horen ook de kinderen er helemaal bij, en daarom stellen we ze graag aan jullie voor 😊
De komende tijd doen we dat op een leuke en persoonlijke manier, een beetje zoals in een vriendenboekje.
We hopen dat jullie zo met een glimlach een beetje verbonden raken met de jongste leden van onze gemeente!

Lieve groet, *De Jeugdraad*

Over mij

Mijn naam is: Ronya Deniz

Ik ben 6 jaar

In welke groep zit je: 2

Hier ben ik goed in: spel

Favorieten

Dit doe ik het liefste: buiten spelen

Mijn lievelingseten is: kaas pasta

Mijn lievelingsdier is: een konijn

Mijn favoriete vakantieplek is: Den Haag

Kerk

Wat vind je leuk in de kerk: kinderdienst

Mijn favoriete feestdag is: Pasen

Als je God 1 vraag kon stellen, wat zou dat dan zijn:
kan ik ook in jouw leven zijn.



Over mij

Mijn naam is: Ömer Toprak

Ik ben 9 jaar

In welke groep zit je: 5 en 6

Hier ben ik goed in: lezen

Favorieten

Dit doe ik het liefste: voetbal

Mijn lievelingseten is: pasta

Mijn lievelingsdier is: een hond

Mijn favoriete vakantieplek is:

Amsterdam

Kerk

Wat vind je leuk in de kerk: kinderdienst,
muziek zingen

Mijn favoriete feestdag is: kerst

Als je God 1 vraag kon stellen, wat zou dat
dan zijn: *hoe loop ik op uw pad?*



Een mopperende oude man gaat met pensioen....

Toen Lou Reed elektroshocks kreeg om zijn verwarde brein te resetten werd ik geboren. In een prachtige, droge en warme zomer. Lou Reed en vele andere popmuzikanten lieten in de jaren daarna luidkeels van zich horen met elektrisch versterkte gitaren. Ze eisten ruimte op en zochten de ruimte op met allerlei roesmiddelen. Een dolle tijd, die jaren zestig en zeventig. De beperkingen van de oorlogsjaren maakte plaats voor de drang naar (seksuele) vrijheid. Ook daar werden weer mensen, vooral vrouwen, het slachtoffer van.

In Marknesse ging het er minder ruig aan toe dan in het New York van Lou Reed en dan in andere hoofdsteden. Maar het was voor de kerkenraad geen probleem dat wij als 17, 18-jarigen het clubseizoen afsloten met een kampeerweekend. We waren met 25 jongeren en reddden onszelf. De jeugdouderling kwam 's avonds een keer kijken, meer toezicht was er niet.

De samenleving en ook de kerken veranderden mee. Met felle, inhoudelijke debatten werd gezocht naar een nieuwe geloofsinhoud. Er kwam een nieuw liedboek en kerken experimenteerden met nieuwe vormen van kerkzijn. In die tijd ging ik theologie studeren.

En nu?

Inhoudelijke debatten? Amper. Zowel in de kerk als in de samenleving zoeken mensen vooral schuilplaatsen op. Bang en angstig voor de grote, boze wereld. Bang voor AI, bang voor de klimaatverandering, bang voor China. We vallen weer terug op oude gewoontes en gebruiken. Het levende water stroomt niet meer; we proberen weer terug in de kraan te kruipen. Maar ja, als je het leven niet pakt, dan pakt het leven jou. Gelukkig zijn er mensen die tegen de stroom ingaan. Met name jonge vrouwen eisen (geloofs) ruimte op. Ik heb genoten van het boek 'Oersoep' van Bregje Hofstede en ik kijk en luister gefascineerd naar de Spaanse zangeres Rosalia. Geïnspireerd door Middeleeuwse vrouwelijke mystici als Hadewych gaan ze op ontdekkingsreis door zichzelf én de wereld. Een ruimtereis, een zoektocht naar menselijkheid en leefbaarheid.... voor iedereen.

Genoeg gemopperd, Topje, tijd om met pensioen te gaan.

Op zondag 7 juni ga ik voor het laatst voor in de Martinikerk. Een paar dagen later is mijn laatste werkdag in Sneek. In Ysbrechtum en de Slachsang ga ik nog door. Tot eind januari 2027. Dan neem ik samen met Aukje afscheid tijdens kerkdiensten in Ysbrechtum en een week later in Sneek.

Dan is de officiële afscheidsdienst.

Op 7 juni nog een keer mopperen én vertel ik over nieuwe geloofswegen. Waarbij Middeleeuwse én moderne vrouwen mij de weg wijzen.

Vijko Top



HERHAALDE OPROEP!

Help je mee met het haken van kerstfiguren?
Dit kan in je eigen tempo, thuis of samen tijdens
de creatieve avond(en).

JE AANMELDEN KAN VIA
JEUGDPKNSNEEK@GMAIL.COM



BIERTJE (OF SAPJE) MET DE DOMINEE!



22 MEI | 20:00 | MARKT23

UITNODIGING



Hierbij nodigen wij u uit voor een gezellige lunch bij Hotel
Van der Valk
op dinsdag 16 juni a.s. van 12.00 uur – 14.00 uur.
De kosten van de lunch bedragen € 25,50 per persoon,
te betalen bij binnenkomst.

U kunt zich tot 12 juni a.s. opgeven bij:
Heleen Postma 06-22213104
Lies Evertse 06-14452977

Lies Evertse- van Doornspeek
Secretaris ANBO-PCOB en KBO afdeling Sneek e.o



Protestantse Gemeente Sneek

Zondag 24 mei

Voorganger ds. Marije Mazereeuw
1e collecte: Deelkastjes/plaatselijke armoede
2e collecte: Kerk

Zondag 31 mei

Voorganger ds. Aart Veldhuizen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

Zondag 7 juni

Voorganger ds. Vijko Top
1e collecte: KIA Kenia
2e collecte: Kerk

Zondag 14 juni

Voorganger: mevr. Gryt van der Galien
1e collecte: Hospice "De Kime" Sneek
2e collecte: Kerk

Kinderdiensten: 31 mei en 14 juni

De kerkdiensten vanuit de Martinikerk zijn zowel live als achteraf te zien op Kerkomroep, via martinisneek.nl



Diaconie

Collecten PG Sneek kunt u overmaken
op Bankrekeningnummer:
Diaconie: NL20RABO 0359 5059 45
Kerk: NL54 RABO 0373 7293 16
of via deze QR code



Kerk

Diensten Woonzorgcentra

WZC Noorderhoek

Dinsdag 2 juni
Aanvang: 15.00 uur
Voorganger: Jan Brandsma

Frittemahof

Donderdag 11 juni
Aanvang: 15.00 uur
Voorganger: Trudy Huizinga

It Skulplak

Woensdag 27 mei
Aanvang: 15.00 uur
Voorganger: ds. Aukje Westra

Uit de Kerkenraad

Aanpassing in de liturgie

Misschien heeft u het al gemerkt: het moment van stilte is verplaatst naar ná de mededelingen. Na de handdruk zal de predikant ons uitnodigen tot een moment van stilte, zodat we ons in rust kunnen voorbereiden op de dienst.

Roze kerkdienst

Tijdens het moderamen hebben we een gesprek gehad met een vertegenwoordiger van het COC. Zij zouden graag samen met onze gemeente een roze kerkdienst organiseren in de Martinikerk. Het gaat om een dienst waarin aandacht is voor mensen die zich – in mensbeeld of in de manier waarop zij liefde uiten – niet altijd binnen de gebruikelijke kaders herkennen.

De kerkenraad heeft besloten hieraan mee te werken en dit vorm te geven binnen een reguliere kerkdienst. Deze dienst zal plaatsvinden op 1 november, met ds. Riemer Praamsma als voorganger. Hij heeft eerder een roze dienst geleid in Amsterdam. In de komende periode gaan we samen verder uitwerken hoe deze dienst vorm krijgt.

Gezamenlijke verklaring Beëindiging Convenant

In goed overleg met de kerkenraad van Ysbrechtum is een gezamenlijke verklaring opgesteld, die inmiddels naar de classis is verzonden. Verderop in dit kerkblad vindt u een korte toelichting, met een verwijzing naar de volledige tekst op onze website.

Pauline Trouwborst – Scriba

IN MEMORIAM

Reinder Faber

Op 27 april 2026 overleed Reinder Faber. Hij werd geboren op 9 augustus 1934 in Wytmarsum. Groeide op in een gezin met broers en zussen. Trouwde in 1959 met Wieke van der Velde. Wytmarsum werd als eerste hun woonplaats. Het werk van Reinder bracht hen later naar Sneek. Hun huwelijk zou bijna 67 jaar duren, waarvan ze meer dan veertig jaar woonden aan de Schierstins 5. Samen kregen ze 6 kinderen, waarvan de oudste stil werd geboren. Reinder en Wieke werden pake en beppe van 10 kleinkinderen, die ze met aandacht volgden bij het opgroeien en in hun ontwikkeling. Het leven samen en als gezin was goed en samen maakten ze mooie herinneringen.

In zijn werkzame leven was Reinder timmerman. Een echte bouwer, waar de kinderen – later met hun eigen huis – veel voordeel mee deden. Reinder was ook een fervent tuinman, die als hobby groenten verbouwde en die zijn voortuin kleurrijk en met smaak beplante.

Enige weken geleden bleek Reinder ongeneeslijk ziek, om toch nog plotseling te overlijden. Zaterdag 2 mei was er een dankdienst voor zijn leven en is zijn lichaam begraven op de algemene begraafplaats hier in Sneek.

Grytsje van der Galiën

Jansje Simontje (Jos)

Douma-Haitsma

Bolsward, 30-06-1927 - Sneek, 16-04- 2026

Twaalf jaar was Jos toen de oorlog uitbrak. Haar vader, gemeentesecretaris in Bolsward, was actief in het verzet, werd opgepakt en stierf aan het einde van de oorlog in Duitse gevangenschap. Het was een zware slag voor haar moeder en vijf broers en zussen. Jos deed de Kweekschool en stond in Kielwindeweer en Harlingen voor de klas. In de jaren '70 pakte Jos haar beroep als onderwijzeres weer op. Ze gaf een dag in de week les aan de Julianaschool.

Net na de oorlog ontmoetten Jan Sippe en Jos elkaar, het was het liefde op het eerste gezicht. Maar Jan werd ingezet in toenmalige Nederlands Indië. Door elkaar brieven te schrijven bleef de liefde bloeien. Ze kregen drie zoons en twee dochters met wie ze veel hoogtepunten beleefden, maar een dieptepunt was het plotselinge overlijden van zoon Sippe Jan in 1979.

Jos verzorgde zichzelf en hun huis tot in de puntjes. Waardigheid stond hoog in het vaandel en ze was meelevend en vriendelijk. Als een ander iets voor haar deed bedankte ze die nadrukkelijk. Kwetsbare emoties hield ze voor zichzelf.

In het voorjaar van 2016 kreeg Jos een herseninfarct, waar ze wonderbaarlijk goed van herstelde. Een paar jaar later werd er borstkanker bij haar ontdekt, dankzij bestralingen bleef het lang onder controle. In 2020 moest er afscheid genomen worden van hun geliefde huis aan de Ooievaarslaan en verhuisden ze naar de Frittemastate. Na het overlijden van Jan twee jaar geleden, pakte Jos de draad heel snel weer op.

Op 23 april namen we in de Martinikerk afscheid van Jos, de vrouw die in de rust van kerk en thuis haar hart peilde en door God gekend werd.

Aukje Westra

Marina Brouwer-van Wijk

OP 20 april overleed thuis aan de Zoutepoel ons gemeentelid Marina Brouwer-van Wijk. Ze is 91 jaar geworden. De laatste jaren was ze gebonden aan huis, daar goed verzorgd door de medewerkers van 'Saar aan huis' en ware vrienden, die haar tot het laatst hebben bijgestaan. Haar scherpe geest had zich gaandeweg teruggetrokken en werd vrijwel onbereikbaar voor de mensen om zich heen, maar terwijl ik dit schrijf bedenk ik me dat Marina, die zo van taal hield en opgetogen kon zijn over goede formuleringen, het mooier zou hebben gevonden wanneer ik zou schrijven dat ze wegdeemsterde.

Ze was na haar jaren als (zeer geliefde) lerares Engels in Den Haag met haar man Teun in Sneek komen wonen en maakte zich in die eerste periode zeer verdienstelijk als secretaresse van de provinciale afdeling van de VVD. Toen Teun in 1990 overleed moest ze zichzelf hervinden en dat lukte, terwijl ze hem de rest van haar lange leven diep is blijven betreuren.

Verre reizen maken, liefst in gezelschap van een van de hartsvriendinnen, fotograferen, de katten en ook de nieuwe kennissen en vrienden die ze in Sneek kreeg, dat alles gaf haar de levenslust terug en de wil om er iets goeds van te maken.

Eind 1998 werd ze bevestigd tot ouderlinge en al gauw werd ze ook scriba van de wijkkerkeraad. Ze had een grote actieradius en de gave om met mensen vertrouwd te raken. Haar vrolijke inzet werkte goed en dat konden we goed gebruiken, vooral in vergaderingen waar wat zurigheid dreigde te heersen. En nooit werd er tevergeefs een beroep op haar gedaan, ook niet als er bij voorbeeld uit slordigheid iets niet op tijd geregeld was en zij de vraag kreeg even in te vallen. Dan liet ze zeer wel merken wat ze daarvan vond, maar maakte dat ondergeschikt aan wat er moest gebeuren.

We hebben in besloten kring afscheid van haar genomen op 28 april in het uitvaartcentrum aan de Harinxmalaan. In toespraken van haar meest vertrouwde vrienden werd haar leven op roerende wijze getekend en daarmee ook de blijvende indruk die ze achterlaat.

Haar gedachtenis zij ons tot zegen.

Alex van Ligten

Van het Kerkelijk Bureau

Adres:

Oud Kerkhof 1, 8601 EE, Sneek
Tel. 0515-412773,
E-mail: bureau@pknsneek.nl

Openingstijden:

ma, di en do van 9.00 –12.00 u

Kerkelijk bureau is gesloten op:
ma 25 mei (2e Pinksterdag)

Attentie:

Wilt u wijzigingen bij verhuizing,
email, geboorte, overlijden, etc.
doorgeven aan het kerkelijk
bureau?

Collectebonnen

Deze zijn verkrijgbaar in de
volgende waardes:

- € 0,75 (€ 15 per kaart),
- € 1,00 (€ 20 per kaart),
- € 1,50 (€ 30 per kaart) en
- € 2,50 (€ 50 per kaart).

Hoe te verkrijgen:

1. Contant tijdens openingstijden van het kerkelijk bureau.
2. Doorbestelling/overmaking op bankrekening nummer NL54RABO0373729316 t.n.v. de Protestantse Gemeente te Sneek o.v.v. soort(en) kaart(en).
Wilt u wel er aan denken om uw adres ook te vermelden want i.v.m. de wet op de privacy krijgen wij op het bankafschrift geen adres meer te zien.
3. Via de webshop.
U krijgt de bonnen dan z.s.m. thuisbezorgd.

Collecten

Kerkcollecte en digitaal ontvangen via Apostel-app

Diaconie:

02 april 2026	KIA Project Ghana	€ 520,10
04 april 2026	KIA Project Ghana	€ 403,45
05 april 2026	KIA Project Ghana	€ 721,42
12 april 2026	KIA Project Ghana	€ 438,05
19 april 2026	KIA Project Ghana	€ 682,05
26 april 2026	KIA Project Ghana	€ 741,60
	Wilde Ganzen	€ 64,00

Kerk:

April 2026	Totaal Kerk	€ 2065,56
------------	-------------	-----------

MUTATIES

Nieuw-Ingekomenen:

Hemelum: Mevr. T.E.A. Sprong, Oppenhuizerweg 74/402, 8606 AS
Balk: Dhr. A.J. Zuidema, Havenstraat 28/B, 8601 BA
Vlieland: Dhr. D. Spreuwers, Voorzoom 11, 8608 ZT
Wommels: Dhr. M. Brunia, Grootzand 47/A, 8601 AS
Oudega: Dhr. J.J. Posthuma, Jonkvrouw 40, 8607 GS

Verhuisd:

Mevr. J.G. Kila- Dekker, Fiem 18 naar Napjusstraat 114/012, 8602 TE
Mevr. E.M. Speelman, E. Halbertsmastr 40 naar Oude Koemarkt 59/204, 8601 EJ
Dhr. J. de Vries, Molenkrite 161 naar Zuiderrak 18, 8604 GD
Mevr. J.B. Bosma- Haga, Troelstrakade 22/070 naar Napjusstr. 114/017, 8602 TE

Vertrokken:

Dhr. G.K.A. van Berkum, Johan Willem Frisostraat 43 naar het buitenland
Mevr. M. Stilma, Oude Koemarkt 59/204 naar Nijland
Dhr. en mevr. J. Diever- de Jong naar Joure
Mevr. R.D.A. Niemeijer, Stationsstraat 9 naar Groningen
Dhr. en mevr. G.S. Veenstra- de Jager, Koning Wilhelminastraat 98 naar IJlst

Overleden:

15-04-2026: Helena Segijn-Corver, Wagenbrugge 21, op de leeftijd van 82 jaar
16-04-2026: Jansje Simontje Douma-Haitsma, Frittemaleane 4/069, op de leeftijd van 98 jaar
20-04-2026: Marina Brouwer-van Wijk, Zoutepoel 11, op de leeftijd van 91 jaar
23-04-2026: Gerrit Boeijinga, Geeuwkade 12/005, op de leeftijd van 82 jaar
23-04-2026: Petronella Martina Maria Hilwerda-Maas, Bordine 10, op de leeftijd van 75 jaar
24-04-2026: Hendrina Pijlman-Wijnen, Napjusstr. 114/016, op de leeftijd 98 jaar
27-04-2026: Reinder Faber, Schierstins 5, op de leeftijd van 91 jaar
30-04-2026: Elisabeth Cuperus- de Vries, Koolwitje 54, op de leeftijd van 86 jaar
02-05-2026: Harto Germar Roozendal, S. Hepkemalaan 20, St. Nicolaasga, op de leeftijd van 86 jaar.



MODERAMEN KERKENRAAD

- **Voorzitter:** Dhr. B. Zijda
tel. 06 12629451, e-mail: b.zijda@ziggo.nl
- **Vice voorzitter:** Mevr. M. Stienstra-Wijnalda
tel. 06 51149690, e-mail: j.m.stienstra@kpnmail.nl
- **Scriba:** Mevr. P. Trouwborst
tel. 06 39307878, e-mail: scribaat@pknsneek.nl

KERKELIJK BUREAU

Oud Kerkhof 1, 8601 EE Sneek, tel. 0515 412773
e-mail: bureau@pknsneek.nl
Openingstijden: ma, di en do van 9.00 tot 12.00 uur
PKN Sneek banknr: NL 54 RABO 0373 7293 16
Meer info: www.martinisneek.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

- **Voorzitter:** Dhr. B. Mooibroek
e-mail: b.mooibroek1@gmail.com
- **Secretaris:** Dhr. F.D. Rozema
e-mail: krmsneek@gmail.com

COLLEGE VAN DIAKENEN

- **Voorzitter:** Mevr. M. Stienstra-Wijnalda
tel. 06 51149690, e-mail: j.m.stienstra@kpnmail.nl
- **Secretaris:** Mevr. A. Kits-Wijma
tel. 0515 425444, e-mail: diaconie@pknsneek.nl
- **Penningmeester:** Dhr. K. Kloosterman
Banknr. Diaconie: NL 20 RABO 0359 5059 45
Banknr. ZWO : NL 53 INGB 0000 8208 50

PREDIKANTEN

- **Ds M.W. Mazereeuw**
De Opper 19, 8604 VN Sneek, tel. 06 45749160
e-mail: dsmarijemazereeuw@gmail.com
- **Ds A. Westra**
Vogelzwin 23, 8602 DC Sneek; tel. 0515 769012
m: 06 37594569; e-mail: aukjehwestra@gmail.com
- **Ds V. Top**
Vogelzwin 23, 8602 DC Sneek; tel. 0515 769012
m: 06 21301219; e-mail: vijkotop59@gmail.com

KOSTERS

- Dhr. R. Dijkstra; tel. 06 15407169
email: koster.beheerder@pknsneek.nl
Bereikbaar: ma t/m vr van 10.00 – 18.00 uur
In het weekend uitsluitend voor uitvaarten.
- Mevr. G. van der Veen (hulpkoster)
Tel: 06 30947027

ORGANIST

- Dhr. B. van der Linde
e-mail: info@bobvanderlinde.nl
www.bobvanderlinde.nl

VERTROUWENSPERSONEN

- Dhr. H. Tjalsma
tel. 0515 425 877 of 06 236 629 05
e-mail: h.tjalsma@ziggo.nl
- Mevr. M. Baarda-Kuiper
e-mail: mrkb@home.nl

COLOFON

Uitgave: Protestantse Gemeente Sneek
Adres: Kerkelijk Bureau (bureau@pknsneek.nl)
Verschijning: Maandelijks, m.u.v. augustus
Abonnement: Kosten: €15,- per jaar / postabonnement € 65,- per jaar
via automatische incasso of overmaking op NL 12 ABNA 0643 9119 52
Eindredactie: Elly Eelkema; e-mail: kerkblad@pknsneek.nl
Bezorging: Dirk en Geertje Sijbesma, tel. 06 29027504. e-mail: dirksijbesma@outlook.com



KOPIJ/VERSCHIJNING

De eerstvolgende editie van dit kerkblad in 2026 (nr. 6) verschijnt op **vrijdag 19 juni**.
Kopij s.v.p. inzenden óp of vóór donderdag **4 juni 2026**. **Thema: Roeping**
Kopij en foto's s.v.p. meezenden als bijlage(n) in een bericht naar: **kerkblad@pknsneek.nl**



Kerkblad van de Protestantse Gemeenten Sneek en Ysbrechtum • Tjalhuizum • Tirns Berichten bedoeld voor zowel Sneek als YTT

Beëindiging convenant Sneek – YTT per 1 januari 2027

Tijdens de diensten van 12 april is in zowel Sneek als in Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns (YTT) bekendgemaakt dat het convenant met Sneek per 1 januari 2027 wordt beëindigd. In de afgelopen maanden is hierover intensief gesproken. Ondanks deze inspanningen bleek het niet mogelijk om het convenant zó aan te passen dat het nog goed aansluit bij de huidige situatie.

Een belangrijke achtergrond hiervan ligt onder andere in veranderingen binnen Sneek. Waar eerder zes predikanten beschikbaar waren, zal dit vanaf 2027 nog 1,6 fte zijn. Dit betekent dat Sneek jaarlijks slechts 14 diensten met een eigen predikant kan verzorgen voor YTT, aangevuld met 6 diensten van de andere Sneker predikant. Ook pastoraat, toerusting en vorming kunnen vanuit Sneek niet meer in voldoende mate worden ingevuld. Voor YTT is een minimale inzet van 26 diensten per jaar, inclusief pastoraat, toerusting en

vorming, noodzakelijk om een goede binding met een eigen predikant te behouden.

We realiseren ons dat dit besluit ingrijpend is, zeker na een samenwerking van maar liefst 55 jaar. Het vraagt om tijd, aandacht en ruimte om dit te verwerken. Tegelijkertijd is het belangrijk om vooruit te kijken en te onderzoeken hoe we ieder onze weg verder vormgeven.

Het jeugdwerk blijft in goede samenwerking doorgaan. Daarnaast blijft iedereen natuurlijk van harte welkom om bij elkaar te kerken of deel te nemen aan activiteiten in dorp of stad.

In een officiële brief hebben Sneek en YTT het verzoek ingediend bij de classis om het convenant te beëindigen. U kunt deze brief lezen via onderstaande link.

Gezamenlijke kerkenraden Sneek en YTT

<https://martinisneek.nl/beeindiging-convenant-sneek-ytt-per-1-januari-2027/>

Gezamenlijke Jeugddiensten Sneek en YTT op 31 mei en 21 juni

Op 31 mei en 21 juni organiseren de jongeren van Ysbrechtum en Sneek samen twee jeugddiensten. We maken één dienst, die we twee keer houden: de 31e mei in Ysbrechtum en de 21e juni in Sneek.

Het thema van de dienst is: 'Een tijd voor vrede'. Een regel uit Prediker: de schriftelezing die de jongeren gekozen hebben. Dat boek hoort bij de wijsheidsliteratuur (net als Spreuken en Job). Het is de insteek van Prediker die de jongeren zo fascineert. Een auteur die begint met 'Lucht en leegte, alles is leegte', wat voor boodschap heeft die dan voor ons vandaag? De beide diensten worden gemaakt door de jongeren, onder begeleiding van ds. Marije. De jongeren kozen en maken de muziek, ze verzorgen de verkondiging en de gebeden. Ook jullie als gemeenteleden worden uitgenodigd om actief mee te doen. Dat laatste begint nu alvast!

In de kerken zetten we een groot bord neer waarop we goed nieuw willen verzamelen. Als je iets tegen komt dat daarbij hoort: een krantenartikel, een mooie foto,

een geboortekaartje, of wat voor jou dan ook goed nieuws is: neem het mee en hang het op het bord! We zien jullie heel graag op 31 mei in Ysbrechtum of op 21 juni in Sneek!

Een vrolijke groet van de jongeren van Sneek en Ysbrechtum en van ds. Marije



KERKDIENTEN



Protestantse gemeente
Ysbrechtum
Tjalhuizum
Tirns



ZONDAG **24 mei 2026**
9.30 uur in de kerk van
Ysbrechtum, voorganger is
ds. Aukje Westra
Pinksterviering

Diaconie collecte: is voor **Fryslân foar Ghana**, voor de sheaboerinnen. De Ghanese kerk zet centra op, waar de vrouwen de noten kunnen bewaren en machinaal verwerken tot boter. De vrouwen gaan samenwerken in coöperaties en leren beter onderhandelen.
Kerkrentmeesters collecte: deze is voor de kerk

ZONDAG **31 mei 2026**
9.30 uur in de kerk van
Ysbrechtum, voorganger is
ds. Marije Mazereeuw
Jeugdendienst

Diaconie collecte: is voor de **Actie Vakantietas van Stichting Present Súdwest-Fryslân**. Helpt u mee om voor een kind in onze gemeente die in armoede leeft een vakantietas vol met zomerplezier bijelkaar te brengen?
Kerkrentmeesters collecte: deze is voor de kerk.

ZONDAG **7 juni 2026**
9.30 uur in de kerk van Tirns
voorganger is ds. E. van Halsema

Diaconie collecte: is voor **Kerk in Actie Zending Pakistan**
Het programma Shared Futures helpt jongeren met verschillende religieuze achtergronden samen te werken, een bedrijf op te starten en meer begrip voor elkaar te krijgen. Ze worden in hun eigen gemeenschappen ambassadeurs voor verdraagzaamheid.
Kerkrentmeesters collecte: deze is voor de kerk

ZONDAG **14 juni 2026**
9.30 uur in de tuin van
Epemastate IKW dienst
voorganger is de heer
Hijme Tieleman

De Interkerkelijke Werkgroep die deze openluchtdienst organiseert zoekt zelf een aansprekend collectiedoel uit. Bijzonderheden daarover hoort u aan het begin van de dienst.

U wordt van harte uitgenodigd om na de dienst nog even na te praten

ZONDAG **21 juni 2026**
9.30 uur in de kerk van
Ysbrechtum, voorganger is
ds. Aukje Westra

Diaconie collecte: is voor het **Binnenlands diaconaat van Kerk in Actie "Geef ze een thuis"**. De lange, onzekere weg naar een stabiele toekomst voor nieuwkomers in Nederland vraagt om informatie, advies en scholing die door kerkelijke initiatieven gegeven wordt en deze worden door KIA ondersteund.
Kerkrentmeesters collecte: deze is voor de kerk

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL 36 RABO 0359 5010 01 t.n.v. de Diaconie.
Giften voor de kerk: NL 31 RABO 0359 5009 94 t.n.v. Prot. Gem. Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns.

De troostzoekers

Zoals geluk gevaarlijk is voor de roekeloze, voor wie verstrikt zit in eigen-ik, voor wie de weerloosheid weg-eet, koopt, slikt, voor wie zichzelf bezeert omdat een ander het niet meer doet, voor wie stemmen hoort maar zelden een lief woord, voor wie bang is om verlaten te worden en in een leeg huis thuis te komen, voor wie zélf uit voorzorg iedereen verlaat, voor wie weet dat het hart op vele manieren kan breken en vergeet dat het ook op vele manieren weer kan helen, voor wie en voor iedereen is hier de plek

Lucas Rijneveld

Het gedicht 'de troostzoekers' is veel langer, een opsomming van troosteloosheid en weerloosheid. Het is de erkenning van verdriet. 'En voor iedereen is hier de plek.'

Waar die plek ook is, het is voor iedereen anders, maar er is een plek voor verdriet.

In memoriam **Roel Kroese † 4 april 2026**

Op 4 april, de dag voor Pasen, overleed ons gemeentelid Roelof Klaas Kroese, in de Palsmazathe in Leeuwarden waar hij de laatste twee jaar van zijn leven doorbracht. De reden daarvan noemde hij onverbloemd, vertelden zijn kinderen. 'Hij zei in de supermarkt tegen de eerste de beste medewerker: Wil je met me meelopen want ik heb dementie en ik kan niet alles vinden.'

Zijn sterke, opgeruimde karakter had er niet onder te lijden. Dat bezorgde hem nog goede jaren nadat hij, zo zei hij het na de dood van Grytsje, zichzelf weer had moeten uitvinden. Dat lukte hem, met zijn interesse voor anderen, in vriendschappen en in het veelvuldige contact met zijn allernaasten, de kinderen en kleinkinderen, én Riek die hij een aantal jaren na de dood van zijn vrouw Grytsje leerde kennen en met wie hij nog mooie reisjes heeft gemaakt.

Roel was een veelzijdig man, dochter Diuwke somde het op in de dienst waarin we zijn leven vierden, op 10 april in de kerk van Ysbrechtum: 'De wurden dy't foaral boppe komme binne: optimist, libbensgenieter, humorist, techneut, túnker, oargelist, fotograaf, keunstskilder, natuurfahawwer en passy foar noch folle mear saken en seker foar syn neisten.' En seker ek foar de tsjerke.

Hij was vele jaren sterk betrokken bij de kerk in Sneek, daarna in Ysbrechtum waar hij een van de initiatiefnemers en een stuwende kracht was bij de stiltevieringen.

We gedenken hem in dankbaarheid en wensen zijn kinderen en allen om hen heen Gods zegen toe.

We besloten de dienst op 10 april met de woorden die ook al waren gezongen bij de begrafenis van Grytsje, út it Lieteboek fan 1977, gesang 301:

*'No giet it op in sjongen, halleluja,
om al wat wy ûntfongen, halleluja!'*

Doe't wy it songen, tocht ik: it slacht ek op dit libben. Wat in kado hawwe wy ûntfongen yn it bestean en de leafde fan Roel Kroese.

Alex van Ligten



Fryslân foar Ghana

De stand van zaken

Op het moment van schrijven maakt een groep van 18 kerkleden vanuit de classis Fryslân en Kerk in Actie zich klaar om te vertrekken richting Ghana om daar de diverse projecten die ondersteund worden vanuit Nederland te bezoeken en daarover richting de deelnemende gemeenten verslag te doen wat ze met eigen ogen hebben gezien. Wij wensen hen vanaf deze plaats een zegenrijke, onvergetelijke reis toe!

Wij hebben als gemeente YTT in het afgelopen najaar toegezegd drie jaar lang te collecteren voor de diverse projecten in Ghana die door Kerk in Actie ondersteund worden. We hopen uiteindelijk in totaal € 6.000,- bij elkaar te halen. Vanaf september tot mei

hebben we in totaal € 1300,- opgehaald. We zijn al goed op weg naar het eerste streefbedrag van €2.000,- dat we begin september 2026 gaan overmaken!

Dank daarvoor!



Op de website van Kerk In Aktie vindt u alle informatie.



Pinksterfeest

Veelstemmig

Op 24 mei vieren wij het Pinksterfeest. Het feest van geïnspireerde mensen, die vrienden worden van Jezus. Er is geen verwarring meer, maar er ontstaat verbinding.

Met Pinksteren leren mensen van verschillende culturen en talen elkaar verstaan. Nee, er komt geen eenheidstaal. Pinksteren is niet het feest van een spiritueel Esperanto. De talen blijven bestaan. Maar het wonder is dat iedereen in zijn of haar eigen taal mag horen van God. De mensen krijgen begrip voor elkaar, dankzij de geest van de Heilige.

In de Pinksterdienst gaan we (meerstemmig) zingen en bidden en worden we creatief. Een bonte verscheidenheid van mensen onder één dak, die ondanks alle verschillen, herkenning vinden bij elkaar. De kinderen gaan voorop, wij volwassenen volgen.

De leiding van de Sundayskool en Aukje Westra



openluchtdienst

zondag 14 juni 9.30 uur in de tuin van Epemastate

In de tuin staan rijen stoelen klaar op zondag 14 juni. Epemastate is, zoals ieder jaar, weer het decor voor de openluchtdienst. Op deze sfeervolle locatie wordt u van harte welkom geheten door de leden van de Interkerkelijke Werkgroep.

Zij hebben de heer Hijme Tieleman uitgenodigd om voorganger te zijn in deze openluchtdienst.

De muzikale omlijsting en begeleiding van de samenzang is in de vertrouwde handen van Fanfare Swettewyn. En ook Sundayskool doet volop mee!

De organisatie hoopt dat trouwe kerkgangers én bezoekers die minder bekend zijn met het geloof zich welkom voelen. Voor iedereen is er een programmaboekje met de liedteksten.

U blijft toch ook na de dienst even een kopje koffie/thee drinken?

van  welkom!



Gespreksochtend met Vjiko Top

De bijbel. Het is verreweg de meest bestudeerde tekst die er bestaat, maar het is ook onderdeel van het gewone leven waarin we veel meer níét weten dan wél.

Om juist die vreemde en bizarre verhalen uit de bijbel eens recht in de ogen



te kijken is een uitdaging. Met een kop koffie en een flinke dosis nieuwsgierigheid en verbazing ging een plezierig grote groep deze uitdaging aan. Het boekje helpt om bijbelverhalen anders te benaderen. Daar is wel hulp bij nodig. En die is er gelukkig.

Deze speurtocht door de bijbel in een open en vertrouwde sfeer smaakt naar meer. En dat is echt niet vreemd omdat er genoeg bizarre en lastige bijbelverhalen zijn om over te praten.

babyPLEED in de kerk van Ysbrechtum

Ze verzamelen lokale Friese wol, die anders vernietigd of geëxporteerd zou worden. In een mienskip van wolwerkers maken ze er babydekens van.



Een wisselende groep van ongeveer 45 vrijwilligers wast, kaardt, spint, breit, haakt, weeft en vilt. Zo worden de ruwe vachten met liefde en aandacht tot prachtige babydekens gemaakt. Een nieuwe generatie maakt zo kennis met wol als een waardevolle, duurzame en lokale grondstof.

Je kunt ook meedoen! Ze zijn steeds op zoek naar mensen die de ambachten van wol verwerken levend willen houden en kennis en ervaring willen delen. Meer informatie op pleed.nl

Kom kijken in de kerk van Ysbrechtum tijdens de Tsjerkepaad zaterdagmiddagen op 4, 11, 18 en 25 juli.



Doopjurken in Tirns

Dit wondermooie kleine doopjurkje is gemaakt van zachte witte katoenen batist.

De onderrand en het lijfje zijn versierd met kant. Het is heel speciaal dat hier een onderjurkje bij hoort! Die lijkt van ander materiaal, maar dat kunt u zelf beoordelen op de Tsjerkepaad zaterdagmiddagen in de kerk van Tirns. Van 4 juli t/m 12 september hangt daar een bijzondere collectie doopjurken, beschikbaar gesteld door mensen die op de een of andere manier verbonden zijn met het dorp Tirns of met onze kerkelijke gemeente.



Dit kunstzinnige en liefdevol gemaakte doopjurkje is in ieder geval 86 jaar oud, maar was waarschijnlijk daarvoor ook al in gebruik bij de familie. Het is een klein doopjurkje, geschikt voor pasgeboren baby's.

Op de eerste zondag na de geboorte bracht de vader het kind naar het doopvont. De moeder was daarbij niet aanwezig. Dit is bekend van de vijf zussen die deze jurk hebben gedragen.

Een mooie en overzichtelijke collectie doopjurken hangt deze zomer in Tirns. Hartelijk dank aan alle mensen die gereageerd hebben op onze oproep. Om er een mooie presentatie van te maken hebben we besloten om niet nog meer jurken aan te nemen. Jammer, maar vol is vol.

Jelly Mellema, Janneke Clarisse en Jan van Berkum

Daarom heeft Frits Barend als tweede naam 'Jelle'

Aangrijpende woorden in de kerk van Tirns zondag 3 mei



De Duitse soldaat loopt naar boven, doet de zolderdeur open en kijkt recht in de ogen van mijn moeder, die zich in een kledingkast had verstopt. Hij doet de zolderdeur weer dicht, doet de andere deur open van de kamer waar mijn broertje in bed ligt, en gelukkig niet huilde. Ook deze deur deed hij weer dicht. Dan loopt hij naar beneden. 'Nichts gesehen, kein Juden hier.' De buurvrouw wilde het nogmaals proberen maar de Duitser herhaald nogmaals 'kein Juden hier.' Die Duitser redde hen. Frits Jelle Barends levensmotto is: 'denk niet in hokjes, overal zijn goede en slechte mensen'.



"Mem zei op haar sterfbed: ik ben bang dat de duivel me haalt. Ze had een schuldgevoel omdat ze mijn moeder tijdens een razzia niet uit de handen van de Duitsers kon houden. Moeder werd overgebracht naar Westerbork waar ze later werd bevrijd. Ik zei tegen mem: je hebt het leven gered van mijn ouders en mijn broer Bert, heit wacht in de hemel op jou. Toen glimlachte ze en diezelfde nacht overleed ze."

Na afloop van de dienst klonk in de kerk het Wilhelmis. Daarna was er in het dorps huis Ūs Boppeslach van Tirns gelegenheid om samen na te praten over deze indrukwekkende en ontroerende bijeenkomst. Van deze mogelijkheid werd dankbaar gebruikgemaakt, terwijl koffie, krentbollen en belegde broodjes werden geserveerd.



Na wat omzwervingen worden ze begin 1944 ondergebracht bij Jelle en Jeltje de Vries-Haga die in een afgelegen boerderij in de wei tussen Oudega en Kolderwolde wonen. Het blijkt een warm nest te zijn. Als ze midden in de nacht aankomen, treffen ze de tafel rijkelijk gedekt en staat een opgemaakt bedje klaar voor de kleine Bert. Vooral Bert heeft het goed op de boerderij. Jelle en Jeltje hebben zelf geen kinderen en zijn dol op hem. Die genegenheid is wederzijds. Bertje wordt in hun trouwboekje als zoon Albert bijgeschreven en dat hebben ze er nooit meer uit laten halen.

Bert was niet te onderscheiden van andere Friese jongetjes. Hij had blond haar en sprak alleen maar Fries met zijn heit Jelle en mem Jeltje. Zijn eigen vader en moeder spraken Nederlands en die spraken ook niet met hem. Dat was te gevaarlijk. De kleine Bert wist niet beter dat Jelle en Jeltje zijn heit en mem waren.

Na de oorlog toen zijn eigen ouders weer herenigd waren, vertrokken ze met Bert terug naar Amsterdam. Voor Jelle en Jeltje de Vries een hele strijd om hun kleine Bert af te staan. Jelle, een stoere Friese man, huilde toen de boot van Lemmer naar Amsterdam vertrok. En ook voor Bert was het een trauma, dat hij gescheiden werd van heit en mem. Gelukkig kwam hij later, toen hij wat ouder werd, weekends en in de vakanties naar Oudega. Frits Barend, die na de oorlog geboren werd, kreeg als tweede naam Jelle, als eerbetoon aan onderduik heit Jelle.

Uit de kerkenraad



Samen verder als gemeente

Na onze gemeenteavond, waarop duidelijk werd dat het convenant ten einde loopt en er open gesprekken met Nijland en Oosthem, Abbega en Folsgeare (OAF) hebben plaatsgevonden, mogen wij als kerkenraad met vertrouwen en goede moed verdergaan.

Inmiddels is het convenant ook officieel afgerond met een gezamenlijke verklaring. Deze kunt u lezen in dit kerkblad; daarnaast is de verklaring inmiddels per brief verstuurd naar de Classis.

Wat daarbij vooral opvalt, is dat velen het contact met de jeugd missen.

Aan het einde van de gemeenteavond hebt u een briefje meegekregen met vragen over hoe u onze gemeente ziet, wat u mist en wat volgens u niet mag ontbreken in de toekomst. Verschillende gemeenteleden hebben hier inmiddels op gereageerd. Wat daarbij vooral opvalt, is dat velen het contact met de jeugd missen. Dat blijft dan ook een belangrijk aandachtspunt voor ons als gemeente.



"Jong en oud meer met elkaar in contact brengen"

Misschien hebt u zelf een idee om jong en oud meer met elkaar in contact te brengen? Wij horen uw ideeën graag!

Jeugddienst

Gelukkig staat er alweer iets moois op stapel! Op 31 mei wordt er een jeugddienst gehouden in Ysbrechtum en op 21 juni in Sneek. De tieners bereiden deze diensten samen met ds. Marije Mazereeuw voor. Op blz. 20 van dit kerkblad leest u hierover meer.

Daarnaast willen wij binnenkort met elkaar in gesprek gaan over het beleidsplan en over wat een ieder van ons nodig heeft van de kerk en van het geloofsleven. Ook hopen wij in het volgende kerkblad iets te kunnen delen over wat de jeugd nodig heeft van ons als gemeente.

Samen willen we ontdekken waar onze kracht ligt en wat wij als YTT nodig hebben. Van daaruit kunnen we samen met onze buurgemeenten verder kijken naar hoe we elkaar kunnen versterken en welk profiel onze gemeente heeft, ook met het oog op een toekomstig te beroepen predikant.

Samen willen we ontdekken waar onze kracht ligt en wat wij als YTT nodig hebben

In vertrouwen en verbondenheid

Ondertussen zijn we ook alweer bezig met het preekrooster voor 2027, dat we nu zelf mogen invullen.

In goed overleg met Nijland en OAF hebben we besloten om als YTT in 2027 enkele (7) diensten bij hen te bezoeken, zodat de onderlinge samenwerking verder kan groeien. Wij willen wij hen uitnodigen voor een gezamenlijke activiteit.

Ook daarvoor geldt: heeft u een mooi idee, laat het ons weten, want: met vertrouwen en in verbondenheid willen we zo sámen verder bouwen aan onze gemeente!

Jikke van Terwisga, voorzitter Kerkenraad

KERK KWIS

Herkent u dit?
Waar is het te vinden?
In de kerk inderdaad. Maar in
welke kerk en waar in de kerk?



Er is weer een ovenvers cadeau te winnen! Doe mee door de **bovenstaande vraag te beantwoorden, stuur in en maak kans op een overheerlijke zak koeken** uit de Doarpswinkel van Ysbrechtum.

Antwoorden t/m 5 juni per mail: g.sikmawierda@gmail.com of telefonisch: 0515 569561

De oplossing van de vorige kerkkwis: in de kerk van Ysbrechtum onder het grafmonument. Auke Buma krijgt de zak overheerlijke koeken thuisbezorgd.

HARTELIJK GEFELICITEERD MET UW VERJAARDAG

27 mei	de heer J. Blanksma	Ysbrechtum
31 mei	mevrouw G.W. Sikma-Wierda	Hartwerd
11 juni	mevrouw R.F. Seffinga-Stremmer	Tirns



HUWELIJKSJUBILEUM

De heer en mevrouw H.S. Schaap uit Tirns zijn 1 juni 25 jaar getrouwd

BLOEMEN

Het kerkboeket werd na de kerkdienst op 19 april in Ysbrechtum met een van harte beterschapswens bezorgd bij Hendrik en Marja Heerschop

26 april werden de bloemen bij de heer A. Silvius gebracht.

3 mei was de dienst in Tirns. De heer Frits Barend kreeg als gastspreker een boeket bloemen mee. Het tweede boeket was voor Sjoerd Schaap.

Mevrouw J. Sjoerds-Buma kreeg, met een hartelijke groet, het kerkboeket uit de dienst van 10 mei.

Tige tank !

Wy wolle de tsjerkeried en de tsjerke gemeente Y.T.T. tige betankje foar de geweldiche moaie dagen die wy troch brocht hawwe yn it "Fletcher Hotel Jan van Scorel" yn Schoorl.

De ûntfangst en it ferbliuw wie geweldich. Wat hiene wy it dêr goed dizze dagen. Wy ha hiel wat ôf fyts en alle âlde plakjes wer besykje kinnen dêr wy earder yn de fakânsjes mei de bern altyd del kamen. It strân en de dunen. It wie geweldich en tige nei it sin.

Wy hawwe genoaten fan alle dagen.

Groetnis fan Keimpe en Minke





colofon

PROTESTANTSE GEMEENTE YSBRECHTUM-TJALHUIZUM-TIRNS

Predikanten: zie predikantenteam Sneek

Voorzitter: Jikke van Terwisga-Zwaga, tel 06 23304322
e-mail: voorzitterytt@outlook.com (let op: ander mailadres!)

Scriba, tijdelijk: Gerben Hofstra tel. 06 83131290
e-mail: scribaytt@outlook.com (let op: ander mailadres!)

Diaconie: Gerben Hofstra tel. 06 83131290
e-mail: diaconieytt@outlook.com

Kerkrentmeesters:
e-mail: scribakerkrentmeesters.ytt@yahoo.com

Postadres Protestantse Gemeente YTT:
Tsjerkepaed 1, 8633 KT Ysbrechtum

Banknummers:
Diaconie: NL 36 RABO 0359 5010 01
Kerkrentmeesters: NL 31 RABO 0359 5009 94

KOSTERS EN BEHEERDERS
Kerk Ysbrechtum: Douwe Sijsma, tel. 06 45454427
e-mail: douwesijtsma30@gmail.com

Consistorie Epemawei Ysbrechtum:
Johannes Greidanus tel. 0515 412157

Kerk Tirns: Jan Wierstra
Pôlewei 10, 8632 WE Tirns tel. 06 82842351

ORGANIST
Auke Buma

KERKBLAD
Contact voor Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns:
Gerry Sikma-Wierda tel. 0515 569561
e-mail: g.sikmawierda@gmail.com

LEDENADMINISTRATIE Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns:
J. Hogenkamp 0515 424219
e-mail: j.r.hogenkamphccnet.nl

VERTROUWENSPERSONEN
Mevrouw Mettelina Baarda-Kuiper e-mail: mrbk@home.nl
De heer Harmen Tjalsma e-mail: h.tjalsma@ziggo.nl



donderdag 4 juni 2026
uiterste inzenddatum kopij kerkblad dat
19 juni verschijnt

vrijdag 5 juni 2026
uiterste inzenddatum kerkkwis

zondag 14 juni 2026
IKW dienst in de tuin van Epemastate

donderdag 18 juni 2026
koffieochtend
10.00 uur in de consistorie

donderdag 25 juni 2026
kerkenraadsvergadering
19.15 uur consistorie Ysbrechtum

zaterdag 4 juli 2026
Het begin van Tsjerkepaad
13.30 - 17.00 uur in de kerken van
Ysbrechtum en Tirns

woensdag 5 augustus 2026
19.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
'Ysbrechtum sjongt'
zanguurtje met bekende liederen uit
verschillende bundels

Horizontaal

1 Verjaardag van de kerk 10 Aziat 11 Dof 13 Deelstaat van India 14 Koeienvoedsel 15 Guitig 17 Prins (1926-2002) 19 Nieuwemaan (afk.) 20 Hoeveelheid verf 22 Deel van een trouwjurk 24 Duizend kilogram 25 Zwijgzaam 26 Godgeleerdheid 28 Betrekkingen met de buitenwereld (Eng. afk.) 29 Jongen 30 Turkse sterkedrank 32 Boom uit de berkenfamilie 35 Springstof (afk.) 36 Wat 38 Zachte omkleeding van een vrucht 41 Muzieknoot 42 Conformist 44 Naambezoedeling 45 Ongebonden 46 Voornaamwoordelijk bijwoord 47 Insect 48 Postscriptum (afk.) 49 Periodieke opbrengst 51 Richtsnoer 53 Diereneten 55 Ribonucleic acid (afk.) 57 Verenigde Arabische Emiraten (afk.) 58 Schouderkenning (Lat.) (3,5) 61 Bischoppelijk.

Verticaal

1 Religieuze liedvorm 2 Nomen nescio (afk.) 3 Wig 4 Figuur uit 'Star Trek' 5 Schoolvak 6 Oude lengtemaat 7 Gewoon 8 Gemeente in Noord-Brabant 9 Amerikaanse geheime dienst 11 Verering van één god 12 Waterbeweging 16 Levende kopie 18 Witte mousserende wijn uit Italië 21 Ingevoegd stuk 23 Protestantse stroming waarvan het gedachtegoed te vinden is onder de bevindelijk gereformeerden 24 Woorden van een liedje 25 Politieke partij (afk.) 27 Onder andere (afk.) 28 Grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland (afk.) 31 Bovenste halswervel die het hoofd draagt 33 Gesteente (schiefer) 34 Ontspannen, relaxed (jongerentaal) 37 Japanse krijger 38 Sergeant (afk.) 39 Centiliter (afk.) 40 Byzantijnse voorstelling van Christus 43 Ontkenning 44 Lijn 47 Tweede grootste gemeente van Limburg qua inwonertal 48 Pronk, luister 50 Kneep 52 Onder voorbehoud (afk.) 54 Persoon van rang en stand 56 Toepassing 59 Symbool voor cesium 60 Groep voor alcoholisten (afk.).

©Wim De Weerd - www.themapuzzels.com



Oplossing Puzzel kerkblad april 2026

O	P	S	T	A	A	N		A		F	
P		K	O	U	D		P	R	I	O	R
H	I		P	R	E	D	I	K	E	R	
A	V	E		E	R	E	N		D	U	W
N	E	T	T	O		D	O	R	E	M	I
D	R	S		O	R	A	T	O	R		T
E		P	L	O	T		N		E	T	
N	O	V	A		L	O	C	A	T	I	E
D	R	A	A	D			E	L	A	N	D
R	E	T	S	I	N	A		D	O	D	O
A	L		D		A	L	Z	O			N
G		G	A	U	W	T	E		L	I	D
E	L	E	G	I	E		T	H	E	B	E
N	A	M		T	R	A	M		K	A	R
	K	A	R	E	K	I	E	T		N	D
T	E	K	E	N		R	E	N	O		A
	N		K		G	E	L	O	V	I	G





Feest!



Puzzel

Een van de wonderen van Pinksteren is dat er veel mensen uit verschillende landen kunnen verstaan wat de leerlingen vertellen. Hieronder staat het woord 'Feest' in verschillende talen. Kan jij zeggen welke talen het zijn? De letters vormen de naam van een belangrijke persoon uit de Bijbel.

Feest	S Spaans
Feier	Z Engels
Party	J Nederlands
Fête	E Duits
Fiesta	U Frans

Verhaal

"Hé, hoor jij de wind ook? Zou dat het teken zijn waarover Jezus het had?" vraagt Petrus aan Jakobus. Jakobus haalt zijn schouders op. Hij denkt aan Jezus. Jezus was hun vriend. Hij werd gevangengenomen, en gedood. Ze dachten dat ze hem nooit meer zouden zien. Maar ineens was hij er weer. Hij was opgestaan! Maar op een dag zei hij dat hij weg moest, naar zijn Vader in de hemel. "Wacht op een teken. Ik stuur mijn Geest om jullie te helpen" zei hij nog. Het gaat steeds harder waaien. Jakobus hoort niets meer, alleen maar de wind. De leerlingen staan op en gaan naar buiten. Ze kunnen niet meer binnenblijven. Ze willen het verhaal vertellen van Jezus. Ze willen vertellen hoe goed God voor de mensen zorgt. Iedereen mag het weten!

Om over na te praten

De leerlingen van Jezus zijn heel blij. Hoe voel jij je als jij blij bent? En wat doe je dan? Denk je dat de leerlingen zich ook zo voelden? De leerlingen gingen naar buiten om het aan iedereen te vertellen. Zou jij dat ook durven of niet?



Tip voor thuis

Pinksteren is een beetje een moeilijk feest. Het gaat over de Heilige Geest. De Heilige Geest kan je niet zien, maar wel voelen. Daarom gaat het in het verhaal ook over de wind. Die zie je ook niet, maar je voelt hem wel, als je fietst bijvoorbeeld. Soms kan je de wind ook zien, bijvoorbeeld als blaadjes of vlaggetjes bewegen in de wind. Maak thuis met een tak en lintjes een mooie windhanger. Deze kan je herinneren om te doen wat Jezus ons heeft voorgedaan.



Dit mag iedereen weten

De leerlingen vertellen iedereen over wat God voor de mensen gedaan heeft. Wat heeft God voor jou gedaan? Schrijf of teken het in het wolkje van de leerling!



SLUYTER
SCHILDERWERKEN SNEEK



Bij Sluyter Schilderwerken in Sneek draait alles om vakmanschap dat generaties meegaat. Wij verzorgen schilderwerk dat niet alleen verfraait, maar ook beschermt en waarde behoudt. Met oog voor detail en respect voor erfgoed leveren wij duurzame kwaliteit.
Betrouwbaarheid staat voorop: een afspraak is bij ons een belofte. Als betrokken partner in vastgoedbeheer denken wij met u mee en nemen wij u werk uit handen.
Zo blijft wat u dierbaar is in topconditie - met de nuchtere kwaliteit van een Sneeker meesterschilder.

SINDS 1924

Zeilmakersstraat 9 • 8601 WT • Sneek 0515-417938 • micha@sluytersneek.nl

STRIUKSMA MAKELAARS

VAN HUIS UIT SINDS 1974



0515 41 82 82 info@struiksmamakelaars.nl
Leeuwarderweg 16 Sneek

struiksmamakelaars.nl

Martinimarkt
in actie voor kerk en goede doelen

Inbreng van goede herbruikbare spullen iedere maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur (uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen).

Loods Touwsiagersstraat 24
(industrieterrein de Hemmen)

Geen vervoer?
Bel 06 82071253
Mail inbreng@martinimarkt.nl



Wij zijn altijd dichtbij.



0515 - 43 88 60
thuiszorgslippens.nl

Slippens



**MET CAMPER DRIVE GENIET
JE VAN EEN ZORGELOZE
REISVERING**

Bij Camper Drive verhuren we volledig uitgeruste campers, zodat jij zorgeloos de mooiste plekken kunt ontdekken.



Transparante prijzen



Nieuw en goed onderhouden campers



Uitstekende service



Volledig verzekerd

**MAAK EEN
RESERVERING**

Olinggawest II,
8629S2 Schamegoutum
 info@camperdrive.nl
 0515-42588
 www.camperdrive.nl



Wij staan in  en

www.cbsinstallatie.nl



Installatiebedrijf CBS B.V. • Zeilmakersstraat 35 - 8601 WT Sneek • tel. 0515 - 41 25 72

O.P.A.

OUD PAPIER ACTIE SNEEK

Inzet en samenwerking
voor goede doelen

E-mail: opasneek@gmail.com

Website: www.opasneek.nl

OPA/BVR TERREIN
Touwslagerstraat 22-24
Industrieterrein "DE HEMMEN"
8601 WE SNEEK



 **Hart voor
grafische
vormgeving**

 **morekop**
grafische communicatie.

morekop.com

**KOM VRIJBLIJVEND EENS IN
ONZE SHOWROOM KIJKEN!**

e-bikes
onderhoud
reparatie
verkoop
service



eBIKE
CENTER SNEEK

Trekdyk 11
8629 EG Scharnegoutum
0515 433859
www.ebikecenter.sneek.nl

 **VAGGARAGE**
ANNE KNOL

**KLANTEN BEOORDELEN ONS
BEDRIJF MET EEN:**

klanten vertellen **9,0**



- U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:
- ✓ Onderhoud, reparatie en schadeherstel van alle automerken
 - ✓ APK keuring, Automaatbak spoelen, Electronische diagnose
 - ✓ Banden, trekhaken, Remspeciaal, accessoires
 - ✓ Vervangend vervoer, Vaste klantens met mobiliteitsgarantie
 - ✓ Garantie, BOVAG Autoverzekering, Ruik reparatieservice

Kijk voor al onze acties & diensten op: www.vaggarageanneknol.nl
Trekdyk 14 | 8625 EG Scharnegoutum | T 0515 41 22 52 | info@anneknol.com

DOTINGA

BEVEILIGINGEN B.V.

INBRAAKMELDSYSTEMEN • BRANDMELDSYSTEMEN • CAMERASYSTEMEN

Dotinga Beveiligingen BV • www.dotinga.nl • Tel: 0515 43 22 57

GARAGE BETTEN

- ★ GARAGEBEDRIJF
- ★ AUTOVERHUUR
- ★ SLEEPIENST

SNEEK 0515 - 41 38 07
0515 - 41 31 23
www.bettensneek.nl