

Petrus

[Columns](#) | [Liederen](#) | [Gebeden](#) | [Abonnement](#)



Pleidooi voor niets doen

"Wat moeten we toch veel", merkt Wim Beekman op. We denken dat alles van ons afhangt, in ons gezin, in de kerk en in de wereld. Hij pleit voor de moed om soms eens niets te doen, zoals de boer die zaait en daarna gewoon slaapt. "Wij gieten, God moet de wasdom geven."

[Lees de column](#)

Tip
**ACHT DAGEN LANG ELKE DAG
STILSTAAN BIJ DE SCHEPPING?**
Download gratis 'Tot aan de achtste dag'





De mens in de tuin

De mens hoort in een tuin, niet in een stad. Theanne Boer snapt de wachtlijsten voor volkstuinen dan ook wel. Groen vermindert stress, lost burenruzies op en past bij hoe mensen zijn. En bij wat de aarde nodig heeft. "Dorpsgewijs dus, omwille van de aarde en haar volheid."

[Lees de columni](#)



Gods vrienden delen hoop in Cuba

In Cuba geloven de 'vrienden van God' in delen, uit liefde én uit noodzaak. Het land verkeert in een diepe crisis en veel Cubanen hebben moeite eten te vinden. Marina (26) brengt wekelijks maaltijden rond en verleent medische zorg. "We helpen elkaar, ook al hebben we zelf maar weinig."

[Lees verder](#)

Tips VAN DE REDACTIE

- Op zaterdag 30 mei openen de Domkerk en de Lutherse kerk in Utrecht hun deuren voor '[Je geeft me vlinders](#)'. Een festival met workshops, muziek, kunst en meer, om de aarde te ervaren, te vieren én te koesteren. Toegang is gratis.
- Nederland biedt verrassende plekken om rust en stilte te vinden. Wat dacht je van een wandeling in het stilste gebied van ons land? Of een stilte-op-sokken-uur in een museum? Je vindt [hier zeven tips](#).

- Van mei t/m september kun je in de [St.-Maartenskerk van Zaltbommel](#) elke maand vespers bijwonen. Een uur van rust en inspiratie, met muziek, verhalen, stilte en gebed.



Lied: Al heeft hij ons verlaten

*Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen,
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.*

*Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit*

van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Luister dit lied

Advertentie



Nijkleaster

Tussen hemel en aarde >

€ 350 voor twee personen op een kamer (normaal € 475)

Zomer kloosterweekend

samen naar het klooster in juli en augustus



Protestantse
Kerk

Copyright © 2026 Protestantse Kerk, Alle rechten voorbehouden.

Protestantse Kerk Nederland

Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt aangemeld voor de Petrus nieuwsbrief of omdat je eerder gebruik hebt gemaakt van de diensten van Petrus.

Wil je je afmelden? [Klik hier.](#)

Wil je jouw persoonlijke gegevens aanpassen? [Werk dan hier je profiel bij.](#)

Volg ons online

