

Petrus

[Columns](#) | [Liederen](#) | [Gebeden](#) | [Abonnement](#)



De jasmijn van Eddy Hillesum

De plaatselijke werkgroep Groene Kerk vraagt Martin Snaterse of hij een inleiding wil houden over duurzame bloemen in de kerk. Zijn eerste reactie is een zucht. Dan denkt hij aan de in Auschwitz vermoorde Eddy Hillesum, voor wie bloemen in de oorlogsdagen een bron van troost waren.

[Lees de column](#)

Tip
**ACHT DAGEN LANG ELKE DAG
STILSTAAN BIJ DE SCHEPPING?**

Download gratis 'Tot aan de achtste dag'





Opdat wij niet vergeten

“Toen ik me tijdens mijn studie verdiepte in de Holocaust, verbijsterde het me hoe deze massale moordpartijen jarenlang door konden gaan”, schrijft Trix Vahl. Om niet te vergeten, moet je eerst weten. Hoe anders is dat in deze tijd, waarin er een constante stroom van nieuws is?

[Lees de column](#)



Nabij zijn in Libanon

“De afgelopen weken zijn moeilijk in woorden te vangen”, zegt Mirjam Polak, studentencounselor in Beiroet. Sinds het uitbreken van de oorlog in Libanon zoekt ze te midden van verlies en onzekerheid naar wat wél mogelijk is: aanwezig zijn, luisteren en dragen waar woorden tekortschieten.

Lees verder

Tips VAN DE REDACTIE

- Tussen Hemelvaart en Pinksteren openen kerken op verschillende plekken in het land hun deuren voor [het Feest van de Geest](#). Dit jaar is het thema 'Elkaar verstaan'. Lokale kunstenaars tonen nieuw werk, geïnspireerd op het pinksterfeest en de kerkgebouwen zelf.
- Kleine gebaren kunnen grote betekenis hebben. De Beweging van Barmhartigheid organiseert [een](#)

[schrijfwedstrijd over 'de kleine goedheid'](#). Je kunt je verhaal, gedicht of essay tot en met 30 juni 2026 insturen.



Lied: Onze schuilplaats is God

*Er is hoop die groter dan de dood is,
er is leven, sterker dan het sterven.
Er is licht dat niemand ooit kan doven,
er is liefde die nooit teleur zal stellen.*

*Er is vrede, ver voorbij de onrust,
er is blijdschap, dieper dan de tranen.
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte,
er is trouw die ons niet zal verlaten.
Onze hulp en onze verwachting is in U,
voor eeuwig.*

[Luister dit lied](#)



Protestantse
Kerk

Copyright © 2026 Protestantse Kerk, Alle rechten voorbehouden.

Protestantse Kerk Nederland

Joseph Haydnlaan 2a

3533 AE Utrecht

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt aangemeld voor de Petrus nieuwsbrief of omdat je eerder gebruik hebt gemaakt van de diensten van Petrus. Wil je je afmelden? [Klik hier.](#)

Wil je jouw persoonlijke gegevens aanpassen? [Werk dan hier je profiel bij.](#)

Volg ons online

