

Orde van dienst voor zondag 3 mei 2026

OM MEE TE BEGINNEN

ruimte voor ontmoeting

ambtsdragers komen binnen, orgelspel

welkom, mededelingen, tafelkaarsen worden aangestoken

stil gebed

aanvangslied Lied 281:1, 3, 6, 9, 10

281:1

Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

281:6

De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!

281:3

Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

281:9

Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan:
Amen. Halleluja!

281:10

Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja

bemoediging en groet

kinderen gaan naar de kinderdienst

inleiding op de dienst

gebed

zingen Lied 858

858:1

Vernieuw in ons, o God,
uw liefde, lentelicht.
Herstel ons naar uw beeld en strijk
het kwaad uit ons gezicht.

858:2

Beadem ons, o Geest,
met wonderlijke kracht,
dan opent zich het leven weer,
een bloem in volle pracht.

858:3

Geef ons, o Christus, deel
aan levenslang geluk.
Gedoopt in U, een nieuw bestaan –
dat slaat geen dood meer stuk.

858:4

Drie-enig God, vervul
wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te zien,
dan staan wij oog in oog.

DIENST VAN HET WOORD

lezing **Exodus 25:1-9**

zingen **Lied 84: 1, 2**

84:1

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

84:2

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

lezing **Johannes 14:1-14**

zingen **Lied 326**

326:1

Van ver, van oudsher aangereikt,
een woord dat toch niet van ons wijkt,
nabij en nieuw ons aangedaan,
weer vlees geworden, opgestaan!

326:2

Dit woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit woord, dat God van oudsher sprak.

326:3

Dit woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet.

326:4

Dit lied dat onze nacht verstoort
wordt keer op keer als nieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht,
een nieuwe dag, een vergezicht.

326:5

Van ver, van oudsher aangezegd,
een naam, opnieuw op ons gelegd,
een woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.

326:6

O woord, zolang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal!

overdenking

orgelspel**DIENST VAN ANTWOORD****Zingen Lied 973****973:1**

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja,

973:2

om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,

973:3

om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,

973:4

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneshijn.
Halleluja!

dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader**Onze Vader**

Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden,
laat Uw koninkrijk komen,

laat Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.

En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit in
eeuwigheid.

Amen.

**kinderen komen terug
aankondiging collecte
OM MEE TE GAAN**

slotlied lied 657

657:1

Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

657:2

Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild.

657:3

Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

657:4

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

**wegzending en zegen
gezongen 'Amen'**

Zondagsbrief zondag 3 mei 2026 Sneek

Voorganger	: ds. Judith Vogel (Bakhuizen)
Ouderling van dienst	: Pauline Trouwborst
Diakenen	: Maaïke Stienstra en Gert Jan ten Napel
Lector	: Tjeerd Ligthart
Organist	: Bob van der Linde
Koster	: Roelof Dijkstra
Beeld	: Klaas Faber
Geluid	: Roelof Jorritsma
EHBO dienst	: Ienke en Roel Nak

De 1e collecte is voor de Diaconie
Banknr. NL20 RABO 0359 5059 45



De 2e collecte is bestemd voor de kerk
Banknr. NL54 RABO 0373 7293 16



Overleden

In de afgelopen periode zijn overleden:

Gerrit Boeijinga, Geeuwkade 12-005, op de leeftijd van 82 jaar

Reinder Faber, Schierstins 5, op de leeftijd van 91 jaar

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet van ons allen naar

Fam. W. en N. Marie, Tureluur 12

Kinderen

Voor alle kinderen tussen 0 en 12 jaar is er vandaag een kinderdienst. Kom je ook gezellig spelen, kleuren en knutselen?

We hopen je daar te zien.

Lunchconcerten

Aanstaande vrijdag 8 mei is het eerste uit de serie lunchconcerten door Bob van der Linde. (Zie ook het kerkblad)

Berichten voor de zondagsbrief graag voor donderdagmorgen 9.00 uur naar

Durk Dam email: d.dam@planet.nl