

Petrus

[Columns](#) | [Liederen](#) | [Gebeden](#) | [Abonnement](#)



Volkstuinders en kerkgangers

Na veertig jaar werken in de kerk heeft Wim Beekman geleerd dat gelovigen gewone mensen zijn. Ze zijn niet beter dan anderen. Het zou mooi zijn als gelovigen de deugden mildheid en barmhartigheid makkelijker zouden vinden. Vooral als er conflicten zijn.

[Lees de column](#)

Tip
**PETRUS MAGAZINE GRATIS
IN JE BRIEVENBUS?**

[Abonneer nu](#)



10x christelijke festivals

Opwekking en New Wine ken je misschien al, maar er zijn nog veel meer christelijke festivals. Van feestelijke (familie) weekenden vol muziek en inspiratie tot kleinschalige bijeenkomsten met bezinning en verdieping, er is voor ieder wat wils.

[Lees het artikel](#)



Noodkreet uit Libanon

Hoewel er een tijdelijk staakt-het-vuren van tien dagen is ingegaan tussen Israël en Libanon, blijft de humanitaire situatie in Libanon uiterst zorgwekkend. "De angst en onzekerheid onder de bevolking zijn groot, ook omdat het onduidelijk is wat er na deze tien dagen zal gebeuren."

[Lees verder](#)

Tips VAN DE REDACTIE

- Op 26 april is het Roepingenzondag. Hoe roept God jou? Jelco (24) studeert theologie, en voelt zich het meest [met God verbonden als hij zingt](#): "In het lied *Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom* kom ik God op het spoor".
- Zondag kun je kijken naar de vierde aflevering van de EO-serie 'Moderne profeten', waarin ds. Kees van Ekris vertelt over Henri Nouwen. **De uitzending is om 17.45 uur op NPO2.** [Kijk hier de](#)

[afleveringen](#) over Diettrich Bonhoeffer, Martin Luther King en Majoor Bosshardt terug.

- In het najaar en ook weer afgelopen voorjaar trok hardstyle-DJ Sefa langs kerken met zijn bijzondere klassieke concert 'Als alles duister is'. Je kunt [dit unieke concert nu ook thuis beleven](#).



Lied: De kracht van uw liefde

*Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U*

*Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde*

*Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,*

*gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.*

[Luister dit hele lied](#)



**Protestantse
Kerk**

Copyright © 2026 Protestantse Kerk, Alle rechten voorbehouden.

Protestantse Kerk Nederland

Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt aangemeld voor de Petrus nieuwsbrief of omdat je eerder gebruik hebt gemaakt van de diensten van Petrus.

Wil je je afmelden? [Klik hier.](#)

Wil je jouw persoonlijke gegevens aanpassen? [Werk dan hier je profiel bij.](#)

Volg ons online

