

Jaargang 40
Nr. 3

Martini sneek



Kerkblad van de Protestantse Gemeenten
Sneek en Ysbrechtum • Tjalhuizum • Tirns





Draagt elkkanders lasten

christelijke uitvaartvereniging Sneek

Betrokken, zorgvuldig en deskundig

Uitvaartcentrum 'Talitha Koem'
Harste 8, 8602 JX Sneek
www.uitvaartdelsneek.nl
info@uitvaartdelsneek.nl

dag en nacht bereikbaar
0515 - 413 757

De Wit Dijkstra Netwerk Notarissen

Westersingel 30a Sneek
Telefoon 0515 41 78 85
www.dewit-dijkstra.nl

Aangesloten bij:
Netwerk Notarissen



PER UITGAVE VAN MARTISNE
UW ADVERTENTIE WIJZIGEN

DAT KAN!!!

bel 06 14166278 of
mail studio@deeteepie.nl
voor de mogelijkheden



**STUDIO
DEETEEPEE**

wij verk@pen
uw huis



Vertrouwd
afscheid
nemen



J. A. de Boer & Zn.
UITVAART
1921 · 2021

smedes
makelaardij

Dr. Boumaweg 16, Sneek
T 0515 - 444 588
E info@smedesmakelaardij.nl
www.smedesmakelaardij.nl

TOP PRESENTATIE OP



DE INTERIEURSPECIALIST

BEHANG
HORREN
VLOEREN
GORDIJNEN
RAAMDECORATIE
BUITENZONWERING

**COLORS
@HOME**

BERGSTRA

Kleine Palen 27 | 8601 AB Sneek | Telefoon (0515) 43 99 24
www.bergstra.colorsathome.nl | bergstra@colorsathome.nl

Friesland Vitaal

Rehasense Server

Lichtgewicht (7,5 kg)
Stabiel & duurzaam
Zachte PU handen

Rehasense Rollators
Wij Garanderen u Veiligheid & Vrijheid

Rehasense Explorer **Rehasense Stearner** **Rehasense Navigator**

Winkel Hoornveen
• Burgemeester Fahrenweg 38, 8442 LD
• Open iedere dinsdag t/m vrijdag
• van 9.00 tot 12.00 uur

Winkel Sneek
• Alexanderstraat 6, 8601 VP
• Open iedere dinsdag t/m vrijdag
• van 13.30 tot 16.00 uur

Bel 06 14 40 60 31 | R.g.p. 06 21 21 41 44 | www.frieslandvitaal.nl



Bouwers
sinds 1908

**Bouwbedrijf
Koster bv**

Edisonstraat 18 Sneek Tel. 0515 - 41 18 22

www.bouwbedrijf-koster.nl



Van de redactie

Beste lezers van dit kerkblad,

Nu de sneeuwkllokjes en krokussen weer zichtbaar zijn en de eerste twee maanden van 2025 weer voorbij zijn ligt het nieuwe kerkblad weer bij u thuis op de deurmat. Dit keer hebben we voor het thema delen gekozen. Een prachtig thema, vooral in een wereld waar eigenbelang van grote landen aan de orde van de dag is. Delen is een belangrijke essentie van ons kerk-zijn en daarom in dit kerkblad aandacht voor delen dichtbij huis. Marieke Twijnstra en Saskia Obbink vertellen in het interview hoe dat delen dichtbij huis voor hen vorm krijgt.

Zoals gebruikelijk een column van één van onze predikanten, waarbij dit keer ds.

Aukje Westra ons meeneemt in de troost van schoonheid. En wat wordt er veel georganiseerd binnen onze gemeenten in Sneek en Ysbrechtum, Tjalhuizum-Tirns, van een voorjaarsmarkt in Sneek, tot Kliederkerk voor iedereen en stiltevieringen in Sneek en Ysbrechtum. En begin april is er natuurlijk een prachtig Passiebloem concert, georganiseerd door de stichting Vrienden van de Martinikerk. Daarnaast vindt u ook een aantal In Memoriam berichten waarin over het leven van overleden gemeenteleden wordt geschreven en zoals gebruikelijk ook een overzicht van de kerkdiensten voor Sneek en Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns.

Namens de redactie veel leesplezier gewenst.

Elly Eelkema

Inhoud

Pagina 4
Column



Pagina 13
Kerkdienst...

Pagina 27
Koffie ochtend
Schuilplaats



En verder

Pagina 8: Stille uur

Pagina 15: Jeugd

Pagina 21: Kerkdiensten Sneek

Pagina 24: Kerkdiensten Ysbrechtum -Tjalhuizum - Tirns

Pagina 25: Ysbrechtum -Tjalhuizum - Tirns

Foto voorpagina: *Henk de Vries*

Laat iets in je dat leeg is volstromen

In het kader van het thema 'delen' wil ik iets met u delen, namelijk mijn liefde voor poëzie en tuinen. Geen voor de hand liggende onderwerpen in tijden van desinformatie, oorlog, despotisme en klimaatverandering. Betrokkenheid is geboden, vandaar dat ik me volop laat informeren via (hoop ik) betrouwbare media, hoe misselijk ik ook word van het nieuws. Ik wil weten wat er in de wereld gebeurt, meelevens, mijn afschuw tonen. Maar om niet weg te zinken in wanhoop zoek ik ook andere input. Die vind ik in poëzie en in de natuur, in regels die raak zijn en kerstrozen die het presteren om de hele winter te bloeien. Onrecht en onzin bestrijden we niet alleen door het goede na te streven en het ware te zoeken, maar ook door het schone te delen, zoals de schoonheid van taal en tuinen. En laat het nu in deze 40 dagentijd in de kerk gaan over tuinen en laat er veel poëzie over de natuur zijn.

In de stiltevieringen in Ysbrechtum en Sneek wisselen we poëzie af met stilte en muziek, in de Martinikerk luisteren we de komende zondagen naar Bijbelse tuinverhaal. We beginnen met de tuin uit het boek Genesis, de Tuin van Eden. De eerste aardbewoners genieten er als onwetende kinderen. Tot ze beseffen dat er behalve veel goeds en moois ook veel kwaad en lelijkheid is. God opent hen de ogen en geeft deze eerstelingen verantwoordelijkheid. Terugverlangen naar het paradijs is geen optie, van de aarde een paradijs maken is de opdracht. De tuin, dat is de aarde met al haar bewoners en dat ben je ook zelf. Draag er zorg voor.

Tuinonderhoud wil zeggen evenwicht zoeken tussen doen en laten, doorpakken en geduld hebben. Niet weglopen, maar oplettend blijven. Denk aan woestijnen, waar regen lang op zich laat wachten, En dan, als de buien losbreken, ontwaken de zaden en wordt het maanlandschap een bloemenzee. Net als zaad hebben ook mensen tijd nodig om te ontkiemen.



Groei kun je bevorderen, maar niet overhaasten. In de Goede Week lezen we dat Jezus gevangen in een tuin gevangen genomen wordt en in een tuin begraven. Na zijn opstanding ontmoet Maria hem in een tuin. Ongelofelijk, alle hoop was de bodem ingeslagen, maar de Levende, het leven, keert weer. Heb eerbied, luister naar de zang van de merel. Laat iets in je dat leeg is volstromen. Om in het voetspoor van de Opgestane de aarde en haar bewoners te behoeden en te bewaren.

Over de eerbied

Gij moet het eenzaam laten
het zaad dat ligt te slapen
en dat al kiem gaat maken.

Dit eerstelingsbewegen
van leven binnen leven
vermijd het te genaken.

Laat het stil zijn in zijn waarde,
zaad in de donkere aarde;
zaad in de donkere aarde.

En het zal groen ontwaken

Een merel

Er is iets in de zang van een merel
het is voorjaar, je wordt wakker
je ligt te denken in de nacht
het raam staat open – er is iets

waarvan die vogel zingt
en je denkt aan wat je moet opgeven

er is iets in je dat leeg is het stroomt vol
met het zingen van die merel

Voor dit kerkblad met het thema Delen ga ik in gesprek met twee vrouwen uit onze gemeente. Vrouwen van verschillende leeftijden én op verschillende manieren bezig met delen. Marieke Twijnstra, 76 jaar, al meer dan 50 jaar getrouwd met Jos en naast actief gemeentelid ook betrokken bij de Schuilplaats en het AZC in Sneek. Mijn tweede gesprekspartner is Saskia Obbink, 27 jaar, verliefd en naast oud Geestdrift en Inspiration lid, sinds vorig jaar jeugddiaken binnen onze kerkelijke gemeente.

Beste Marieke en Saskia, kunnen jullie iets meer vertellen hoe jullie het begrip delen binnen en buiten de muren van onze kerk vormgeven?

Marieke begint te vertellen dat ze acht jaar geleden begonnen is met vrijwilligerswerk op de vrouwenkamer in het AZC. Door een oproepje in het kerkblad waren er in een mum van tijd naaimachines en toebehoren beschikbaar. Het was prachtig om te zien dat er zoveel hulp aangeboden werd. In de loop van de jaren is het werk op de vrouwenkamer meer een taalcafé geworden. Aan de hand van folders van de supermarkten leren de vrouwen de Nederlandse taal, vaak geen eenvoudige opgave. Saskia vertelt dat ze eigenlijk niet zo goed wist wat voor taken de diaconie allemaal had en hoe actief de diaconie is binnen en buiten de kerk. Als jeugddiaken wil ze samen met andere diakenen kijken hoe we als kerk meer verbinding kunnen krijgen met scholen en hoe we als kerk op die manier met gezinnen in Sneek in contact kunnen komen.

Hoe zijn deze taken op jullie pad gekomen? Waarom vind je het belangrijk?

Marieke benoemt dat zij bij de start van het AZC benieuwd was naar de 600 nieuwe burens en eigenlijk toevallig in de vrouwenkamer terecht kwam. Gezien haar passie voor knutselen en handwerken was dat vrijwilligerswerk een schot in de roos. Met name in het begin waren er soms wel 40 vrouwen, prachtig vond Marieke dat.



Onze Nederlandse taal is wel lastig voor de mensen in het AZC en de communicatie verloopt dan ook niet altijd even gemakkelijk.

Saskia vertelt dat ze vanuit haar opleiding in de sociaal maatschappelijke dienstverlening stage heeft gelopen bij Vluchtelingenwerk en ze vindt het belangrijk dat we als kerk er zijn voor anderen, niet alleen binnen maar ook buiten de kerk. Daarnaast vindt ze het ook belangrijk dat jongeren zichtbaar zijn in de kerk.

Marieke vertelt ook nog dat ze samen met Harmien van der Wal acht keer per jaar kookt voor de Schuilplaats, nasi of macaroni zijn de vaste gerechten. Saskia heeft wel eens opgetreden bij het kerstdiner van de Schuilplaats en vertelt dat dit dankbaar werk is. Je merkt dat het gewaardeerd wordt.

Wat brengt het delen van je tijd jullie als het gaat om je geloof?

Saskia vertelt hoe ze kan genieten van het verwelkomen van de kerkgangers op zondagochtend. Even contact maken, mensen begroeten. Marieke sluit zich daar graag bij aan, als hulpkoster vond zij dit ook altijd prachtig om te doen. En als we het dan over delen hebben komen we er samen op dat delen ook gaat over nabijheid en contact maken, dat het niet alleen maar geld geven is maar draait om mensen écht zien. Zowel Marieke als Saskia benoemen dat delen iets vanzelfsprekend voor hen is, het hoort voor hen bij het menszijn. Marieke noemt zichzelf daarbij ook een mensenmens, ze houdt van mensen om zich heen. We hebben het ook over de rol van de opvoeding en geloof van thuis uit en het blijkt eigenlijk dat ondanks de verschillen in achtergrond beide delen als iets vanzelfsprekend ervaren en dit vanuit voorbeelden uit hun nabije omgeving hebben meegekregen.

Is de 40 dagentijd voor jullie persoonlijk een periode waarin delen een belangrijke rol speelt? Of zijn andere woorden in deze periode belangrijker?

Marieke en Saskia zien de veertigdagentijd vooral als een opmaat naar Pasen. Saskia vertelt ook dat ze niet per se aan het vasten is in de veertigdagentijd maar al langere tijd bewuster omgaat met haar geld, dat ze aan het consuminderen is.

Marieke herkent dit wel, het actief hergebruiken van wol, garen, lappen stof en nu ook met het gebruiken van folders voor het taalcafé.

Zo eindigen we dit interview over delen en dan moet er natuurlijk ook een passende foto gemaakt worden.

Daarvoor zijn we naar Tinga gegaan, naar Jantina van der Laan die daar een deelkastje beheert. Dit deelkastje wordt naast veel particuliere donaties ook ondersteund door onze diaconie en door de katholieke kerk in Sneek. Elke twee weken worden er door Annemarie Wever houdbare spullen gebracht voor vijf wekelijkse voedselpakketten. Jantina vertelt hoeveel gebruik ervan wordt gemaakt én hoe nodig deze manier van delen is. Een inspiratie voor ons allen en mooi om te zien hoe delen zo buiten de kerk vorm krijgt

Elly Eelkema



SENIORENMIDDAGEN 1 en 2 april 2025

Alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor een gezellig samenzijn. Heeft u een partner die jonger is dan 80 jaar, dan is hij/zij ook van harte welkom.

We beginnen rond 15.30 uur met koffie of thee met wat lekkers, daarna een drankje met een hapje en rond 17.45 uur staat er soep en een broodmaaltijd klaar. Om ongeveer 19.00 uur sluiten we de gezellige middag af.

Er worden twee middagen georganiseerd. In de uitnodiging heeft u kunnen lezen voor welke middag u zich kunt opgeven.

Opgeven kan tot woensdag 26 maart bij Tjally Leidelmeijer, bij voorkeur via mail: tjally.leidelmeijer@hotmail.com of telefonisch (0515) 42 08 71.

Datum: dinsdag 1 of woensdag 2 april 2025

Tijdstip: 15.30 - 19.00 uur

Locatie: Ontvangstruimte Martinikerk

Graag tot ziens!

Een vriendelijke groet namens de Commissie Pastoraat,

Susan de Vries, Maria van der Kam, Tjally Leidelmeijer en ds Vijko Top

ZOEK JE AANSLUITING?

Word aanspreekpunt in de wijk!

Houd je van contact met mensen en zoek je een zinvolle invulling van je leven, waarin je echt wat kunt betekenen voor anderen, meld je dan aan:

- als wijkcoördinator waarbij je het aanspreekpunt bent voor het kerkelijk bureau en de medewerkers.
- als ouderling waarbij je je stem laat horen en kunt meedenken in de kerkenraad.

We zijn blij met kritische denkers en goede netwerkers.

Wij zoeken enthousiaste mensen voor het aanspreekpunt in meerdere wijken: de Bomenbuurt, de Hemdijk en voor Duinterpén.



Meld je aan bij Grietje Bijker 06-23177716, e-mail: grietje.bijker@gmail.com

Pastorale aanspreekpunten:

Heeft u of weet u bijzonderheden m.b.t. lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoekje ontvangen namens de kerk, dan zouden wij het fijn vinden als u dit doorgeeft aan één van de drie pastorale aanspreekpunten:

Wijk 1 en 2 (Harinxmaland West, Noorderhoek 1 en 2, Hemdijk, De Loten, Centrum, Lemmerweg, Sperkhem/Tuindorp, Tinga, Duinterpén en Brekken):
Marieke Twijnstra-Boersma, telefoon 425044, e-mail: j.m.t@home.nl

Wijk 3 (Harinxmaland Oost, Zwette, Pasveer, Stadsfenne, De Domp/Oudvaart, Houkesloot, Het Eiland, Bomenbuurt en Parallelwijk):
Clasien Weemhoff-van Eijk, tel. 231947, e-mail: cweemhoff@ziggo.nl

Wijk 4 (Woonzorgcentra): Ad Buijs, tel. 559290, e-mail: buijsmersie@home.nl

Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste personen terechtkomt. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw wijkpredikant.



Bas Ragas speelt voorstelling 'In Gods naam' te Sneek

Op woensdag 21 mei 2025 speelt acteur en zanger Bas Ragas de voorstelling 'In Gods naam' in Theater Sneek.

Omschrijving theatervoorstelling:

Hoe ga je in godsnaam met het leven om? In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bas Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Ragas neemt de bezoeker mee door de Bijbel met muziek van Händel tot Presley, humor, ontwapenende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Hij verweeft zijn herkenbare, persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Een reis door het meest geciteerde en misschien wel meest onbegrijpelijke boek ter wereld.

ORGANISATOREN:

Deze theatervoorstelling in Sneek wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeenten van o.a. Sneek, Scharnegoutum, de Slachsang en De Lege Geaën.

Met de voorstelling hopen zij dat de aanwezigen geraakt worden door het persoonlijke verhaal van Ragas en de verhalen uit de Bijbel.



Kaarten voor de voorstelling zijn vanaf 15 maart te verkrijgen via www.theateringodsnaam.nl
Voor gemeenteleden zijn voor een gereduceerd tarief kaarten a € 20,00 te bestellen bij de scriba:
scribaat@pknsneek

Boodschapper

Hoorde ik het goed? –

Tussen de lawine van berichten in de media

oorlog revolutie

armoe honger

mensen zonder huis

vrede weggevaagd

klonk daar plots

de boodschapper Gods:

Buiten

in de dakgoot

gezet op een richel

zong de merel

uit volle borst

het Hooglied van de Hoop –

Oeke Kruythof



Stilte uur

Een moment van samenzijn en bezinning waarbij stilte, gedichten en muziek worden afgewisseld.

Datum: 13 april 2025

Plaats: Martinikerk, Oud Kerkhof 1

Tijd: 19.30 – 20.30

Toegang: vrij, collecte bij de uitgang

Meer info: martinisneek.nl

mail: spirit@pknsneek.nl

Beste gemeenteleden,

Onderstaand de verkorte **Jaarrekening van de Diaconie 2024**. Een korte toelichting:

PROTESTANTSE GEMEENTE TE SNEEK			
College van Diakenen - Jaarrekening 2024			
Verkort overzicht	Begroting 2024	Rekening 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden, beleggingen	2.500	10.806	867
Opbrengsten levend geld	17.000	15.583	19.863
Door te zenden collecten en giften	14.600	17.215	15.698
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	0	5.000
Totaal baten A	34.100	43.604	41.428
Uitgaven en Kosten			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.300	3.753	3.971
Kosten beheer, administratie en archief	2.400	1.894	2.413
Rentelasten/bankkosten	300	540	505
Diaconaal werk plaatselijk	12.700	21.450	16.521
Afdrachten door te zenden collecten en giften	14.600	17.215	15.698
Totaal lasten A	34.300	44.852	39.108
Operationeel resultaat (A)	-200	-1.248	2.320
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	0	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-200	-1.248	2.320
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-200	-1.248	2.320

Beleid:

De opbrengsten via de collectes en giften waarmee de Diaconie haar diaconale werk kan doen, neemt al jaren af. Het vermogen van de Diaconie is in een lange reeks van jaren opgebouwd en vormt voor ons gelukkig een stabiele basis om ons te richten op mensen en groepen die de hulp nodig hebben.

We zien een trend ontstaan waarbij de uitgaven van diaconale aard hoger zullen zijn dan de collecteopbrengsten. Dat is op zich geen reden tot zorg maar wel iets om de aandacht op te houden, temeer door de hoge inflatie die we de laatste jaren ervaren. In het verleden werd altijd het principe gevolgd dat de Diaconie jaarlijks niet zou moeten interen op het vermogen. Dat standpunt hanteren wij nu niet meer binnen de Diaconie. Een aantal jaren met grotere uitgaven kunnen we best aan.

De opbrengsten uit collecten lopen terug en de opgelopen inflatie betekent dat we netto minder hulp kunnen geven.

Nu de rente op spaargeld weer positief is, hebben we als Diaconie besloten bij de bank meer geld, variërend van korte termijn beschikbaar (spaarrente) tot iets langere termijn (depositorente) aan te houden. Hierdoor nemen de rente-inkomsten toe. Daarnaast zijn we ertoe overgegaan een betrekkelijk klein deel van de middelen die niet op middellange termijn gebruikt hoeven worden (5 jaar of meer), te gaan beleggen in obligaties en aandelen. Een deel is vastgezet in impactleningen van Oikocredit (goede doelenfonds) en een deel is beheerd binnen de Rabobank in een duurzaamheidsklasse ESG(8) obligatie-aandelenfonds.

De beleggingen van de Diaconie voldoen allen minimaal aan het duurzaamheids criterium van PKN Nederland. Oikocredit-deelnemingen hebben geen winsttoegmerk. Met de Rabo-beheerportefeuille hopen wij op lange termijn een positieve bijdrage in opbrengsten te realiseren om naast de bijdragen vanuit onze gemeente, te kunnen blijven zorgen voor voldoende middelen om het diaconaal werk zo goed mogelijk uit te voeren. Uitgangspunten zijn omschreven in het "Diaconie- beleggingsstatuut".

Wat betekent dat in de jaarrekening; "Toelichting op de jaarrekening 2024"

Door de lagere collecteopbrengsten, de hogere inflatie en de nu weer toenemende rentetarieven, is meer nadruk gelegd op het beheren en instandhouden van vermogen. Dit heeft ertoe geleid dat een deelneming in Oikocredit van € 25.000 is genomen en dat via de Rabobank een portefeuille van obligaties en aandelen wordt beheerd met een inleg van € 50.000. De bedragen die bij de banken als liquide middelen en deposito's zijn ondergebracht zijn zodanig gespreid dat deze in principe gedekt zijn door het depositogarantiestelsel.

De opbrengsten van de collectes liggen vrij goed in lijn met de begroting. De toegenomen opbrengsten als gevolg van hogere bankrentes zijn geheel besteed aan ondersteuning van plaatselijk diaconaal werk en ondersteuning. De Resultatenrekening van de Diaconie laat per saldo een gering verlies zien van € 1.248.

Voor vragen over de jaarrekening kunt u terecht bij de penningmeester, Keimpe Kloosterman (keimpetheunikloosterman@gmail.com)

Met vriendelijke groet,
de Financiële Commissie van de Diaconie:
Maaïke Stienstra, Bernard Zijda, Reinder Baarda en Keimpe Kloosterman

kerk in actie



Goedendag,

Hierbij nodig ik u uit voor een van de Regio Ontmoetingen die Kerk in Actie samen met de Classis Friesland, ds. Riemer Praamsma, organiseert.

Dit jaar is het thema: *Armoede*.

Wat gaan we bespreken en met elkaar over in gesprek?

Het signaleren en aankaarten van geldzorgen

Hoe herken je geldzorgen? Wat zijn signalen waar je op kunt letten? We kijken naar diaconale zorg en aandacht bij levenskruispunten en de rol van diaconaat binnen het pastoraat.

Hoe organiseer je de armenzorg?

Welke keuzes maak je als diaconie in het organiseren van de armenzorg? Wat doe je wel, wat doe je niet? Waar moet je op letten? Wat zijn valkuilen? We zullen ook ervaringen uitwisselen en kijken hoe andere diaconieën de armenzorg aanpakken.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor diakenen, predikanten, kerkelijk werkers, pastorale ouderlingen en andere geïnteresseerden die zich inzetten voor het diaconaat en/of pastoraat. Nodig hen gerust uit om mee te gaan!

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de volgende data:

10 maart 19.30 - 21.45	Trinitas Heerenveen Coehoorn van Scheltingaweg 1 Heerenveen
17 maart 13.30 - 15.45	PKN kerk De Hege Stins Stiens
24 maart 19.30 - 21.45	Martinikerk Sneek
31 maart 13.30-15.45	De Lantearne Surhuisterveen

Graag aanmelden via link op www.martinisneek.nl.

AANMELDFORMULIER op website martinisneek.nl
of mail naar susansneek@gmail.com

Wij ontmoeten u graag op een van de bijeenkomsten.

Groet ook namens ds. Praamsma,

Jannie Boonstra
Consulent kerkinactie.nl / protestantsekerk.nl



Het is al bijna zover: de Voorjaarsmarkt. In een eerder kerkblad kon u al de oproep lezen voor het maken van creatieve spullen om te kunnen verkopen op de Voorjaarsmarkt. Naast deze verkoop van creatieve spullen is er ook gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken met wat lekkers, oftewel “kies uw kopje” (als u wilt mag u zelf uw beker/kopje uitzoeken en meenemen), een loterij, verkoop van boeken, bloempotten en vazen, speelgoed en andere spullen (met dank aan de Martinimarkt). We hopen op een mooie middag én een mooie opbrengst. Deze is bestemd voor de aanschaf van een kandelaar om een kaarsje aan te kunnen steken. Dus mocht u iets hebben voor de verkoop (liefst zelf gemaakt), dan horen we het graag!

Marieke: 0515 425044

Meinita: 06 112 469 95

Zaterdag 29 maart 2025 van 14.00 uur tot 16.30 uur Martinikerk Sneek

- creatieve markt
- Boeken, speelgoed
- Plantjes, vazen
- Loterij
- en nog veel meer

Verder kun je gezellig koffie/thee drinken uit een zelf gekozen kop of mok, met wat lekkers erbij.



Marieke Twijnstra - Nelleke Strating - Harmien van der Wal - Meinita Bouwers

Maandelijkse Evensongs in Sneek

De Martini Koorschool Sneek nodigt u (je) uit voor de maandelijkse viering die beurtelings wordt gehouden in de PKN Martinikerk en de RK St. Martinuskerk.

De komende viering is op 30 maart a.s. om 16.00 uur, in de PKN Martinikerk

- Liturg : ds. Marije Mazereeuw.
- Organist : Bob van der Linde.
- Datum : zondag 30 maart.
- Plaats : Martinikerk
- Tijd : 16:00 uur.

Toegang gratis, na afloop collecte

Martini Koorschool o.l.v. Gerard van Beijeren

De eerstvolgende viering is op zondag 27 april 2025, 16.00 uur en dan weer in de RK St. Martinuskerk (a/d Singel).

Martini Koorschool Sneek.



WEET U HET NOG

Op een zonnige zomerdag, reden zeven welgevulde Sneeker auto's richting het Waddencentrum op de Afsluitdijk.



..... en we willen op 23 april a.s. weer een uitje

We gaan naar Oudemirdum.

We vertrekken op 23 april om 9.30 uur bij onze kerk en zijn ongeveer om 12.30 uur weer in Sneek.

Daar beginnen we met koffie en oranjeboek. Na het 2e kopje koffie of thee zijn we welkom bij Mar en Klif, daar staat de historie van natuur en landschap centraal. U kunt ook een wandelingetje maken in het dorp of bos.

Lijkt het je leuk?

Gasten en chauffeurs kunnen zich opgeven bij:

Bruinsje van der Wal

Tel: 06- 29316957

E-mail: genbvanderwal @ziggo.nl

Wij hebben er zin in!!!

Sylvia Zijlstra en Bruinsje van der Wal

Weekreis naar Taizé infoavond, dinsdag 25 maart 19.30 u.

In 2019 zijn we met een groep mensen van onze kerk e.a. naar Taizé geweest. We hebben daar een prachtige week gehad. Een week, van zondag t/m zondag, waar we samen geleefd hebben met ongeveer 300 dertig plussers en 4000 jongeren vanaf 16 jaar. Het leven in een dergelijk klooster moet je zien als het leven in een gemeenschap waar iedereen voor elkaar zorgt van 's morgens vroeg tot ongeveer 22.00 uur. Het is geen vakantiereis maar veel mooier dan dat!

Ben je benieuwd hoe er aan het leven in Taizé invulling wordt gegeven en ben je wellicht nieuwsgierig of dit ook iets voor jou/jullie is, kom dan dinsdag 25 maart om 19.30 uur naar het Oosterkoor want daar geven diverse 'ervaringsdeskundigen' graag uitleg! Geheel vrijblijvend.

Mona, Klaas, Susan en Henk



Excursie distributiecentrum Poiesz

Hierbij nodigen wij u uit om op **dinsdag 8 april** a.s. deel te nemen aan een excursie naar het distributiecentrum van Poiesz, Edisonstraat 3 in Sneek. Hier volgt eerst een presentatie en daarna een rondleiding. Aangezien het veel loopwerk is, is het belangrijk dat u goed ter been bent.

De rondleiding begint om 14.00 uur en is rond 16.00 uur afgelopen. De excursie gaat door als er minimaal 15 opgaven zijn. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt zich tot en met 3 april opgeven bij:
Lenie ten Have: 06-36181342 of
Heleen Postma: 06-22213104



Martinikerk Sneek

Zondag 30 maart 2025

‘Die van de weg’



Kerkdienst met Maaltijd van de Heer voorbereid door de Brûsgroep

Het overgrote deel van het Oude en Nieuwe Testament bestaat uit verhalen van mensen die op weg zijn. Abrahams en Sara's verhaal begint met de roep weg te trekken uit zijn land, weg van hun zekere bestaan, een onzekere toekomst tegemoet. Weggaan en terugkomen is het kenmerk van het Bijbelse volk Israël: Egypte; in de woestijn, uit de woestijn. De weg naar het beloofde land is lang en zwaar.

Ook Jezus' leven en werk wordt beschreven als het gaan van een weg. Hij is telkens onderweg. Al voor zijn geboorte is Hij op reis; meteen na zijn geboorte daalt hij met zijn ouders af naar Egypte; Aan het begin van zijn optreden trekt hij de woestijn in.

Jezus' optreden vindt onderweg plaats. Zijn volgelingen lopen achter Hem aan, volgen zijn spoor, leren al gaande te doen wat Jezus doet. Vooral Lucas schrijft veel en vaak over 'de weg'.

De weg van Jezus is een weg van vrede en van leven. Zijn volgelingen die van de weg. Het christendom is geen dogmatisch systeem, het is een wég, met als kenmerken: proces, groei en dynamiek.

Over die weg gaat het in de kerkdienst op 30 maart. Hoe ziet onze eigen weg eruit? En wat zoeken we op onze weg? Waar verlangen we naar? We vieren de Maaltijd van de Heer, lopend als 'mensen van die weg'. Met oude bekende en nieuwere liederen bezingen we de weg die God ons wijst.

Welkom bij deze afwisselende viering die voorbereid is door de Brûsgroep, diakenen en predikant. De Brûsgroep wordt gevormd door een aantal jongere mensen uit onze gemeente met creatieve ideeën voor vieringen.

Aukje Westra

Zondagmorgen 23 maart, kerkdienst i.s.m. het Sneeker Cantate Koor o.l.v. Sippie Broersma.

Met enige trots en blijdschap mogen we aankondigen dat op zondagmorgen 23 maart het Sneeker Cantate Koor vier (korte) muziekstukken voor ons zingt, w.o. 'Jesu bleibet meine Freude' van J.S. Bach.

Maar ook zingen wij samen met hen liederen uit het Liedboek.

Kortom, een viering met veel muziek.
Van harte aanbevolen!

Vijko Top



Vrijdag 21 maart 19:30 Martinikerk Sneek



Het Luthers Bach Ensemble brengt een uitvoering van een voor Nederland unieke semi-scenische Johannes Passion. In 2023 werd hun scenische Matthäus Passion bekroond met vijf sterren in Dagblad Trouw.

In deze semi-scenische Johannes zingen solisten en koor alle delen uit het hoofd. Het maakt dat de interactie tussen de zangers onderling en met het publiek groter wordt. Gebaren en bewegingen onderstrepen het drama van de passie. Het Luthers Bach Ensemble is het enige muziekensemble in Nederland dat de Johannes op deze manier uitvoert. De muzikale structuur van Bach is leidend in de encenering van Elsina Jansen: De stuwning van het verhaal, de emotionele en confronterende scènes met koor, intense dialogen tussen Jezus en Pilatus en de beschouwende aria's wisselen elkaar in hoog tempo af en doen denken aan opera. Ondersteund door een sobere vormgeving en lichtontwerp komt het verhaal tot leven.

Uitvoerenden:

- Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
- Elsina Jansen (regie)
- Nils Giebelhausen (Evangelist), Joris van Baar (Christus), Kristen Witmer (sopraan), David van Laar (altus)
- Laar (altus), William Knight (tenor), Drew Santini (bas)

Kom naar Kliederkerk: Palmpassen beleven!

Lang geleden reed Jezus op een ezel de stad Jeruzalem binnen. De mensen waren blij en zwaaiden met palmtakken om Hem welkom te heten. Ze legden hun jassen op de grond als een soort rode loper, net zoals we dat nu voor belangrijke mensen doen!

Ze geloofden dat Jezus de Koning was die vrede zou brengen en riepen: "Hosanna!"

Bij Kliederkerk gaan we dit bijzondere verhaal écht beleven! We vieren het met leuke activiteiten, zoals het maken van Palmpassenstokken, het naspelen van de intocht en samen

genieten van een Pesachmaaltijd.

Doe je mee? Kom langs en ervaar het verhaal op een unieke manier.

Iedereen is welkom!

 Zondag 13 april
 Martinikerk, Oud Kerkhof 1
 15.30 – 17.00 uur



Creatieve avonden – Doe je mee?

Ook in 2025 gaan we graag door met het organiseren van creatieve avonden! Eind januari hebben we het jaar afgetrapt met het beschilderen van schelpen en we kijken uit naar de komende creatieve avonden. Tijdens onze creatieve bijeenkomsten hebben we al van alles gedaan, zoals houten poppetjes beschilderen, sieraden maken van krimpfolie, werken met klei en haken. Dit jaar willen we weer nieuwe activiteiten uitproberen, maar daarnaast zijn we ook van plan om eerdere activiteiten te laten terugkomen. Wat we ook doen: gezelligheid staat voorop.

We hebben de volgende data gepland staan voor nieuwe creatieve avonden:

- woensdag 19 maart om 19:30 uur
- woensdag 23 april om 19:30 uur

Wat we precies gaan doen, bepalen we later, maar het belooft opnieuw gezellig en ontspannen te worden. Iedereen is welkom, dus neem gerust iemand mee!

Houd de website of onze socials in de gaten voor verdere details. We hopen je te zien!

Met vriendelijke groet,

Namens de jeugdraad,
Elisabeth Horjus

Martini markt

In actie voor kerk en goede doelen

Sneek viert 80 jaar vrijheid. 15 April aanstaande is het 80 jaar geleden dat Sneek is bevrijd en daarom worden in de periode van 15 april t/m 5 mei tal van herdenkingsactiviteiten georganiseerd. Voor de organisatie zijn heel veel vrijwilligers nodig en de 'Stichting Sneek 80 jaar vrij' heeft gevraagd of ze van ons netwerk gebruik mogen maken voor het zoeken naar deze vrijwilligers.

Er ligt voor ieder talent een mooie taak te wachten, dus geef u massaal op via de website www.sneek80jaarvrij.nl waar u meer informatie kunt vinden.

Vele handen maken licht werk.

Voorheen BVR/Fancy Fair

Inbreng van bruikbare goederen is mogelijk **elke maandagavond**, van 19.00 tot 20.00 uur. Uitzonderd schoolvakanties en feestdagen.

Adres: Opslaghal Touwslagerstraat 24 (Industrieterrein de Hemmen)
Geen vervoer? Dan kan het gehaald worden op maandagmorgen.
Bel of mail voor een afspraak.
Tel. 06 8207 1253
mail: inbreng@martinimarkt.nl

In het blad van de **Stichting Alde Fryske Tsjerken** stond onlangs een heel positieve bespreking van het boek “Sint Maartens Tempel” dat vorig jaar verscheen.

Zo hoort u het ook eens van een ander...



Nieuwe boeken

BOEK OVER DE MARTINIKERK IN SNEEK

In het voorjaar van 2023 is de Martinikerk van Sneek opnieuw in gebruik genomen na een ingrijpende restauratie en verbouwing. Tegen de zuidoosthoek is een nieuwe ontvangstruimte gebouwd en de zerkenvloeren van het koor (‘oosterkoor’ zeggen ze in Sneek) en de zuidbeuk zijn weer in het zicht komen te liggen. Voor de Vrienden van de Martinikerk was de vernieuwing van het kerkgebouw de aanleiding om afgelopen jaar een luxe beschrijving van de kerk het licht te doen zien: tachtig pagina’s A4-formaat met informatieve en prettig leesbare teksten, schitterende foto’s en dat alles in een fraaie lay-out. We worden niet alleen gewezen op de middeleeuwse sporen in de buitenmuren maar ook geïnformeerd over de moderne aanbouw die niet alleen functioneel maar ook optisch een verrijking voor het gebouw blijkt te zijn.



En binnen richten we onze aandacht op onder andere de fraaie zerken, de glas-in-loodramen, de vroedschapsbank en de wapenborden en natuurlijk de monumentale orgels die de kerk rijk is. Het is slechts een greep uit de vijftien onderwerpen die de revue passeren. Door verhalen en anekdotes zijn de schrijvers erin geslaagd op een beknopte en tegelijk boeiende wijze het publiek kennis te laten maken met de monumentale Sneker stadskerk.

Anne van den Berg, Hessel Jaasma en Jan W.E. Visser_Sint Martens Tempel: De Grote of Martinikerk in Sneek_Vrienden van de Martinikerk, prijs €19,95

Het boek is te verkrijgen in de Martinikerk tijdens kerkopenstellingen of via vriendenvandemartini@gmail.com.





Passiebloemconcert door het Margarethe Consort 8 april 2025 – 20.00 uur

De Stichting Vrienden van de Martinikerk Sneek heeft dit jaar het Margarethe Consort gevraagd om, samen met Bob van der Linde, het "Passiebloemconcert" ten gehore te brengen in Sneek.

Dit is een concert van ruim een uur met bijzondere passiemuziek die je niet zo vaak hoort. Onder leiding van artistiek leider Marit Broekroelofs wordt u meegenomen naar een nieuwe wereld van intieme passiemuziek.

Programma

Op het programma staan onder meer het Stabat Mater van Giovanni Felice Sances en Première Lamentation du Jeudi Saint van Joseph-Hector Fiocco.

Bob van der Linde zal onder meer het O Lamm Gottes, unschuldig BWV 618 van Bach spelen.

De naam Passiebloem

De naam Passiebloemconcerten is gekozen vanwege bijbehorende symboliek in de passietijd. Passie betekent van oorsprong lijden en de bloem werd door de Spaanse veroveraars van Zuid-Amerika gebruikt om het verhaal van Jezus uit te leggen aan de oorspronkelijke bewoners.

De schitterend gekleurde kroondraden van de bloem doen denken aan de doornenkroon van Jezus en de drie stampers staan symbool voor de spijkers die in zijn handen en voeten werden geslagen.

De tien bloembladen staan symbool voor de 10 apostelen (Petrus die Jezus verloochende en Judas die Jezus heeft verraden worden niet meegeteld), vijf meeldraden voor vijf wonden.

De bloem verwelkt na een dag al, de tijd die Jezus aan het kruis hing voor hij stierf. En om de symboliek rond te maken: de bloembladen vallen niet af, maar sluiten zich weer over het vruchtbeginsel. Dit staat voor de wijsheid die verborgen ligt in het mysterie van het kruis.



Kaarten kosten, incl. koffie of thee na afloop, € 20,= per kaart. Vrienden van de Stichting betalen € 15,= per kaart (maximaal 2)

Kaarten zijn te koop via de site:
www.vriendenmartinisneek.nl/activiteiten

Bent u nog geen vriend? Meldt u zich dan aan als vriend van de Stichting Vrienden van de Martinikerk Sneek door een mailtje te sturen naar vriendenvandemartini@gmail.com. Of door het formulier in te vullen dat u vindt in de centrale hal van de Martinikerk.

Graag zien we u op 8 april bij dit bijzondere concert.

Bestuur Stichting Vrienden van de Martinikerk Sneek

IN MEMORIAM

Maria Miedema – Hoving

RIE

* 12 november 1932 – † 10 februari 2025

In Hospice 'De Kime' is Rie overleden in de leeftijd van 92 jaar. Ze was sinds 2006 weduwe van Rienk Cornelis Miedema. Samen kregen zij twee kinderen, Anja en Age. Rie was ook schoonmoeder en oma van vijf kleinkinderen en een achterkleinkind.

Ze is geboren op 12 november 1932 te Twello, in een gezin met drie kinderen waarvan zij de jongste was. Groeide op in een Katholieke leefomgeving, waar ze zich als Hervormd 'famke' nooit welkom heeft gevoeld. Na haar huwelijk met de Friese Rienk die Gereformeerd was, brengt het wonen in Friesland haar geluk in huwelijk en gezin, in werk en kerk. Het leven is goed en vol fleur. Rie was werkzaam bij de Leeuwarder Courant en v.v. bij de Burgerlijke Gemeente. Na de pensionering van Rienk die coupeur was ... en later die van haarzelf, wordt er veel en ver gereisd met de caravan.

Ook na het overlijden van Rienk wordt deze reislust voortgezet, maar dan samen met buurvrouw Afke met de bus. Inmiddels woont Rie aan de Louw Doniastraat 2 in een appartement. Ook de kerkdiensten bezoekt ze samen met Afke. Toen ook deze reisgenoot Rie ontviel, even als haar broer en zus, werd het leven smaller en eenzaam. Onderwijl is Rie oud geworden en langzaam leverde ze in op haar fysieke welzijn, tot het thuis niet meer ging. Op 9 januari werd ze opgenomen in de Hospice en heeft ze nog enkele goede weken gehad met liefdevolle zorg, waarin ook de kinderen veel bij haar zijn. Op 10 februari heeft ze het leven losgelaten.

In Talitha Koem hebben we afscheid genomen van Rie. Kinderen en kleinkinderen spraken warme woorden over ma en oma. We luisterden naar mooie muziek waar zij van hield en lazen Psalm 84 in een bewerking van Huub Oosterhuis.

'Een prachthuis ... dat staat op Groene Heuvel.
Dat huis van JOU ... waar alles welkom is,
waar alles woont – de mussen mogen mee aan tafel,
de zwaluw vlecht haar nest onder de goot,
en ik ... ik ben één van haar jongen'.
Rie geloofde dat er na haar dood een (t)huis in de hemel was.

Het lichaam van Rie is begraven bij Rienk op de Algemene Begraafplaats hier in Sneek.
Haar leven is bij God en bij Rienk, daar in dat Prachthuis dat staat op Groene Heuvel.
Dat haar dierbaren troost vinden in diezelfde hemelse liefde, die blijft en die alles open houdt.

Gryt van der Galiën – Dorenbos

Harry Visser

* 2 maart 1932 - † 5 februari 2025

Harry werd geboren te Rauwerd. Na de Lagere School de Ambachtsschool in Sneek. En daarna volgde een aantal banen. Hij werd o.a. taxichauffeur.

Alles wat wielen had, had Harry's interesse. Harry werkte ook bij de fa. Boersma – Oude Koemarkt - als fietsenmaker. En bij de fa. Hoppe als automonteur. Harry trouwde en kreeg een zoon. Echter, de zoon overleed op zeer jonge leeftijd. Uitermate verdrietig en ingrijpend. Maar nog geen jaar later werd er opnieuw een zoon geboren: Jan. Het huwelijk liep stuk: Harry en Jan moesten zichzelf zien te redden. Pake en Beppe verhuisden speciaal vanuit Drachten naar Sneek om hun zoon en kleinzoon bij te staan.

Harry begon voor zichzelf, naast zijn werk als monteur in de landbouwmechanisatie bij fa. Blauw: een fietsenzaak aan de Waterpoortgracht. Mooie plek, hartje Sneek.

Harry had ondertussen kennis gemaakt met Atsje. Ze trouwden op 24 april 1970: het werd een goed huwelijk. Atsje kwam uit Houtigehage. Ze werkte in het nabijgelegen Drachten in een modezaak. Prachtig werk vond ze dat. Ze zou dat werk blijven doen. Harry werkte tot aan zijn 54ste. Hij ging met de VUT. Als hobby ging hij toch weer fietsen verhuren en repareren.

Vanaf 2008 woonden Harry en Atsje aan de Pampuskade. Een appartement met een prachtig uitzicht op de stad. Ze waren beide actief in de kerk: mensen bezoeken. Ze reisden veel. 'Maar,' zei Harry, 'Als we niet meer kunnen autorijden, dan gaan we op een terras zitten in Sneek.'

Begin januari voelde Harry zich niet goed. Hij vertelde Atsje dat zij goed voor hem was geweest. Belangrijke woorden. Op 5 februari volgde een zware hersenbloeding. Harry overleed dezelfde dag.

Vijko Top

Jakob Geert Ottens

* 8 september 1938 - † 7 februari 2025

Jakob, geboren en getogen in het Drentse Gieten, had tot zijn pubertijd een mooi leven, maar toen overleed zijn vader plotseling. Jakob moest aan het werk in de smederij die zijn oom van de vader van Jakob overnam. Daarna kreeg hij een betrekking bij Udema exportslachterij.

Op dansles ontmoette Jakob Willie uit Eext. Het huwelijk werd gesloten op 12 september 1961. Jakob vond werk bij Landustrie in Sneek en hij en Willie vonden hier een huis.

Hendrik en Willem, een tweeling, zagen het levenslicht op 15 augustus 1962 en zeven jaar later kwam Jacob. De ouders stonden aan de lijn als de zoons voetballen (WZS-Wit Zwart Sneek) en verkochten op zondag de entreekaartjes. Zaterdag was de klus dag thuis; vader en zoons repareerden de fietsen en keken de auto na. Zo toonde Jakob zijn liefde voor de jongens. Op vakantie gingen Jakob en Willie nauwelijks. Met het uitgespaarde geld werden financiële gaten gedicht en noodzakelijke spullen voor het huishouden gekocht.

Met de komst van schoondochters Tineke, Rina en Annet werd de vrouwelijke touch aan het gezin toegevoegd. Zes kleinkinderen werden er geboren, die geregeld langsgingen bij hun opa en oma. Na een dienstverband van bijna 40 jaar kon Jakob in 1999 met de VUT. Willie en hij fietsten wat af. Vijf jaar geleden verhuisden ze naar Nij Nazareth, waar Willie in 2022 overleed. In hetzelfde jaar stierf Hendrik, de geliefde van Tineke. Jakob had er veel verdriet van. De laatste maanden ging zijn gezondheid zienderogen achteruit. Hij stierf in het bijzijn van zijn zoons en schoondochters.

Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven, een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. De kinderen zeggen: 'De goede verhoudingen tussen ons zijn een erfenis van pa.'

Aukje Westra

Jeltsje Aafke Huizenga-Schilstra

Langweer, 14-10-1940 - Sneek, 13-02-2025

In het Friese dorp Langweer werd op 14 oktober 1940 een meisje geboren, Jeltsje Aafke, zusje van broer Anske. Tot grote verrassing van iedereen werd direct na Jelly nog een meisje geboren, Wiepy. Ze waren levenslang nauw met elkaar verbonden.

In 1950 nam heit Schilstra een smederij in Achlum over. Op de klei verdienden Jelly en Wiepy een zakcentje bij door vóór schooltijd bij een boer op het land te werken. Ze spaarden hard voor een paar mooie linnen schoentjes. Na de lagere school doorliep Jelly de Huishoudschool in Franeker. De sfeer op haar verschillende stageadressen was heel wisselend, maar langzamerhand groeide haar zelfvertrouwen.

De grote liefde van Jelly woonde in Arum. Wanneer Piet Huizenga 's morgens door Achlum naar zijn werk fietste, stond Jelly met bonzend hart naar hem uit te kijken. Ze trouwden op 31 mei 1963 en gingen in Arum wonen, waar in 1964 Jacob werd geboren en in 1968 Jan. Inmiddels woonde het gezin in Sneek, waar Piet leraar practicum elektrotechniek aan de MTS werd.

Jelly was jarenlang actief met vrijwilligerswerk en aquarel-schilderen was haar grote passie. Vooral bloemen en planten schilderde ze graag. Helaas ging haar geestelijke gezondheid de laatste jaren achteruit. Begin dit jaar viel ze en brak haar heup. In verband met de toenemende behoefte aan zorg nam ze haar intrek in het Bonifatius-huis in Sneek. Langzamerhand gleed ze weg uit het leven en stierf op donderdag 13 februari jongstleden. Piet en Jelly lazen iedere dag bij het eten uit een dagboek, waarin ook dit stond: 'Zegenen betekent: goede dingen zeggen, elkaar het beste wensen. We moeten elkaar zonder ophouden zegenen. Ons leven heeft hoe dan ook zegen nodig.' Op haar laatste reis kreeg Jelly de zegen mee.

Aukje Westra

Durk Canrinus

* 28-02-1922 - † 18-02-2025

De eeuw van “us heit, pake en oerpake”.

Op 28 februari 1922 krijgen Albert Canrinus en Nantje Post in IJlst hun eerste kind. Durk wordt vernoemd naar zijn pake. Uiteindelijk bestaat het gezin A.A. Canrinus uit vijf broers en één zusje, Hiske die al op 2-jarige leeftijd overlijdt in 1928. Vanaf 1928 gaat Durk 7 jaar naar de lagere school. In 1935 gaat hij met zijn vader mee om te werken bij Nooitgedacht. Durk en broertje Siebe worden in 1943 opgeroepen voor arbeitseinsatz van de bezetter. Ze worden als dwangarbeiders gestationeerd in Dessau-Rosslau, Duitsland.

Na de oorlog wordt het gewone leven weer opgepakt. Durk gaat in 1945 werken bij de Firma REPKO in Sneek. Hier heeft hij 40 jaar onafgebroken gewerkt tot zijn pensioen in 1985.

Durk was sportief in zijn jeugd. Hij voltooit in 1941 en 1942 twee keer de Elfstedentocht en wordt als voetballer in 1942 met zijn YVC elftal afdelingskampioen. Hij is tot op hoge leeftijd blijven bewegen. Op 101-jarige leeftijd fietste hij, op een hometrainer, nog elke dag 5 kilometer in zijn Noorderhoek appartement.

In 1947 is Durk gehuwd met Griet Voetberg. Een huwelijk wat na bijna 60 jaar eindigde met het overlijden van Griet in 1987. Samen kregen zij 2 kinderen. Hij had verder nog 3 kleinkinderen en 3 achter-kleinkinderen.

Vanaf 1958 is hij totaal 15 jaar ouderling geweest en enkele jaren scriba van de kerkenraad in Sneek. Na zijn pensioenering is hij tot zijn 80e vrijwilliger geweest bij de Oud Papier Aktie van de Gereformeerde kerk. De Bijbel was zijn kompas voor het leven.

Bijzonder was zijn deelname aan de Hennie Huisman Surprise TV show, waarbij alle 5 broers in 2006 bij elkaar werden gebracht, o.a. uit Canada en Australië, voor een grote familie reünie in Sneek.

Op de vraag, “Hoe word je 100 jaar” was het nuchtere antwoord “blijven ademhalen”. Hij was ook de man van “regelmaat en matigheid”. Durk is nu, volgens zijn rotsvaste geloof, in de hemel. De Heer is hem uiteindelijk toch niet vergeten op te halen.

zoon Albert Alof Canrinus

Durkje Holkema – van der Meer

* 23 september 1934 † 25 februari 2025

Durkje werd geboren op 23 september 1934 te Oppenhuizen, in een liefdevol gezin met 8 kinderen. Het verlies van haar zusje – slechts twee jaar oud – na een ernstig ongeluk heeft het heel het gezin van der Meer diep geraakt.

Durkje moest na de lagere school op 13-jarige leeftijd uit werken bij de boer en tevens ook huis mee helpen op de boerderij. De omstandigheden na de oorlog brachten veel tekorten mee in leermiddelen en leslokalen. Toen enkele broers van Durkje emigreerden naar Amerika, sloeg ook zij haar vleugels uit naar de grote stad Sneek. Werkzaam werd ze bij bakkerij Zijlstra. Met haar sociale inslag wist zij klanten te binden, ook later – inmiddels getrouwd met Gerben Holkema – in hun eigen kruidenierszaak hier in Sneek. Durkje was een werkende moeder met een rijbewijs. Als ondernemers echtpaar werd de winkel later verruild voor een bedrijf in bootjes, caravans en visbenodigdheden. In de weekenden wordt er gekampeerd in Gaasterland of op Terschelling.

Samen krijgen ze 5 kinderen. Thea, Jacob, Minka, Wilma en Wiepie. Daarbij voegden zich partners, klein- en achterkleinkinderen. Als de kinderen uitvliegen reizen Durkje en Gerben met de caravan door Europa; en later overwinteren ze in het warme zuiden met de camper.

Sinds 2014 was Durkje weduwe van Gerben Holkema en verlaat ze hun ruime appartement om kleiner te gaan wonen. Helaas wordt er 2 jaar later Alzheimer geconstateerd bij Durkje. Na nog een korte tijd zelfstandig wonen verhuist ze naar WoonZorgcentrum Noorderhoek waar ze 4 jaar lang liefdevol wordt begeleid en verzorgd. Haar eeuwige glimlach – voor wie ze maar zag – maakte haar tot een zeer geliefde bewoner. Op 25 februari overlijdt ze in rust en vrede. Op 3 maart namen we afscheid van Durkje in Talitha Koem. Kinderen en kleinkinderen deelden dierbare herinneringen. We zongen liederen waar Durkje van hield en lazen het loflied van de liefde uit de Korinthe brief. Want over Liefde moest het gaan. Immers Durkje was – zo zeiden de kinderen – de aller-allerliefste moeder van de hele wereld. De begrafenis vond plaats in Oppenhuizen op de begraafplaats bij Gerben. Alle dierbare herinneringen aan Durkje mogen als een zon aan de hemel staan. En warmte verspreiden voor elk die zo van haar hield.

Gryt van der Galiën – Dorenbos.

Protestantse Gemeente Sneek

aanvang kerkdiensten 10.00 uur

Zondag 16 maart

Voorganger: ds. Marije Mazereeuw
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

Zondag 23 maart

Voorganger: ds. Vjko Top
m.m.v. het Sneeker Cantate Koor
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

vanaf nu aanvang 9.30 uur

Zondag 30 maart

Voorganger: ds. Aukje Westra
1e collecte: KIA Missionair werk
2e collecte: Kerk

Zondag 6 april

Voorganger: ds. Teije Osinga (Franeker)
1e collecte: ZWO Open Doors
2e collecte: Kerk



1e Collecte: Diaconie

Collecten PG Sneek kunt u overmaken
op Bankrekeningnummer:

Diaconie:

NL20RABO 0359 5059 45

Kerk:

NL54 RABO 0373 7293 16



2e Collecte: Kerk

- De kerkdiensten vanuit de Martinikerk zijn zowel live als achteraf te zien op Kerkomroep. via martinisneek.nl
- Voor autovervoer bellen of mailen met Dick Kits, 0515-425444 of mailen met famkits@home.nl

Kerkdiensten in de Woonzorgcentra

De Ielânen

Iedere zondag aanvang 11.00 uur

Zondag 16 maart

voorganger: mevr. B. Posthumus

Zondag 23 maart

voorganger: dhr. T. Weerstand

Zondag 30 maart

voorganger: dhr. L. Foekema

Zondag 6 april

voorganger: Dhr. J. Arntzen

De Loodsboot (locatie Schuttersheugel)

Zondag 23 maart

Aanvang: 10.30 uur

Voorganger: dhr. Piet Luhoff

WZC Noorderhoek

Dinsdag 1 april

aanvang 15.00 uur

Voorganger: Piet Speelman

Frittemahof

Donderdag 10 april

Aanvang: 15.00 uur

Voorganger: ds. Geert Bruinsma

Skulplak

Woensdag 26 maart

Aanvang: 15.00 uur

Voorganger: ds. Aukje Westra H.A.

Van het Kerkelijk Bureau

Adres:

Oud Kerkhof 1, 8601 EE, Sneek
Tel. 412773,
E-mail: bureau@pknsneek.nl

Openingstijden:

ma, di en do van 9.00 –12.00 u

Attentie:

Wilt u wijzigingen bij
verhuizing, email, geboorte,
overlijden, etc.
doorgeven aan het kerkelijk
bureau?

Voor dringende gevallen
(overlijden) kunt u contact
opnemen met de
koster/beheerder Roelof
Dijkstra. Tel. 06 15407169

Collectebonnen

Deze zijn verkrijgbaar in de
volgende waardes:

- € 0,75 (€ 15 per kaart),
- € 1,00 (€ 20 per kaart),
- € 1,50 (€ 30 per kaart) en
- € 2,50 (€ 50 per kaart).

Hoe te verkrijgen:

1. Contant tijdens

openingstijden van het
kerkelijk bureau.

2. Door bestelling/overmaking

op bankrekening nummer
NL54RABO0373729316 t.n.v.
de Protestantse Gemeente te
Sneek o.v.v. soort(en)
kaart(en);

3. Via de webshop.

U krijgt de bonnen dan z.s.m.
thuisbezorgd.

Wilt u wel er aan denken om
uw adres ook te vermelden
want i.v.m. de wet op de
privacy krijgen wij op het
bankafschrift geen adres meer
te zien.

Collecten Februari 2025

Via Collecte zak

29 jan. Skulplak Wilde Ganzen	€ 62,25
02 feb. Diaconie	€ 223,30
Kerk	€ 238,00
09 feb. Kia Gaza	€ 424,10
Kerk	€ 281,70
16 feb. World Servants	€ 240,51
Kerk	€ 214,60
Taizé	€ 37,40
Spirit	€ 48,00

23 feb. Diaconie	€ 268,45
Kerk	€ 229,25
Spirit	€ 87,50

Digitaal via de Apostel-app

02 feb. Diaconie	€ 106,00
09 feb. KIA Gaza	€ 140,00
16 feb. World Servants	€ 172,00
23 feb. Diaconie	€ 140,50
Februari digitaal Kerk	€ 447,50

MUTATIES

Nieuw-Ingekomenen:

Warns: Mevr. S. Jagersma, Goeman Borgesiuslaan 3/207, 8603 BH

Zwolle: Mevr. A. Strikwerda, Waterhoenstraat 22, 8601 XT

Hommerts: Mevr. Y.J. van der Hoek, Frederik Hendrikstraat 59, 8606 EH

Dokkum: Dhr. H.P. de Jong, Munststraat 3, 8601 CJ

Heeg: Dhr. H.W. Schoeman en mevr. I.H. Nijendijk, Balthuskade 6, 8607 AE

Verhuisd:

Dhr. M.G. Visser, Eikenlaan 3 naar Goeman Borgesiuslaan 3/304, 8603 BH

Dhr. J. Waaijer, Kaatsland 10 naar Albertine Agnesstraat 5, 8606 CA

Mevr. M.E. Wester, Douwe Hiddesstraat 46 naar Bottinge 14, 8604 AJ

Dhr. G. Schotanus, De Kempiaan 15 naar Pampuskade 17/303, 8605 AS

Mevr. J. Boorsma- Reijenga, Suffridusstraat 83 naar Frittemaleane 5/012, 8604 AA

Mevr. E. Walstra, Kleine Kerkst. 5/205 naar Goeman Borgesiuslaan 3/002, 8603 BH

Mevr. M.H. Bakker- Verburg, Sytsingawiersterleane 100 naar Harste 11, 8602 JX

Vertrokken:

Mevr. I.L. Sinnema, Iepenlaan 38 naar Leeuwarden

Mevr. A.F. Joustra, Looxmastraat 36/F naar Amsterdam

Mevr. M.C. Wijnsma, Grootzand 67 naar Twijzel

Dhr. R. Kingma, Noardwei 23 naar Sibrandabuorren

Overleden:

05 feb. 2025: Harry Visser, Pampuskade 16/203, op de leeftijd van 92 jaar

07 feb. 2025: Jakob Geert Ottens, Sytsingawiersterleane 48, op de leeftijd van 86 jaar

07 feb. 2025: Tjerk de Zwart, Berkenlaan 34, op de leeftijd van 93 jaar

10 feb. 2025: Maria Miedema-Hoving, Louw Doniastr. 2/302, op de leeftijd van 92 jaar

11 feb. 2025: Geeske Boersma- Gorter, Frittemaleane 4/027, op de leeftijd van 79 jaar

13 feb. 2025: Jeltje Aafke Huizenga-Schilstra, Jachthavenstr. 28/223,
op de leeftijd van 84 jaar

13 feb. 2025: Marinus Oudesluijs, Pier Heemstrastr. 50/201, op de leeftijd van 85 jaar

14 feb. 2025: Aafke Trientje Visser-Balk, Frittemaleane 5/059,
op de leeftijd van 94 jaar

18 feb. 2025: Durk Canrinus, Napjusstraat 114/012, op de leeftijd van 102 jaar

21 feb. 2025: Simon Tadema, Jachthavenstraat 28/221, op de leeftijd van 86 jaar

25 feb. 2025: Durkjen Holkema-van der Meer, Napjusstraat. 114/017,
op de leeftijd van 90 jaar



MODERAMEN KERKENRAAD

- **Voorzitter:** Dhr. B. Zijda
tel. 06 12629451, e-mail: b.zijda@ziggo.nl
- **Vice voorzitter:** Mevr. M. Stienstra-Wijnalda
tel. 06 51149690, e-mail: j.m.stienstra@kpnmail.nl
- **Scriba:** Mevr. P. Trouwborst
tel. 06 39307878, e-mail: scribaat@pknsneek.nl

KERKELIJK BUREAU

Oud Kerkhof 1, 8601 EE Sneek, tel. 0515 412773
e-mail: bureau@pknsneek.nl
Openingstijden: ma, di en do van 9.00 tot 12.00 uur
PKN Sneek banknr: NL 54 RABO 0373 7293 16
Meer info: www.martinisneek.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

- **Voorzitter:** Dhr. B. Mooibroek
e-mail: b.mooibroek1@gmail.com
- **Secretaris:** Dhr. F.D. Rozema
e-mail: krmsneek@gmail.com

COLLEGE VAN DIAKENEN

- **Voorzitter:** Mevr. M. Stienstra-Wijnalda
tel. 06 51149690, e-mail: j.m.stienstra@kpnmail.nl
- **Secretaris:** Mevr. A. Kits-Wijma
tel. 0515-425444, e-mail: diaconie@pknsneek.nl
- **Penningmeester:** Dhr. Keimpe Kloosterman
Banknr. Diaconie: NL 20 RABO 0359 5059 45
Banknr. ZWO : NL 53 INGB 0000 8208 50

PREDIKANTEN

- **Ds M.W. Mazereeuw**
De Opper 19, 8604 VN Sneek, tel. 06 45749160
e-mail: dsmarijemazereeuw@gmail.com
- **Ds A. Westra**
Vogelzwin 23, 8602 DC Sneek; tel. 0515 769012
m: 06 37594569; e-mail: aukjehwestra@gmail.com
- **Ds V. Top**
Vogelzwin 23, 8602 DC Sneek; tel. 0515 769012
m: 06 21301219; e-mail: vijkotop59@gmail.com

KOSTERS

- Dhr. R. Dijkstra; tel. 06 15407169
email: koster.beheerder@pknsneek.nl
Bereikbaar: ma t/m vr van 10.00 – 18.00 uur
In het weekend uitsluitend voor uitvaarten.
- Mevr. G. van der Veen (hulpkoster)
Tel: 06 30947027

ORGANIST

- Dhr. B. van der Linde
e-mail: info@bobvanderlinde.nl
www.bobvanderlinde.nl

VERTROUWENSPERSONEN

- Dhr. H. Tjalsma
tel. 0515 425 877 of 06 236 629 05
e-mail: h.tjalsma@ziggo.nl
- Mevr. S. Kooij
tel 0515 419 877 of 06 220 303 24
e-mail: sytske.kooi@kpn.nl

COLOFON

Uitgave: Protestantse Gemeente Sneek
Adres: Kerkelijk Bureau (bureau@pknsneek.nl)
Verschijning: Maandelijks m.u.v. augustus
Abonnement: Kosten: €15,-/jr
Eindredactie: Elly Eelkema; e-mail: kerkblad@pknsneek.nl
Bezorging: Mevr. F. de Vries, tel. 06 37306088 - email: fdevries1956@gmail.com

KOPIJ/VERSCHIJNING

De eerstvolgende editie van dit kerkblad verschijnt op **vrijdag 11 april 2025**.
Kopij s.v.p. inzenden óp of vóór donderdag **27 maart 2025 als bijlage(n)** in een bericht naar **kerkblad@pknsneek.nl**





Protestantse gemeente
Ysbrechtum
Tjalhuizum
Tirns



KERKDIENTEN



ZONDAG **16 maart 2025**

9.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Vijko Top

tweede zondag in de veertigdagentijd
met liederen van Leonard Cohen

Diaconie collecte: deze is voor de **Hospice in Sneek**

Hospice "De Kime" wordt verbouwd. De bestaande 4 kamers worden vergroot en er worden twee kamers bijgebouwd. Zo voldoet de Kime weer aan de groeiende behoefte aan hospicezorg in de regio.

Kerkrentmeesters collecte: Veertigdagentijdcollecte Protestantse Kerk - **Missionair Werk Nederland** - De kliederkerk is er voor jong en oud. Een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerkzijn. Het brengt jong en oud, niet-gelovigen en kerkelijk betrokkenen samen. De PKN steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten. zodat mensen van alle leeftijden samen meer over de Bijbel kunnen leren en samen kunnen vieren en eten.

ZONDAG **23 maart 2025**

9.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is de heer Kor Renkema
derde zondag in de veertigdagentijd

Diaconie collecte: deze is bestemd voor **Moldavië**

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. In samenwerking met Youth for Christ vangen kerken kinderen op en zorgen ze voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd.

Kerkrentmeesters collecte: deze is voor de kerk.

ZONDAG **30 maart 2025**

9.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Marije Mazereeuw
vierde zondag in de veertigdagentijd
met Cantorij 'Instemming'
voorbereiding 24 maart 10.00 uur in de consistorie

Diaconie collecte: deze is bestemd voor **Colombia** - Kinderen in achterstandswijk weerbaar maken. In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in wijken vol armoede en geweld. Het buurtcentrum van FPT is een veilige plek waar ze terecht kunnen voor sport, spel en creativiteit. Elk jaar kunnen hier ook 45 jongeren een koksopleiding volgen. Voor veel kinderen is het centrum hun tweede thuis.

Kerkrentmeesters collecte: deze is voor de kerk.

ZONDAG **6 april 2025**

9.30 uur in de kerk van Tirns
voorganger is mevrouw C. Bark-Bakker
vijfde zondag veertigdagentijd

Diaconie collecte: deze is bestemd voor **Kerk in Actie - Zending**

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in een vertelmethodede waarbij bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven.

Kerkrentmeesters collecte: deze is voor de kerk

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL 36 RABO 0359 5010 01 t.n.v. de Diaconie.
Giften voor de kerk: NL 31 RABO 0359 5009 94 t.n.v Prot. Gem. Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns.



Leonard Cohen zingt

En nog wel grotendeels in het Fries. Op zondagmorgen 16 maart in de kerk van Ysbrechtum. Aanvang 9.30 u.

Vijf Friese muzikanten vormen het Cohen's Collectief. Ze voeren acht songs van Leonard Cohen uit. Voor het merendeel in het Fries. Natuurlijk worden 'Suzanne' en 'Halleluja' ook uitgevoerd. Maar ook songs van zijn



laatste album.

Het thema voor de dienst deze ochtend is 'Wês leaf foar de siel'. Dominee Vijke Top is die ochtend voorganger en geeft toelichtingen bij de songs en ook de aanwezigen kunnen meezingen met bijpassende liederen uit het liedboek. Johan Siemensma begeleidt de liederen met de piano.

*... en Jezus was een visser,
die het water zo vertrouwde,
dat Hij zomaar over zee liep,
omdat Hij had leren houden
van de golven en de branding,
waarin niemand kan verdrinken,
Hij zei: 'Als men blijft geloven,
kan de zwaarste steen niet zinken'.
Maar de hemel ging pas open,
toen Zijn lichaam was gebroken
en hoe Hij heeft geleden,
dat weet alleen die Visser aan 't kruis
en je wilt wel met Hem meegaasamen naar de
overkant
en je moet Hem wel vertrouwen,
want Hij houdt al jouw gedachten in Zijn hand.*

(Suzanne in de Nederlandse vertaling)

Carnaval en dan...?

De Sundayskool kinderen maakten maskers en gingen in gesprek over hoe je jezelf soms verstopt achter een masker. Op 2 maart het thema van de IKW dienst.

Met carnaval mag je jezelf schminken en eruit zien als iemand anders. Je kunt je verstoppen achter een masker. Heel even ben je dan iemand anders. Iemand die je misschien graag wil zijn. Anderen herkennen je dan niet. Welk masker heb jij op? Hoe gedrag je je? Vaak wordt er niet gevraagd naar wie je bent, maar wordt er gezegd hoe je moet zijn.

Mag je laten zien, dat je bang bent?
Mag je laten zien, dat je iets moeilijk vindt?
Durf je wel om hulp te vragen?
Of doe je je beter voor.
Doe je vooral wat een ander wil?
Jezus leert ons uit liefde iets voor een ander te doen. Niet omdat het stoer is of omdat een ander

het ziet. Dus: wees jezelf! Wees trots op jezelf. En wees lief voor een ander!

Harm de Boer



Soep en brood op Witte Donderdag

Wij nodigen u van harte uit voor de Sobere Maaltijd op Witte Donderdag 17 april

Met elkaar eten we op deze bijzondere dag een eenvoudige maar voedzame maaltijd. Samen rond de tafels zullen we soep en vers brood delen. Het gaat niet alleen om het eten, maar ook om het samenzijn. Samen eten schept verbondenheid. We hopen dat u er bij kunt zijn op deze avond. Opgeven voor 14 april door uw naam in te vullen op de lijst die in de kerk ligt. Of via de mail: g.sikmawierda@gmail.com.

Bellen mag ook met:

Anja Salverda 06 28440570

Truus Spijksma 06 14579276

Gerry Sikma 0515 569561

Voor een late gast is er zeker nog wel een stoel en een bord beschikbaar.

Na de sobere maaltijd begint de kerkdienst van Witte Donderdag en vieren we het Heilig Avondmaal.

De voorganger in deze dienst is ds. Aukje Westra.

17 april: sobere maaltijd	18.00 uur
kerkdienst	19.30 uur



Vacaturebank

In een beetje kerk is genoeg te doen. Voor iedereen naar eigen voorkeur en zelf gewenste beschikbaarheid, ook in tijd.

Op dit moment staan in de gemeente Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns de volgende functies en taken open:

- Het College van Kerkrentmeesters is te krap bezet en zoekt naar een ambtsdrager uit de gemeente, in de functie van secretaris of voorzitter; al is een andere taak ook bespreekbaar. Het college zoekt bij voorkeur een vrouw; maar natuurlijk zijn mannen ook welkom. Contact: *secretaris Jan van Berkum, janvanberkum@hotmail.com*

- Wie lijkt het mooi om voor volgend jaar januari de Preek van de Leek te organiseren? Dus: in overleg een niet-theoloog zoeken en er met het 'maatschappelijk middenveld' een bijzondere dienst van maken. Waar nodig met hulp vanuit de kerkenraad. Contact: *scriba Klaas Salverda, scribatsjerkeytt@outlook.com*

Maak het verschil, door jouw talenten in te zetten voor de kerk. Of het nu gaat om muziek maken, teksten schrijven, rekenen, organiseren, beeld, geluid, bloemschikken, soep koken, bezoeken brengen, koffie schenken enz: welkom!



Koffieochtend en de Schuilplaats



Het regent dat het giet en ik ga voor het eerst op donderdag naar de koffieochtend.

De bezoekers druppelen binnen, regenjassen en paraplu's worden uitgeschud. In de consistorie is het warm, de koffie staat al klaar. Met iets lekkers erbij.

Alle tafels en stoelen zijn bezet en iedereen praat met en door elkaar. Dan wordt om attentie gevraagd en spreker Thea Bergstra, 10 jaar betrokken en nu voorzitter, vertelt ons over het wel en wee van "De Schuilplaats" die al 20 jaar bestaat. Met woorden als verbinding, vrede en liefde praat ze over hun gasten, die niet of nauwelijks een sociaal netwerk hebben.

Samen met veel vrijwilligers verzorgen ze 2x per week een maaltijd voor wel 40 gasten (heel wat aardappelen schillen), een bijbelavond met broodmaaltijd en zang en alles wat daar verder bij komt kijken.

Een stukje toekomst laat ons weten dat er nog heel wat moet gebeuren maar geweldig om horen wat deze toppers allemaal doen. Blij stap ik weer naar buiten en kijk, het is droog en zelfs de zon doet zijn best.

Gerben Hofstra



Thea en Judy in de keuken van de Schuilplaats



Preek in de week



Een vader had twee zonen...!

Op zondag 30 maart, de vierde zondag van de Veertigdagentijd, gaat het over een bekende gelijkenis: 'Een vader had twee zonen...'. Die gelijkenis is onderdeel van een groter geheel. Op **maandag 24 maart** staat de tekst uit Lucas 15:11-32 centraal bij 'Preek in de week'. Heb je zin om mee te lezen en samen de tekst op nieuwe manieren te ontdekken?
Weet je dan van harte welkom!

wat: preek in de week
wanneer: maandag 24 maart 10.00 uur
waar: consistorie Ysbrechtum

Marije Mazereeuw

Dank u wel!

Op 23 februari na de theaterdienst in de kerk van Ysbrechtum mochten wij, als World Servants, onze dankbaarheid tonen voor uw steun.

Vanuit de kerk de koffie, vanuit ons iets lekkers. Dankbaar voor alle steun die wij iedere keer weer van u mogen ontvangen bij onze verschillende acties. Thyrsa en ik hebben genoten van de gezelligheid en hoeveelheid mensen die na de dienst nog bleven zitten en een vorkje van alle zelfgebakken lekkers mee prikten. Dank voor alle gulle donaties. Mede door uw financiële steun wordt onze World Servants reis mogelijk.



Fred Groenia



KERKKWIS

foto: Jelly Mellema



Er is weer een ovenvers cadeau te winnen! Met een vraag over de kerk van Tirns.

De verbouwing in 1999 voor het plaatsen van het orgel was een enorme klus. Er werd een nieuwe 'kraak' geplaatst, robuust genoeg om het orgel te dragen (op de foto de oude kraak).. Voor de fundering van de gietijzeren steunpilaren werd de vloer eruit gebroken. Er is degelijk werk verricht, het kerkinterieur is vakkundig weer opgebouwd door (zoals het verslag in het kerkblad vermeldde) de timmerman en zijn mensen.

Vraag: wie was die timmerman in 1999? Naam en voornaam.

Antwoorden t/m vrijdag 4 april per mail: g.sikmawierda@gmail.com of telefonisch: 0515 569561

De oplossing van de vorige kwis is: De Friezenkerk. Er kwam een regen aan goede oplossingen uit Sneek en een paar uit Ysbrechtum. Uit de goede inzendingen werd de naam van K. Sijsma getrokken. Hij krijgt een overheerlijke zak koeken uit de Doarpwinkel thuisbezorgd.

VERHUISBERICHT

De heer Klaas Veenstra uit de Worpstraat 9 in Ysbrechtum, is verhuisd naar Sneek. Hij is gaan wonen in het Bonifatiushuis, Jachthavenstraat 28 8605BW Sneek, kamer 016.

OVERLIJDEN

Op 15 februari 2025 is overleden de heer Jan Spoelstra, de Finne 7 in Ysbrechtum.

HARTELIJK GEFELICITEERD MET UW VERJAARDAG

15 maart	de heer G.M. Maas	Ysbrechtum
20 maart	de heer H.de Jong	Ysbrechtum
12 maart	de heer G. Tigchelaar	Ysbrechtum
4 april	de heer K. Meesters	Ysbrechtum
7 april	de heer H. Alberts	Sneek



HARTELIJK GEFELICITEERD MET UW HUWELIJSJUBILEUM !

De heer en mevrouw J. en G. Hogenkamp-van det Steege zijn op 20 maart 55 jaar getrouwd
De heer en mevrouw E. en C.J. van Nes-Maas zij op 1 april 40 jaar getrouwd

BLOEMEN

9 februari werd het kerkboeket met een groet van de gemeente bij Anneke de Vries gebracht.
16 februari waren de bloemen bestemd voor de heer Fred Sterk.
23 februari ging de ambtsdrager van dienst met het kerkboeket naar Wilma de Jong-Holkema.
2 maart kreeg Douwe Sytsma de bloemen uit de IKW dienst.

Dank voor uw bijdrage!

Kerkbalans 2025: het resultaat

Het voorlopige resultaat van Actie Kerkbalans 2025 is bekend. Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen, want samen maakten we de Actie tot een succes!

Zoals het er nu naar uitziet, komen de inkomsten dit jaar op zo'n € 24000,00. Ten opzichte van de inkomsten van vorig jaar gaat het om een toename met € 1500,00. Deze mooie opbrengst is vooral het gevolg van stijgende bijdragen per lid.

We zijn blij met dit goede resultaat!

Het is ontzettend belangrijk voor het functioneren van onze plaatselijke kerk. Uw bijdrage stelt ons in staat om een plek te zijn waar mensen rust en verdieping vinden. Waar we de sacramenten vieren, God en elkaar ontmoeten. Waar we zorgen voor elkaar en voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.

Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor Kerkbalans, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog, geef vandaag voor de kerk van morgen!

Zo bouwen we met elkaar aan de toekomst van de kerk.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen. Dankzij u kunnen wij een plek van ontmoeting, verdieping en inspiratie zijn én blijven!

Namens de kerkrentmeesters,

*Eddy Oostra
Dirk Walinga
Jan van Berkum
Koen Spijksma*



Stof tot nadenken... zijn wij zoveel beter?

De Pinksterprins is een verrassend goede film! Met goed acteerwerk en helaas met een herkenbaar beeld van een deel van de Pinkstergemeentes.



Dit beeld kwam ook al naar voren in het boek 'Rauw' van ene David de Vos. Ook zo'n pinksterprins. Ik vond het tamelijk schokkend om te lezen. Toch vermoed ik, dat er ook veel integere pinkstergemeentes zijn. Maar toch.

Kern van zowel het boek als de film: mensen leveren zichzelf uit aan 'hogere machten'. Dat wil zeggen: leiders/voorgangers die zichzelf als spreekbuis van God presenteren en onderdanigheid van hun volgelingen eisen.

Pinksterprins is gebaseerd op het persoonlijke verhaal van regisseur Karsten de Vreugd

Vervolgens komen de volgelingen met zichzelf in de knoop: de boodschap van bovenaf strookt niet met de boodschap van binnenuit.

Zijn wij als PKN-kerken zoveel beter? Ik denk het niet. Ook bij ons wordt in veel kerken gehoorzaamheid en onderdanigheid geëist. Ons type kerk moet wat mij betreft kiezen voor de boodschap van binnenuit. Omdat God via de ziel, het hart, het lijf en het verstand met ons communiceert. En niet via dominante voorgangers, die strakke regels opleggen.

Schokkend is ook, dat er altijd weer mensen zijn die zich uitleveren aan sektes - maar ook politieke stromingen - met zogenaamd sterke en krachtige leiders. Kortom, de film 'Pinksterprins' biedt stof tot nadenken.

De film 'Pinksterprins' werd zaterdagavond 22 februari 2025 door de Evangelische Omroep uitgezonden. Dat verraste mij enigszins.

Vijko Top

Uit de kerkenraad

In februari kwam de kerkenraad van Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns weer bij elkaar. Ditmaal een avondvergadering zodat alle kerkrentmeesters konden deelnemen. We delen graag met u wat er zoal op tafel lag:



- Er komt steeds meer aanbod op kerken af van groepen die zelf complete themadiensten aanbieden. Deze trend sluit aan op de behoefte aan andersoortige diensten en mogelijk speelt ook de mindere beschikbaarheid van predikanten een rol. In lijn van waar onze gemeente in het beleidsplan om vroeg laat de kerkenraad meer themadiensten, verzorgd door anderen, toe. Ook scheppen we bewust meer ruimte voor verschillende muzikale medewerking.

- Zondag 16 maart wordt een viering o.l.v. ds. Vjiko Top met Leonard Cohen-liederen door een groepje van buiten. Zondag 4 mei zijn er identieke diensten om 9.30 uur in Fols gare en 11.00 uur in Ysbrechtum rond het oorlogsgedenkmonument de Hoanne. In die bijzondere diensten 80 jaar na de oorlog komt werk van dichter Douwe Tamminga aan de orde. Ds. Jan Finnema uit onze buurgemeente aan de andere kant van de snelweg gaat dan voor.

- We evalueerden zoals jaarlijks gebruikelijk de uitvoering van het beleidsplan. Daarin gaat het ook om meer afwisseling in zondagse vieringen, de noodzaak van verjonging, vorming en toerusting,

eigentijdse communicatie bij activiteiten naast de geslaagde bredere verspreiding van het kerkblad en oog voor de regio om ons heen.

- Dat bleek ook uit het recente jaarlijkse moderaminaoverleg met Sneek. We hebben duidelijk elkaar nodig. Niemand kan zich permitteren hoog van de toren te blazen. De kerkrentmeesters hebben binnenkort een eigen afspraak, mede voor de nieuwe ambtsdragers.

- Voorzitter Tryntsje woonde namens onze gemeente een drukbezochte classisavond bij over samenwerking in de toekomst.

- Verder keken we alvast naar het concept-preekrooster voor 2026. Zoals we al wisten gaat ds. Vjiko halverwege volgend jaar officieel met pensioen. Ds. Aukje zou een jaar later (mei 2027) volgen. Zij hebben besloten om eind januari 2027 tegelijkertijd afscheid te nemen. Dat alles zij hen van harte gegund maar wij staan nu voor circa 25 nog in te vullen vieringen, althans voorgangers. Dat is de helft van het jaar. Hoe belangrijk is het dan ook dat er vòòr 2027 een volwaardige collega naast ds. Marije komt.

- In onze kerkgemeenschap ervaren we veel spontaan meedenken. Het aantal ingebrachte ideeën groeit, initiatief wordt gewaardeerd en gelukkig kan er van nature veel in onze gemeente. Op dinsdag 25 maart komt onze kerkenraad weer bij elkaar.

Klaas Salverda, scriba



Stilteviering

Een klein half uur in de kerk van Ysbrechtum met tuinpoëzie, muziek en stilte.

Het appelboompje

Staat in de wei tussen de schapen.
Lentebloesem, zomervrucht.
Dan herfst het en bijna gelaten
ontdoet het zich van 't laatste blad.
Het is niet bang voor winterslapen.
Heeft van nature in de gaten
dat verlies van bloesem, blaad'ren
beloond wordt met een nieuw ontwaken.
Ik wou dat ik dat had.

Liselore Gerritsen

Welkom in de kerk van Ysbrechtum
zaterdagavond 22 maart 2025 - 19.00 uur
Tineke Bakker - Gerry Sikma - Aukje Westra

Tenslotte: het venster

Ploft er ineens en zomaar helemaal uit het overjordaanse (Sneek) een verhaaltje in de mailbox bij de redactie in Ysbrechtum.

Van Map, u weet wel van Otto. Die twee van tussen de verhuisdozen. Met elkaar zo'n zeldzame combinatie van eruditie en wellevendheid. En altijd zoekend naar menselijke verbondenheid. Maar nu het verhaaltje. Over een onwaarschijnlijke vreugde die je voelt als je iemand anders gelukkig kunt maken, ondanks je eigen misschien moeilijke situatie. Ter bemoediging. Om in te lijsten:

Twee mannen, beiden serieus ziek, lagen samen in dezelfde kamer in een ziekenhuis. Een van de mannen mocht elke namiddag een uurtje rechtop zitten in z'n bed om de fluïmen in zijn longen te draineren. Zijn bed stond pal naast het enige venster in de kamer. De andere man, naast hem, moest noodgedwongen hele dagen plat op z'n rug blijven liggen. Ze praatten eindeloos met elkaar. Over hun vrouw en families, hun thuis, hun werk, hun diensttijd, waar ze in betere tijden op vakantie waren geweest, enzovoorts. Elke namiddag, als de man naast het venster rechtop mocht zitten, begon hij z'n kamergenoot alle dingen te beschrijven die hij door het venster zag.

De man in het andere bed begon naar dit dagelijks uurtje toe te leven. Zijn leefwereld werd een stukje vergroot door de geurige en kleurige beschrijving die de andere man gaf van alles wat hij zag. Het venster keek uit op een wondermooi park met een vijver. Eenden en zwanen dobberden op het water, net als de modelbootjes van de kinderen die in het park speelden. Verliefde koppeltjes liepen arm in

arm door het park tussen de bloemen van allerhande kleuren en op de achtergrond zag je de skyline van de grote stad. De meest bedlegerige man begon alles wat hij hoorde voor z'n geest te halen. Op een warme zonnige dag beschreef de man aan 't venster zelfs hoe hij een fanfare zag langskomen met een hele stoet mensen er achter aan. De muziek kon hij niet horen, maar de fanfare kon hij zien in z'n gedachten. Zo gingen dagen en weken voorbij.

Toen de verpleegster op een morgen binnenkwam was de man bij het venster overleden. Hij was vredig in z'n slaap gestorven. Nadat hij de dood van z'n kamergenoot had aanvaard, vroeg de bedlegerige man of hij niet het bed aan het venster kon krijgen. De verpleegster stemde hierin toe. Langzaam en met veel pijn duwde de man zich recht in z'n bed om een blik te werpen op de buitenwereld door het venster. Door het venster zag hij enkel een witte muur.

Hij belde de verpleegster om te vragen wat z'n overleden kamergenoot beziel kon hebben om dingen te vertellen die er niet waren. De verpleegster antwoordde dat de overleden man de witte muur niet

kon hebben gezien, omdat hij al jaren blind was. Ze zei: "Misschien wou hij jou alleen maar wat moed geven."



Een gesprek over rijkdom en armoede

Voor omtinkers en pastorale werkers

Datum: woensdagavond 26 maart 2025

Plaats: consistorie Ysbrechtum

Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Organisatie: diaconie en predikant

Meer informatie: Aukje H. Westra

aukjhwestra@gmail.com

06-37 59 45 69

WAAR DOEN
ZE HËT VAN?



colofon

PROTESTANTSE GEMEENTE YSBRECHTUM-TJALHUIZUM-TIRNS

Predikanten: zie predikantenteam Sneek

Voorzitter: Tryntsje Wester tel. 0515 569558
e-mail: t.wester-osinga@online.nl

Scriba: Klaas Salverda tel. 06 15192363
e-mail: scribatsjerkeytt@outlook.com

Diaconie: Gerben Hofstra tel. 06 83131290
e-mail: gerbenhofstra@hetnet.nl

Kerkrentmeesters: Jan van Berkum tel. 06 40226146
e-mail: scribakerkrentmeesters.ytt@yahoo.com

Postadres Protestantse Gemeente YTT:
Tsjerkepaed 1, 8633 KT Ysbrechtum

Banknummers:
Diaconie: NL 36 RABO 0359 5010 01
Kerkrentmeesters: NL 31 RABO 0359 5009 94

KOSTERS EN BEHEERDERS

Kerk Ysbrechtum: Minke Meesters-Algera
Kleasterwei 29, 8633KL Ysbrechtum tel. 0515 418306

Consistorie Epemawei Ysbrechtum:
Johannes Greidanus tel. 0515 412157

Kerk Tirns: Jan Wierstra
Pôlewei 3, 8632 WE Tirns tel. 0515 569376

ORGANIST

Auke Buma

KERKBLAD

Contact voor Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns:
Gerry Sikma-Wierda tel. 0515 569561
e-mail: g.sikmawierda@gmail.com

VERTROUWENSPERSONEN

Mw. Sytske Kooij e-mail sytske.kooij@kpn.nl
Dhr. Harmen Tjalsma e-mail h.tjalsma@ziggo.nl



zaterdag 22 maart 2025

stilteviering zie pagina 25
19.30 uur in de kerk van Ysbrechtum

maandag 24 maart 2025

preek in de week
10.00 uur in de consistorie van Ysbrechtum
met ds. Marije Mazereeuw zie pagina 20

dinsdag 25 maart 2025

9.00 uur kerkenraadsvergadering
in de consistorie van Ysbrechtum

woensdag 26 maart 2025

voor pastorale werkers en omtinkers
19.30 in de consistorie van Ysbrechtum

donderdag 27 maart 2025

koffieochtend
10.00 uur in de consistorie van Ysbrechtum

vrijdag 28 maart 2025

uiterste inzenddatum kopij kerkblad
dat verspreid wordt op 11 april

zondag 30 maart

de zomertijd is ingegaan!

vrijdag 4 april 2025

uiterste inzenddatum kerkkwis van pag. 22

donderdag 17 april 2025

18.00 uur sobere maaltijd
zie pagina 23

woensdag 6 augustus 2025

Ysbrechtum sjongt
19.30 uur in de kerk van Ysbrechtum



SLUYTER
SCHILDERWERKEN SNEEK

100
SINDS 1924 JAAR



SINDS 1924



**STUDIO
DEETEEPEE**

GRAFISCH • ONTWERP • OPMAAK
ADVIES • BEMIDDELING
DRUKWERK • MULTIMEDIA

studio@deeteepee.nl • 06 14166278
www.deeteepee.nl

VOEGWERK.NL

Voegwerken
Metselwerken
Restauraties
Renovaties
Reiniging
Steigers

Reno-Dijk v.o.f.
Oergongswel 11
8629 SZ Scharnegoutum
Tel.: 0515-425 818

 **Martini**sneek

Kerkblad van de Protestantse Gemeenten
Sneek en Ysbrechtum-Tjalkhuizum-Tirns

Roomijs • Kaas • Vlees
Lokaal geproduceerd. Lokaal verkocht

DE WITTE



LAKENVELDER

Peperstraat 5 Sneek
www.dewittelakenvelder.nl

PER UITGAVE VAN MARTISNEEK
UW ADVERTENTIE WIJZIGEN?

DAT KAN!!!

bel 06 14166278 of
mail studio@deeteepee.nl
voor de mogelijkheden



**STUDIO
DEETEEPEE**



PARKFLAT
STADSFENNE



**Hof en
Hiem**



Heeft u belangstelling om te komen kijken?
Neem dan contact op met 0515 437 437
www.parkflatstadsfenne.nl

Horizontaal

1+12 Bekend bij de Heer (4 woorden, naar *Jesaja 49:16*)
9 Koolstofmonoxide **10** Serie **11** Wier **13** Uitroep **15** Verlichtingsmiddel **17** Windrichting (afk.) **18** Speciaal onderwijs (afk.)
19 Heldendicht **21** Kader **23** Franse sterkedrank **25** Stand
27 Kledingstuk **28** Zware hamer **30** Engelse titel **31** Gezongen toneelspel **32** Café au lait (Ital.) **33** Uitgelezen groep
35 Keukengerei **38** Uitroep van weigering **39** Beuren **40** Sine prole (afk.) **41** Tegel **43** Groep van drie **45** Tweestrijd **48** Britse graaf **49** Internetextensie van IJsland **50** Honderd vierkante meter **52** Ergens in de tijd **54** Naaldboom **55** Lichaamsdeel
57 Oosterse speciaalzaak **59** Symbool voor cesium **60** Vleidend instrument uit 2 *Kronieken 7:6*.

Verticaal

1 Byzantijnse voorstelling van Christus **2** Middag **3** Gemeente in Noord-Brabant **4** Muzieknoot **5** Derde en laatste koning van het Verenigd Koninkrijk Israël **6** Hectopascal (afk.) **7** Leer voor handschoenen **8** Deciliter (afk.) **12** Zie 1 *Horizontaal* **14** Ribbenstoot **16** Grappige afbeelding die vaak online gedeeld wordt
18 Gewijde handeling in het christendom waardoor God komt tot de mens **20** Omloopbaan van een satelliet **22** Zoon van Jakob en Zilpa (*Genesis 49:20*) **24** Bovenste punt **26** Kloosterling **28** Zwaar voorwerp uit *Mattheüs 18:6* **29** Politiepet **30** Meeuwachtige vogel **34** Melaatsheid **36** Lied van Herman van Veen **37** Naaldboom **41** Alleenzang **42** Redacteur **44** Tropisch hout **46** Stuk doek **47** Periode in december
51 Snelheidswedstrijd **53** In tegenstelling tot (afk.) **54** Bedrag **56** Oude lengtemaat **58** Knock-out (afk.).



Oplossing puzzel kerkblad februari

De overgebleven letters vormden de oplossing
VINDPLAATS VAN GELOOF HOOP EN LIEFDE



**Hartelijk
 Betrokken
 Deskundig
 Korte lijnen**

0515-438860

Westereems 12a - 8602 CR Sneek
 info@thuiszorgslippens.nl
 www.thuiszorgslippens.nl

**THUISZORG
 Slippens**

Wij staan in  en 

www.cbsinstallatie.nl



Duurzaamheid



Tegelzetten



Verwarming



Sanitair



Loodgieters werk



Dak- en Zinkwerk



Ventilatie



Airco



Service & onderhoud



Elektra



Klimaatbeheersing



Installatiebedrijf CBS B.V. ● Zeilmakersstraat 35 - 8601 WT Sneek ● tel. 0515 - 41 25 72

GARAGE BETTEN

- ★ GARAGEBEDRIJF
- ★ AUTOVERHUUR
- ★ SLEEPDIENST

SNEEK 0515 - 41 38 07
0515 - 41 31 23
www.bettensneek.nl



**DE VAKSPECIALIST
VOOR AL UW TIMMERKLUSSEN**

Eikenlaan 3
8603 BX Sneek
06-20 31 28 05
info@vissertimmert.nl
www.vissertimmert.nl



De zingende timmerman!

O.P.A.

OUD PAPIER ACTIE SNEEK

**Inzet en samenwerking
voor goede doelen**

E-mail: opasneek@gmail.com
Website: www.opasneek.nl

OPA/BVR TERREIN
Touwslagerstraat 22-24
Industrieterrein "DE HEMMEN"
8601 WE SNEEK



Hendrika Timmerman
coördinator dagbesteding

Waar kunt u ons vinden:
Dekamalaan 15 - 8604 ZE Sneek
ontmoeting@hofenhiem.nl of bel: 06 21656156 / 0515 437437

Speciaal voor ouderen
kleinschalig, huiselijke sfeer,
persoonlijk passende activiteiten



**Hart voor
grafische
vormgeving**

morekop
grafische communicatie.

morekop.com

VAKGARAGE
ANNE KNOL

**KLANTEN BEOORDELEN ONS
BEDRIJF MET EEN:**

klanten vertellen

9,0



- U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:
- ✓ Onderhoud, reparatie en schadeherstel van alle automerken
 - ✓ APK keuring, Automaatbak spoelen, Electronische diagnose
 - ✓ Banden, trekhaak, Reepspecialist, accessoires
 - ✓ Vervangend wervier, Vaste klantenpas met mobiliteitsgarantie
 - ✓ Garantie, BOVAG Autoverzekering, Ruit reparatieservice

KIK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: www.vakgarageknol.nl

Tendik 14 | 8629 EG Scharnegoutum | T 0515 41 22 52 | info@vakgarage.nl

WAAR FIETST U NAAR TOE?



**KOM VRIJBLIJVEND EENS IN
ONZE SHOWROOM KIJKEN**

**e-bikes
onderhoud reparatie
verkoop service**

De Zvette 11
8629 EG Scharnegoutum

0515-43889
06-30660980

www.de-zvette.nl
info@de-zvette.nl



Delen



KIK

Muisje Florans heeft iets verstopt onder haar bed. Niemand mag eraan komen. Maar haar muizenbroers zijn zó nieuwsgierig dat ze nog maar aan één ding kunnen denken. Ze sluipen rond Florans' bed. 'Het lijkt op een doosje!' fluistert Maikel, 'Spannend!' Dan komt Florans binnen. 'Goed dan!' zucht ze, 'Kijk!' Vanonder het bed haalt ze een koekblik tevoorschijn. 'Dit is mijn VASTENTROMMELTJE voor Pasen,' zegt ze. 'Vasten betekent minder snoepen. Dus steeds als we van mama een koekkrumel krijgen, gaat-ie hierin!' Haar broertjes zijn stomverbaasd. Maar waaróm? Florans vertelt dat je voor Pasen moet VASTEN EN DELEN. Dat heeft ze van de dominee gehoord. 'Ooo ... maar dán doe ik mee, Florans!' roept Maikel blij, 'Jij mag gerust je trommeltje met MIJ DELEN!'

'Ja, met mij ook hoor, met mij ook!' klinkt het, en de muizen dansen op het blik met lekkers. 'Nééé!', piept Florans, 'Nog niet! Het is nog geen Pasen!'. 'Geeft niks!', roepen de anderen, 'Je moet DELEN, zusje, dat is beter voor Pasen!' Florans gilt: 'Jullie snappen er niks van. Vasten en delen moet je ZELF DOEN! Niet van mij inpikken!' De broers blijven zeuren om lekkers. 'GOED!' roept Florans ineens. Het wordt meteen stil. 'Ik zal alles met jullie delen wat er in mijn trommeltje zit!' Met kracht trekt ze het open. Het is ... leeg. 'Het vasten moet nog beginnen. Ik deel mijn PLAN met jullie.' De muizen kijken beteuterd. Een plan kun je niet opeten. Maar wel een beetje proeven.



Versje



Uit de Bijbel

Je kunt maar beter met z'n tweeën zijn dan alleen.
Want samen bereik je meer dan in je eentje.
Als een van beiden valt, dan helpt de ander
hem weer overeind. (Prediker 4:9-10)



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns