

Jaargang 39  
Nr. 8



# Martini sneek



Kerkblad van de Protestantse Gemeenten  
Sneek en Ysbrechtum • Tjalhuizum • Tirns



**DE REDACTIE VAN HET KERKBLAD  
WENST IEDEREEN**

**GEZEGENDE KERSTDAGEN**

**EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR**





## Draagt elkkanders lasten

christelijke uitvaartvereniging Sneek

Betrokken, zorgvuldig en deskundig

Uitvaartcentrum 'Talitha Koem'  
Harste 8, 8602 JX Sneek  
www.uitvaartdelsneek.nl  
info@uitvaartdelsneek.nl

dag en nacht bereikbaar  
0515 - 413 757

## De Wit Dijkstra Netwerk Notarissen

Westersingel 30a Sneek | Aangesloten bij:  
Telefoon 0515 41 78 85 | Netwerk Notarissen  
www.dewit-dijkstra.nl

PER UITGAVE VAN MARTISNEEK  
UW ADVERTENTIE WIJZIGEN?

**DAT KAN!!!**

bel 06 14166278 of  
mail [studio@deeteepee.nl](mailto:studio@deeteepee.nl)  
voor de mogelijkheden



**STUDIO  
DEETEEPEE**

Vertrouwd  
afscheid  
nemen



**J. A. de Boer & Zn.**

UITVAART

1921 · 2021

wij verk@pen  
uw huis



**smedes**  
makelaardij

Dr. Boumaweg 16, Sneek  
T 0515 - 444 588  
E [info@smedesmakelaardij.nl](mailto:info@smedesmakelaardij.nl)  
[www.smedesmakelaardij.nl](http://www.smedesmakelaardij.nl)

TOPPRESENTATIE OP



DE INTERIEURSPECIALIST

BEHANG  
HORREN  
VLOEREN  
GORDIJNEN  
RAAMDECORATIE  
BUITENZONWERING

**COLORS  
@HOME**

**BERGSTRA**

Kleine Palen 27 | 8601 AB Sneek | Telefoon (0515) 43 99 24  
[www.bergstra.colorsathome.nl](http://www.bergstra.colorsathome.nl) | [bergstra@colorsathome.nl](mailto:bergstra@colorsathome.nl)

[frieslandvitaal](https://www.facebook.com/frieslandvitaal) **Friesland  
vitaal**

**Rehasense Server**  
Lichtgewicht (7,5 kg)  
Stabiel & duurzaam  
Zachte PU handen

**Rehasense Rollators**  
Wij Garanderen u Veiligheid & Vrijheid

**Rehasense Explorer** **Rehasense Steerster** **Rehasense Navigator**

Winkel Hoornveen  
• Burgemeester Fahrenweg 38, 8442 LD  
• Open iedere dinsdag t/m vrijdag  
• van 9.00 tot 12.00 uur

Winkel Sneek  
• Alexanderstraat 6, 8601 VP  
• Open iedere dinsdag t/m vrijdag  
• van 13.30 tot 16.00 uur

Bel 06 14 40 60 31 | R.g.g. 06 21 21 41 44 | [www.frieslandvitaal.nl](http://www.frieslandvitaal.nl)

# Bouwbedrijf Koster bv

Bouwers  
sinds 1908

Edisonstraat 18 Sneek Tel. 0515 - 41 18 22

[www.bouwbedrijf-koster.nl](http://www.bouwbedrijf-koster.nl)

Bouwend Nederland

# Van de redactie

Beste lezer van dit kerkblad,

Dit is een bijzondere uitgave van ons kerkblad, dat dit keer niet alleen bij onze abonnees bezorgd wordt maar bij alle onze gemeenteleden. Een kerkblad in het teken van Kerst, het feest waarop wereldwijd de geboorte van Jezus gevierd wordt. Een feest dat misschien langzamerhand over is genomen door allerlei randzaken, mooi versierde tafels met lekker eten, feestkleding en gezelligheid. Maar ook nog steeds voor velen het feest van het Licht, waar we in de donkere decembermaanden zo naar snakken. Een feest waarop we zingen over Vrede op aarde, een vrede die helaas voor veel mensen geen realiteit is in een wereld die onrustig en hard is. Maar met elke kaars die in deze tijd aangestoken wordt mag er hopelijk toch steeds opnieuw iets van Gods Licht zichtbaar worden.

In dit kerkblad leest u een verhaal van Johan Trouwborst over een bijzondere kerst ver weg van Sneek. En zoals gebruikelijk vindt u ook de column van onze predikant Marije Mazereeuw en natuurlijk kijken we ook terug op het minisymposium waar Tjeerd van der Kooi verrast werd met een Koninklijke Onderscheiding. Daarnaast leest u nieuws over de verschillende bijzondere activiteiten in deze periode en natuurlijk de kerkdiensten rondom de Kerstdagen, zowel voor Sneek als voor Ysbrechtum-Tjalhuizum en Tirns.

Onze redactie wenst u Gezegende Kerstdagen en een goed 2025 toe.

*Elly Eelkema*

# Inhoud

**Pagina 4  
Column**



**Pagina 5  
Hemelpiloot aan  
de grond**



**Pagina 13  
Reisverslag  
Fenna Engbers**



## En verder

Pagina 8: Agenda Spirit

Pagina 14: Diaconie

Pagina 19: Kerkdiensten

Pagina 22: Kerkdiensten Ysbrechtum -Tjalhuizum - Tirns

Pagina 23: Ysbrechtum -Tjalhuizum - Tirns

Voorpagina: *Henk de Vries*

## Moeders van Bethlehem

Begin december lanceerde de band Sela haar nieuwe kerstlied 'Moeders van Bethlehem'. Het is een kwetsbaar lied dat vertelt over wat er gebeurde na de geboorte van Jezus.

Door het bezoek van de wijzen, die per abuis in Herodes' paleis terecht kwamen, ontdekte de koning dat er een kind geboren was, dat blijkbaar op zijn titel aasde.

Herodes was zelf 'de koning van Joden' en dat kleine kindje paste niet in zijn plannen. Daarom gaf de koning (hij lijkt hier wel een echo van de farao van Egypte (Exodus 1:15-22) zijn soldaten de opdracht om alle jongetjes onder de twee jaar te doden (Mattheus 2: 16-18). Sela schrijft daar zelf over: 'In de stad waar het Licht van de wereld werd geboren, vond ook een tragische gebeurtenis plaats die we zelden aanhalen - een voetnoot die jonge gezinnen in diep verdriet stortte.'

Nee, we hebben het er bijna nooit over en het is ook geen

vrolijk verhaal aan het begin van dit kerstnummer. Toch moeten we het er over hebben, want de titel van het lied en het eerste couplet doen onvermijdelijk ook denken aan de situatie zoals die op dit moment in Bethlehem is. Die werkelijkheid van oorlog, pijn en verdriet, lijkt pijnlijk haaks te staan op ons vrolijke kerstverhaal vol engelen en herders.

Toch klopt het in ieder geval vanuit een Bijbels perspectief niet dat het met kerst alleen maar gaat over uitbundige vreugde. De herders springen bijvoorbeeld helemaal niet op van vreugde, maar zijn ontzettend bang als ze de engelen voor het eerst zien (in de woorden van de Statenvertaling: ze 'vreesden met grote vrees' (Lucas 2: 9). Het kerstverhaal is geen verhaal waarin alles alleen maar goed gaat. Het is een verhaal waarin hoop en verdriet hand in hand gaan. Dat maakt het eigenlijk alleen maar mooier, omdat het daardoor zo dicht bij onze wereld komt.

In die wereld kwam er in de kerk tijdens de vier weken van advent elke zondag een kaarsje bij. Die kaarsen hebben allemaal een naam. De eerste is de kaars van de hoop, de tweede van de vrede, de derde van de vreugde en de vierde is de kaars van de liefde. Die kaarsen vertellen een geheim: Wij hebben gehoord van een koning, die vrede, vreugde en liefde brengen zal.

Wij kennen een verhaal waarin in datzelfde Bethlehem, een Kind geboren werd. Tegen het donker in, steken we daarom lichtjes aan, die een ander perspectief schetsen: Licht dat sterker is dan donker. Vrede die zal winnen van geweld. Vreugde die verdriet niet ontkent en een liefde die groter is dan we ons kunnen voorstellen. Want de naam van het kindje is Jezus. Dat betekent: God redt.

En dat doet dan weer denken aan het lied van Jezus' moeder Maria die zingt over een God die mensen ziet en heersers van hun tronen stoot, om plaats te maken voor zijn koninkrijk (Lucas 1: 46-55).

Als jij een kerstlied schrijven mocht, wat zou jij dan willen vertellen?

Ik wens u en jou een gezegend kerstfeest.



*Ds. Marije Mazereeuw*

Hoe is het om Kerst ver van huis te vieren? Bijvoorbeeld als je vanwege je beroep vaak ver van huis bent. Deze vraag was voor ons de aanleiding om ons gemeentelid Johan Trouwborst die als vlootpredikant bij de marine werkt, te vragen naar zijn ervaringen met een Kerst ver van thuis. Onderstaand leest u zijn bijzondere verhaal.

### Hemelpiloot aan de grond

In 2017 vier ik Kerst op zee. We varen ten noorden van Colombia. Het is onze taak om in de West drugstransporten te onderscheppen. Vanuit Zuid-Amerika wordt het witte goud met snelle boten richting o.a. Jamaica en de Dominicaanse Republiek verscheept, soms zelfs met mini-onderzeebootjes.

We varen in de Caribische Zee. Ik sta 's avonds laat in de midscheeps naar de sterren te kijken. Nergens staan ze zo indrukwekkend aan de hemel als hier. Dat is vanwege het pikkedonker.

Opeens hoor ik het geronk van een klapwiekende helikopter. Vanuit de heli valt een bundel licht op de ruwe zee. Tussen de rollende golven speurt de piloot naar drugskoeriers. En ja, dan is het raak. Een snelle boot met zware buitenboordmotoren wordt in het licht gevangen. Een paar seconden later staan de drugsrunners met hun handen omhoog.

Ik schrik ervan. Ik hoopte zo dat dit niet zou gebeuren. In de Kerstnacht worden herders omschenen met stralend licht, geen drugsrunners. In het veld komen zij met de schrik vrij. Onze koeriers op zee niet. Zij verdwijnen in de arrestanten cel. No mercy!

Ondertussen schaam ik mij. Als mijn wiegje in Colombia had gestaan, zou ik in dat bootje hebben gezeten. Dan had ik ook geen keuze, want ronselaars kennen geen nee. Doe je niet mee, dan weten ze jouw familie thuis te vinden. Je vrouw en kinderen. Dus je gaat. Drugsbaronnen zijn de baas. Hun loopjongens zijn rendieren in een rubberboot.

Waar blijft Maria ondertussen? 'Hij mikt ze van hun tronen die menen anderen klein te moeten houden om zelf groot te kunnen zijn.' In mij zingt het niet. Ik sta tandeloos en truttig in de midscheeps. Ik sta als hemelpiloot aan de grond. Driftig onmachtig langs de zijlijn. Kan dit schip niet naar de schroot? Is er niet een koopman in oud roest?

Morgen is het Kerst. Dan is de hangar ingericht als levende kerststal. Ieder bemanningslid heeft een rol van Jozef tot Jezus, van ezel tot engel. Wij moeten vieren dat God niet langs de zijlijn staat te roepen hoe het beter kan. Niet neutraal en niksig altijd buiten schot blijft als er klappen vallen. Hij laat zich vinden in runners met hun handen omhoog. Braverikken als wij houden dat niet tegen.

Door *Johan Trouwborst*



## Op missie gaan

**I**eder beleidsplan begint met een visie en een missie.

In de visie wordt verwoord wat de stip op de horizon is, waar een organisatie over vijf jaar wil staan. Een missie verwoordt het bestaansrecht, waar staan we voor, waartoe zijn wij op aarde. De (verkorte) missie van het nieuwe beleidsplan luidt: **Onze gemeente, verenigd in de Martinikerk, wil een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde. Met respect en betrokkenheid willen we een kerk zijn waarin iedereen welkom is en zich veilig voelt.**



Deze missie is door drie werkgroepen uitgewerkt, waaronder de werkgroep cultuur en gedrag. Bij het maken van plannen hoort de verwoording van hoe we in de kerk willen omgaan met elkaar. In de afbeelding staan de waarden die

daarbij van belang zijn.

Voor een deel overlappen ze elkaar, verbinding ontstaat als je omziet naar elkaar, jezelf zijn kan als je elkaar de ruimte geeft.

Iedereen zal deze waarden onderschrijven, wie wil geen verbinding, wie wil geen respect?

Het is opbeurend om te kijken waar we dat al waarmaken, maar het wordt echt interessant als we kijken waar het misgaat, waar we tekort schieten.

Wanneer ben ik niet eerlijk geweest? Wanneer kon ik niet mezelf zijn en waarom heb ik dat niet aangekaart? Wat heb ik nodig om te veranderen? De eigen verantwoordelijkheid wordt uitgedrukt met de werkwoorden midden in de cirkel: spreek je uit, spreek anderen aan, maak kwesties bespreekbaar en maak afspraken.

Het college van pastoraat organiseert bijeenkomsten waarin dit geoefend wordt. Ga mee op missie!

*Aukje Westra*



### Maatje gezocht

Een alleenstaande mevrouw, wonend in Frittemastate, zoekt een maatje. Iemand om eens mee koffie te drinken, gezellig te winkelen of een spelletje te doen. Wie wil eens bij haar op bezoek en kijken of het klikt?

Haar gegevens kunt u opvragen bij Grietje Bijker, telefoonnummer 06 23 17 77 16.

### Pastorale aanspreekpunten

Heeft u of weet u bijzonderheden m.b.t. lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoekje ontvangen namens de kerk, dan zouden wij het fijn vinden als u dit doorgeeft aan één van de drie pastorale aanspreekpunten:

**Wijk 1 en 2 (Harinxmaland West, Noorderhoek 1 en 2, Hemdijk, De Loten, Centrum, Lemmerweg, Sperkhem/Tuindorp, Tinga, Duinterten en Brekken):** Marieke Twijnstra-Boersma, telefoon 425044, e-mail: j.m.t@home.nl

**Wijk 3 (Harinxmaland Oost, Zwette, Pasveer, Stadsfenne, De Domp/Oudvaart, Houkesloot, Het Eiland, Bomenbuurt en Parallelwijk):**

Clasien Weemhoff-van Eijk, tel. 231947, e-mail: cweemhoff@ziggo.nl

**Wijk 4 (Woonzorgcentra):** Ad Buijs, tel. 559290, e-mail: buijsmersie@home.nl

Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste personen terechtkomt. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw wijkpredikant.



**Op Zondag 22 december  
Martinikerk 15.30 uur  
een bijzonder concert**

**Kerstconcert SAMEN is een heerlijk ongedwongen kerstconcert met liedjes die iedereen kent.**

**Om mee te zingen of lekker te luisteren.**

Een 100-koppig Mienskiporkest met muzikanten uit de hele Súdwesthoeke zorgt voor de begeleiding.

Trompettisten Jan Hibma en Yvonne Galama geven je een bijzonder kerstgevoel met hun warme trompetklanken.

Sebastian Schippers bespeelt het orgel.

Kerstconcert SAMEN is voor iedereen die de warmte en magie van het samen zingen en muziek maken wil beleven.

**Het concert begint om 15.30 uur.** De deur is om 15.00 uur open.

**In het voorprogramma kom je** met de kerstliedjes van koor Skomjend Wiid al helemaal in de kerstsfeer.

**Iedereen is welkom!**

**De toegang is gratis.**

## Lessons and Carols

De zondagmorgen 22 december staat in het teken van LESSONS AND CAROLS. Nooit wordt er zo veel en zo graag gezongen als in de kersttijd. We houden een dienst van Lessons and Carols in de Engelse traditie, met ook Nederlandse liederen. De meeste oud, volks en bekend, maar ook modern en speciaal voor koor geschreven.

Het zijn 'carols', populaire versjes in de letterlijke betekenis van het woord: 'volksdeuntjes', die door de mensen vroeger spontaan werden gezongen, op straat en op het werk. Het zijn dansliedjes, wat het woord carols ook betekent, reden waarom ze voor de kerk verdacht waren en dus verboden: ze waren té vrolijk en relaterend. Maar in de loop van de 15e eeuw is het verzet van de kerk gebroken en werden ze zelfs in de kerk gezongen. Het danskarakter is nog steeds aanwezig, maar de kerk heeft als voorschrift dat ze dan wel gezongen mogen worden, echter de benen mogen daarbij niet los van de vloer. En er zijn 'lessons', lezingen van profetieën van de Messias en van het kerstverhaal.

Zo, op de zondag voorafgaande aan de Kerstmorgen, lopen we vooruit op de grote gebeurtenis die de komst van God in mensengestalte op aarde is. Onze Cantorij "Instemming" en "Join2Sing" o.l.v. Grietje Dam-Riemersma hebben een aantal weken gerepeteerd en zullen samen met Bob van der Linde de liederen zingen, waarbij ook de gemeente een groot aandeel zal hebben in het zingen. Er is geen overdenking, maar ds Nicolle Pronk uit Oppenhuizen verzorgt de lezingen.

## Open College Theologische Vorming Sneek

Op **dinsdag 7 januari a.s.** zal emeritus-hoogleraar Oude Testament Eep Talstra een lezing verzorgen over het onderwerp: 'De bijbel als biografie van God en mensen'.

Belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Van hen wordt een bijdrage gevraagd van € 5.

De locatie is scholengemeenschap Bogerman, Hemdijk 2 te Sneek (tweede ingang, bovenste verdieping). De aanvangstijd is 20.00 uur.



## Veiligheid, juist nú

Polarisatie in de politiek en in de sociale media; oorlogen, conflicten; wat doet dit met ons als mens, met ons gevoel van veiligheid of gebrek daaraan; hoe kunnen we weerbaar worden? Om ons geloof te versterken en ons vertrouwen te voeden organiseert de werkgroep Spirit van de Martinikerk in Sneek **drie bijeenkomsten over veiligheid**. Voor meer informatie zie: [www.martinisneek.nl](http://www.martinisneek.nl)

### Donderdag 16 januari 2025: Veiligheid en strijd

Het zijn roerige tijden. Drs. Bernard Sloot houdt een lezing over hoe de Westerse wereld veranderd is vanaf WO II en wat de gevolgen daarvan zijn. Drs. Sloot is specialist internationale relaties en conflicten bij de Nederlandse Marine.

### Donderdag 23 jan. 2025: Veiligheid en vertrouwen

Veel mensen kampen met gevoelens van onrust en spanning. Maaïke Bluemink bevordert de gezondheid van lichaam en geest aan de hand van 'de wetenschap van veiligheid'. Een avond met theorie en praktijk. Bluemink is psychosomatisch fysiotherapeut.

### Donderdag 13 mrt : Veiligheid en weerbaarheid

Weerbaar zijn betekent voor je eigen wensen durven opkomen, je grenzen aangeven én rekening houden met de wensen en grenzen van een ander. Menno Tuik vertelt over zijn training 'Ut Mut Er Ut' en neemt de aanwezigen mee in een aantal fysieke oefeningen. Tuik is weerbaarheidstrainer.

### Voor alle 3 bijeenkomsten geldt:

**Plaats** : Martinikerk Sneek, Oud Kerkhof 1, Sneek

**Aanvang** : 19.30 uur

**Toegang** : vrij, collecte bij de uitgang

**Info** : [spirit@pknsneek.nl](mailto:spirit@pknsneek.nl)

[www.martinisneek.nl](http://www.martinisneek.nl)

06-37 59 45 69



### En er is meer.....

Naast zoeken naar waarheid en goedheid is er ook behoefte aan schoonheid. En schoonheid is er volop het komende Spirit-seizoen, van muziek en film, een nachtwandeling tot literaire avond.

Hieronder een overzicht van de Spirit-activiteiten in de maand januari.

### Vrijdag 10 januari : Nachtwandeling

Wil je de duisternis beleven, meer leren over wat er aan



de nachtelijke sterrenhemel te zien is en iets meekrijgen van de nachtelijke dierenwereld? Doe dan mee met de Nachtwandeling.

We vertrekken om 20.00 vanaf de parkeerplaats schuin tegenover het kruispunt Grienedyk/Paviljoenwei nabij RCN de Potten. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Slecht weer? Houd dan de website van de Martinikerk in de gaten voor de laatste informatie!

**Datum** : 10 januari 2025

**Plaats** : Grienedyk/Paviljoenwei

**Aanvang** : 20.00 uur

**Deelname** : gratis

**Info** : [spirit@pknsneek.nl](mailto:spirit@pknsneek.nl) - 06-37594569

[www.martinisneek.nl](http://www.martinisneek.nl)



## Zondagmiddag 12 januari 2025 Orgel- en Gongconcert

Op 12 januari om 16:00 geven Bob van der Linde <http://bobvanderlinde.nl/> en Sylvia Zijlstra <https://klankpraktijk.nl/> een klankmeditatie voor orgel en gong in de Martinikerk te Sneek. De gong, een tamtam van 90 cm doorsnee, is een ongebruikelijke partner voor een orgel. De tamtam heeft een indrukwekkend klankspectrum van diepe en hoge klanken. De muziek in de kerk komt van verschillende kanten. Het is mogelijk om in de banken te zitten, maar liggen biedt je een andere beleving. Neem matje en deken mee, want als je stil ligt, koel je af.



**Datum** : 12 januari 2025  
**Plaats** : Martinikerk Sneek  
**Tijd** : 16.00 uur  
**Toegang** : gratis, donatie is mogelijk  
Beleef het zittend of liggend

## Zondagmiddag 19 januari 2025 Sneeker Filmwinter

'Àma Gloria' in CineSneek



Een meisje slaapt. Haar vuistje ligt gebald naast haar hoofd. Eén van haar voetjes steekt uit het dekbed. Zachtjes duwt een vrouw het voetje onder het dekbed. Ze kust het meisje op haar kruin. Dit is de hechte relatie tussen Cléo en haar oppas Gloria. Gloria moet echter terug naar haar geboorteland Kaapverdië als haar moeder komt te overlijden. Cléo mag in de zomervakantie komen logeren om Gloria weer te zien, maar daar ontmoet ze ook Gloria's eigen kinderen. Is er wel plek voor Cléo op Kaapverdië? Een film die barst van liefde.

Kaarten worden tegen het gereduceerde tarief van € 6,- verkocht na de kerkdiensten op 12 en 19 januari. Betalingen: contant met gepast geld of via de QR code. Kaarten kunnen niet vooraf gereserveerd worden.

**Datum** : 19 januari 2025  
**Aanvang** : 13.30 uur  
**Plaats** : CineSneek, Leeuwenburg 12, Sneek  
**Meer info** : [spirit@pknsneek.nl](mailto:spirit@pknsneek.nl)

### Op weg naar een duurzame toekomst



**Samen maken we het verschil**



De werkgroep Groene Kerk en de gemeente Súdwest-Fryslân nodigen u uit voor een symposium over de energietransitie en klimaatverandering.

Klimaatexpert **Gerrit Hiemstra** deelt zijn visie op de gevolgen van klimaatverandering en biedt praktische oplossingen voor een duurzamere toekomst. Ontvang waardevolle inzichten, laat je inspireren en denk mee over de acties die nodig zijn om onze kerk, stad en gemeente klimaatbestendig te maken.

**Datum** : 26 februari 2025  
**Locatie** : Martinikerk, Oud Kerkhof 1, Sneek  
**Aanvang** : Inloop vanaf 19.30 u, start 19.45 u  
**Toegang** : Vrij, donatie is welkom  
**Informatie** : [www.martinisneek.nl](http://www.martinisneek.nl)  
[diaconie@pknsneek.nl](mailto:diaconie@pknsneek.nl)



*Deze avond is financieel mede mogelijk gemaakt door de gemeente Súdwest-Fryslân, de diaconie, werkgroep Spirit, OPA, KBO/PCOB en Stichting Sneek 1818.*

### Creatieve Markt

**Wij hebben iets leuks bedacht, tenminste als jullie ons plan omarmen.**

Op zaterdag 29 maart 2025 tussen 14.00 en 16.30 uur willen wij een creatieve markt organiseren in de Martinikerk. Op deze markt willen wij spullen verkopen die door gemeenteleden zijn gemaakt.

In het kerkblad van eind januari maken wij het doel bekend.



Maar eerst doen wij een beroep op jullie om ons te voorzien van verkoopbare, eigengemaakte spulletjes. Bijv. gebreide/gehaakte sokken, sjaals, mutsen, pannenlappen, enz.. Of een schilderij, tekening of iets van hout. Of iets anders, als het maar zelfgemaakt is. Als wij met z'n allen de schouders eronder zetten, komt er iets heel moois van.



Wij hebben nog tijd tot eind maart, maar als er gebreide/gehaakte sokken, pannenlappen of zoiets moet worden gemaakt dan kun je nu alvast beginnen.

Eind januari komen wij met meer informatie. Wij zien jullie eigengemaakte spullen graag tegemoet.

*Meinita, Harmien, Nel en Marieke*

### Poëzie en geloof/Geloof en poëzie

**Dit zou een opschrift kunnen zijn dat je doet denken:**

**Zou dit iets voor mij zijn?**

Al vaker heeft hierover een wervend stukje in het kerkblad gestaan en deze keer mag ik hier iets over vertellen.

Op de tweede maandagavond van de maand komen we als groep bij elkaar in de Martinikerk en we nemen allemaal een gedicht mee wat we willen delen met de anderen uit de groep die uit zes tot acht mensen bestaat.

Een versje dat je nog van vroeger weet, een rijmpje uit een "poëzie-album", een lied of gedicht uit het Liedboek, een dichtbundel of wie weet, woorden uit jezelf die een gedicht blijken te zijn...

Soms raakt wat we meenemen aan het geloof, soms ook helemaal niet, alles is mogelijk. Het je laten raken door woorden van een ander, dóór een ander, kan een bijzonder verrassend en verrijkend gevoel zijn. Daar wil je dan meer van weten, de mensen die dit met je delen wil je weer ontmoeten, op een maandagavond. En je weet het zelf nog niet, maar met jou erbij wordt de groep en ook jijzelf rijker.

Hiernaast het gedicht dat ik de eerstvolgende keer hoop mee te nemen.

Tot ziens op de tweede maandagavond van de maand (in december niet)  
van 19.30-21.00 uur in de Martinikerk.

*Jannie Hofstee.*



#### WEG

Dag in dag uit nam hij het woord,  
mijn vader. Gedragen en kalm  
gaf hij zijn adem aan een psalm  
zoals dat na de maaltijd hoort.  
Ik wist aan alles was gedacht,  
het kwam wel goed. Geduldig bracht  
hij ons naar de vertrouwde verte  
met wuivend riet en struikgewas  
en in dit waterlandschap werd de  
waarheid een pad door het moeras,  
een weg, veilig genoeg om er te  
wandelen, zolang mijn vader las.

*Harmen Wind*



# Samen Eten Martini

## SamenEten 2024

We mogen terugkijken op een mooi SamenEten jaar en voelen ons steeds meer thuis in de keuken van de Martinikerk. Stampot bami, vega stoofpot en een oecumenische stampot van stoofappels met peren stonden op het menu. Ook leerden we nieuwe gerechten kennen zoals bulgur, wat zeker voor herhaling vatbaar is. In september kookten we vegetarisch met gastkok ds Aukje Westra. We hebben genoten en houden ons warm aanbevolen voor een vervolg.

Met liefde hebben we geholpen bij de seniorenmiddagen en de afscheidslunch van ds Fedde Welbedacht. In september namen we afscheid van Nelleke de Jong en besloten om de komende periode met gastkoks te koken. Op hetzelfde moment kwam Anneke Groen op ons pad. Ze wil graag het team SamenEten versterken en is meer dan welkom.

In januari 2024 organiseerden we het Winterfeest. Ontmoeten, lekker eten, spelletjes en tot slot een geweldige pubquiz.

Het smaakte naar meer en vrijdag 22 november was het zover. Aan de oproep om wat mee te nemen voor het buffet werd goed gereageerd. Het werd een rijk gevulde tafel waar we van gesmuld hebben.

Om 19.30 begon de Pubquiz met Vijko Top, Ad Buijs, Henk de Vries en met gast quiz leider Joost Fledderus. Het was een super gezellige, fanatieke quiz

## Vooruitblik 2025

We hebben weer plannen gemaakt voor komende jaar.

**14 januari** (warme lunch)

**18 februari**

**18 maart** (sobere maaltijd)

Diverse keren kregen we de vraag: kunnen we een keertje SamenEten tijdens lunchtijd? Gaan we doen!

**Dinsdag 14 januari 2025** Martinikerk

Ontvangst vanaf 12 uur en om 12.15 uur gaan we aan tafel.

Kosten: 5 euro pp

Opgave kan via: [sameneten@pknsneek.nl](mailto:sameneten@pknsneek.nl)

06 – 25 27 64 78

We wensen u gezegende kerstdagen en alle goeds voor 2025. **Team SamenEten**

## EVENSONGS 2024

Op 1e kerstdag 25 december is de viering een

### KERSTVESPER

De Martini Koorschool Sneek nodigt u (je) uit in de maandelijkse viering die per toerbeurt gehouden wordt in de PKN Martinikerk en in de RK St. Martinuskerk.

**Deze viering is op 25 december om 16.00 uur  
in de St. Martinuskerk a/d Singel**

Martini Koorschool o.l.v. Gerard van Beijeren.

- **Liturg** : Pastoor Peter van der Weide.

- **Organist** : Roelof van Luit.

- **Datum** : zondag 22 december.

- **Plaats** : St. Martinuskerk a/d Singel

- **Tijd** : 16:00 uur.

De toegang is gratis en na afloop is er een collecte.

De volgende viering op zondag 26 januari 2025 om 16.00 uur in de Martinikerk (a/h Oud Kerkhof).

**Martini Koorschool Sneek.**



## Knuffelen met ECHTE diertjes - kom je ook?

Hoi lieve kinderen, papa's en mama's en niet te vergeten... opa's en oma's!

Kom gezellig langs met de (klein)kinderen t/m 12 jaar op vrijdag 9 februari.

Het Westerkoor wordt omgetoverd tot een knuffelparadijs en jullie zijn van harte welkom! Vanaf 15:00 uur kun je komen knuffelen met de schattigste diertjes. Wat dacht je van geitjes, konijntjes, cavia's en eendjes? Ze kunnen niet wachten om jou te ontmoeten

Het belooft een super leuke middag te worden vol zachte vachtjes en gezelligheid.

Kom je ook? Dan maken we er met zijn allen een feestje van!



## Herdertjestocht 24 december

Op Kerstavond, 24 december, organiseren wij weer een Herdertjestocht door Sneek! Voor de organisatie van de tocht werken we samen met de Baptistengemeente, het Witte Kerkje en de Katholieke Kerk in Sneek.

Ietje en Pietje, twee kleine muisjes, horen dat er een Koning naar hun stad Bethlehem komt. Ze gaan vol nieuwsgierigheid op zoek, maar iedereen lacht hen uit—een Koning zou toch nooit om kleine muisjes geven? Net als ze de moed willen opgeven, vinden ze de Koning toch en ontdekken ze dat Hij er juist voor iedereen is, groot én klein. Het kerstverhaal laat zien dat God van iedereen houdt!

Deze tocht is speciaal voor kinderen, die samen met hun ouders of begeleiders op een avontuurlijke manier het verhaal van Kerst kunnen beleven. Samen gaan we op ontdekkingstocht door de binnenstad van Sneek en ontmoeten we allerlei bekende figuren uit het Kerstverhaal. De inloop is om 16:30 uur, en het verhaal begint om 16:45 uur in de Martinikerk (Oud Kerkhof 1). Breng een lichtje mee om ons te helpen bij de zoektocht door de stad. Kom je ook gezellig samen met ons kerst vieren?

## Schoon, schoner, schoonst...

Allereerst: "Dag allemaal!"

Als koster van de Martinikerk maak ik ook de Martinikerk schoon.

Helaas waaien de stofbaaltjes alweer door de kerkzaal als ik klaar ben met de ronde.

Kortom het lukt mij niet om in mijn eentje de Martinikerk schoon te houden.

Mijn vraag aan u is: zijn er mensen die mij willen helpen met schoonmaken?

Het lijkt mij leuk om een groep samen te stellen en dit 1x per maand op een donderdagochtend van 10.00 tot 11.45 te organiseren. Uiteraard met een kopje koffie/thee en wat lekkers erbij.

Lijkt het u leuk om mee te helpen? Spreek mij aan of stuur een mail naar: [koster.beheerder@pknsneek.nl](mailto:koster.beheerder@pknsneek.nl)

Tot slot: iedereen liefdevolle en gezellige feestdagen toegewenst!



## Mijn reis naar Rwanda in 2024

Afgelopen zomer ben ik samen met Jesper Groenia en Silke Engbers met **World Servants** op reis geweest naar Rwanda.

Rwanda is een land met een heftige geschiedenis. In 1994 heeft daar een genocide plaatsgevonden. Iets wat nog vers in het geheugen zit van heel veel Rwandezers. Ik wilde graag een bladzijde uit mijn dagboek met jullie delen, iets waar ik nog vaak aan terug denk. Iemand die heel wat indruk op ons maakte was Jane, iemand van het schoonmaakteam op project. Jane zorgde ervoor dat alles tiptop in orde was. Ze poetste onze slaapzalen en latrines, onze kleren en schoenen werden gewassen, en ze zorgde er zelfs voor dat we ons konden wassen met warm water. Zodra Jane langsliep, zorgde ze met haar stralende lach voor een glimlach bij ons allemaal! Op één van de eerste avonden kwam zij vertellen over wat ze allemaal had gezien en meegemaakt tijdens de genocide als 8-jarig meisje. Iets wat behoorlijk veel indruk op ons maakte. Ik zal jullie al de horrorverhalen besparen, want daar draait je maag zich bij om, maar ik wilde wel graag dit met jullie delen:

### 9 augustus 2024

Hutu's en Tutsi's. Ze leefden naast elkaar en met elkaar. Ze waren burens, vrienden of zelfs getrouwd. De genocide in 1994 veranderde alles, nadat de president met z'n vliegtuig uit de lucht werd geschoten. Hutu's doodden Tutsi's ongeacht hun relatie. De eerste de beste die ze tegenkwamen werd vermoord op de meest gruwelijke wijze. Bijna 1 miljoen doden in 100 dagen tijd. Ik heb vol ongeloof zitten luisteren naar wat Jane kwam vertellen. Ik wist niet dat zoiets bestond, dat mensen zo onmenselijk met elkaar om kunnen gaan. Maar wat nog meer indruk op mij maakte was toen ze vertelde hoe ze hierna het land en de samenleving weer hebben opgebouwd, iets wat bijna onmogelijk lijkt na zo'n zwarte bladzijde uit de geschiedenis. Nou, als we iets kunnen leren over vergeving en saamhorigheid, is dat wel van de Rwandezers!

- De regering vergoedde alle huizen die gebouwd moesten worden. Waarbij de Hutu's moesten helpen met de wederopbouw van de huizen van families die zij hadden vermoord.

- Iedere familie kreeg een koe of geit cadeau.

- Meer dan 95% van alle kinderen in Rwanda gaat naar school.

- En sindsdien hebben ze nog steeds iedere laatste zaterdag van de maand 'Umuganda'. Iedereen is dan vrij van werk, en samen gaan ze de straten op om de leefomgeving schoon te maken.



Mensen moesten na de genocide weer samenleven met de mensen die hun families hadden uitgemoord. Jane vertelde dat ze nu neven en nichten heeft die getrouwd zijn in families die hun buurvrouw, opa of broers om het leven hadden gebracht. "Uiteindelijk zijn we allemaal mensen, en delen we hetzelfde land, dezelfde taal en dezelfde geschiedenis. Mensen helpen elkaar en steunen elkaar, ongeacht hun achtergrond. Nu zijn we één land, één team. Tujane mo! (We doen het samen)". Ik heb nog nooit een land gezien wat zo schoon is, en waar zoveel rust en vrede heerst als Rwanda. En ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo straalt, zo vrolijk is en zo'n warm hart heeft als Jane.

Iemand die we nooit meer gaan vergeten!

*Fenna Engbers*

Komende zomer gaat Thyrsa Groenia voor het eerst mee op reis met World Servants! Ze gaat naar Ecuador, en is al druk bezig met het voorbereiden van een oliebolactie.

Verdere informatie volgt via de nieuwsbrief!



## Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp -ZWO.

Het doel van onze ZWO is:

*De kansarmen in deze wereld proberen weer een toekomst te geven.*

**In het verleden stond de Z van zending bij onze kerken voorop.**

Toen Trijntje Beimers als zendeling naar Afrika ging, kwam ze in Kilangala(Tanzania) terecht om daar het evangelie te brengen. Toen ze daar verbleef kwam ze tot de ontdekking dat de mensen daar niet direct op het evangelie zaten te wachten. Er was een gigantisch probleem door de armoede en hongersnood. Vanuit haar geloof begon ze daar een ziekenhuis en een school te bouwen. Ook gaf ze de mensen advies hoe beter om te gaan met de landbouw. Er kwam een stichting "TRIJNTJE BEIMERS" en in deze stichting werd er les gegeven op de nieuw gebouwde school. Ook gingen de mensen uit dat dorp naar haar geboortegrond (Het Bildt) om de mensen op het gebied van landbouw adviezen te geven. Zo heeft haar stichting daar een heel dorp gebouwd met de plaatselijke bevolking en krijgen daar de mensen weer een toekomst. Dit is heel belangrijk bij ontwikkelingshulp.



**Daarnaast hebben we een project gehad met "MERCY SHIPS".**

Mercy Ships begon met een droom: Ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen helpen. Deze organisatie heeft ziekenhuisschepen in Afrika met dokters, chirurgen en verpleegsters aan boord. Zij laten Gods liefde op een praktische manier aan de armste mensen zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met 2 schepen met vrijwilligers meer dan 2 miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met operaties, scholing en ontwikkelingshulp.

**Zo helpen wij als ZWO van onze PKN kerk mensen in de ontwikkelingslanden.**

Met bovengenoemde projecten hebben we deze stichtingen geholpen.

En steeds zoeken wij nieuwe projecten om arme mensen in ontwikkelingslanden weer een toekomst te geven.

Dit jaar hadden we een project voor **Moldavië** en voor volgend jaar hebben we gekozen voor **OPEN DOORS** om vervolgd christenen te helpen.

**Voor al deze projecten hebben wij jullie steun nodig.** Met dit geld kunnen we weer nieuwe projecten beginnen.

Het is maar een druppel op de gloeiende plaat maar niets doen is geen optie.

U kunt ons in de toekomst weer helpen door geld te doneren op de rekening van onze ZWO.

In het verleden hadden wij als ZWO jaarlijks in november steeds een actie om geld op te halen dmv acceptgirokaarten. Helaas zijn er geen acceptgirokaarten meer.

**U kunt nu uw jaarlijkse donatie storten op de bankrekening van de Diaconie NL20 RABO 0359 5059 45 met omschrijving "bijdrage ZWO".**

**Ook kunt u een donatie geven via de QR code.**

Als u al geld gegeven hebt dan zijn wij u daarvoor zeer dankbaar.

Met deze giften proberen we zo de mensen in de arme landen daar ook een betere toekomst te geven.

Met onze rijkdom kunnen we hen weer een beetje een toekomst geven wat onze doelstelling is.



**De ZWO wenst iedereen gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.**

Namens de ZWO, *Yde Haarsma*



dienen  
delen  
doen

De diaconie van Martinisneek maakt van de gelegenheid gebruik om in deze tijd even stil te staan bij alle goede dingen die zij kunnen en mogen doen. Dankzij de medewerking die zij altijd krijgen van alle mensen uit Sneek e.o. kunnen zij hun mooie werk blijven doen. Denk hierbij aan alle diaconale actie's.

Ons credo is; dienen delen doen

Dienen betekent dat je het beste in de ander naar boven haalt door het geven van je tijd, aandacht, hulp en middelen

Ook wij delen het ons beschikbaar gestelde geld, onze tijd, onze energie en aandacht.

De kerk is op haar mooist wanneer zij liefde, genade en herstel van gebrokenheid in de praktijk brengt.

We wensen jullie

**gezegende kerstdagen**

en een

**voorspoedig nieuw jaar**

Dank voor:

-collecteren  
-wegbrengen  
-ophalen  
-bezoeken  
-maken  
-geven  
-helpen  
-begeleiden  
-assisteren  
enz.

Namens:

*Bernard  
Nynke  
Gert Jan  
Maaïke  
Keimpe  
Saskia  
Hans  
Susan  
Reinder  
Rennie  
Aletta  
Ane  
Annemarie  
Jellie*

## Verslag Gemeenteavond 27 november.

Op een zeer stormachtige avond was de gemeenteavond gepland om het beleidsplan te bespreken. Na veel wikken en wegen besloot het Breed Moderamen het toch door te laten gaan en af te wachten hoeveel mensen er zouden komen. Dat viel gelukkig nog wel mee, want er kwamen toch bijna 60 mensen om in een rustige omgeving informatie te ontvangen over het wel en wee van onze gemeente.

De avond werd geopend door onze voorzitter Bernard Zijda met verwelkoming en het lezen van een gedeelte uit Filippenzen en met gebed. Daarna kreeg Wouter van der Kam het woord om de opzet en inhoud van het beleidsplan toe te lichten. Dit gebeurde met een PowerPoint presentatie die u ook op de website kan vinden. Hij legde uit hoe we als Martinikerk en geloofsgemeenschap verder willen gaan en hoe we kerk willen zijn. Hij begon met te zeggen dat we trots mogen zijn op alles wat er in de gemeenschap gebeurt. We zullen het wel met minder mensen en financiën moeten doen.

Daarna volgde hoe men te werk is gegaan met een projectcoördinator en werkgroepen.

Het beleidsplan omhelst de visie, missie en structuur en waar we over vijf jaar willen zijn.

Het gaat voornamelijk om de verbinding met God, met elkaar en met de stad.

We willen dit doen door vieren, dienen, delen en leren. Hieruit worden de doelstellingen bepaald voor de komende jaren.

De voorzitter van de kerkrentmeesters Berend Mooibroek is dan aan de beurt om uitleg te geven over de leeftijdsopbouw en het verloop van de leden de afgelopen jaren. Daarbij komende financiële zorgen voor de toekomst en is een ongewijzigd beleid niet de goede weg. Er is een plan gemaakt om de financiën meer op orde te krijgen. Dat behelst dat er één predikantsplaats minder komt, dus dat de vacature van ds. Fedde Welbedacht niet ingevuld zal worden. Verder wordt gekeken naar meer automatisering en goed exploiteren van de Martinikerk. Er is dan gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken.

Daarna krijgen Grietje en Mettelina gelegenheid om onze normen en waarden op een speelse manier naar voren te laten komen. De belangrijkste begrippen zijn: omzien naar elkaar en respect voor de ander en jezelf en de ander in zijn of haar waarde laten. Het zijn de kernwaarden verbinding en ruimte voor een nieuwe generatie. Na wat vragen en opmerkingen sluit ds. Aukje de goede bijeenkomst af en zingen we een avondlied, nr. 243 : 1, 4 en 5.

Zo gaan we samen onderweg naar een toekomstige Martinikerk en praten en drinken nog wat in de Voorhof.

*Ellert Jongstra scriba.*

## Voor hetzelfde geld geeft u meer: Periodieke gift Actie Kerkbalans 2025

In januari 2025 doet onze kerk weer mee aan de Actie Kerkbalans.

Hierbij willen we aandacht besteden aan de mogelijkheid voor een periodieke gift. Giften voor de kerk zijn aftrekbaar van de belasting, maar hierbij gelden wel een onder- en een bovendrempel. (Minimaal 1% en maximaal 10% van uw inkomen). Als u echter uw gift voor 5 jaar vastlegt, gelden deze drempels niet. U kan daardoor meer geld terugkrijgen van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen kan uw voordeel zelfs oplopen tot 52%. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost. U dient deze periodieke gift wel vast te leggen in een overeenkomst. Op de site

<https://protestantsekerk.nl/geef-een-gift/#Periodiek> vindt u meer informatie over een periodieke gift. Hier vindt u ook een link naar de schenkcaculator.

Daar berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcaculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met het Kerkelijk bureau.

Team Actie Kerkbalans:

**Ineke Jakobs**

**Eef Bruinsma**



## Terugblik op het minisymposium van 16 november

Na weken van voorbereidingen was het zover, het minisymposium over de vernieuwbouw van de Martinikerk vond plaats in de Martinikerk. Na orgelmuziek en een welkomstwoord kwamen de verschillende sprekers aan het woord. Tjeerd van der Kooi keek terug op het proces binnen onze kerkelijke gemeente. Gerard Brouwer nam ons aan de hand van de verbouw van het Oosterkoor mee in de verschillende zaken die bouwtechnisch ingewikkeld waren en waar uiteindelijk prachtige oplossingen voor gevonden werden.

Gert Jan Timmer van Hús en Hiem vertelde over de welstandseisen waaraan de verbouwing van een monument moet voldoen en onze Commissaris van de Koning, Arno Brok vertelde over herbestemming van kerken in Fryslân.



Na mooi orgelspel van Johan Trouwborst was er dé verrassing van deze dag. Onze burgemeester Jannewietske de Vries, kwam naar voren en nadat de familie van Tjeerd van der Kooi ook een plekje had gevonden volgden er lovende woorden voor Tjeerd van der Kooi en werd hem de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. Het was een prachtige bijeenkomst en een glunderende Tjeerd mocht vele felicitaties in ontvangst nemen.

We kijken terug op een prachtige ochtend met een koninklijk randje!  
Namens het organisatiecomité,

*Netty Weenink, Tom Metz, Berend Mooibroek en Elly Eelkema*

## Geef vandaag voor de kerk van morgen Actie Kerkbalans 2025 gaat van start!

Actie Kerkbalans is de grootste kerkelijke fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke gemeenten hun leden om een financiële bijdrage. In de week van 13 januari 2025 valt ook bij u de brief op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

De prachtige Martinikerk in het hart van Sneek is voor onze kerkelijke gemeente geworden tot dé plaats voor ontmoeten, vieren en gedenken. We vullen het kerkgebouw met vieringen,

activiteiten, waar iedereen zich welkom voelt, waar we ons verbonden weten met God, met elkaar en met alle inwoners van Sneek.

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Daarom vragen we u ook dit jaar weer een financiële bijdrage om al onze activiteiten mogelijk te maken. Als u hebt aangegeven digitaal uw bijdrage te willen toezeggen, kunt u binnenkort al een mail ontvangen.

Als u geen mail hebt ontvangen krijgt u in de week van 13 januari een brief thuis. Het ingevulde formulier wordt dan op een later tijdstip weer opgehaald. Veel vrijwilligers zetten zich in om dit mogelijk te maken!

We attenderen u ook nog op de mogelijkheid voor een periodieke gift. Als u uw gift voor 5 jaar vastlegt, kan dit een belastingvoordeel opleveren. Elders in dit kerkblad leest u er meer over. Ook kunt u hierover contact opnemen met het Kerkelijk bureau.

We hopen dat u de Protestantse Gemeente Sneek een warm hart toedraagt en van harte wilt geven. Alleen dan kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Team Actie Kerkbalans:  
**Ineke Jakobs**  
**Eef Bruinsma**

# IN MEMORIAM

## Tjeerd Jan van Tuinen

\* 29-01-1940 † 4-10-2024

“Zo bescheiden en altijd onderweg om anderen te helpen”..... Tjeerd Jan van Tuinen - Organist Deze tekst op de rouwkaart is zo mooi verwoord en treffend voor Tjeerd Jan van Tuinen. Met een groot en goed hart, bescheidenheid en vol van muziek heeft hij zijn leven vorm gegeven! Liefdevol, zorgzaam en altijd behulpzaam voor zijn dierbaren; voor zijn gezin, zijn familie en zijn naasten.

Tjeerd is op 4 oktober onverwacht overleden, thuis op zijn vertrouwde plek aan de Koopmansgracht. Hij is rustig heengegaan. De woning aan de Koopmansgracht in zijn Sneek, een plek van rust, een toevluchtsoord in het altijd actieve leven van Tjeerd. In de kamer staat het karakteristieke orgel waarop Tjeerd vele uren heeft geoefend op prachtige muziekstukken met uitgebreide klankvariaties, van zachte fluisteringen tot krachtige crescendo's.

Tjeerd is geboren op 29 januari 1940 in de Frederik Hendrikstraat en was de oudste zoon in het gezin van Albertus van Tuinen en Hylkje de Jong; na hem kwamen Tineke, Jan, Joop en Marianna. Het was een liefdevol, muzikaal en artistiek gezin. Vader kon prachtig schilderen, moeder ging al zingend door het leven en iedereen maakte muziek.

Tijdens zijn jonge jaren was Tjeerd al zeer geïnteresseerd in techniek. Hij sleutelde aan alles wat los en vast zat. Na de lagere school ging Tjeerd dan ook naar de ambachtsschool. Hij kreeg een baan bij de PTT in de storingsdienst voor de telefonie. Hier heeft hij zijn levenswerk van gemaakt.

Al gauw kwam de liefde in zijn leven; Femmy Schipper! Ze ontmoeten elkaar tijdens de dansles in Sint Nyk. Op 6 mei 1969 beloofden ze elkaar trouw en betrokken de woning aan de Koopmansgracht. De geboorte van Bert Jan en Marcel bracht vreugde. Samen in liefde, samen ook zorg!

In november 2002 was daar het intense verdriet; Tjeerd moest verder zonder zijn Femmy.... Al had het leven nu zijn fleur verloren, toch probeerde Tjeerd de draad weer op te pakken. Tjeerd ging reizen de wereld rond, naar Indonesië, India, Zuid-Afrika en Amerika.

En sinds 2017 was daar een nieuw samen. Cobie de Vries-Comperen, al die jaren al betrokken geweest als steun en toeverlaat in het leven van Tjeerd en Femmy. Een ware levenskameraad!

Zo door de jaren heen heeft Tjeerd zich laten zien als een veelzijdig mens. Met bruisende activiteit stond hij nog altijd midden in het leven. Hij kon moeilijk stil zitten, altijd onderweg om anderen te helpen..... Met zijn vriendelijkheid, ernst, maar ook humor en grapjes wist hij anderen te raken. Zo zette hij zich in voor “Stichting Leergeld”; mensen helpen met een smalle beurs. Ook bood hij hulp aan asielzoekers. Hij was zendamateur, zat bij de filmclub, verzorgde kerktelefonie en zat in diverse besturen. En.... zijn passie, het bespelen van het orgel in kerken, in verzorgingstehuizen en bij concerten in de wijde omtrek in de provincie, ook op het prachtige orgel van de Martinikerk.

In het licht van zijn muziek mochten we Tjeerd laten gaan... “In wie je liefhad blijf je leven.....” Voor altijd in het hart. Ja zeker!

## Abraham Hoekstra

\* 01-03-1938 † 09-11-2024

Abraham Hoekstra ( Bram) werd geboren op 1 maart 1938 te Rijs en overleed op 9 november 2024 te Sneek. Hij was een zoon van Pieter Hoekstra en Lolkje van der Werf. Hij was het tweede kind in de rij van acht. De kinderen waren nog betrekkelijk jong toen vader en moeder overleden. Bram zijn naam betekent: vader van een menigte of vader van vele volken. De betekenis van zijn naam past bij hem. Hij zorgde als een vader voor zijn jongere broertjes en zusjes. In mei van dit jaar waren hij en zijn vrouw Rinske Leijendekker zestig jaar getrouwd. Dit jubileum werd in grote dankbaarheid gevierd met het gezin Hoekstra en met familie en vrienden. In het gezin van Bram en Rinske werden drie zonen geboren: Pieter, Hendrik Jan en Leendert. Deze zonen kregen partners en in de loop der jaren werden Bram en Rinske, pake en beppe. Wat genoten ze van hun kleinkinderen. Abraham Hoekstra zorgde als een vader voor hen allemaal. Bram en Rinske waren vaak te vinden in het " Skûlplak". Een verzorgingshuis voor ouderen. Bram was jarenlang ouderling in de gereformeerde kerk en in het "Skûlplak" Hij was geen prater maar een doener. Jarenlang was hij vrijwilliger bij O.P.A ( oud papier) en deed hij allemaal klussen voor de BVR. ( Bazar, Veiling en Rommelmarkt). In de afscheidsdienst die werd gehouden op vrijdag 15 november in de Martinikerk vertelden zijn zonen liefdevol over hem. Zijn oudste kleinzoon Tomas Hidde vertolkte de prachtige dingen die de kleinkinderen met pake hadden beleefd. Pake had humor en het was altijd gezellig om bij pake en beppe te logeren. In Sneek maar ook en vooral op de camping in Callantsoog.

In de dienst hebben we nagedacht over de tekst die op de rouwkaart stond. : "Ik ben met u alle dagen van het leven". Math. 28 : 20. Het is de tijd tussen de opstanding en zijn hemelvaart. Ga en maak discipelen. Het grote deel van ons Christen zijn is: God loven en prijzen. Dat deed Bram Hoekstra iedere dag. Elke dag werd er in het gezin Hoekstra uit de bijbel gelezen of het dagboek kwam op tafel. Jezus ging in gesprek met zijn leerlingen. Sommigen twijfelden nog of het echt Jezus was. Hij was toch gekruisigd en weer opgestaan? Twijfelen is menselijk. Maar dan zegt Jezus: "Ik ben met u alle dagen van het leven." Zo zorgde hij 86 jaar lang voor Abraham Hoekstra. En zoon Pieter las psalm 121. Een troostende psalm, een pelgrimslid. Wij zijn allemaal pelgrims die onderweg zijn. Er kan van alles gebeuren met ons en met allen die ons lief en dierbaar zijn. Maar onze Bewaarder en Beschermmer zegt tegen ons, ik laat je nooit alleen. Ook nu we Bram Hoekstra in dit leven los moeten laten , nu wij onze weg verder moeten gaan zonder hem luiden de troostende woorden: Ik waak over jullie leven, ik houd de wacht over je komen en je gaan, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.

Bram Hoekstra zijn lichaam hebben we begraven en in Gods handen gelegd op de Algemene Begraafplaats te Sneek.

*Maria Stremmer-Visser*

*Jelly Hania- van der Kooij*

## Protestantse Gemeente Sneek

**Zondag 22 december**  
(meer info, zie elders)

Voorganger: ds. Nicole Pronk (Oppenhuizen)  
Lessons and Carols met veel samenzang  
m.m.v. "Instemming" en "Join2Sing"  
1e collecte: Open Doors  
2e collecte: Kerk

**Dinsdag 31 december**

aanvang 19.00 uur  
Voorgangers: ds. Geert Bruinsma  
ds. Marije Mazereeuw  
1e collecte: Diaconie  
2e collecte: Kerk

**Dinsdag 24 december Kerstnachtdienst**

aanvang 22.00 uur  
Voorganger: ds. Aukje Westra  
m.m.v. Chr. Fanfare "Swettewyn"  
1e collecte: Diaconie  
2e collecte: Kerk

**Zondag 5 januari**

Voorganger: ds. Siep Boukes (Balk)  
Nieuwjaarsbijeenkomst  
1e collecte: Diaconie  
2e collecte: Kerk

**Woensdag 25 december**

Voorganger: ds. Teije Osinga (Franeker)  
1e collecte: Voedselbank  
2e collecte: Kerk

**Zondag 12 januari**

Voorganger: ds. Marrie van Leeuwen  
1e collecte: Diaconie  
2e collecte: Kerk

Zondag 22 december,  
Woensdag 25 december en  
zondag 5 januari  
is er een kinderdienst



1e Collecte: Diaconie

Collecten PG Sneek kunt u overmaken  
op Bankrekeningnummer:  
Diaconie:  
NL20RABO 0359 5059 45  
Kerk:  
NL54 RABO 0373 7293 16



2e Collecte: Kerk

- De kerkdiensten vanuit de Martinikerk zijn zowel live als achteraf te zien op Kerkomroep. via martinisneek.nl
- Voor autovervoer bellen of mailen met Dick Kits, 0515-425444 of mailen met famkits@home.nl

## Kerkdiensten in tehuizen etc.

**De Ielânen**

aanvang 11.00 uur  
Zondag 22 december  
Voorganger: mevr. H.G. Koops  
Zondag 29 december  
Voorganger: ds.mw. D. Hasper  
Dinsdag 31 december  
Voorgangers: v.d. Weide/Sprey

**De Loodsboot**

(locatie Schuttersheuvel)  
Zondag 22 december  
Aanvang: 10.30 uur  
Voorganger: Piet Spielman

**WZC Noorderhoek**

dinsdag 7 januari  
aanvang 15.00 uur  
Voorganger Cees van Rijn

**Frittemahof**

Donderdag 26 december  
Aanvang: 15.00 uur  
Voorganger: Haitze Wiersma  
Donderdag 9 januari  
Aanvang 15.00 uur  
Voorganger: Jan Brandsma

## Van het Kerkelijk Bureau

### Adres:

Oud Kerkhof 1, 8601 EE, Sneek  
Tel. 412773,  
E-mail: bureau@pknsneek.nl

### Openingstijden:

ma, di en do van 9.00 – 12.00 u

HET KERKELIJK BUREAU IS  
ROND KERST GESLOTEN VAN  
24-12-24 t/m 01-01-2025

### Attentie:

Wilt u wijzigingen bij  
verhuizing, email, geboorte,  
overlijden, etc.  
doorgeven aan het kerkelijk  
bureau? Voor dringende  
gevallen (overlijden) kunt u  
contact opnemen met de  
koster/beheerder Roelof  
Dijkstra. Tel. 06 15407169

### Collectebonnen

Deze zijn verkrijgbaar in de  
volgende waardes:

- € 0,75 (€ 15 per kaart),
- € 1,00 (€ 20 per kaart),
- € 1,50 (€ 30 per kaart) en
- € 2,50 (€ 50 per kaart).

### Hoe te verkrijgen:

**1. Contant** tijdens  
openingstijden van het  
kerkelijk bureau.

**2. Door bestelling/overmaking**  
op bankrekening nummer  
NL54RABO0373729316 t.n.v.  
de Protestantse Gemeente te  
Sneek o.v.v. soort(en)  
kaart(en);

### 3. Via de webshop.

U krijgt de bonnen dan z.s.m.  
thuisbezorgd.

Wilt u wel er aan denken om  
uw adres ook te vermelden  
want i.v.m. de wet op de  
privacy krijgen wij op het  
bankafschrift geen adres meer  
te zien.

### COLLECTEN

10 nov. Diaconie	€ 291,50
Kerk	€ 259,60
17 nov. Hospice 'De Kime'	€ 269,40
Kerk	€ 207,95
Taizé	€ 31,10
24 nov. Theehuis	€ 437,62
Kerk	€ 328,50
27 nov. Skûlplak Wilde Ganzen	€ 63,50
01 dec. KIA Werelddiaconie	€ 456,75
Kerk	€ 81,25
Evensong	€ 194,60

Digitaal ontvangen via  
de Apostel-app:

03 nov. Jeugd PKN	€ 96,50
10 nov. Diaconie	€ 88,00
17 nov. Hospice 'De Kime'	€ 104,00
24 nov. Theehuis	€ 64,50
November Kerk	€ 231,00



### MUTATIES

#### Nieuw-Ingekomenen:

Leeuwarden : Mevr. N. de Boer, Dekamalaan 17/505, 8604 ZG  
Leeuwarden : Dhr. F.L. Spoelstra, Zeskanter 78, 8608 XA  
Amsterdam : Mevr. N.J. Feenstra, Grootzand 76, 8601 AZ  
Heeg : Dhr. F.S. Jukema, Berkenlaan 18, 8603 BT

#### Verhuisd:

Fam. M. Sloot, Evert Egbertsstraat 14 naar Hemdijk 33, 8601 XJ  
Dhr. S. Pieksma, Valkstraat 10 naar Meeuwenlaan 27, 8601 XP  
Fam. F.P. van Dijk, Duizendblad 22 naar Douwe Hiddesstraat 8, 8603 EV  
Mevr. J.A. Roeles, Rozenstraat 18 naar 2e Oosterkade 43, 8603 CK  
Mevr. L. Naberman, 1e Woudstraat 51 naar Roerstraat 26, 8605 BA  
Dhr. B. Jansen, Boegspriet 42 naar Harste 10A, 8602 JX

#### Rectificatie voor vermelden in vorig kerkblad onjuist huisnummer:

Mevr. V.S.A. Reinsma, Westereems 17 naar Eeltje Halbertsmastraat 27, 8602 AG

#### Vertrokken:

Mevr. J. Sinnema- Nijdam, Sybren de Vlasstrjitte 3 naar Wommels  
Dhr. L. ten Napel, Foet 3 naar Groningen  
Dhr. Th. Hoekstra, Wagenbrugge 16 naar Jutrijp  
Dhr. B.M. Bijmolt, Zuidend 32 naar Amsterdam  
Mevr. B. Gietema, Zeskanter 78 naar Heeg  
Mevr. T. Folkertsma, Willem de Zwijgerstraat 100 naar Bolsward  
Dhr. S.H. hoogenboom en mevr. J. de Haan, Keizersmantel 317 naar Appelscha

#### Overleden:

09 november 2024: Kerst Ruiter, Koningspil 32, op de leeftijd van 54 jaar  
27 november 2024: Pim Visser, Het Volland 19, op de leeftijd van 59 jaar  
29 november 2024: Johannes Visser, Flitsstraat 34, op de leeftijd van 85 jaar

**Horizontaal**

**1** De naam van het natuurfenomeen 'El Niño' is een verwijzing naar het \_\_\_? **9** Muzieknoot **10** Gebarenspeel **11** Roem **13** Baai **15** Zuigbuisje **16** Het geheel van iemands vermogen **18** Uitroep **19** Werk van Maurice Ravel **20** Paar **21** Landbouwwerktuig **22** Drukknop bij de voordeur **24** Internetextensie van Zweden **26** Kloostermoeder **28** Hondje **30** Rivier in Duitsland **32** Stad in Duitsland, bekend van de Basilica van Constantijn **33** Ideaalbeeld **34** Kraaiachtige vogel **35** Conferentie met alle leiders van de Europese Unie (2-3) **36** Bijwoord **38** Windrichting (afk.) **40** Dakplaat **42** Voermansroep **44** Staat in de VS **46** Poolse componist (1810-1849) **49** Schildvleugelig insect **50** Vooral ook **51** Dood **53** Geschenk van een van de wijzen uit het Oosten **54** Gebergte op Kreta **55** Niet bedekt **57** Symbool voor bismut **58** Religieuze taal.

**Verticaal**

**1** Oud-Nederlands woord voor voederbak **2** Cycloop **3** Beledigen **4** Tijdschakelklok (Eng.) **5** Lengtemaat (afk.) **6** Loofboom **7** Filiaal **8** De naam van deze Bijbelse stad betekent letterlijk 'broodhuis' **12** Bestuursvakantie **14** Duivels oord **17** Deel van een hotel **20** Lange rij mensen **23** En dergelijke (afk.) **25** Vocht-afzorbend ondergoed **26** Maand (afk.) **27** Gracht **28** Niet contra **29** Gemeente in Groningen **31** Jazzstijl **32** Goddelijke drieuldigheid **33** Bijgevolg **35** Bevelschrift **37** Fries water **39** 'Het \_\_\_ is vlees geworden.' (Joh. 1:14) **41** Predikante **42** Tot vermeerdering van het genoemde **43** Zondig **45** 'Mij komt de \_\_\_ toe en de vergelding.' (Deut. 32:35) **47** Verblijf van God, Christus, engelen en de gelukzaligen **48** Oplosmiddel **52** Gevangenis **56** Paardenkracht (afk.).



©Wim De Weerd - www.crossworldcommunication.com



Op 23 en 30 december is de hal voor inbreng gesloten en is er ook geen ophaaldienst. Op 6 januari 2025 kunt u weer terecht van 19.00 tot 20.00 uur en worden er ook weer goederen opgehaald.

De commissie van de Martinimarkt (voorheen BVR en Fancy Fair) wenst u gezegende kerstdagen en een goed en mooi nieuwjaar!

**Hartelijk  
Betrokken  
Deskundig  
Korte lijnen**

 **0515-438860**

Westereems 12a - 8602 CR Sneek  
info@thuiszorgslippens.nl  
www.thuiszorgslippens.nl





Protestantse gemeente  
Ysbrechtum  
Tjalhuizum  
Tirns



## KERKDIENTEN



**ZONDAG 22 DECEMBER 2024**  
9.30 uur in de kerk van Ysbrechtum  
voorganger is ds. Vjiko Top  
4e adventszondag  
Fanfare Swettewyn en Sundayskool

**Diaconie collecte:** Deze is bestemd voor **Myanmar** Jonge mensen in Myanmar verbeteren hun landbouwproductie. In het door conflicten geteisterde Myanmar helpt **Kerk in Actie** deze kwetsbare groepen.  
**Kerkrentmeesters collecte: Kerstchallenge.** Duizenden jongeren beleven het Kerstverhaal als groep door middel van spellen en opdrachten.

**DINSDAG 24 DECEMBER 2024**  
19.30 uur in de kerk van Ysbrechtum  
**Kerstmacht met Sundayskool**  
The Voice of Bethlehem

**Sundayskool met Gryt van der Galiën en ds. Marije Mazereeuw**  
De leiding en de kinderen van Sundayskool hebben als doel voor de collecte in de kerstmacht de 'Stichting Leergeld' uitgekozen.

\*\*\*\*\*  
**1e KERSTDAG 25 DECEMBER 2024**  
9.30 uur in de kerk van Ysbrechtum  
voorganger is ds. Aukje Westra  
met cellist Pepijn en violiste Marieke  
Huizinga

**Diaconie collecte: Kinderen in de Knel** Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Ondanks de oorlog en de ellende bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan **Kerk in Actie** hulp bieden in het hele land. .

**Kerkrentmeesters collecte:** voor de kerk

**ZONDAG 29 DECEMBER 2024**  
9.30 uur in de kerk van Ysbrechtum.  
voorganger is ds. Otto Mulder  
uit Balk

**Diaconie collecte: Werelddiaconaat Ghana** In Noord-Ghana is het te droog om het hele jaar van de eigen oogst te leven. Gelukkig gedijen sheabomen goed in dit gebied. Hun kostbare vruchten, sheanoten, zijn een bron van inkomsten voor **Ghanese vrouwen**. De Ghanese kerk traint en begeleidt hen om oogst voor een goede prijs te verkopen.  
**Kerkrentmeesters collecte:** voor de kerk

**OUDEJAAR 31 DECEMBER 2024**  
19.30 uur in de kerk van Ysbrechtum  
voorganger is de heer Piet Speelman

**Kerkrentmeesters collecte:** traditiegetrouw is in de dienst op oudjaarsavond maar één collecte en collecteren de Kerkrentmeesters voor de kerk.

**ZONDAG 5 JANUARI 2025**  
9.30 uur in de kerk van Tirns  
voorganger is ds. Vjiko Top  
nieuwjaarsbegroeting met  
koffie/thee en wat lekkers

**Diaconie collecte: Noodhulp in Soedan** en de buurlanden.  
Zeker 11 miljoen Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land en 2 miljoen naar het buitenland. De burgeroorlog treft veel onschuldige burgers. Honger, watertekort, er komt geen eind aan de rampen die de Soedanezen treffen. Kerk in Actie biedt noodhulp in Soedan en de buurlanden.

**Kerkrentmeesters collecte:** deze is voor de kerk

**ZONDAG 12 JANUARI 2025**  
9.30 uur in de kerk van Ysbrechtum  
voorganger is ds. Marije Mazereeuw

**Diaconie collecte: Binnenlands Diaconaat Nederland** "Samen tegen armoede" De armoede in Nederland neemt toe. Ruim een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in ons land.

**Kerkrentmeesters collecte:** deze is voor de kerk

## De voorbereiding op zich is al een feest!

### Kerstavond in de kerk van Ysbrechtum: Witte kerst

Het verhaal van hoop en liefde in dans, muziek en toneelspel in de, voor de gelegenheid tot Grand Café 'De Herberg' omgedoopte kerk. De kinderen hebben er zin in! Roosje Minke, Edse, Frits, Jozef, Maya Sari en Antje Lotte oefenen regelmatig, onder begeleiding van Theo Wiersma, hun muzikale bijdrage aan dit spektakel.

Er zijn versieringen geknutseld, teksten geschreven en dansspasjes geoefend. Elieke en Antje Lotte hebben hun presentatie tot in de puntjes voorbereid. Jozef en Maria reizen naar Bethlehem op een podium voorzien van perfect licht en geluid. Jürgen Tressel zorgt ervoor met de techniek, dat de zenuwen van Jozef tot achter in de kerk zichtbaar en hoorbaar zijn: het zal toch allemaal wel goedkomen?

Beleef het mee op 24 december om 19.30 uur in de mooi versierde kerk.

*Kinderen en leiding Sundayskool Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns.*



## Geboren worden



**Eerste kerstdag gaat het over geboren worden. De aanleiding daarvoor zal duidelijk zijn...**

Jezus werd geboren in Bethlehem. Het was op zich al een wonder dat Jezus daar geboren werd en niet ergens onderweg tussen Nazareth en het reisdoel.

Met een ezel onderweg zijn en willen opschieten zijn twee verschillende dingen. Als je aan een ezel gaat trekken, gaat hij niet verder. Jozef nam de tijd. Hij liet het dier liefdevol zijn eigen tempo bepalen. De ezel stond, op zijn beurt, liefdevol zijn voederbak af aan het pasgeboren kindje.



Dat kind werd geboren om met vallen en opstaan, in liefde en vriendschap, verdriet, vreugde, verwondering en door een harde leerschool aan tegenwerking, uit te groeien tot wie hij uiteindelijk moest worden. Een licht voor de wereld.

Zodat wij geboren kunnen worden om ook een lichtje te zijn. Jij in jouw klein hoekje en ik in't mijn...



Eerste kerstdag 9.30 uur met Aukje Westra, samen met Marieke en Pepijn uit Ysbrechtum en hun muziekinstrumenten viool en cello.

## Kerstmuziek \* \* \* \* \* In een mooie winterse kerstsfeer

### Het Popkoor Drylts en de Christmas Voices

nodigen u graag uit om te komen luisteren en te genieten van de mooiste kerstliederen.

Entreprijs is € 5,-



Zondag 22 december. Om 16.00 uur begint het concert in de kerk van Ysbrechtum. Kaarten zijn te reserveren via de QR-code of [www.ticketkantoor.nl/shop/ysbrechtum](http://www.ticketkantoor.nl/shop/ysbrechtum)



Bij de ingang van de kerk zijn ook kaarten te verkrijgen.

### Waarom zou je het doen?

**In de kerkdiensten van Ysbrechtum en Tirns is het vaak de lector die de Bijbellesing verzorgt.**

Het voorlezen uit de Bijbel door de lector (lector) is meer dan alleen het uitspreken van woorden. Door de teksten uit de Bijbel vóór te lezen, lees je aandachtiger. Het zet je aan het denken. Ook al meen je dat je het verhaal na al die jaren wel kunt dromen. Door te zoeken naar de plaats van de klemtonen in de tekst gaan de woorden meer leven.

De voorganger zoekt zo'n te lezen Bijbelgedeelte uit, denkt erover na en legt het accent op een bepaald gedeelte uit dit stukje tekst. Voor de preek. De lector krijgt bericht, oefent thuis een paar keer en denkt er ook over na. Waar zal dominee de nadruk op leggen. Waar zou ik zelf graag willen dat het accent komt te liggen in de preek? Als je thuis de Bijbelwoorden leest,

van alle kanten bekijkt, er even op kauwt en herkauwt, maakt dat nieuwsgierig. En het geeft voldoening. Omdat je straks een actieve bijdrage levert aan de liturgie.



Het openen van de bijbel is een essentieel onderdeel van de liturgie. De bijbel open slaan en voorlezen maakt je rijker en meer betrokken. Daarom zou je het eens kunnen doen.

*Gerry Sikma*

### Mystiek, een zoektocht....

**Gespreksochtend dinsdag 14 januari**

**Mystiek is het ervaren van een werkelijkheid die uitstijgt boven alles wat een mens kan weten.**

Tegelijkertijd is de hele mens erbij betrokken. Hoe geestelijk mystiek ook is, ze is tegelijkertijd ook zeer lichamenlijk. Lichaam en geest worden aangeraakt. Tijdens een mystieke ervaring voelen en weten mensen zich intens verbonden met alles wat om hen heen leeft. Een verbondenheid die leidt tot betrokkenheid op en verantwoordelijkheid voor alles wat leeft.

In de herfst hebben we teksten gelezen over mystieke ervaringen in de Middeleeuwen: bij Hildegard van Bingen en de Begijnen. Uit het boek 'Mystiek' van Bruno Borchert.

In januari gaan we lezen en praten over mystieke ervaringen in onze tijd. Mystici zijn te vinden onder de bejiveraars voor vrede, rustzoekers, degenen die (te) perfect en puur willen worden, gezond en zuiver leven, om antwoord te vinden op levensvragen zoals de zin van vrije tijd en arbeid; om voeling te krijgen met de eigen oorsprong. Mystici lopen het risico te

grote aandacht voor het geestelijke en daardoor verwaarlozing van het lichamenlijke en het driftmatige te hebben.



*Hildegard van Bingen handschrift*

Uitingen van mystiek hebben altijd iets te maken met de tijdgeest. En vooral op het gemotiveerd zijn vanuit een inspiratiebron in eigen binnenste. Het gaat om openheid in het alledaagse voor het ongewone, om leven dichtbij de eigen ervaring. Een zoektocht te midden van een vervreemdende cultuur.

**Vijko Top**

**14 januari 10.00 uur**

**in de consistorie van Ysbrechtum**

**er zijn kopieën aanwezig van de teksten die we lezen**

**Er is maar één weg naar geluk en dat is ophouden je zorgen te maken over dingen die buiten je bereik liggen.**

*Epictetus*



## Kerkorgel (2)

Er is weer een ovenvers cadeau te winnen!

Om deze prijs te winnen beantwoordt u de volgende vraag:

hoeveel loze orgelpijpen heeft het Tirnsers orgel?

In het vorige kerkblad werd gevraagd naar het aantal orgelpijpen. Dat zijn er 458. **Anja Salverda zat er dichtbij en wint de ovenverse koeken!** Van alle orgelpijpen die er zijn doen een aantal niet mee. Er komt geen geluid uit. Ze zitten er enkel voor de sier, voor het aanzicht. Dat zijn de loze pijpen. Jan Wierstra noemde het aantal in de jubileumdienst op 2 juni. Wie het aantal loze pijpen weet of raadt of dicht in de buurt komt wint de overheerlijke zak koeken uit de Doarpswinkel.

Antwoorden t/m zaterdag 4 januari per mail: [g.sikmawierda@gmail.com](mailto:g.sikmawierda@gmail.com) of telefonisch: 0515 569561

Wilt u weten waarom er loze orgelpijpen zijn? Vraag het zondag 5 januari in de kerk van Tirns aan Jan Wierstra of Auke Buma.

In het vorige kerkblad is een fout gemaakt bij het vermelden van de winnaar van 'Kerkraam'. De winnaar van het laatste 'kerkraam' is mevrouw Minke Meesters.



## Blijven zingen...

"Ik verlang naar een kinderkerstfeest met engeltjes, die met hun doorschijnende vleugels ons voor even uittillen boven alle pijnlijke, schurende aardse zaken.



Want engelen zingen immers over 'Joy to the World'. Vreugde tegenover angst, pijn en verdriet. Godzijdank...dit eeuwenoude verhaal verandert nóóit, welke duistere beweging op aarde ook maar in gang wordt gezet.

Want, als onze mond is verstomd, als de nachtegaal zwijgt in ons, dan zingen op school en in de kerk tóch de kinderen. Zingen ze zonder angst vertrouwde woorden, die onze verlangens raken. Lieder over een Kind dat het licht der wereld was, is en zal zijn".

Gryt van der Galiën in *Friesch Dagblad* 7 december



## Sneeker Filmwinter

Zondagmiddag 19 januari  
Àma Gloria in Cinesneek



In de kerk van Ysbrechtum worden op 12 januari na de dienst kaartjes verkocht voor deze film.

Prijs per stuk € 6,00

## HARTELIJK GEFELICITEERD MET UW VERJAARDAG

23 december	mevrouw J. Metselaar-Helfferich	Sneek
25 december	de heer J.W. Jellema	Ysbrechtum
19 januari	mevrouw B. Heerschop-Bakker	Ysbrechtum



## BLOEMEN

17 november werd het kerkboeket thuisbezorgd bij mevrouw G. Zijlstra.

24 november ontving de familie Woudt na de kerkdienst het bos bloemen.

Na de kerkdienst in Tirns bracht de ambtsdrager van dienst de bloemen bij Mevrouw Marieke Wispelweij.

Mevrouw Enny de Boer ontving de bloemen met een groet van de gemeente na de kerkdienst van 8 december.



## Toekomst voor onze gemeente

Verslag gemeenteavond 21 november 2024

**Een terugblik op de gemeenteavond in het Dorpshuis in Ysbrechtum. Met gelet op het winterweer van 21 november een opmerkelijk hoge opkomst. En een opening door ds. Vjiko Top die ons bij Tom Jones bracht, met een gospel over ‘openstaan voor...’**

De hoofdmoot van deze avond: de toekomst van onze gemeente op langere termijn. Op een recente brainstorm van de kerkenraad met alle ambtsdragers zagen we een levendige gemeente. Met heel veel vrijwilligers. Maar als ledenorganisatie wordt de gemeente ook ouder.

Voorzitter Tryntsje Wester, die de avond leidde, blikte terug op het vele werk dat in het verleden voor de gemeente is gedaan en dat nog steeds door mag gaan. Maar de recente grafieken die zij uitdeelde liegen er niet om. Het zwaartepunt van de leeftijdsopbouw van onze gemeente schuift steeds verder naar 70 jaar en hoger. De gemeente houdt niet zomaar op te bestaan. Maar de vijver waaruit we noodzakelijke ambtsdragers kunnen putten wordt wel hard kleiner.

*"...zagen we een levendige gemeente.  
Met heel veel vrijwilligers."*

Uit genoemde brainstorm kwam duidelijk naar voren dat we om ons heen willen kijken. Bredere samenwerking dus. Met notities als ‘Als een kleine gemeente kwetsbaar wordt’ en ‘Als ambtsdragers gaan ontbreken’ heeft de classis Fryslân vanuit de praktijk in 230 lokale gemeenten goed materiaal beschikbaar. Daar zitten opeenvolgende stappen voor samenwerking in. Maar helaas ook het verdwijnen en opheffen van (kleine) gemeenten.

### Om ons heen

Scharnegoutum-Loënga heeft bij het vacant worden van haar gemeente al contact met ons gehad. Zij telt nu 650 leden met 300 pastorale eenheden. Daarmee is zij op zich sterk genoeg om nog zelfstandig door te gaan. De protestantse gemeente De Lege Geaën (denk aan Gau, Goïngea, Offenwier, Sibrandabuorren en Tersoal) is recent gefuseerd en telt circa 500 leden (en liefst 20 ambtsdragers).

De splinternieuwe protestantse gemeente De Slachsang (Boazum, Britswert, Easterwierrum, Lytsewierrum, Rien en Wiuwert) heeft zo'n 350 leden (en één kerkenraad).

Onze buurgemeente Nijland zoekt samenwerking met Oosthem-Folsgare-Abbega. Zij behoren tot de Ring IJlst waar Gaastmeer, Oudega, Heeg, Oppenhuizen en Hommerts/Jutryp ook deel van uitmaken. Al die gemeenten hebben de intentie tot samenwerking uitgesproken. Onder meer rond een kerkelijk bureau, het jeugdwerk en gezamenlijke predikanten en jeugdwerkers. Daarmee zou een grote samenwerkende gemeente kunnen ontstaan met substantiële ledentallen.

Nu wij: onze gemeente YTT is met zo'n 200 leden en 130 pastorale eenheden de kleinste van allemaal. Maar... wij werken al meer dan 50 jaar samen met protestants Sneek!

### Reacties

Vanuit de gemeente kwamen onder meer de volgende reacties:

‘In Hempens/Teerns is geen kerk of kerkgemeenschap maar leveren uiteenlopende predikanten buiten alles om pastorale zorg.’

‘Ik heb niet zoveel met de Kerkorde. Kunnen we het ook op een andere manier organiseren? Bijvoorbeeld met een Commissie van beheer in plaats van een ouderling?’

‘Het is best ingewikkeld. Tsjerkepaad organiseren is wel even wat anders dan bestuurder zijn.’

Meerdere gemeenteleden voelden zich aangesproken door het nieuwe Duitse model: evangelische Gemeinden op het platteland in Duitsland fungeren steeds meer als samenwerkende satellietjes rond een centrumgemeente die op haar beurt faciliteiten verzorgt: ‘Wat zou dat hier voor Sneek en de regio in de ringen kunnen betekenen?’

‘Alle reden voor een goed gesprek met Sneek.’

‘We moeten nú zelf contact zoeken, om te beginnen in de regio.’

### Maar ook

‘We lopen om de hete brei heen. In goede samenwerking met Sneek kunnen we zelfstandig blijven. Ik zie de meerwaarde van samenwerking in de regio niet.’

‘Twintig jaar geleden werd de kerk ook gedragen door 60'ers en 70'ers. De leeftijdsgroep daaronder maakt andere keuzes dan wij vroeger. Zo is de tijdgeest.’

‘Wat maakt de kerkenraad zelf waar van het beleidsplan?’



'Is onze kerk en gemeente wel voldoende zichtbaar in het dorp en onder al die nieuwe inwoners?'

'Wat stralen we uit naar de 'onderbouw'?

'Je kunt ook een keer een jazzcombo uitnodigen'.

'Geef als je een ouderling zoekt, niet aan dat dat voor 4 jaar is'.

'Hoe meer mensen van buitenaf, des te minder betrokkenheid'.

### *'...dat zelfstandigheid uiteraard voorop staat.'*

#### **Kijken**

Voorzitter Tryntsje Wester stelde dat zelfstandigheid uiteraard voorop staat. Maar een klein bestuur heeft meer ondersteuning nodig, wil je vrijwilligers niet overbelasten.

Een ruime meerderheid van de aanwezige gemeenteleden ging ermee akkoord dat de kerkenraad de komende tijd om zich heen kijkt. Dat laat onverlet dat we de samenwerking met Sneek ook voortzetten. De stad zou zelfs meer kunnen betekenen voor de regio. Uiteraard beslist Sneek daarover zelf. Maar het is wel duidelijk waar de behoeften liggen. De kerkenraad

heeft dus een opdracht voor de komende tijd. Daarbij is geen sprake van een opgelegd pandoer. Zoals er ook geen foute kijk- of denkrichtingen zijn.

#### **En verder...**

Kregen we een beeldende presentatie van het werk van de groep World Servants uit Sneek die we graag regelmatig in onze midden (blijven) zien. Zij tonen wat vrijwilligerswerk en culturele uitwisseling met je doet. Met concrete bouwprojecten, geloof over grenzen heen, diensten vol dansen met kinderen. Dan hebben we het even niet over de zwarte mamba... Vergeet voor het komend jaar de nieuwe ster Tirza die naar Equador gaat, niet! Zo kwamen we toch weer bij een oliebol- en suikerbrodenactie en kerstpakketten inpakken bij de Poiesz.

Tenslotte besloot de gemeente dat verjaardagen van ouderen en jubilea gewoon in het kerkblad mogen blijven. Waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met gemeenteleden die zulks absoluut niet willen.

*Klaas Salverda, scriba*

## **Ten slotte...Zondagsschoolpolitie?**

**Er is een wet op handen waarmee onze overheid meer controle kan uitoefenen op informeel onderwijs.**

Daarmee wil de zij kinderen beschermen tegen lessen die aanzetten tot haat of geweld. Informeel onderwijs betreft onder meer Koranscholen en Chinese weekendscholen. 'Dat is discriminatie!', werd meteen gezegd. Dus vallen zondagsscholen, catechisaties, kinderclubs en jeugdverenigingen nu ook onder de conceptwet. Zo is de term 'zondagsschoolpolitie' ontstaan.

Overigens is het niet de bedoeling dat de overheid met deze wet in de hand voortaan opzichters bij kinderclubs en zondagsscholen gaat zetten, meldt website CVandaag. De bedoeling is dat er pas opgetreden wordt als er 'serieuze signalen van misstanden' zijn.

Vanaf het begin is er veel kritiek op het wetsvoorstel. Het zou de grondwettelijke vrijheid van godsdienst aantasten. Bovendien zou de scheiding tussen kerk en staat erdoor in het geding zou komen.

*...hoe geloof, hoop en liefde hier in praktijk worden gebracht!*

SGP-kamerlid Chris Stoffer vroeg zich op zijn beurt in de Kamer af: "Het probleem komt toch niet uit de hervormde zondagsschool in Elspeet? Of de catechisatie bij de gereformeerde gemeente in Hendrik Ido-Ambacht?"

Van de eerder genoemde informele scholen heb ik geen verstand. Ik voeg wel graag eentje aan Stoffers opsomming vanuit de biblebelt toe. De Sundayskool van Ysbrechtum en omstreken. Of de sneinsskoalle, mochten ze dat in Den Haag ook verstaan. En laten de overheidsdienaars vooral eens langskomen om te zien hoe geloof, hoop en liefde hier in praktijk wordengebracht!

**Ik zou hen Kerstavond half acht 's avonds willen aanraden. Welkom!**



*Klaas Salverda*

## Afwachten of verwachten?

### Oudejaarsavond in de kerk van Ijsbrechtum.



Er zijn mensen die altijd leven in afwachting. Je hoort ze zeggen en denken: "Maar eens even afwachten", "Eerst kijken hoe het komt", "Beter de kat even uit de boom te kijken". Men schuift zaken op de lange baan en onderneemt geen actie om moeilijkheden op te lossen. Aanpakken is niet hun sterkste punt. Wikken en wegen maar geen besluiten nemen, geen keuzes maken, de zaken maar op zijn beloop laten. Een passieve houding van iemand die nog graag een slag om de arm houdt.

# 2025

### Verwachting

Heb je ooit een afwachtende houding van een aanstaande moeder gezien? Een moeder die zegt: "Maar eens kijken als de baby er is, maken we dan de babykamer wel in orde". Welnee. Een aanstaande moeder is niet in afwachting. Zij is in verwachting. Gedurende de zwangerschap is ze bezig om van alles te regelen. Alles moet op tijd klaar. Stel je voor, de baby kan ook eerder komen. Dan moet alles klaar zijn. De afspraken met de verloskundige, geboortekaartje, de wieg. Niets kan wachten. Stel je voor.

**"Of je in Zijn dienst wilt staan, in woord en daad."**

### Uitzien naar...

Iets goeds verwachten is immers mooi. Of het nu gaat om het krijgen van een baby, een nieuw huis of een nieuwe fiets, een andere baan, het maakt niet uit. Je mag uitzien naar het moment van realisatie. Het hebben van bepaalde verwachtingen is vaak van invloed hoe de dingen zich daadwerkelijk ontwikkelen. Dat blijkt telkens weer op de verschillende terreinen van het leven.

### Je opwachting maken

Stel je voor dat je wordt uitgenodigd. Een uitnodiging voor een onderhoud met een belangrijk, interessant iemand. Als het goed is zul je je daar goed op



voorbereiden. Een sollicitatie of een ander belangrijk gesprek staat of valt met de juiste instelling. Je loopt niet zomaar naar binnen. Je meldt je aan en wacht keurig tot je opgeroepen wordt. Een beetje ouderwets noemen we dat nog wel: "Je opwachting maken."

### We wachten maar af?

Afwachting, verwachting, opwachting. Welke houding zou God van ons mogen verwachten? Een houding van die slaaf die zijn ene talent begroef in afwachting van de terugkomst van zijn heer? (Mattheüs 25:14-30). Een afwachtende en passieve houding? "Het was weer niks, het is weer niks en het zal ook niks worden ook. We wachten het maar af."

Is dat de houding van een Christen?

### Oudejaarsavond

Toch wel mooi om oudejaarsavond een week na kerst in de kerk van Ijsbrechtum samen te mogen vieren. Verwachting kweken voor het nieuwe jaar 2025.



Verwachting omdat de uiteindelijke macht níét ligt bij de leiders en de machtigen van deze wereld.

Verwachting omdat we geloven in een Nieuwe Hemel en

een Nieuwe Aarde waarop gerechtigheid zal zijn. Waar mensen elkaar niet meer haten en tekort doen. Waar niet meer wordt gepest en oneerlijk wordt gehandeld.



Verwachting omdat de Heer der heren, de Koning der koningen, geboren als een baby zonder babykamer, gezegd heeft: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde".

Hij nodigt u en jou uit voor een belangrijk gesprek. Of je voor Hém wilt komen werken. Of je in Zijn dienst wilt staan. In woord en in daad.

Vol verwachting kun je dan je opwachting maken.

**Een verwachtingsvol 2025 toegewenst.**

**Piet Spielman**





# colofon

## PROTESTANTSE GEMEENTE YSBRECHTUM-TJALHUIZUM-TIRNS

Predikanten: zie predikantenteam Sneek

Voorzitter: Tryntsje Wester tel. 0515 569558  
e-mail: t.wester-osinga@online.nl

Scriba: Klaas Salverda tel. 06 15192363  
email: scribatsjerkeytt@outlook.com

Diaconie: Gerben Hofstra tel. 06 83131290  
email: gerbenhofstra@hetnet.nl

Kerkrentmeesters: Jan van Berkum tel. 06 40226146  
e-mail: scriba.cvk.ytt@gmail.

Postadres Protestantse Gemeente YTT:  
Tsjerkepaed 1, 8633 KT Ysbrechtum

Banknummers:  
Diaconie: NL 36 RABO 0359 5010 01  
Kerkrentmeesters: NL 31 RABO 0359 5009 94

### KOSTERS EN BEHEERDERS

Kerk Ysbrechtum: Minke Meesters-Algera  
Kleasterwei 29, 8633KL Ysbrechtum tel. 0515 418306

Consistorie Epemawei Ysbrechtum:  
Johannes Greidanus tel. 0515 412157

Kerk Tirns: Jan Wierstra  
Pôlewei 3, 8632 WE Tirns tel. 0515 569376

### ORGANIST

Auke Buma

### KERKBLAD

Contact voor Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns:  
Gerry Sikma-Wierda tel. 0515 569561  
email: g.sikmawierda@gmail.com

### VERTROUWENSPERSONEN

Mw. Sytske Kooij e-mail sytske.kooij@kpn.nl  
Dhr. Harmen Tjalsma e-mail h.tjalsma@ziggo.nl



#### zondagmiddag 22 december

Kerstconcert Popkoor IJlst & Christmas Voices  
o.l.v. Jan Blanksma  
om 16.00 uur in de kerk van Ysbrechtum  
toegang € 5,00 kaartjes o.a bij de kerk

#### dinsdag 24 december 2024

Kerstavond met Sundayskool  
Dit inspirerende verhaal van hoop en liefde  
begint om 19.30 uur in de kerk van  
Ysbrechtum  
toegang gratis - collecte Stichting Leergeld

#### donderdag 2 januari 2025

insturen kopij voor kerkblad van 17 januari

#### zaterdag 4 januari 2025

uiterste inzenddatum kwis 'kerkorgel'

#### dinsdag 14 januari 2025

Mystiek  
Gespreksgroep met ds. Vijko Top  
10.00 uur in de consistorie van Ysbrechtum

#### zondag 12 januari 2025

verkoop kaartjes voor Sneeker filmwinter  
na de kerkdienst in Ysbrechtum € 6,00 p.st.

#### zondag 19 januari 2025

Sneeker Filmweken - CineSneek 13.30 uur

#### donderdag 23 januari 2025

Koffieochtend  
10.00 uur in de consistorie van Ysbrechtum

#### Zaterdag 25 januari 2025

Stilteviering  
19.00 uur in de kerk van Ysbrechtum

#### zondag 26 januari 2025

dienst met Preek van de Leek  
door wethouder Petra van den Akker

Wij staan in  en 

[www.cbsinstallatie.nl](http://www.cbsinstallatie.nl)



Duurzaamheid



Tegelzetten



Verwarming



Sanitair



Loodgieters werk



Dak- en Zinkwerk



Ventilatie



Airco



Service & onderhoud



Elektra



Klimaatbeheersing



Installatiebedrijf CBS B.V. ● Zeilmakersstraat 35 - 8601 WT Sneek ● tel. 0515 - 41 25 72

**GARAGE BETTEN**

- ★ GARAGEBEDRIJF
- ★ AUTOVERHUUR
- ★ SLEEPDIENST

SNEEK 0515 - 41 38 07  
0515 - 41 31 23  
[www.bettensneek.nl](http://www.bettensneek.nl)



**DE VAKSPECIALIST  
VOOR AL UW TIMMERKLUSSEN**

Eikenlaan 3  
8603 BX Sneek  
06-20 31 28 05  
[info@vissertimmert.nl](mailto:info@vissertimmert.nl)  
[www.vissertimmert.nl](http://www.vissertimmert.nl)



*De zingende timmerman!*

**O.P.A.**

**OUD PAPIER ACTIE SNEEK**

**Inzet en samenwerking  
voor goede doelen**

E-mail: [opasneek@gmail.com](mailto:opasneek@gmail.com)  
Website: [www.opasneek.nl](http://www.opasneek.nl)

**OPA/BVR TERREIN**  
Touwslagerstraat 22-24  
Industrieterrein "DE HEMMEN"  
8601 WE SNEEK



Hendrika Timmerman  
coördinator dagbesteding

Waar kunt u ons vinden:  
Dekamalaan 15 - 8604 ZE Sneek  
[ontmoeting@hofenhiem.nl](mailto:ontmoeting@hofenhiem.nl) of bel: 06 21656156 / 0515 437437



**Speciaal voor ouderen**  
kleinschalig, huiselijke sfeer,  
persoonlijk passende activiteiten

**Hart voor  
grafische  
vormgeving**

**morekop**  
grafische communicatie.

[morekop.com](http://morekop.com)

**VAKGARAGE**  
ANNE KNOL

**KLANTEN BEOORDELEN ONS  
BEDRIJF MET EEN:**

klanten vertellen **9,0**



- U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:
- ✓ Onderhoud, reparatie en schadeherstel van alle automerken
  - ✓ APK keuring, Automaatbak spoelen, Electronische diagnose
  - ✓ Banden, trekhaak, Remspeciaal, accessoires
  - ✓ Vervangend verkeer, Vaste klantenpas met mobiliteitsgarantie
  - ✓ Garantie, BOVAG Autoverzekering, Ruit reparatieservice

Kijk voor al onze acties & diensten op: [www.vakgarageanneknol.nl](http://www.vakgarageanneknol.nl)

Tendijk 14 | 8629 EG Schermergoum | T 0515 41 22 52 | [info@anneknol.com](mailto:info@anneknol.com)

**WAAR FIETST U NAAR TOE?**



**KOM VRIJBLIJVEND EENS IN  
ONZE SHOWROOM KIJKEN**

**e-bikes**  
onderhoud reparatie  
verkoop service

De Zwyte 11  
8629 EG Schermergoum

0515-43869  
06-30560080

[www.de-zwyte.nl](http://www.de-zwyte.nl)  
[info@de-zwyte.nl](mailto:info@de-zwyte.nl)



## MODERAMEN KERKENRAAD

- **Voorzitter:** Dhr. B. Zijda  
tel. 06 12629451, e-mail: b.zijda@ziggo.nl
- **Vice voorzitter:** Mevr. M. Stienstra-Wijnalda  
tel. 06 51149690, e-mail: j.m.stienstra@kpnmail.nl
- **Scriba:** Dhr. E. Jongstra  
Koningin Wilhelminastraat 92, 8606 BZ Sneek  
tel. 06 30917603; e-mail: scribaat@pknsneek.nl

## KERKELIJK BUREAU

Oud Kerkhof 1, 8601 EE Sneek, tel. 0515 412773  
e-mail: bureau@pknsneek.nl  
Openingstijden: ma, di en do van 9.00 tot 12.00 uur  
PKN Sneek banknr: NL 54 RABO 0373 7293 16  
Meer info: www.martinisneek.nl

## COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

- **Voorzitter:** Dhr. B. Mooibroek  
e-mail: b.mooibroek1@gmail.com
- **Secretaris:** Dhr. J. Tjalsma,  
e-mail: krmsneek@gmail.com

## COLLEGE VAN DIAKENEN

- **Voorzitter:** Mevr. M. Stienstra-Wijnalda  
tel. 06 51149690, e-mail: j.m.stienstra@kpnmail.nl
- **Secretaris:** Mevr. A. Kits-Wijma  
tel. 0515-425444, e-mail: diaconie@pknsneek.nl
- **Penningmeester:** Dhr. Keimpe Kloosterman  
Banknr. Diaconie: NL 20 RABO 0359 5059 45  
Banknr. ZWO : NL 53 INGB 0000 8208 50

## PREDIKANTEN

- **Ds M.W. Mazereeuw**  
De Opper 19, 8604 VN Sneek, tel. 06 45749160  
e-mail: dsmarijemazereeuw@gmail.com
- **Ds A. Westra**  
Vogelzwin 23, 8602 DC Sneek; tel. 0515 769012  
m: 06 37594569; e-mail: aukjehwestra@gmail.com
- **Ds V. Top**  
Vogelzwin 23, 8602 DC Sneek; tel. 0515 769012  
m: 06 21301219; e-mail: vijkotop59@gmail.com

## KOSTERS

- Dhr. R. Dijkstra; tel. 06 15407169  
email: koster.beheerder@pknsneek.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr van 10.00 – 18.00 uur  
In het weekend uitsluitend voor uitvaarten.
- Mevr. G. van der Veen (hulpkoster)  
Tel: 06 30947027

## ORGANIST

- Dhr. B. van der Linde  
e-mail: info@bobvanderlinde.nl  
www.bobvanderlinde.nl

## COLOFON

Uitgave: Protestantse Gemeente Sneek  
Adres: Kerkelijk Bureau (bureau@pknsneek.nl)  
Verschijning: Maandelijks m.u.v. augustus  
Abonnement: Kosten: €15,-/jr  
Eindredactie: Elly Eelkema; e-mail: kerkblad@pknsneek.nl  
Bezorging: Mevr. F. de Vries, tel. 06 37306088 - email: fdevries1956@gmail.com



## KOPIJ/VERSCIJNING

De eerstvolgende editie van dit kerkblad verschijnt op vrijdag 17 jan. 2025.  
Kopij s.v.p. inzenden óp of vóór donderdag 2 januari 2025 als bijlage(n) in een bericht naar kerkblad@pknsneek.nl



**SLUYTER**  
SCHILDERWERKEN SNEEK

**100**  
SINDS 1924 JAAR



**SINDS 1924**



**STUDIO  
DEETEEPEE**

GRAFISCH • ONTWERP • OPMAAK  
ADVIES • BEMIDDELING  
DRUKWERK • MULTIMEDIA

studio@deeteepee.nl • 06 14166278  
www.deeteepee.nl

**VOEGWERK.NL**

| Voegwerken  
| Metselwerken  
| Restauraties  
| Renovaties  
| Reiniging  
| Steigers

| Reno-Dijk v.o.f.  
| Oergongswel 11  
| 8629 SZ Scharnegoutum  
| Tel.: 0515-425 818

 **Martini**sneek

Kerkblad van de Protestantse Gemeenten  
Sneek en Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns

**Roomijs • Kaas • Vlees**  
Lokaal geproduceerd, lokaal verkocht

**DE WITTE**



**LAKENVELDER**

Peperstraat 5 Sneek  
www.dewittelakenvelder.nl

PER UITGAVE VAN MARTISNEEK  
UW ADVERTENTIE WIJZIGEN?

**DAT KAN!!!**

bel 06 14166278 of  
mail studio@deeteepee.nl  
voor de mogelijkheden



**STUDIO  
DEETEEPEE**



**PARKFLAT  
STADSFENNE**



**Hof en  
Hiem**



Heeft u belangstelling om te komen kijken?

Neem dan contact op met 0515 437 437

[www.parkflatstadsfenne.nl](http://www.parkflatstadsfenne.nl)