



Het geschenk van de kerk

*Omzien naar elkaar. God ontmoeten. Samen zingen.
Rust vinden en bezinnen. De kerk is voor ontelbaar
veel mensen en op tal van manieren van betekenis.
Het geschenk van de plaatselijke kerk... dat blijven we
uitdelen!*



Wist u dat uw gift aan Kerkbalans deels aftrekbaar is voor de belasting?
Meer informatie op www.pkn.nl/geef-een-gift of op www.belastingdienst.nl

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van

- De Rooms-Katholieke Kerk
- De Protestantse Kerk in Nederland
- De Evangelische Broedergemeente
- De Oudkatholieke Kerk in Nederland

 **Martini**sneek

 **Protestantse
Gemeente Sneek**



Actie Kerkbalans

**GEEF
VANDAAG
VOOR DE
KERK VAN
MORGEN**

Actie Kerkbalans 2025: 11 - 25 januari

'Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee!'
Bernhard Zijda – voorzitter kerkenraad



Onze Martini in het hart van de stad: we komen er samen om te ontmoeten en te bidden, om te vieren en te rouwen, om te zingen en te luisteren. We willen God ontmoeten en ons geloof verdiepen. Wij willen een plaats zijn van verbinding met God, met elkaar en met de samenleving in Sneek. We willen daarbij open staan voor iedereen; voor de huidige én de toekomstige generaties.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen!

'De Martini is voor mij, als ik kerkganger ben, een plek waar ik tot rust kom. Telefoon op stil, verder even niks. Ik ervaar er verbondenheid met alle mensen die door de eeuwen heen ook naar moed en inspiratie, naar God zochten. En, oh ja, door de week worden nieuwsgierigen, vergadelaars en vrijwilligers er hartelijk ontvangen. Gezellig!'

Aukje Westra, predikant

'De Martini is een inspirerende kerk, waar we gesterkt door muziek en woord zoeken naar hoop en troost. Een prachtig gebouw waar we samen de dingen die groter dan onszelf zijn kunnen ervaren. Waar een enthousiaste gemeenschap vol ideeën en plannen de toekomst ingaat.'

Bob van der Linde, organist

'De kerk is een plek waar niet alleen op zondag maar vaak op elke dag van de week wel een activiteit of een vergadering is. Het is een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten en het geloof met elkaar delen. De Martinikerk is een kerk voor jong en oud, gelovig of niet gelovig'

Saskia Obbink, jeugdlieden