

Jaargang 39
Nr. 5

Martini sneek



Kerkblad van de Protestantse Gemeenten
Sneek en Ysbrechtum • Tjalhuizum • Tirns



'In beweging komen!'



Draagt elkanders lasten

christelijke uitvaartvereniging Sneek

Betrokken, zorgvuldig en deskundig

Uitvaartcentrum "Talitha Koem"

Harste 8, 8602 JX Sneek

www.uitvaartdelsneek.nl

info@uitvaartdelsneek.nl

dag en nacht bereikbaar

0515 - 413 757

De Wit Dijkstra Netwerk Notarissen

Westersingel 30a Sneek

Telefoon 0515-41 78 85

www.dewit-dijkstra.nl

Aangesloten bij

Netwerk Notarissen



PER UITGAVE VAN MARTISNEEK
UW ADVERTENTIE WIJZIGEN?

DAT KAN!!!

bel 06 14166278 of
mail studio@deeteepie.nl
voor de mogelijkheden



**STUDIO
DEETEEPEE**

Vertrouwd
afscheid
nemen



J. A. E. de Boer & Zn.
UITVAART
1921 • 2021

wij verkopen
uw huis



smedes
makelaardij

Dr. Boumaweg 16, Sneek

T. 0515 - 444 588

E. info@smedesmakelaardij.nl

www.smedesmakelaardij.nl

TOPPRESENTATIE OP



Friesland Vitaal



Rehasense
Server

Lichtgewicht (7,5 kg)
Stabiel & steviger
Zachte PU banden

Rehasense
Explorer

Rehasense
Streamer

Rehasense
Navigator

Winkel Heerzveen
• Burgemeester Falliersweg 36, 8442 LD
• Open iedere dinsdag t/m vrijdag
• van 9.00 tot 12.00 uur

Winkel Sneek
• Aloudestraat 8, 8602 VP
• Open iedere dinsdag t/m vrijdag
• van 13.30 tot 16.00 uur

Bel 06 14 40 80 31 R.g.g. 06 21 21 41 44 www.frieslandvitaal.nl



DE INTERIEURSPECIALIST

BEHANG
HORREN
VLOEREN
GORDIJNEN
RAAMDECORATIE
BUITENZONWERING

COLORS & HOME | **BERGSTRA**

Kleine Palen 27 | 8601 AB Sneek | Telefoon (0515) 43 99 24
www.bergstra.colorsathome.nl | bergstra@colorsathome.nl

**Bouwbedrijf
Koster bv**

Bouwers
sinds 1908

Edisonstraat 18 Sneek Tel. 0515-411822

www.bouwbedrijf-koster.nl



Van de redactie

Beste lezers van het kerkblad
Martinisneek,

Na een zomer die wat laat op gang kwam en de jaarlijkse vakantieperiode begint zo langzamerhand het gewone leven voor veel mensen weer. Zo komt er na een periode van rust en minder activiteiten ook het kerkenwerk weer op gang en is de redactie van het kerkblad alweer voor u aan de slag geweest om het septembernummer voor te bereiden.

Het thema voor deze keer is: In beweging komen. Over dat in beweging komen kunt u lezen in de column van Ellert Jongstra en in het interview met Andries Turkstra. Daarnaast leest u in dit kerkblad over een spontaan georganiseerd uitstapje naar het Waddencentrum en natuurlijk staan er voor de komende tijd weer verschillende activiteiten gepland die ons als gemeenteleden weer in beweging willen zetten. En dat in beweging komen zou u ook letterlijk kunnen doen door u aan te melden als vrijwilliger van de Fancy Fair-BVR op 1 en 2 november. Misschien is het allerbelangrijkste wel om de beweging naar elkaar en God toe te maken.

Natuurlijk heeft ook onze buurgemeente Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns weer van alles te melden over het komende winterseizoen en vindt u de gebruikelijke pagina's met informatie over kerkdiensten en andere zaken in dit kerkblad.

Onze redactie wenst u zoals altijd veel leesplezier toe.

Elly Eelkema

Inhoud

Pagina 4
Column
door
Ellert
Jongstra



Pagina 5
Interview
met
Andries Turkstra

Pagina 8
Activiteiten



En verder

Pagina 12: Plan voor de toekomst Martinikerk gereed

Pagina 19: Startweekend Sneek

Pagina 20: Kerkdiensten Sneek

Pagina 23: Opgaveformulier Fancy Fair- BVR

Pagina 25: Startzondag Ysbrechtum - Tjalhuizum - Tirns

Pagina 28: Kerkdiensten Ysbrechtum -Tjalhuizum - Tirns

Foto voorpagina: Elvis kerkdienst

Foto: Henk de Vries

In beweging komen

Deze foto is gemaakt toen ik op zondagmorgen in de tent lag en we een rustdag hadden, de fiets staat klaar om de volgende dag de Pyreneeën in te gaan. We zijn er goed op voorbereid want we hoeven niet veel kilometers te fietsen maar er moeten wel 850 hoogtemeters overwonnen worden. We moeten voldoende drinkwater meenemen en als je ziet dat iemand drinkt, neem dan ook wat water tot je, wordt er geadviseerd.



Als we bij de grens van Spanje zijn aangekomen en het klimmen moet beginnen, spreken we af dat ieder op eigen snelheid gaat proberen de Ibaneta (1057m) te beklimmen. Na de rustdag in Saint-Jean-Pied-de-Port ben ik dus toch in beweging gekomen en op de fiets gestapt om aan de klim te beginnen. Zo zullen we ons allemaal na de rustperiode van de zomer, waarin het kerkenwerk zich beperkt tot het hoogst noodzakelijke, weer in beweging moeten zetten.



Zoals er bij de fietstrektocht gebeurt, dat er mensen zijn die een elektrische ondersteuning op de fiets hebben en dus wat gemakkelijker in beweging komen, zal dat in de praktijk met ons ook het geval zijn. Niet iedereen zal gemakkelijk na de zomer weer in beweging komen. Er moet misschien een inspirerende avond belegd worden, waar we weer kracht op kunnen doen of gewoon kerkcafé om met elkaar te praten en ervaringen van de zomer uit te wisselen.

Op onze fietstocht merken we soms dat het fietsen zwaar is omdat we teveel bagage hebben meegenomen. Dan is er gelukkig de mogelijkheid om het teveel aan bagage voor de beklimming weer terug sturen naar huis zodat het fietsen wat lichter wordt. Maar dan nog kun je ervaren dat het moeizaam gaat als je een stuk vals plat hebt, een stuk weg dat vlak lijkt maar heel langzaam stijgt, dan kan een steuntje in de rug van een ander je best even helpen.

Niet iedereen zal een fiets met ondersteuning kopen of op een Rholofnaaf overgaan of op een riem in plaats van een ketting die nog voldoet. Een ieder kiest uit wat het beste bij hem of haar past in het komende winterseizoen waar weer voldoende activiteiten in de Martinikerk en andere plaatsen zullen zijn om samen in beweging te komen en samen je geloof een nieuwe impuls te geven, om samen de berg op te gaan



Ellert Jongstra

Op reis naar Santiago de Compostella

Andries en zijn vrouw Tini wonen al meer dan 50 jaar samen in Sneek. Nadat Andries rond 2010 de leiding van zijn bedrijf over heeft gedaan aan zijn zoon Rients heeft hij de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella gelopen. Tegenwoordig blijft hij wat meer in de buurt maar we willen natuurlijk graag weten waarom hij deze tocht heeft ondernomen en wat het hem heeft gebracht. Bij de voordeur hangt al de Jacobsschelp en een bordje met de naam Andries, een blijvende herinnering denk ik. En Andries heeft de routekaarten, de stempelkaart en het certificaat alvast klaargelegd. Tini schuift ook aan en zo worden er veel herinneringen opgehaald.



Waarom onderneemt iemand in zijn eentje een voettocht van meerdere weken, ja zelfs een aantal maanden?

"Eigenlijk had dit twee oorzaken. Toen ik achter in de vijftig was kreeg ik wat gezondheidsproblemen door een verstopte ader. Ik kreeg van de dokter het advies om iedere dag minimaal een half uur te gaan wandelen. Dat ging in het begin best wel moeilijk maar na verloop van tijd ging het steeds beter en mijn afstanden werden ook langer. Ik heb bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse, de Slachtemarathon en de Elfstedentocht gelopen. En omdat onze

zoon Rients in het bedrijf kwam was het goed dat ik niet meer als eerste aanspreekpunt werd gezien. Zo kwam er de ruimte om eerst met Tini op familiebezoek naar Australië te gaan en vervolgens te gaan lopen naar Santiago de Compostella. Ik ben half maart begonnen en vervolgens ben ik zo'n drie maanden onderweg geweest. Ik liep gemiddeld 25 tot 30 kilometer per dag".

Wat kun je vertellen over je dagelijkse leven onderweg en de contacten met thuis?

"Ik begon meestal rond zeven uur 's ochtends te lopen, tot een uur of twee/drie in de middag. Je dagelijkse leven is heel simpel, er zijn maar drie dingen belangrijk. Waar kan ik een kopje koffie drinken, waar kan ik eten en waar kan ik slapen. 's Avonds in de refugio (jeugdherberg) belde ik vaak even met Tini en dan vertelde ik waar ik ongeveer was en hoe de dag was verlopen. Ik had een simpele Nokia, dus geen Polarsteps via internet of whatsapp. Tini was dus voor de familie en anderen het aanspreekpunt".

Ik kan me voorstellen dat je veel verschillende mensen ontmoet, kun je daar wat meer over vertellen?

"Ik ben begonnen in Maastricht en in het begin liep ik veel alleen. Naarmate ik langer onderweg was kwam ik meer mensen tegen. Ik ontmoette twee Brabanders waar ik wel een maand mee opgelopen ben en met hen heb ik ook na die tijd nog contact gehouden. Sommige contacten zijn heel prettig maar natuurlijk kom je ook mensen tegen waar je een dag mee oploopt maar dan ook met genoeg afscheid van neemt. De laatste weken liep ik samen met onze dochter en kleindochter en Tini stond ons op te wachten in Santiago. Samen met alle andere pelgrims zijn we naar de kerk geweest, dat was heel bijzonder".



Moeilijke momenten onderweg?

"Het begin was moeilijk omdat ik alleen liep. Het moeilijkste vond ik toen Tini mij onderweg had opgezocht in Vezelay en weer naar huis ging. Ik moest me niet omdraaien, anders was ik met haar mee naar huis gegaan. Gelukkig kwam ik meteen daarna twee mensen uit Luxemburg tegen waar ik een week mee opliep. Dat heeft mij over het moeilijkste punt heen geholpen. Als je samen loopt is het lichter. Het stuk over de Pyreneeën was qua lopen het zwaarst".

Heeft je pelgrimstocht je veranderd?

"Ik ben erachter gekomen dat je eigenlijk met heel weinig toe kunt. Tijdens zo'n tocht is je wereld heel overzichtelijk, je bent niet bezig met de wereldproblemen of problemen dichterbij huis. Je komt helemaal tot jezelf, al miste ik Tini wel hoor! Het heeft me wel goed gedaan en zeker ook een stuk rust gebracht. Ik ben ook veel blijven lopen, maar zo'n lange tocht van meerdere maanden is er niet meer van gekomen".



Tegenwoordig zoek je de beweging veel dichterbij huis en draag je door het opruimen van zwerfafval bij aan een schonere leefomgeving. Hoe is dat op je pad gekomen?



"Door Corona was het lopen veel minder geworden, er werd ook niet zoveel georganiseerd, en je wordt natuurlijk ook ouder. Toen las ik ruim een jaar geleden over het opruimen van zwerfafval. Bij de gemeente kun je een grijper en een zak voor het afval ophalen en zo ben ik aan de slag gegaan. Ik was eerst wel benieuwd hoe mensen zouden reageren, of ze geen vervelende opmerkingen zouden maken, maar dat was helemaal niet het geval. Het geeft me ook een doel en het levert heel veel leuke ontmoetingen en positieve reacties op, daar geniet ik erg van en stimuleert me om dit te blijven doen. Je ziet ook het verschil, als het ergens netjes is blijft het ook netter.

Ik ga meestal twee keer per week op een paar vaste routes aan de slag en ik heb er nog steeds veel plezier in".

En nog een leuk weetje, de gevonden statiegeldblikjes en flesjes worden meegenomen naar huis, hun kleinzoon levert deze in en heeft zo een extra zakcentje.

Na het mooie gesprek nemen we hartelijk afscheid en mocht je Andries onderweg tegenkomen, maak gerust een praatje en laat je door hem inspireren om onze leefomgeving schoon te houden.

Elly Eelkema

Foto's : Elly Eelkema en Tini Turkstra

BUITENBEENTJES



Anders zijn dan anderen, afwijken van de groep ligt ons mensen slecht. We denken eigzinnig en uniek te zijn, maar we blijven kuddedieren. We willen opvallen, anders zijn, maar ook weer niet té. We passen onze mening en gedrag het liefst aan de groep aan. Wat doe je als iedereen gezellig natafelt, maar jij bent moe en je wilt naar huis? Bijna tweederde van de mensen doet in zo'n geval niet wat ze het liefst zouden willen. Ze wachten tot iemand anders opstaat en gaan dan pas zelf ook weg. We willen de spelbreker niet zijn. Herkenbaar?

Je aan kunnen passen is een groot goed, de maatschappij heet niet voor niets 'samenleving'. De vraag is natuurlijk waar de grens ligt. Er kan een moment komen dat je aanpassen jezelf verliezen betekent. Je lacht mee om een racistische mop, maar zegt niks. Jij wilt voortaan met een hoofddoek op lesgeven, maar de directeur verbiedt het. Jij wilt in de kerk graag meer openheid, maar dat is de geloofsgemeenschap niet gewend. Zeg jij waar je last van hebt, wat je graag zou willen? Durf jij het buitenbeentje te zijn?

Psycholoog Saskia Geraerts stelt: 'Word iemand die van binnen naar buiten leeft'. Dat wil zeggen, wees je bewust van je eigen bedoelingen en van waar jij voor staat, wat belangrijk voor jou is. En stem dat af op wat er van de omgeving van jou wordt verwacht en gevraagd. Geraerts geeft een paar handvatten:

- Voel wat je voelt, wat iets anders is dan alles gelijk op tafel te gooien. Dit vraagt om oplettendheid, onderzoeken van wat er in je omgaat, wat je sterke en zwakke kanten zijn, wat je gevoeligheden zijn.
- Het betekent écht durven te zijn. Eerlijk naar jezelf kijken, kritiek serieus nemen, zonder gelijk in de verdediging te schieten en je ook niet overdreven schuldig voelen.
- Het betekent: Walk your talk. Wat je doet moet in overeenstemming zijn met wat je vindt.
- Tenslotte is het belangrijk om jezelf te laten zien, anderen te vertellen wat jij ervaart en wat je nodig hebt. En de ander te vragen wat er in hem/haar omgaat.

Dit zijn geen tips, dit is een levenslange training voor dappere buitenbeentjes.

Aukje Westra

Aart Veldhuizen

De afgelopen 3 maanden heeft Aart immunotherapie toegediend gekregen. Na ernstige bijwerkingen duurde de ziekenhuisopname langer dan gepland. Vanaf 13 augustus is Aart 9 dagen thuis.

Na deze periode zal hij weer worden opgenomen voor een aantal weken chemokuur. Medio september start naar verwachting het traject van beenmergtransplantatie.

De situatie is zorgelijk en uiterst kwetsbaar maar de artsen gaan voor genezing.

Laten wij Aart, Selma en de kinderen meedragen in onze gebeden.

Pastorale aanspreekpunten

Het Martini pastoraat is verdeeld in 4 pastorale wijken met ieder een Pastoraal Aanspreekpunt. Voor de wijkindeling kunt u de website www.martinisneek.nl raadplegen.

Heeft u of weet u bijzonderheden m.b.t. lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoekje ontvangen namens de kerk, dan zouden wij het fijn vinden als u dit doorgeeft aan één van de drie pastorale aanspreekpunten:

Marieke Twijnstra-Boersma, telefoon 425044, e-mail: j.m.t@home.nl

Clasien Weemhoff-van Eijk, tel. 231947, e-mail: cweemhoff@ziggo.nl

Ad Buijs, tel. 559290, e-mail: buijsmersie@home.nl

Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste personen terechtkomt. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw wijkpredikant.

God in bits & bytes



Op dinsdagavond 24 september is er in de Martinikerk te Sneek een bijzondere lezing. Dr. Marcel Barnard zal ons inleiden in wat hij noemt de info-technologische revolutie, de enorme invloed van internet en techniek. Met de komst van kunstmatige intelligentie (AI) is die invloed alleen maar toegenomen.

Onze hand is verkleefd met onze telefoon of iPad, en het scherm is onze entree tot de wereld en zelfs, via verbazingwekkende ruimtetelescopen, tot de grenzen van het heelal en het begin van ruimte en tijd. Wat betekent de informatietechnologie voor ons denken over God? Marcel Barnard probeert de ontwikkelingen te begrijpen, zonder zich meteen te richten op de tekorten en gevaren ervan.

Is religie niet ook een virtual reality? Kan de God die we zochten in het woord en in woorden uiteindelijk ook zijn tenten opslaan in kunstmatige intelligentie en gevonden worden in computers, in nullen en enen? Een God in bits & bytes?



Marcel Barnard is emeritus hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit en buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika. Hij publiceerde onlangs het boek *God in bits & bytes*

(Middelburg: Skandalon, € 25,99).



Dr. Jan Henk Hamoen, voorzitter TVG
Aukje Westra, predikant Martinikerk Sneek

Datum: 24 september 2024
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Martinikerk Sneek, Oud Kerkhof 1
Toegang: gratis, collecte bij de uitgang
Info: www.tvg-sneek.nl
www.martinisneek.nl
Contact: spirit@pknsneek.nl

Houd vrijdagavond 27 september (gewijzigde datum) vrij!

Waar zouden we in de kerk en maatschappij zijn zonder vrijwilligers? Al die mensen die zich inzetten voor onze gemeente, op wat voor manier dan ook, dragen samen bij aan een levende gemeenschap. Om dat met elkaar te vieren wordt er op **vrijdagavond 27 september vanaf 19:30 uur** een feestelijke avond georganiseerd in de Martinikerk. Na inloop met koffie en thee kunnen we samen genieten van de muzikale voorstelling *De Bijbel Gezongen*, door Kees Posthumus en Juul Beerda. En natuurlijk is er na afloop onder het genot van een hapje en een drankje volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Wij kijken ernaar uit om veel mensen te mogen begroeten.

Namens de commissie Pastoraat,
Grietje Bijker en Elly Eelkema

ONVERGETELIJK AFSCHIED!

Wat een fijn en onvergetelijk afscheid was het op zondag 14 juli in de dienst waarin ik voor de laatste keer voorging als dominee van de Protestantse Gemeente Sneek!



Ik was, en ben nog steeds, diep geraakt door alle goede woorden die gesproken werden door vier voor mij totaal onverwachte sprekers, door de vele lieve bedankjes en beste wensen, door fraaie cadeaus, mooie muziek, en door de vrolijke ongedwongen sfeer waarin dit alles zich afspeelde. Heel veel lof en dank aan allen die zich hebben ingezet en hebben meegewerkt! Dank aan het moderamen voor hun vele voorbereidende en uitvoerende werk; dank aan de band (Saskia, Laura en Jesper) voor hun mooie bijdrage, waaronder mijn verzoeknummer 'Still haven't found what I'm looking for'; dank aan Bob van der Linde voor zijn meesterlijke orgelspel, waaronder dat andere verzoeknummer 'Saturday night'. Herman Brood meets Arp Schnitger. Nooit gedacht dat ik dat nog zou meemaken! Dank aan de dames van SamenEten voor het verzorgen van een voortreffelijke feestelijke lunch voor alle genodigden. Dank aan alle andere die, hoe dan ook, voor of achter de schermen hebben meegewerkt. Dank tenslotte aan de vele gemeenteleden en anderen die de moeite hebben genomen om een kaartje of een persoonlijke attentie te sturen als blijk van warme betrokkenheid en meeleven. Het heeft ons echt enorm goed gedaan!



Fedde en Janine Welbedacht

Open Monumentendag

Op 14 september is het Open Monumentendag.

De Martinikerk is een van de gebouwen die op deze dag te bezichtigen zijn tussen 10 en 17 uur. De vrijwilligers van de Openstelling Martinikerk zijn de hele dag aanwezig om iedereen de kerk te laten zien.

Als Stichting Vrienden van de Martinikerk Sneek zijn we dan ook aanwezig.



De Stichting heeft geholpen om de financiering van de verbouwing van de Martinikerk rond te krijgen. Zo hebben we bijvoorbeeld verschillende bedrijven benaderd om ons te helpen om de rode stoelen te financieren. (zie het vorige kerkblad). Ook de laatste 4 stoelen zijn nu, met een gift uit Nieuw Zeeland, extern gefinancierd. We zijn onze promotor, Taeke Jansen, zeer erkentelijk voor zijn contacten en hulp hierbij.

Verder heeft de Stichting het boek 'Sint Martens Tempel' uitgegeven. In dit boek, geschreven door Jan Visser, Hessel Jaasma en Anne van den Berg, zijn allerlei historische feiten en wetenswaardige gebeurtenissen bijeengebracht. Uiteraard is dit prachtige boek op 14 september te koop. Het kost € 19,95 en de opbrengst komt ten goede aan de Martinikerk.

Als u de Martinikerk een warm hart toedraagt en u bent nog geen Vriend, dan is 14 september ook het moment om u aan te melden als Vriend. Zo helpt u mee om de Martinikerk blijvend het kloppende hart van Sneek te laten zijn.

Wie vriend wordt van de stichting, krijgt uitnodigingen om mee te doen aan activiteiten tegen (sterk) gereduceerd tarief. Hierbij kunt u denken aan (orgel)concerten, lezingen en tentoonstellingen.

Dus kom zaterdag 14 september naar de Martinikerk en meldt u aan als Vriend!

Zin in werk?



Ga jij fluitend naar je werk of zie je er als een berg tegenop?

Waar heb je dan zin in, wat vind je onzin?

In het kerkcafé gaan we het hebben over zinvol en zinnig werk. Maakt het uit of het betaald werk is, huishoudelijk werk, zorg voor naasten of vrijwilligers werk?

Allemaal vragen die om uitnodigen om in gesprek te gaan. Want wanneer vinden we werk in wat voor vorm dan ook zinvol of nuttig of noodzakelijk of... We verdiepen ons in het thema aan de hand van originele ideeën van de denker (des Vaderlands) René Gude (1957 – 2015).



Donderdag 10 oktober, inloop vanaf 19.30 uur en we beginnen om 20.00 uur. Halverwege de avond is er een korte pauze en we sluiten het programma af met een borrel. Om 22.00 uur sluit het kerkcafé. Want ja, er moet de volgende dag wel weer gewerkt worden...

Je bent van harte welkom!

*Aukje Westra, Roelof Jorritsma, Margriet de Heer,
Gea Tjalsma, Meinita Bouwers*

SamenKoken met ds Aukje Westra.

SamenEten kan rekenen op steun van velen. Dat geldt ook voor onze predikanten waar we altijd een beroep op mogen doen. Ds Aukje Westra biedt aan om een keer met SamenEten te koken. Heel graag zelfs en daarom bijt ze het spits af als eerste gastkok. De eerlijkheid gebied te zeggen dat het onder voorbehoud is, want zo gaat het nu eenmaal bij predikanten. We hebben alle vertrouwen in een mooie samenwerking.



Tijdens het schrijven van deze copy zit team SamenEten nog heerlijk in de vakantiemodus. op de camping.

Daarom kunnen we nog geen tipje van de sluier geven met betrekking tot het menu. Wy ite hjir altyd lekker is een veel gehoorde reactie.

Het gaat zeker goed komen.

Zin om aan te schuiven?



SamenEten Dinsdag 17 september 2024 Martinikerk

Ontvangst vanaf 17.45 uur en om 18.00 uur gaan we aan tafel.

Kosten: 5 euro pp - Opgave kan via: sameneten@pknsneek.nl of 06 – 29 80 38 96

Agenda SamenEten: woensdag 16 oktober ; vrijdag 22 november met pubquiz !

Team SamenEten

It's beginning to look a lot like X-mas....

Terwijl de zomer nog heerlijk voortduurt kijken we bij **Join2Sing** ook al weer vooruit en maken plannen voor de maand december. We zijn heel enthousiast dat we mee mogen werken aan "Heel Sneek Zingt" op zaterdag 7 december in de Martinuskerk!

Dit jaarlijks terugkerende festijn wordt dit jaar voor de 7e keer gehouden en wij kijken er naar uit om hier samen met jullie aan mee te mogen doen! Naast Join2Sing zijn er nog veel meer muzikanten en zangers/zangeressen uitgenodigd, dus we kunnen allemaal maar een bescheiden bijdrage leveren (2 á 3 nummers) maar we komen met zingen genoeg aan bod want de hele avond bestaat uit zingen.

Stél je wilt mee doen aan dit leuke evenement, geef je dan spoedig op want we hebben nog zeer beperkt plek en de 'vrienden van Join2Sing' hebben zich ook al massaal ingeschreven. De beperkte ruimte komt omdat we geen groot podium kunnen bouwen omdat er veel wisselende samenstellingen zijn.

We repeteren op de maandag avond van 19.30 tot 21.30 uur (eerste repetitie 28 oktober óf 4 november) onder leiding van Akke Bosma. We verwachten maximale aanwezigheid bij de repetities omdat het een groot evenement is en we er echt willen staan met elkaar, het is tenslotte een prachtige kans om Join2Sing te laten zien in een andere kerk! De kosten voor dit project zijn 22,50 of 20 euro voor vrienden van de stichting. Je kunt ook meteen vriend worden voor 5 euro per jaar en daarmee krijg je korting op deelname en wordt je als eerste geïnformeerd. Aanmelden als vriend kan via de mail bij vriend@join2sing.nl

En wil je nog meedoen dan kun je je nog opgeven via de mail bij project@join2sing.nl

Mocht je aan dit project niet mee kunnen doen, hou dan het kerkblad in de gaten want in de volgende editie hopen we nog met een ander project te komen, kortom we blijven zingen!

Tot zings!

*Fokke Dijkstra, Klaas Faber, Jeanette Obbink en Sandra Willemsen
(bestuur Stichting Join2Sing)*

Mail: secretariaat@join2sing.nl

Facebook: Join2Sing

Website: www.Join2Sing.nl



Een terug- en vooruitblik

Als ik dit schrijf zit ik op de camping aan een bakkie koffie in Nederland en zijn Fenna, Silke en Jesper nog aan het genieten van de laatste dagen in Rwanda. Weer even acclimatiseren en nagenieten van de reis terwijl er geluiden om mij heen zijn van misschien volgend jaar??

Ben je tussen de 16 (of word je in 2025, 16 en heb je toestemming van jouw ouders) en 28 en denk jij er nu aan om ook eens een keer een mooie betekenisvolle reis te gaan maken, maar wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar: world.servants.zuiderkerk.sneek@gmail.com.

Deze mail wordt door mij gelezen en dan gaan we een informatie avond plannen om te vertellen hoe zo'n reis eruitziet en wat je kunt verwachten. Zodra Fenna, Silke en Jesper weer in Nederland zijn gaan we ook iets plannen voor de gemeenten om te vertellen over onze reizen.

Tot dan,

Namens actiegroep World servants Sneek Zuiderkerk,

Fred Groenia



Uit de Kerkenraad van juli.

Op 3 juli is de kerkenraad weer bijeen geweest om over een aantal belangrijke zaken geïnformeerd te worden en er op te reageren.

Na de opening door ds. Fedde met het lezen van een geloofsbelijdenis kreeg Bob Velthuis het woord om het concept ontruimingsplan toe te lichten.

Er blijken nog wat hiaten te zijn zoals dat niet alle deuren die naar buiten gaan, niet als nooduitgang gebruikt kunnen worden, omdat ze niet vrij zijn, of naar buiten open gaan.

De mensen die een toegangssleutel hebben moeten b.v. weten hoe de lichten uit moeten.

De vluchtroutes zijn niet altijd vrij en er staan in de zomermaanden veel fietsen geparkeerd bij de hoofdingang. Bij calamiteiten kunnen hulpdiensten dan moeilijk bij de hoofdingang komen. Het ontruimingsplan zal verder bekeken worden en verbeterd om daarna weer in de kerkenraad vastgesteld te kunnen worden.

Wouter van der Kam en Pauline Trouwborst lichten het eindrapport met PowerPoint presentatie toe. Het gaat vooral om de onderlinge samenhang van Visie -> structuur -> activiteitenplan. De visie is dat wij een plaats willen zijn van verbinding met God, elkaar en de samenleving in Sneek. We willen daarbij open zijn voor iedereen, maar specifiek op de generatie van de toekomst.

Hierna wordt er gediscussieerd en kunnen mensen reageren op het plan, dat zal moeten uitmonden in een beleidsplan dat nodig is voor de vervulling van de predikantsvacature.

Een projectgroep is bezig met de voorbereiding van de herdenking van het bevrijdingsraam op 3 september om 20.00 uur in de Martini vanwege het jubileum van 75 jaar van dit raam.

Vanwege de afwezigheid van ds. Marije wordt er gesproken over de invulling van het pastoraat in haar wijk en de invulling van de preekbeurten. Er is nog geen coördinator voor bezoekwerk in de wijk Sperkhem dat neemt Grietje zolang waar.

Ds. Fedde krijgt de gelegenheid een paar woorden te zeggen vanwege zijn laatste kerkenraadsvergadering. Hij bedankt een ieder en voelt zich gedragen door betrokkenheid van alle mensen. Hij wenst ons wijsheid en alle goeds toe.

Ellert Jomgstra, scriba

Plan voor de Toekomst Martini Kerk gereed

Beste gemeenteleden,

Het is alweer even geleden dat wij op de gemeenteavond van 14 mei dit jaar aangaven dat het Breed Moderamen en kerkenraad nadachten hoe we als kerk verder gaan na de renovatie van de Martini Kerk. Aan bod kwam dat we veel vanuit betrokkenheid doen, maar dat een aantal zaken in onze kerkorganisatie verbeterd kunnen worden.

Op basis van de gemeenteavond in maart 2020, waarbij we vaststelden dat onze kerk vindplaats zou kunnen zijn voor geloof, hoop en liefde en de inbreng van u op de gemeenteavond van maart 2022 heeft de kerkenraad ons de opdracht in januari dit jaar gegeven een Plan voor de Toekomst Martini Kerk Sneek 2024-2028 te schrijven. Dit Plan voor de Toekomst is gericht op vragen zoals: hoe gaan we als geloofsgemeenschap verder, hoe willen we kerk zijn in onze directe omgeving Sneek en wat/wanneer gaan we doen de komende jaren?

Voor onze opdracht spraken we met acht verschillende groepen binnen onze gemeente en hebben we vijftien gesprekken met afzonderlijke gemeenteleden gevoerd. Ook hebben we een kleine dertig verschillende documenten gelezen

Op dit moment is er een conceptversie van het Plan van de Toekomst in de kerkenraad besproken. In het Plan voor de Toekomst wordt aandacht gegeven aan:

- Wat is ons doel over vijf jaar (visie)?
- Wie gaat waarover (organisatieopbouw)?
- Wat doen we wanneer (activiteitenplan)?
- Hoe doen we het met elkaar (cultuur)?
- Wat en hoe communiceren we binnen en buiten de kerk (communicatieplan)?

Visie: ons doel over vijf jaar

De stip op de horizon over circa vijf jaar wordt door velen beschreven als “een kerk of plaats van verbinding”. Het begrip “Verbinding” heeft daarbij zeker drie dimensies. De verbinding met God en wellicht ook met jezelf, de verbinding met elkaar als leden van onze gemeente en de verbinding met onze omgeving.

Een mogelijke formulering van de visie op basis bovenstaande zou kunnen zijn:

**Wij willen een plaats zijn van verbinding met God, elkaar en de samenleving in Sneek.
We willen daarbij open zijn voor iedereen, maar specifiek voor de generatie van de toekomst waarmee we niemand uitsluiten.**

De slogan “*Vindplaats van geloof, hoop en liefde*” op onze website sluit aan op deze visie.

Organisatieopbouw: wie gaat waarover in onze kerk?

We zijn erg betrokken en doen veel activiteiten, maar wie wat doet in onze kerk is niet altijd duidelijk, waardoor zaken dubbel of niet altijd gebeuren. De samenhang van onze kerkactiviteiten kan beter wat betekent dat er meer structuur moet komen. Dit kan o.a. vorm krijgen in de plaatselijke regeling waarin o.a. staat wie waar verantwoordelijk voor is.

Het ontbreken van voldoende structuur in onze kerk is één kant van de medaille. De andere kant van de medaille is dat onze structuur en ons gedrag met elkaar moeten kloppen.

Hoe concreet verder?

Op basis van de gevoerde gesprekken en de reacties van de leden van de kerkenraad is concreet het voorstel om een compacte projectorganisatie “Martini bouwt door” in te richten met de volgende drie, ook weer compacte samengesteld werkgroepen:

1. Visie, missie en strategie
2. Structuur, gedrag & cultuur
3. Activiteiten en communicatie

De werkgroepen rapporteren naar een stuurgroep en deze stuurgroep rapporteert weer naar de kerkenraad.

Ondertussen is er vanuit de kerkenraad een voorgenomen besluit genomen om het Plan voor de Toekomst te volgen en is de projectorganisatie inmiddels opgestart.

We hopen zo in de komende maanden een beleidsplan, een plaatselijke regeling, een activiteitenplan en een communicatieplan te hebben, zodat we verder kunnen bouwen aan de Martinkerk Sneek.

In de komende maanden zal een gemeenteavond worden georganiseerd waarin we u meer van het Plan van de Toekomst zullen vertellen en waarbij we hopen de eerste resultaten van de werkgroepen “Martini bouwt door” te kunnen delen.

Wij gedenken...

TJOMME KITS

Dokkum, 3 september 1932 - Sneek, 22 juli 2024

Aanleg en beroep vormen ons. Dat is ook af te lezen aan het leven van Tjomme Kits: een accuraat en toegewijd mens. Hij groeide op in Dokkum met drie broers en een zus boven hem. Het gezin woonde tegenover het fouragebedrijf van de ouders. Tjomme bracht zijn werkzame leven door op kantoor, daar en op andere plaatsen, heel precies de cijfers bijhoudend. Zoals hij ook vanaf zijn pensionering heel precies de bestemmingen van vakanties bijhield: datum, camping, plaats en datum van thuiskomst. Vakanties in binnen- en buitenland die hij vierde met zijn vrouw, Alie van der Lijn, en de kinderen Dick, Albert, Ferdinand en Froukje. Een verkeringstijd van 7 jaar was voorafgegaan aan hun huwelijk van Tjomme en Alie. En als gereformeerde jongen trouwen met een hervormd meisje was in die tijd ook nog een dingetje. Maar dit jaar vierden ze hun 66e huwelijksjubileum! Stipt was Tjomme ook tussen de middag. Alie en de kinderen moesten na de warme maaltijd om 12.27 precies stil zijn voor 'het nieuws van land- en tuinbouw'. Naast zijn werk volgde hij vele avondopleidingen en was hij actief in de kerk, in Dokkum en vanaf 1974 ook in Sneek, onder andere als diaken. Vanwege het werk van Tjomme kwam het gezin hier terecht. Ontspanning was er in het weekend in de vorm van biljarten. 7 jaar later verhuisden ze naar Drachten om in 1992 weer terug te keren naar Sneek.

Tjomme was geen prater, maar toonde zijn toewijding door te doen. De fietsen op de vrachtwagen als de kinderen op kamp gingen of als hulp bij verhuizingen. Voetbaljeugd naar uitwedstrijden rijden, aandacht in tijden van ziekte.

In januari van dit jaar verhuisde Alie naar het verzorgingshuis Talma State in Heeg. Tjomme zocht haar daar iedere dag op en de laatste weken ook in de Frittemahof. Tot op hoge leeftijd bleef hij fit. Tot hij op 18 juli een hartinfarct kreeg. Hij stierf op 22 juli. In de dankdienst voor zijn leven spraken kinderen en kleinkinderen met warmte over hun heit, pake en opa. De leidraad in de dienst was psalm 121, ook gelezen in de huwelijksdienst van Alie en Tjomme Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Waar zal mijn hulp vandaan komen? Mijn hulp is van de Here die hemel en aarde gemaakt heeft. En die in tijden van afscheid de familie Kits draagt met zijn liefde.

Aukje Westra

JAN SIPPE DOUMA

25 oktober 1926 – 28 juli 2024

Ouderen onder u zullen het nog weten, de ijzerhandel van de firma Douma die gevestigd was aan het Grootzand. Op 25 oktober 1926 werd Jan Sippe Douma in de woning boven de winkel geboren. Het bedrijf groeide in de loop van de eeuw uit tot één van de grootste staal-maatwerk fabrieken in Europa. Als kleine jongen was Jan Sippe een kereltje vol energie en dadendrang en dat is altijd zo gebleven. In de laatste oorlogsjaren moest hij vaak onderduiken om niet opgepakt te worden voor arbeid in de Duitse oorlogsindustrie. Zijn droom was sportleraar worden, maar hij was voorbestemd om zijn vader op te volgen in de zaak. Net na de oorlog, in 1946, ontmoette hij Jos Haitsma, de liefde zou 78 jaar duren. Samen kregen ze vijf kinderen. Het plotselinge overlijden van hun zoon Sippe Jan in 1979 was een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het verdriet was bijna te groot om te dragen. Jan Sippe worstelde met geloofsvragen en mede daarom ging hij theologie studeren in Leeuwarden. Deze studie, zijn sportieve bezigheden en de liefde van zijn vrouw hielpen hem door deze moeilijke tijd heen. De familie breidde zich uit met schoonzons en -dochters, kleinkinderen en de laatste jaren ook achterkleinkinderen. Jan Sippe was zeer geïnteresseerd in de mensen en de wereld om hem heen. Hij las tot op het laatst iedere dag de Trouw, keek 's zondags naar Buitenhof en deelde graag zijn zorgen over de wereld met je.

Zijn belangstelling en hartelijkheid naar andere mensen werd de laatste jaren minder. Vanwege zijn doofheid en ouderdom kon hij het allemaal niet meer goed volgen en opbrengen. Ruim drie jaar geleden verhuisden zijn vrouw en hij naar Frittema State. In de dankdienst voor zijn leven zongen we lied 221: Zo vriendelijk, zo veilig als het licht, zoals een mantel om mij heen geslagen. Met als laatste regel: Wil mij behoeden en op handen dragen. Jan Sippe Douma werd na de kerkdienst op handen uitgedragen en in de aarde te ruste gelegd.

Aukje Westra

JANKE (JANNIE) DE BOER

14 september 1925 – 25 juni 2024

Toen ik dominee werd in Sneek, maakte ik al snel kennis met Jannie. Of eigenlijk: zij met mij. Want ze belde me zelf op met de vraag of ik eens langs wilde komen. En eigenlijk was dat niet zozeer een vraag, maar meer een opdracht. Zo was ze: heel directief, nam zelf het initiatief, hield de touwtjes van haar leven en haar contacten strak in eigen handen. En ze nam geen blad voor de mond: ze had haar hart op de tong liggen en zei onomwonden wat ze over je dacht en van je vond. Niet iedereen kon dat waarderen en het maakte haar soms wel tot een eenling, door anderen niet altijd goed begrepen. Maar wie de tijd nam om haar beter te leren kennen, leerde haar ook steeds meer waarderen. Ze was zichzelf, puur en echt. Jannie had een grote behoefte om te vertellen over haar leven en vooral over haar jeugd en de familie waaruit ze voortkwam. Maar omdat ze vaak heel associatief dacht en de neiging had om van de hak op de tak te springen was ze niet altijd makkelijk te volgen. Voor Jannie is het geloof altijd het fundament onder haar leven geweest. Van jongs af aan had ze heel sterk het verlangen en de behoefte om ook anderen daarvan te vertellen. Ze had graag in de evangelisatie en de zending willen werken, het liefst in een ver land als China. Om allerlei redenen is dat er nooit van gekomen, maar het verlangen is altijd gebleven. Ook toen ze al op hoge leeftijd was dacht ze daar nog veel over na en schreef ze zich nog in voor een cursus Chinees. Schijnbaar gewoon uit interesse, maar stiekem, gaf ze wel toe, had dat ook te maken met dat diepe verlangen uit haar jeugd om in alle mogelijke landen en in alle mogelijke talen het evangelie te verkondigen. Een oorspronkelijke, originele, eigenzinnige, heel bijzondere vrouw was ze. Met recht een markante persoonlijkheid, die niet snel zal worden vergeten. Ook was ze sterk en veerkrachtig. Als ze te maken kreeg met tegenslagen, dan incasseerde ze die. Na te zijn gevallen, stond ze ook weer op. Ook dat had te maken met haar geloof in God, zoals o.a. verwoord in psalm 23: God is er bij in je leven. Hij laat je niet alleen. Er is een hand die je draagt, die je vasthoudt, die je bewaart, ook als jij zelf alles los moet laten. Jannie vertrouwde op die hand, toen

dat moment ook voor haar was aangebroken. Ze kon zichzelf uiteindelijk in vertrouwen loslaten, zich uit handen geven aan de liefde en zorg van de Eeuwige, die aan het begin van haar leven stond en die er ook was aan het einde. Dat haar nagedachtenis voor allen die haar nu missen moeten, tot zegen mag zijn.

Fedde Welbedacht

ANNEKE OOSTERHOFF-KOOPMANS

10 januari 1933 – 3 augustus 2024

Geboren in een bakkersgezin te Witmarsum. Dat betekende meewerken in de zaak en het huishouden. De mogelijkheid om na de Lagere School verder te leren was beperkt, Anneke volgde bij de nonnen in Harlingen een coupeuse-opleiding. Maar eigenlijk ging haar interesse uit naar geschiedenis. Ze had graag docent willen worden.

In Witmarsum woonde de liefde om de hoek: Johannes, 'Joh', Oosterhoff. Nadat hij in 1950 terugkwam uit Indonesië kregen ze verkering en trouwden in 1957. Via Ternaard kwamen ze in Sneek terecht. De kinderen Arnold en Titia werden hier geboren. Joh gingen werken bij de familie Metz. Totdat hartklachten hem dwongen afscheid te nemen van het werk. 'Mooi,' zei Anneke, 'Nu gaan we de rollen omdraaien. Ik heb totnutoe het grootste deel van het huishouden gedaan en nu ga jij het doen.' Joh vond het goed. Ook bracht hij zijn vrouw regelmatig ontbijt op bed.

Anneke en Joh reisden veel. Dat konden ze o.a. betalen omdat Anneke de kleding voor het gezin zelf maakte. Ze was een goede klant van Jan Sikkes. Anneke hielp daarnaast bij terminale zorg, deed kerkenwerk. En bleef nieuwsgierig. Ook nadat Johannes in 2011 stierf. Wanneer de kleindochters een schoolopdracht hadden gemaakt, was Anneke altijd zeer geïnteresseerd naar de inhoud hiervan. Ze vond het leuk om dit samen te bespreken. Op een vroege zaterdagochtend overleed Anneke. In de mooie Koepelkerk te Witmarsum namen we afscheid. Met woorden van de apostel Paulus: 'Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.'

Vijko Top

Diaconie



Collectes:

8 september: Bloemenfonds senioren Sneek.

15 september: Stichting Leergeld (Startzondag)

22 september: Kerk in Actie 2024-Zending (Syrië, Vredeswerkcollecte)

29 september: Deelkastje Tinga/Plaatselijke armoede

Nog helemaal in de zomer, maar toch alweer vooruit denkend en bezig met een nieuw kerkelijk seizoen.

13, 14 en 15 september is het startweekend en achter de schermen zijn verschillende mensen bezig om hier weer een mooi gebeuren van te maken. Sport, spel, creatief, ontmoeten en bezinnen.

De collecte op deze startzondag is voor Stichting Leergeld bestemd.

Deze stichting helpt kinderen uit gezinnen met geldzorgen in Nederland.

1 op de 12 kinderen groeit op in armoede. Deze kinderen kunnen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn, omdat er niet genoeg geld is.

De missie van Stichting Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen!

Want nu meedoen is straks meetellen!



**Alle kinderen
mogen meedoen!**

Voor meer informatie: www.leergeld.nl



22 september

Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de stabiliteit in Syrië. De kerk is er letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij er weer is kan ze haar onmisbare taak oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht afkomst of geloof.

Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

De diaconie beveelt deze collectes van harte aan.

Een hartelijke groet
Susan de Vries.

Nog tijdens de Corona-tijd hebben we als Diaconie de Appostel-app geïntroduceerd voor het bijdragen aan collectes.

Nu kunnen we helaas nog niet zeggen dat het storm loopt met het gebruik hiervan. Er kan momenteel op meerdere manieren worden gedoneerd zoals contante betaling (incl. collectebonnen), bankoverschrijving, QR-code en de app Appostel. Vooral bij het gebruik van de App en de QR-code kun je een diaconale bijdrage doen voor de dan actuele collecte maar wel op het moment dat het u uitkomt. Na een jaar of 2 zijn er ongeveer 15-20 mensen die met QR-code of Appostel betalen.

Één van de voordelen van de Appostel-app is dat je aan het einde van het jaar heel gemakkelijk het totaal van je diaconale giften op een rijtje hebt. Handig voor de belastingaangifte (giftenaftrek). Daarnaast zijn de bankkosten voor onze kerk per boeking echt lager.

Na de Startzondag willen we vanuit de Diaconie weer meer aandacht geven om de "digitale gift" meer onder de aandacht te brengen en te helpen met installatie of gebruik.



Wilt u nu al meer weten? Kijk op de volgende link naar een korte video-uitleg.

www.appostel.nl

Natuurlijk kunt u ook iemand van de diaconie aanschieten met uw vragen. Daar zorgen we er zeker voor dat het wordt opgepakt.

Reinder Baarda.



OPROEP

Voor een kerklid van 56 jaar, die aan rolstoel is gebonden, zoeken we een/meerdere vrijwilliger(s) die met haar de stad in wil gaan om boodschappen te doen of te gaan wandelen, (bv 1x in de 14 dagen). Deze activiteit vraagt wel om enkele spierballen, want de rolstoel moet worden geduwd.

Voelt u zich geroepen om deze mevrouw een gezellig uitje te bezorgen dan kunt u contact opnemen met Jellie Duursma.

0515-423477 of jellieduursma@hotmail.com

OPROEP

Het is heel fijn om te merken dat velen kopij aanleveren voor kerkblad en/of website.

Beide redacties stellen dit zeer op prijs!

Om de kwaliteit te handhaven c.q. te verbeteren is het belangrijk om tekst en foto's afzonderlijk in te sturen.

M.a.w. niet een foto of een afbeelding opnemen in een Word of ander bestand. Dit gaat namelijk ten koste van de kwaliteit van de foto.

Onze voorkeur gaat uit naar foto's in een hoge resolutie als afzonderlijk .jpg bestand bij te voegen en tekst in een Word bestand.

(niet alle telefoons maken voor ons geschikte foto's)



Sneekers op excursie naar het Waddencentrum

Op een zonnige zomerdag reden zeven welgevulde Sneeker auto's richting de Afsluitdijk. De bestemming was het "Waddencentrum" aan de Kop van de Afsluitdijk bij Kornwerderzand.

Uiteraard bezochten we eerst het restaurant voor koffie mét oranjekoek, we bleven per slot aan de Friese kant van de dijk! Vanuit de serre hadden we werkelijk een schitterend uitzicht op het IJsselmeer. Allerlei boten lagen nog voor anker en na verloop van tijd werden in de verte de zeilen gehesen, ankers opgetrokken en kwam er beweging. En de zwanen dobberden onverstoorbaar op de voorgrond voort. Hoe vredig op een prachtige zomerdag.

De iconische dijk, gedicht in 1932 en voor het verkeer geopend in 1933, is nog altijd de verbinding tussen Noord-Holland en Friesland. Maar de dijk werd vooral aangelegd om de Zuiderzee te temmen én om land aan te winnen. Na de eerste Wereldoorlog was het streven van de overheid om zelfvoorzienend te worden voor wat betreft de voedselvoorziening.

In het Waddencentrum wordt de geschiedenis van de dijk uitgelegd. Daar zie je ook de beelden van de watervloeden in de streken rondom de Zuiderzee. Een watersnood rond 1916 was ook het laatste "zetje" om de plannen van ingenieur Lely te gaan uitvoeren. Er is lang en hard gewerkt, dat zie je op de expositie. De grote machines die je nu op en rond de dijk ziet waren nog niet eens bedacht, veel ging tijdens de bouw met handkracht! Eén van die grote stenen, gebruikt bij de aanleg, lag -opgeslagen in een soort kooitje- te kijk. Om even te proberen hoe zwaar die stenen waren was er een keurig touw met handvat aan bevestigd zodat de 21e-eeuwer ook even kon tillen.

De bouw van de Afsluitdijk betekende ook het einde van de Zuiderzeevervisserij. De vissers die hun broodwinning zagen verdwijnen hebben wel geprotesteerd tegen de uitvoering van deze plannen maar het heeft hen niet geholpen.

Sommige deelnemers herinnerden zich nog de lange fietstochten in de vakantie naar de andere kant van de dijk naar oom en tante of naar het vakantiehuisje dat gehuurd was in de duinen. De dijk is inmiddels aan "groot onderhoud" toe. Alles slijt, zelfs een dijk. Bovendien moet er ook wel degelijk rekening gehouden worden met de zeespiegelstijging. Dat betekent versteviging en verhoging. Maar ook de ideeën ten aanzien van milieu en natuur zijn veranderd. De stenen constructie die nu als dijkbekleding gebruikt wordt is ook geschikt voor vogels om in te broeden. Allerlei planten vinden ook een plekje in de beschutting van de dijk.

Inmiddels wordt er gewerkt aan een vismigratiesysteem. Een ingenieus systeem om vissen ongestoord de openingen in de dijk te laten passeren.

Een boeiende tentoonstelling waar een mens stil van wordt. Wat een "lef" hebben vorige generaties gehad om dit aan te pakken met de toen beschikbare hulpmiddelen en de bijbehorende kosten. Zomaar een dijk aanleggen met sluizen en bruggen die open kunnen voor de scheepvaart. Je rijdt toch anders over die lange dijk als je dat realiseert. Maar ons land werd er ook mee "op de kaart gezet". En dat staat het nog hoor. Als je daar rondloopt

hoor je allerlei talen.

Kortom, een inspirerend bezoek, gezellige gesprekken, herkenning: hé, hoe is het met jou...., een heel ander stukje "kerkewerk", een stukje "mienskip". Bruinsje van der Wal en Sylvia Zijlstra (diaconie) hartelijk dank voor jullie initiatief. En dat hoeft niet éénmalig te zijn, mag best nog eens. En de diaconie hartelijk dank voor de financiële bijdrage. En hebt ú het gemist? Let op het kerkblad, op het scherm in de kerk en op de zondagsbrief. Dan blijf je op de hoogte.



Corry van Laar-Rooijens

STARTWEEKEND VOLLEYBALTOURNOOI

Kom je ook meedoen?

We starten vrijdag met ons traditionele volleybaltoernooi, waarvoor je je kan aanmelden via jeugdpknsneek@gmail.com.

Na de dienst op zondag zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud, zoals gezellig samenzijn met koffie en broodjes, een spannende speurtocht en creatieve knutselmogelijkheden: paracord armbandjes maken, haken, schilderen met auto's en rietjes, kaarsen versieren met acrylstiften etc.

IEDEREEN is welkom!



De Jeugdraad

Startzondag 15 september!

Voor velen is de zomervakantie ten einde, september is begonnen, school gaat weer beginnen. Startzondag is een moment om dit te markeren. Een feestje om te vieren dat we weer bij elkaar mogen zijn. Het thema van de startdienst, ook het jaarthema 2024 van de PKN, is:

'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'

Een thema, een start, die verwachting en hoop mag ademen – om met elkaar mooie dingen te beleven, van God en Zijn Woord te leren en samen God te dienen.

We lezen uit de bijbel uit Marcus 1, met die kernzin 'De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof het evangelie (vers 15)', alsook en de gelijkenis van het Mosterdzaadje (Marcus 4).



Wat God aan het maken is, kun je zijn Koninkrijk noemen. En wij worden uitgenodigd daar aan deel te nemen.

Daarover gaan we nadenken en ons toe laten motiveren, maar ook van zingen; dat doen we samen met het duo Nynke en Sanne Mulder. Twee jonge vrouwen die prachtig kunnen zingen, daarbij zichzelf begeleiden, maar ook graag een aantal liederen samen met ons zingen.

Elders mocht ik met hen een Kerstdienst verzorgen en nu bij ons in de startdienst in de Martinikerk!

We hopen samen op een mooie dienst.

Weet je welkom!

Aizo Wiebenga

Protestantse Gemeente Sneek

Martinikerk

Zondag 8 september

Voorganger: ds. Marrie van Leeuwen (Sneek)
1e collecte: Bloemenfonds ouderen Sneek
2e collecte: Kerk

Zondag 15 september Startzondag

Voorganger: ds. Aizo Wiebenga
1e collecte: Stichting Leergeld ZWF
2e collecte: Kerk

Zondag 22 september H.A. m.m.v. Cantorij

Voorganger: ds. J. Boomsma (IJlst)
1e collecte: KIA Vredeswerk collecte Syrie (Zending)
2e collecte: Kerk

Zondag 29 september

Voorganger: ds. Aukje Westra
1e collecte: Deelkastjes/plaatselijke armoede
2e collecte: Kerk

Zondag 6 oktober

Voorganger: ds. Vjko Top
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

Zondag 13 oktober

Voorganger: ds. I. van der Pol (Woudsend)
1e collecte: Ambulance Wens
2e collecte: Kerk



1e Collecte: Diaconie

Collecten PG Sneek kunt u overmaken op Bankrekeningnummer:

Diaconie:

NL20RABO 0359 5059 45

Kerk:

NL54 RABO 0373 7293 16



2e Collecte: Kerk

- De kerkdiensten vanuit de Martinikerk zijn zowel live als achteraf te zien op Kerkomroep. via martinisneek.nl
- Voor oppas, voor zaterdag bellen of appen met Henriëtte Meijer op tel. nr. 06 17 06 07 54
- Voor autovervoer bellen of mailen met Dick Kits, 0515-425444 of mailen met famkits@home.nl

Kerkdiensten in tehuizen etc.

De Ielânen

aanvang 11.00 uur

- Zondag 8 september
- Voorganger: mevr. J. Smit
- Zondag 15 september
- Voorganger: mevr. E. Kuiper-Groenewold
- Zondag 22 september
- Voorganger: mevr. B. Posthumus
- Zondag 29 september
- Voorganger: dhr. J. Foekema
- Zondag 6 oktober
- Voorganger: dhr. J. Arntzen
- Zondag 13 oktober
- Voorganger: Trudy Huizinga

WZC Noorderhoek

- Dinsdag 3 september
- Aanvang 15.00 uur
- Voorg.: Past. P. van der Weide
- Dinsdag 1 oktober
- Voorg. ds. Henk SiegersHA)

De Loodsboot

- (locatie Schuttersheuvel)
- Zondag 22 september
 - Aanvang: 10.45 uur
 - Voorganger: Jan Brandsma

Skûlplak

- Woensdag 25 september
- Aanvang: 15.00 uur
- Voorganger: da. Netty de Jong

Frittemahof

- Donderdag 12 september
- Aanvang: 15.00 uur
- Voorganger: drs. Lucas Foekema
- Donderdag 26 september
- Aanvang 15.00 uur
- Voorganger: Haitze Wiersma
- Donderdag 10 oktober
- Voorganger: Trudy Huizinga

Van het Kerkelijk Bureau

Adres:

Oud Kerkhof 1, 8601 EE, Sneek
Tel. 412773,

E-mail: bureau@pknsneek.nl

Openingstijden:

maandag, dinsdag, en donderdag
van 9.00 – 12.00 uur.

Attentie:

Wilt u wijzigingen bij verhuizing,
email, geboorte, overlijden, etc.
doorgeven aan het kerkelijk
bureau? Voor dringende gevallen
(overlijden) kunt u contact
opnemen met de
koster/beheerder Roelof Dijkstra.
Tel. 06 15407169

Collectebonnen

Deze zijn verkrijgbaar in de
volgende waardes:

- € 0,75 (€ 15 per kaart),
- € 1,00 (€ 20 per kaart),
- € 1,50 (€ 30 per kaart) en
- € 2,50 (€ 50 per kaart).

Hoe te verkrijgen:

1. Contant tijdens openingstijden
van het kerkelijk bureau.

2. Door bestelling/overmaking
op bankrekening nummer
NL54RABO0373729316 t.n.v.
de Protestantse Gemeente te
Sneek o.v.v. soort(en)
kaart(en);

3. Via de webshop.

U krijgt de bonnen dan z.s.m.
thuisbezorgd.

Wilt u wel er aan denken om
uw adres ook te vermelden
want i.v.m. de wet op de
privacy krijgen wij op het
bankafschrift geen adres meer
te zien.

COLLECTEN

30-06-'24

Diaconie	€ 372,37
Kerk	€ 275,51
Evensong	€ 89,10
Skulplak	€ 49,50

07 juli 2024

St. Leergeld SWF	€ 251,65
Kerk	€ 302,40
Huwelijkscollecte	€ 29,65

14 juli 2024

Diaconie	€ 362,62
Kerk	€ 369,71

21 juli 2024

Odensehuis	€ 256,95
Kerk	€ 214,45

24 juli 2024

Skulplak Wilde Ganzen	€ 50,20
-----------------------	---------

28 juli 2024

ZWO Opendoors	€ 262,00
Kerk	€ 249,80

04 augustus 2024

Herberg Schuilplaats	€ 218,96
Kerk	€ 207,75

11 augustus 2024

Diaconie	€ 225,65
Kerk	€ 190,30

18 augustus 2024

Hulp ouderen	€ 234,07
Kerk	€ 206,57

Digitaal via Apostel-app:

Juni 2024 Mercy Ships	€ 500,00
Juni 2024 Kerk	€ 600,00
30-06-'24 Diaconie	€ 81,00
07-07-'24 St. Leergeld SWF	€ 30,00
14-07-'24 Diaconie	€ 91,50
21-07-'24 Odense Huis	€ 101,00
28-07-'24 Open Doors	€ 69,00

MUTATIES

Nieuw-Ingekomenen:

Leeuwarden: Mevr. L.M. Nikkels, Evert Egbertsstraat 38, 8603 EW
Oppenhuizen: Dhr. F.A. Sminia, Oude Koemarkt 39/A, 8601 EJ
Kolderwolde: Mer. J. Ketelaar, Oude Oppenhuizerweg 9, 8606 JA
Olderbekoop: Mevr. R. de Haan, Jan van Nassaustraat 2, 8606 BB
Kollum: Dhr. P.J. van der Schaaf, Gosselpalen 56, 8604 EM
Jirnsum: Dhr. S. Boterhoek, Mr.C.P.M. Rommestraat 8, 8603 CZ
Franeker: Mevr. E. Geertsma, Maria Louisestraat 7/210, 8606 AV
Hindeloopen: Mevr. F.A. Mulder, Hoofden 54/103, 8604 DJ
Echtenerbrug: Mevr. W. Hoekstra-Leentjes, Maria Louisestraat 7/229
Wjelsryp: Dhr. en mevr. S. Haven-Korteweg, Hoofden 54/603, 8604 DJ
Koudum: Dhr. I. van der Gaast, Hoofden 54/605, 8604 DJ
Groningen: Dhr. J. van der Goot, Hugo de Grootstraat 15, 8603 BP
Leeuwarden: Dhr. B. Scherrenburg, Boegspriet 58, 8605 DL
Dokkum: Dhr. W.W. Wijbenga, Johan Willem Frisostraat 54/I, 8606 CX

vervolg: zie pagina: 22

Verhuisd:

Familie L.P. Spijksma, Gudsekop 4 naar Dick Brouwerstrjitte 31, 8603 ER
Mevr. H.J. de Klerk-Kooiman, Sjarketorenstraat 25 naar Floridus Campuslaan 1, 8701 AK
Dhr. W. Kloosterman, Anna Paulownastraat 1/302 naar Jachthavenstraat 28/105, 8605 BW
Mevr. H. Hamberg, Geeuwkade 54 naar Croleskwartier 46, 8651 HE
Mevr. A. de Wolf-Bruinsma, Vrijbuitenstraat 82 naar Jachthavenstraat 28/203, 8605 BW
Dhr. F. van der Veer, Rijperahemstraat 28 naar Hoofden 54-105, 8604 DJ
Dhr. en mevr. J.H. Veluwenkamp-Jelgersma, Oosterom 36 naar Het Schut 1/203, 8604 DL
Mevr. R.O. Twijnstra-Kroon, Willem Lodewijkstraat 3 naar Tred 7, 8603 DW
Mevr. M. Bokma, Evert Egbertsstraat 67 naar Ooievaarslaan 30, 8601 XN
Familie H.G. Groothoff-van Dijk, Eekmolen 45 naar Skerwald 16, 8618 NE
Mevr. N.I. Hettinga, Douwe Hiddesstraat 11 naar Zilverschoon 78, 8607 GB
Dhr. en mevr. D. Zeilstra-de Boer, Vrijbuitenstraat 106 naar Loëngasterlaan 352, 8604 ZZ
Mevr. A. Kits- van der Lijn, Sternstraat 22 naar Frittemaleane 5/060, 8604 AA
Dhr. en mevr. J. Boonstra-Jonker, Leeuwarderweg 10 naar Dekamalaan 17/413, 8604 ZG
Dhr. en mevr. J. Uitenbrink-Willemsteijn, Noorderrak 3 naar Hoofden 54/604, 8604 DJ
Dhr. J.B. de Jong, Waterpoortsgracht 2 naar De Krans 2, 8608 BV

Vertrokken:

Mevr. L. Toeange, Hommertsstraat 9 naar Huizen
Dhr. S. Osinga, Roerstraat 14 naar Jirnsum
Mevr. A. Rienstra, 2e Woudstraat 28 naar Oostwold Westerkwartier
Dhr. en mevr. R. Hottinga- Roelofs, Van Hessen Kasselstraat 2 naar Rien
Dhr. R. Reitsma, Giekstraat 26 naar Nijland
Mevr. E. Hiemstra, Schoolstraat 32 naar Oudega-SWF
Dhr. J.R. Middeldorp, Kerkgracht 14/A naar Vught
Dhr. S.J. Kuipers, Vliestroom 57 naar Makkum
Dhr. M.B. J. de Boer, Worp Tjaardastraat 282 naar Stiens
Dhr. Y.E. Spoelstra, Van Schouwenstraat 1/201 naar Voorhout
Mevr. A.M. Tjalsma, De Ruter 5 naar Zeist
Dhr. J.H. van der Meulen, It Butlan 21 naar Leeuwarden

Gehuwd:

05 juli 2024: Esther Draijer en Walter van der Velde, Jasker 105, 8608 VZ

Overleden:

15 juni 2024: Minke Anna de Jong, Penningkruid 63, op de leeftijd van 88 jaar
25 juni 2024: Janke de Boer, Dekamalaan 17/517, op de leeftijd van 98 jaar
13 juli 2024: Helena Maria Tjalsma-Sieswerda, Jachthavenstr. 28/220, op de leeftijd van 84 jaar
22 juli 2024: Tjomme Kits, Sternstraat 22, op de leeftijd van 91 jaar
24 juli 2024: Tjitsia Jantina Dijkhuizen-Smith, Frittemaleane 5/050, op de leeftijd van 88 jaar
28 juli 2024: Jan Sippe Douma, Frittemaleane 4/069, op de leeftijd van 97 jaar
03 augustus 2024: Anneke Oosterhoff-Koopmans, Molenkrite 115, op de leeftijd van 91 jaar
05 augustus 2024: Johannes Kuiper, De Kalkovens 8, op de leeftijd van 84 jaar
10 augustus 2024: Hantje Bruinsma, Napjusstraat 114/010, op de leeftijd van 78 jaar
12 augustus 2024: Martientje Jacoba Maria Ubbens- van Bragt, Loëngasterlaan 366, op de leeftijd van 91 jaar
16 augustus 2024: Grietje Schurer-Eisma, 1e Oosterkade 52, op de leeftijd van 84 jaar
19 augustus 2024: Louris Miedema, Corneliusstraat 3, op de leeftijd van 93 jaar



1 en 2 november 2024

Na een zeer geslaagde gezamenlijke start afgelopen maart, willen we in de komende herfstvakantie onze 2^e gezamenlijke bazar-rommelmarkt houden. Deze keer zal dat nog onder onze welbekende namen Fancy Fair en BVR zijn, maar tijdens de fair willen we onze nieuwe naam gaan presenteren waar wij gezamenlijk de toekomst mee ingaan.

Wij hopen van harte dat jullie je weer massaal willen aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en in te leveren bij één van de aangegeven adressen, of nog beter, door u/je digitaal aan te melden via de website www.bvrsneek.nl.

Naast de structurele doelen, zoals het onderhoud van de Martinikerk het ondersteunen van 3 kinderen via **Compassion** en specifieke doelen binnen onze kerkelijke gemeente gaan wij nog op zoek naar een hoofdoel. In het volgende kerkblad zullen wij medelen welk doel wij hebben gekozen.

Samen kunnen we 1 en 2 november 2024 weer tot twee onvergetelijke en succesvolle dagen maken.

Zonder uw steun lukt het ons absoluut niet. DUS DOE WEER MEE!!

DEELNAMEFORMULIER Fancy Fair / B.V.R. november 2024
Graag onderstaande gegevens invullen.
Onze voorkeur gaat echter uit naar digitaal aanmelden via www.bvrsneek.nl

Mevrouw :

De heer :

ADRES : Tel. :

EMAILADRES :

Belangrijk: *Ja, ik doe mee en vul het onderstaande duidelijk in en vermeld aan welke activiteit ik meedoe*

TRANSPORT e/o LADEN/LOSSEN	O.P.B.O.U.W.E.N (t/m woensdagmorgen alleen spouwwerk!)	
Mw/Dhr	Mw/Dhr	
<input type="checkbox"/> O maandagmiddag	<input type="checkbox"/> O maandagmorgen	28/10
<input type="checkbox"/> O dinsdagmorgen	<input type="checkbox"/> O maandagmiddag	29/10
<input type="checkbox"/> O dinsdagmiddag	<input type="checkbox"/> O dinsdagmorgen	30/10
<input type="checkbox"/> O woensdagmorgen	<input type="checkbox"/> O woensdagmorgen	30/10
<input type="checkbox"/> O woensdagmiddag		
Mw/Dhr	Mw/Dhr	
<input type="checkbox"/> O vrijdag	<input type="checkbox"/> O woensdagmiddag	30/10
<input type="checkbox"/> O zaterdag	<input type="checkbox"/> O donderdagmorgen	31/10
	<input type="checkbox"/> O donderdagmiddag	
	<input type="checkbox"/> O donderdagavond	
Mw/Dhr	O.P.R.U.I.M.E.N. VEEMARKTHAL	
<input type="checkbox"/> O vrijdagmiddag	Mw/Dhr	
<input type="checkbox"/> O zaterdag (13.00 – 19.00 uur)	<input type="checkbox"/> O zaterdagmiddag	2/11
<input type="checkbox"/> O zaterdag (10.00 – 14.30 uur)	<input type="checkbox"/> O zaterdag (14.30-17.00 uur)	4/11

Het maakt mij niet uit waar ik ingedeeld word.

Ik geef een cake of koek voor de koffietuin (graag zelf brengen in de veemarkthal!)

BIJ VOORBAAT DANK VOOR UW MEDEWERKING!
DIT FORMULIER GRAAG INLEVEREN BIJ ÉÉN VAN DE VOLGENDE ADRESSEN:

- HET KERKELIJK BUREAU IN DE MARTINIKERK
- JAN EELKEMA, DE STRIKEL 39, SNEEK
- JILDOU ALGRA, KONINGINENPAGE 2, SNEEK
- GERRIT OUDERKERKEN, YPE STAAKSTRAAT 15, SNEEK
- ANNE ABMA, TOMME 7, SNEEK

✂

BVR/Fancy Fair

T.B.V. goede doelen en onderhoud Martinikerk.

Elke maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur inbreng mogelijk van bruikbare goederen (uitgezonderd schoolvakanties en op feestdagen)

Adres: Opslaghal Touwslagersstraat 24 (industrieterrein De Hemmen)

Geen eigen vervoer? Dan kan het gehaald worden op maandagmorgen.

Bel voor een afspraak: 06 82071253 of mail: inbreng@bvrsneek.nl.



Puzzel

Horizontaal

1 Patriarch 11 Ver in de grond 12 Hardheid van een bokstoot
 13 Blad papier 14 Tussen mrt. en mei 16 Tweetal 17 Symbool
 voor radon 19 Turkse brandewijn 20 Elektrische autopod (1-4)
 21 Fotografische term 23 Stoom 24 Gedachtewisseling 25 Per-
 soonlijk vnv. 26 Verwaand meisje 28 Wintersportlifttoegang
 30 Predikante (Lat. afk.) 31 Grote hoeveelheid 32 Voormalig
 staatsbedrijf 34 Engelse titel 35 Meetstandaard 36 Inworp
 37 Kledingstuk 39 Aangehecht takje 40 Stad in Italië 41 Franse
 kaas 42 Garantie voor een mooie dag 43 Schouderjaar
 44 Afscheidsgroet 45 Internetextensie van Duitsland 46 Eerste
 van de twee stammoeders van Israël 48 Snavel 50 Mannetjes-
 bij 51 Aziat 53 Plaats 55 Religieuze kwestie.

Verticaal

2 Geluksland waarin een door God zelf aangelegde tuin lag
 (Genesis 2:8; 4:16) 3 Duivenhok 4 Muzieknoot 5 Grootvader
 6 Van de grond ter hand nemen 7 Internetextensie van Luxem-
 burg 8 Tegenhanger van een cowboy tijdens verkleedpartijen
 9 Voorloper van de euro 10 Hebreeuwse Bijbel 13 Periode
 zonder stoom 15 Voorbeschikking 18 Loofboom 20 Brand-
 verf 22 Kleine woonst 25 Beet 27 Hypocriet (naar Luc. 18:11)
 29 Uilpapegaai 33 Springstof (afk.) 34 Koranhoofdstuk
 38 Schoeisel 39 Portugese voetballegende, bijgenaamd de
 'Zwarte Parel' (1942-2014) 41 Goedgemutst 42 Dat zijn de
 armen van geest volgens (Matth. 5:3) 45 Kunststroming (ver-
 kort) 47 Roem die iemand toekomt 49 Grieks eiland 50 Gauw
 52 Boksterm (afk.) 54 Wonderland met tovenaar.



©Wim De Weerd - www.crossworldcommunication.com



**Hartelijk
 Betrokken
 Deskundig
 Korte lijnen**

 **0515-438860**

Westereems 12a - 8602 CR Sneek
 info@thuiszorgslippens.nl
 www.thuiszorgslippens.nl



SPELENDERWIJS

Startzondag 8 september

Spelenderwijs schiep Hij hemel en aarde

Het thema van de startzondag is dit jaar **SPELENDERWIJS**.

Neem een bijzonder spel of speelgoed mee!

Denk aan een tol (met touwtje), klassiek bordspel, serviesje, poppenhuis, aan oude treintjes en autootjes, enzovoorts.

Mocht u iets mee willen nemen in het formaat van een voetbalspel, tafelbiljart of modelspoorbaan, laat het dan even weten. Dan houden we rekening met de ruimte die het inneemt.

Kijk thuis in de kast of op zolder en verras elkaar. Met spellen en speelgoed.

Jongeren nemen hun telefoon mee en gaan met ons gamen.



Niet alleen mensen spelen graag, God weet ook wat spelen is.

Spelenderwijs schiep Hij hemel en aarde. Hij had er plezier in.

Kom en doe mee op zondag 8 september!

Startzondag 8 september 2024

Aanvang: 9.30 uur

Plaats: de kerk van Ysbrechtum

Verzoek: neem een spel of speelgoed mee!

Er is na afloop koffie met wat lekkers

App of mail als het om iets groots gaat, dan maken we ruimte

aukjehwestra@gmail.com

06 37 59 45 69



VREDE

De kerk van Ysbrechtum is op vredesdag 15 september 's middags van 13.30 uur tot 17.00 uur open. U kunt een kaarsje branden met de wens voor vrede. Ook is het dan open monumentendag.

Een diep verlangen van iedereen: vrede.

In de kerk weten we - horen we te weten - wat er diep in mensen speelt.

En daar spelen het verlangen naar vrede, gerechtigheid en verzoening een grote rol in.

Het aansteken van een kaars voor de vrede is een manier om uiting te geven aan dit diepe verlangen.

Op de foto rechts is het misschien niet heel duidelijk te zien vanwege het gaas, maar in de toren van de kerk van Ysbrechtum verzorgt een paartje witte duiven hun jongen. Vredesduiven? Het zou mooi zijn, dat met het uitvliegen van de jonge witte duiven ook vrede de vleugels uitspreidt over de wereld.



VREDESWEK.NL

14 T/M 22 SEPTEMBER 2024

**SAMEN VOOR
VREDE. NU!**



In Memoriam: Jetske Seldenthuis – de Witte

9 april 1941 - 10 augustus 2024



Jetske is geboren op een melkveebedrijf tussen Ferwoude en Parrega, als jongste van acht kinderen.

Op jonge leeftijd kreeg Jetske de ziekte polio. Een arm zou grotendeels verlamd blijven.

Toch moest ze meewerken op het bedrijf: kalveren, hooipakjes laden en lossen.

Na de Huishoudschool vond ze werk in damesconfectiewinkels.

Jetske ontmoette Siemen, die woonde en werkte in Easterein bij een slager.

Op 29 mei 1969 trouwden ze in Koudum. Siemen en Jetske kochten het huis waar ze altijd zouden blijven.

In de jaren tachtig raakte Jetske uit het werk: de hele dag staan in de modewinkel was eenvoudigweg te zwaar voor haar. Dat was één van de gevolgen van de kinderverlamming. Een ander, nog ingrijpender gevolg was dat ze een zwangerschap niet aandurfde. Ze voelde er zich lichamelijk te zwak voor.

Siemen en vooral Jetske onderhielden veel contacten.

Met familie, vrienden, oud-collega's. Jetske had haar eigen rijpaard. Lid van een zangkoor.

De zogenaamde Stiltevieringen waren bijzonder voor haar. Dan kwam ze geëmotioneerd thuis. Op zaterdagmorgen 10 augustus overleed ze, geheel onverwachts.

Wij zijn geneigd te zoeken naar een reden, maar we zijn ook geneigd genoeg te nemen met een te simpele verklaring. Die geen recht doet aan het complexe gevoelsleven van een mens. In de kerk horen wij te zeggen: 'Christus oordeelt over ons!' Dat wil zeggen vanuit een oneindige grote liefde en barmhartigheid. Die het leven verruimt en verdiept. Met als doel weer opstaan, tot nieuw leven komen. In dit leven en na dit leven.

Vijko Top

Preek in de week



Maandag 30 september is er weer een 'Preek in de week'-bijeenkomst.

U bereidt samen met mij de kerkdienst van zondag 6 oktober voor, de viering van de maaltijd van de Heer.

We lezen de Bijbeltekst, verdiepen ons in de achtergronden en wisselen uit hoe we tegen de tekst aankijken. Welk Bijbelgedeelte het wordt, weet ik nog niet, maar het zal zeker gespreksstof opleveren.

Voor ieder die geloofsverdieping zoekt!

Welkom op maandag 30 september om 10.00 uur in de consistorie.

Verlangen maaltijd van de Heer 6 oktober

Als alle franje wegvalt, wat blijft er dan nog over?

Wie met Jezus brood eet en wijn drinkt, accepteert dat echt en waarachtig leven alleen mogelijk is als je je tot op het bot laat uitdagen en accepteert dat onze geloofsovertuigingen, onze maatschappelijke overtuiging op ingrijpende en vaak eenzame momenten getest worden. Wie met Jezus brood eet en wijn drinkt mag ook geloven en vertrouwen, dat we zo'n test aankunnen. Dat echtheid en waarachtigheid ons aangereikt worden door de Hemel. Sterker nog: dat we daarop aangelegd zijn.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd waakt over mij en al mijn gangen

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, als ik val mij telkens op te vangen

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt

Ik mag in lief en leed naar U verlangen.



Vijko Top

Boottocht

Om 10.00 uur gaan de trossen los!

Op donderdag 26 september a.s. organiseert de diaconie weer een boottocht voor alle 60-plussers van Ysbrechtum Tjalhuizum en Tirns.

Het reisdoel is (waarschijnlijk) Sloten, een van de Friese Elfsteden. Meer informatie vindt u op de flyer die begin september in onze dorpen zal worden verspreid. De datum kunt u alvast reserveren!

Een opperbeste stemming, mooi weer, een met zorg uitgezochte vaarroute en een vermakelijk uurtje 'aan de wal'. Tel daarbij op: koffie, thee, gebak en een eersteklas lunch en zie hier de ingrediënten voor een prachtige dag.

Vul het strookje in op de flyer of gebruik het vermelde mailadres. Telefonisch aanmelden kan ook.

Voor inlichtingen Reny Slagter 0515 424664 en Piet Sikma 0515 569561



Bert Verburgh en Tsjerkepaad

'Een van de leukste dingen van een expositie is het contact met de bezoekers'

Dat zegt Bert Verburgh. De kunstenaar uit Sneek gaat graag met u in gesprek over zijn schilderijen.

Die gelegenheid krijgt u in de kerk van Ysbrechtum in het kader van Tsjerkepaad.

Geboren en getogen in de buurt van de Vlaardinger vissershaven zijn schepen en vooral zeilschepen een geliefd onderwerp. Naast bloemen, mensen en kleurige landschappen is er af en toe ook een abstract schilderij in een feest van vormen en kleuren.

Dat hij les gaf in tekenen laat hij zien in zijn nieuwste project: kleine zwart/wit pentekeningen. Ook die zijn te zien tijdens de expositie.

Bert Verburgh is tijdens de openingstijden steeds zelf aanwezig. Vraag hem eens naar het gebruik van acrylverf in combinatie met zand, tissues en zelfs koffiedik. Zijn ervaring en gepassioneerde werken kan aanstekelijk en aanmoedigend werken.

**Drie Tsjerkepaad-dagen is hij in de kerk van Ysbrechtum: zaterdagmiddag 7 september van 13.30 uur - 17.00 uur
zaterdag 14 september van 10.00 uur - 17.00 uur
zondagmiddag 15 september van 13.30 uur - 17.00 uur.**



Jaarrekeningen ter inzage

De kascommissie heeft de jaarrekening 2023 van het college van diakenen goedgekeurd.

Die ligt van 8 - 13 september voor gemeenteleden ter inzage bij penningmeester Brucia Heule, tel. 06 49335997

De jaarrekening van het college van kerkrentmeesters is door de kascommissie gecontroleerd en goedgekeurd.

Die ligt vanaf 15 september gedurende een week ter inzage bij penningmeester Koen Spijksma, tel. 06 37409339

ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024
in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Aukje Westra
startzondag zie pagina 25
koffiedrinken na de dienst

ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024
in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Vjiko Top
vredeszondag zie pagina 25

ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024
in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Aizo Wiebenga
Fryske Tsjinst

ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024
in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is de heer Kor Renkema
uit Oosthem

ZONDAG 6 OKTOBER 2024
in de kerk van Tirns
voorganger is ds. Aukje Westra
Viering Heilig Avondmaal

ZONDAG 13 OKTOBER 2024
in de kerk van Ysbrechtum
dienst verzorgd door IKW

Diaconie collecte: Geef kinderen in Kenia een toekomst zonder kinderarbeid in de goudmijnen of de landbouw. Geef hen de kans om naar school te gaan.

Kerkrentmeesters collecte: Het hele jaar door met jongeren op weg. Hulp aan gemeenten voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen.

Diaconie collecte: Werelddiaconaat Colombia: seksueel misbruik van jongeren moet stoppen. Het begint vaak via online contacten of toerisme. Kerk in Actie biedt hulp en zorgt voor onderdak.

Kerkrentmeesters collecte: voor de kerk.

Diaconie collecte: Zending in Syrië: bouw de kerk weer op. De kerk is letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Kerk in Actie helpt de kerk haar onmisbare taak weer op te pakken: hulp bieden aan mensen die werden getroffen door geweld.

Kerkrentmeesters collecte: voor de kerk.

Diaconie collecte: bestemd voor Stichting Solidair Friesland.

Kerk in Actie Friesland werkt aan een maatjesproject voor gedetineerden. Samen met de PI en geestelijke verzorging.

Kerkrentmeesters collecte: Missionair werk Nederland.

Diaconie collecte: Jongeren bouwen aan een cultuur van vrede.

Kerk in Actie organiseert gezamenlijke activiteiten voor Joodse en Palestijnse jongeren. Ze gaan in gesprek en leren elkaar kennen.

Kerkrentmeesters collecte: voor de kerk.

De Interkerkelijke Werkgroep heeft Piet Spielman uitgenodigd voor deze dienst. De Werkgroep zoekt zelf een mooi en aansprekend collectiedoel uit.

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening **NL 36 RABO 0359 5010 01** t.n.v. de Diaconie.

Giften voor de kerk: **NL31 RABO 0359 5009 94** t.n.v. Prot. Gem. Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns.

Welkom in de kerk van Tirns en Ysbrechtum !



Iedereen die wil komen koffiedrinken is welkom op donderdag 31 oktober.

Om 10.00 uur staat de koffie met koek klaar. Het mooie weer in juli nodigde uit om de stoelen buiten op het terras van de Doarpswinkel te zetten.

In oktober is dat waarschijnlijk niet meer mogelijk. Dan is, net als in augustus, de consistorie weer de plek voor ontmoeting.

In de maand september is er geen koffieochtend. We zien elkaar immers 26 september op de boot.



Anja Salverda en Piet Sikma

Aanrader: theologische vorming, een ontdekkingsstocht!

De kerkenraad van Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns beveelt gemeenteleden en belangstellende dorpsbewoners van harte aan om een keer de cursus Theologische Vorming te volgen. Dat kan amper dichterbij. Het is in scholengemeenschap Bogerman in Sneek.



De startavond wordt bij wijze van uitzondering gehouden in het oosterkoor van de Martinikerk in Sneek. Die is (gratis) op dinsdag 24 september om 20.00 uur. De docenten stellen zich dan voor en er is een open college, dit jaar gegeven door dr. Marcel Barnard, emeritus hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Lesavonden

Vanaf dinsdag 8 oktober zijn de lessen wekelijks in Bogerman. Twee per avond van 19.00 tot 22.00 uur, met tussendoor een pauze. In 2024 gaat het om tien avonden en in 2025 eveneens om tien avonden. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.

Het cursusgeld bedraagt 220 euro per cursusjaar. Mocht dit bedrag een probleem vormen, dan kan er een beroep gedaan worden op een cursistenfonds. Aanmelden kan bij: info@tvsg-sneek.nl. Of spreek onze scriba Klaas Salverda even aan.

Structuur en inhoud

Als derdejaars zegt hij over de cursus: 'Kwaliteit is gegarandeerd doordat alle docenten theologisch geschoold zijn én gepakt en gemazeld in de praktijk. Dat al die boeiende lesavonden onder de vlag van de Protestantse Kerk in Nederland worden georganiseerd, maakt het voor mij af. En: 20 avonden per jaar is te overzien. De structuur is dus goed. Dan kan het om de inhoud gaan.'

'Je hebt in deze cursus het gevoel dat je met heilige dingen bezig bent. Maar je leert er ook ontraadselen. Een ontdekkingsstocht die even confronterend als verrijkend is. Dat je oerverhalen niet letterlijk hoeft te nemen wil niet zeggen dat het daarom onzin is. Die verhalen zijn juist veelzeggend. Ze bevatten en geven ons grote waarde. Wat als die verhalen niet meer worden gehoord en verstaan?'

Onze scriba benadrukt ook dat op deze cursus de eigen ervaring aan bod komt: 'Wat jij gelooft en ziet. Je leert er zien wat er achter rituelen, liturgie en traditie zit. Je leert iets van het onuitsprekelijke onder woorden te brengen. Je bestudeert het Oude en Nieuwe Testament. Hoort van kerkvaders en grote theologen. Van kerken en religieuze tradities naast elkaar. En waar het boeddhisme en de islam voor staan. Wat geloof je eigenlijk zelf?'



Er zijn tijden dat we vooral moeten doorzetten en doorbijten
er zijn dagen die ons dragen.
Er is eenzaamheid en slapeloosheid
er zijn gelukkig ook dagen van verbondenheid en voldoening.
Goede God
we willen graag van U leren
hoe U ons heeft bedoeld.
We willen graag van U leren hoe we mens zijn en mens blijven
in lichte en donkere tijden

Vijko Top

Kerkraam (5)

In de meeste kerken zitten ramen. Kerkramen.

Die kun je ook van de andere kant bekijken. Van buiten, en dan ook nog van achter het glas van een buurtband.

Vraag: waar vandaan hebben we hier zicht op de kerk van Ysbrechtum?

Oplossingen graag voor 1 oktober op de mail naar Gerry Sikma:
g.sikmawierda@gmail.com of 0515 569561

De fotograaf, de pandeigenaar en de organisatoren mogen uiteraard niet meedoen. Bij meerdere goede uitslagen wordt de winnaar uit de juiste inzendingen getrokken. Diegene wordt persoonlijk ingelicht en zijn of haar naam komt bij de eerstvolgende aflevering in het kerkblad te staan.

Op de vorige kwamen weer meer dan voldoende reacties binnen. Nelly Galama aan de Muontsjestrijtte 11 maakte hem met gevaar voor eigen leven terwijl ze op de dakkapel ramen stond te zemen. Ze had de bril erbij op, dus hij is – een harde voorwaarde – wel vanachter glas gemaakt....

Bij de trekking kwam mevrouw Baukje Dotinga als eerste uit de bus. Zij raadde dat het de directe burens op nummer 9 waren. Dat rekenen we ook goed want de familie Tressel woont onder hetzelfde dak. Dankzij een gulle maar stille sponsor krijgt de nieuwe winnaar een ovenvers cadeau thuis waar je niet naar kunt blijven kijken: een overheerlijke zak koeken uit de dorpswinkel van Johannes Greidanus.



Dus zeg het maar. Van achter welk raam is deze vijfde foto gemaakt ?

Voor wie meent dat er geen kerktoren op staat hebben we er een uitsnede bij geplaatst. Veel plezier weer!

HARTELIJK GEFELICITEERD MET UW HUWELIJSJUBILEUM !

Het echtpaar Fred en Bettina Groenia uit Sneek hopen op 7 oktober hun 25 jarig huwelijksjubileum te vieren.

HARTELIJK GEFELICITEERD MET UW VERJAARDAG !

6 september	mevrouw Tj. Gerlsma-de Jong	Ysbrechtum
21 september	de heer A. Silvius	Ysbrechtum
24 september	de heer H.A. Huisman	Sneek
8 oktober	mevrouw T. Tigchelaar-Strikwerda	Ysbrechtum



Overleden

10 augustus 2024 overleed op de leeftijd van 83 jaar mevrouw Jetske Seldenthuis-de Witte
Mr. S.M. van Haersma Bumaleane 4
8633 KC Ysbrechtum

BLOEMEN

Ds. Fedde Welbedacht nam op 7 juli het kerkboeket mee naar huis. Het was de laatste kerkdienst in de gemeente van Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns waarin hij, voor zijn emeritaat, voorging.

Het kerkboeket uit de kerk van Tirns werd 14 juli bij Jan Altena thuis bezorgd.

Reny en Wim Slagter kregen, als blijk van medeleven, de bloemen op 21 juli.

Op 28 juli was het kerkboeket voor Folkert Attema en Tineke Bakker.

Haaye Schaap uit Tirns werd op 4 augustus verrast met de bloemen uit de kerk.

11 augustus werden de bloemen bij Bauke en Janny Reidsma gebracht als teken van steun in deze droevige tijd.

18 augustus was het kerkboeket voor Jarig en Janny Pluister.

Uit de kerkenraad

In augustus kwam de kerkenraad van Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns weer bij elkaar. We delen graag met u wat er zoal op tafel ligt:

We wisten het al langer maar nu worden we echt geconfronteerd met het kleiner worden van onze kerkenraad.

Na 21 jaar legt Jan Hogenkamp per 1 september het ambt van ouderling-kerkrentmeester in de functie van secretaris neer. Begin november wordt de voorzitter van het college van diakenen Piet Sikma na vele jaren uit het ambt ontheven. Eind dit jaar houdt Reny Slagter op als diaconaal medewerker. Zij was officieel niet in het ambt maar telde letterlijk wel mee in de omvang van de kerkenraad.

De periode voor Klaas Salverda als ouderling-scriba zit er in november op. Hij wil desgewenst best iets anders doen om de gemeente te dienen.

Bij elkaar is komen en gaan of een keer van stoel wisselen heel natuurlijk. Maar tot op dit moment is het niet gelukt te voorzien in opvolging. Daar kijken we niemand in het bijzonder op aan. Veel gemeenteleden hebben eerder verantwoordelijkheid gedragen of ze dragen op andere wijze hun steentje bij.

Toekomst

Tegelijk: als we zo doorgaan zakken we kerkordelijk door de bodem. Dan worden we vanzelf gedwongen tot drastischer besluiten. Dinsdag 17 september houdt de kerkenraad met alle ambtsdragers een brainstormavond over de urgente situatie in de ambtelijke bezetting en de verdere toekomst. Daarna willen we graag de gemeente horen. Voor de korte termijn: om te voorkomen dat de nog maar vier ambtsdragers naast de zondag dat ze eerste ambtsdrager zijn ook nog dikwijls moeten collecteren, gaan de colleges voor dit klusje op zoek naar collectanten.

Dit alles neemt niet weg dat we, eerst in de kerkenraad en binnenkort nog in het midden van de gemeente, hartelijk afscheid hebben genomen van een trouwe en toegewijde kerkrentmeester. Bekend vanwege de veelvuldige fietstochtjes om iets na te vragen onder gemeenteleden, minder bekend om de vele grote en kleine dingen die Jan doorlopend in stilte deed. En de functie van vraagbaak die hij voor velen aan de telefoon vervulde.

Intussen

De kerkenraad ziet terug op een mooi afscheid tijdens een bijzondere weefdienst (vol draadjes) van ds. Fedde Welbedacht. We zijn verheugd over een keur aan gastvoorgangers en zelfs beginnende predikanten in onze gemeente. De World Servants Fenna, Silke, Jesper en Fred kregen voelbaar een reiszegen mee. We noemden de mierendienst met ds. Aukje. En de afgeladen kerk met ds. Vjiko bij het afscheid van weer een dierbaar gemeentelid.

De 'heropening' van het pand met de dorpswinkel op 2 augustus werd een prachtige ochtend met heel veel belangstelling voor zowel de sociale kruidenier als voor het breed gedragen diaconale initiatief.

De tweede editie van Ysbrechtum Sjongt op hardzeildag kende een heel goede opkomst en sfeer. Volgend jaar weer!

We keken uiteraard naar de Startzondag, naar bijzondere diensten in de komende maanden (een kerkenraad is bij uitstek een werkvergadering) en vorming en toerusting in het nieuwe seizoen. Want we willen niet alleen een diaconale maar ook een lerende gemeente zijn. En een gemeente van omzien naar elkaar, zonder dat het benauwend wordt. De volgende officiële kerkenraadsvergadering is dinsdag 1 oktober. Intussen leven we mee met wie het op dit moment heel erg moeilijk hebben.

Klaas Salverda, scriba



Jan Hogenkamp wordt bedankt voor zijn inzet



colofon

PROTESTANTSE GEMEENTE YSBRECHTUM-TJALHUIZUM-TIRNS

Predikanten: zie predikantenteam Sneek

Voorzitter: Tryntsje Wester tel. 0515 569558
e-mail: t.wester-osinga@online.nl

Scriba: Klaas Salverda, tel. 06 15192363
email: scribatsjerkeytt@outlook.com

Diaconie: Piet Sikma, tel. 0515 569561
email: p.sikma@hetnet.nl

Kerkrentmeesters: Jan Hogenkamp, tel. 0515 424219
e-mail: j.r.hogenkamp@hccnet.nl

Postadres Protestantse Gemeente YTT:
Tsjerkepaed 1, 8633 KT Ysbrechtum

Banknummers:

Diaconie: NL 36 RABO 0359 5010 01

Kerkrentmeesters: NL 31 RABO 0359 5009 94

KOSTERS EN BEHEERDERS

Kerk Ysbrechtum: Minke Meesters-Algera
Kleasterwei 29, 8633KL Ysbrechtum
tel. 0515 418306

Consistorie Epemawei Ysbrechtum:
Johannes Greidanus, tel. 0515 412157

Kerk Tirns: Jan Wierstra
Pôlewei 3, 8632 WE Tirns
tel. 0515 569376

ORGANIST

Auke Buma

KERKBLAD

Contact voor YTT: Gerry Sikma-Wierda, tel. 0515 569561
email: g.sikmawierda@gmail.com

Vragen, opmerkingen of mist u iets? mail naar:
kerkblad@pknsneek.nl



zondag 8 september

Startzondag
in de kerk van Ysbrechtum
aanvang 9.30 uur
neem speelgoed mee!
Zie pagina 25 en ysbrechtum.com

zondagmiddag 15 september

Vredeszondag
de kerk is 's middag open om een
kaarsje te branden met de wens voor
vrede.

donderdag 26 september

Bootreisje vanuit Sneek
vertrek 10.00 uur
meer informatie op de flyer en
op ysbrechtum.com

maandag 30 september

Preek in de week met
ds. Aukje Westra in de consistorie
aanvang 10.00 uur

dinsdag 1 oktober

Kerkenraadsvergadering
in de consistorie
aanvang 9.00 uur

donderdag 3 oktober

Inleverdatum kopij kerkblad no. 6

donderdag 31 oktober

Koffieochtend
in de consistorie
aanvang 10.00 uur



SLUYTER
SCHILDERWERKEN SNEEK

100 SINDS 1924 **JAAR**



SINDS 1924



**STUDIO
DEETEEPEE**

GRAFISCH • ONTWERP • OPMAAK
ADVIES • BEMIDDELING
DRUKWERK • MULTIMEDIA

studio@deeteepee.nl • 06 14166278
www.deeteepee.nl

VOEGWERK.NL

Voegwerken
Metselwerken
Restaurants
Renovaties
Reiniging
Steigers

Reno-Dijk v.o.f.
Oergongswel 11
8629 SZ Scharnegoutum
Tel.: 0515-425 818

 **Martini**sneek

Kerkblad van de Protestantse Gemeenten
Sneek en Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns

Roomijs • Kaas • Vlees
Lokaal geproduceerd. Lokaal verkocht

DE WITTE



LAKENVELDER

Peperstraat 5 Sneek
www.dewittelakenvelder.nl

PER UITGAVE VAN MARTISNEEK
UW ADVERTENTIE WIJZIGEN?

DAT KAN!!!

bel 06 14166278 of
mail studio@deeteepee.nl
voor de mogelijkheden



**STUDIO
DEETEEPEE**



PARKFLAT
STADSFENNE



**Hof en
Hiem**



Heeft u belangstelling om te komen kijken?
Neem dan contact op met 0515 437 437
www.parkflatstadsfenne.nl

Wij staan in  en 

www.cbsinstallatie.nl



Duurzaamheid



Tegelzetten



Verwarming



Sanitair



Loodgieters werk



Dak- en Zinkwerk



Ventilatie



Airco



Service & onderhoud



Elektra



Klimaatbeheersing



Installatiebedrijf CBS B.V. ● Zeilmakersstraat 35 - 8601 WT Sneek ● tel. 0515 - 41 25 72

GARAGE BETTEN

- ★ GARAGEBEDRIJF
- ★ AUTOVERHUUR
- ★ SLEEPDIENST

SNEEK 0515 - 41 38 07
0515 - 41 31 23
www.bettensneek.nl



**DE VAKSPECIALIST
VOOR AL UW TIMMERKLUSSEN**

Eikenlaan 3
8603 BX Sneek
06-20 31 28 05
info@vissertimmert.nl
www.vissertimmert.nl



De zingende timmerman!

O.P.A.

OUD PAPIER ACTIE SNEEK

**Inzet en samenwerking
voor goede doelen**

E-mail: opasneek@gmail.com
Website: www.opasneek.nl

OPA/BVR TERREIN
Touwslagerstraat 22-24
Industrieterrein "DE HEMMEN"
8601 WE SNEEK



Hendrika Timmerman
coördinator dagbesteding

Waar kunt u ons vinden:
Dekamalaan 15 - 8604 ZE Sneek
ontmoeting@hofenhiem.nl of bel: 06 21656156 / 0515 437437



Speciaal voor ouderen
kleinschalig, huiselijke sfeer,
persoonlijk passende activiteiten

**Hart voor
grafische
vormgeving**

morekop
grafische communicatie.

morekop.com

VAKGARAGE
ANNE KNOL

**KLANTEN BEOORDELEN ONS
BEDRIJF MET EEN:**

klanten vertellen **9,0**



U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

- ✓ Onderhoud, reparatie en schadeherstel van alle automerken
- ✓ APK keuring, Automaatbak spoelen, Electronische diagnose
- ✓ Banden, trekhaak, Remspeciaal, accessoires
- ✓ Vervangend verkeer, Vaste klantenpas met mobiliteitsgarantie
- ✓ Garantie, BOVAG Autoverzekering, Ruit reparatieservice

Kijk voor al onze acties & diensten op: www.vakgarageknol.nl

Tendijk 14 | 8629 EG Schermerpolder | T 0515 41 22 52 | info@vakgarageknol.nl

WAAR FIETST U NAAR TOE?



**KOM VRIJBLIJVEND EENS IN
ONZE SHOWROOM KIJKEN**

e-bikes
onderhoud reparatie
verkoop service

De Zwaak 11
8629 EG Schermerpolder

0515-438699
06-30560080

www.de-zwette.nl
info@de-zwette.nl



MODERAMEN KERKENRAAD

- **Voorzitter:** Dhr. B. Zijda
tel. 06 12629451, e-mail: b.zijda@ziggo.nl
- **Vice voorzitter:** Mevr. M. Stienstra-Wijnalda
tel. 06 51149690, e-mail: j.m.stienstra@kpnmail.nl
- **Scriba:** Dhr. E. Jongstra
Koningin Wilhelminastraat 92, 8606 BZ Sneek
tel. 06 30917603; e-mail: scribaat@pknsneek.nl

KERKELIJK BUREAU

Oud Kerkhof 1, 8601 EE Sneek, tel. 0515 412773
e-mail: bureau@pknsneek.nl
Openingstijden: ma, di en do van 9.00 tot 12.00 uur
PKN Sneek banknr: NL 54 RABO 0373 7293 16
Meer info: www.martinisneek.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

- **Voorzitter:** Dhr. B. Mooibroek
e-mail: b.mooibroek1@gmail.com
- **Secretaris:** Dhr. J. Tjalsma,
e-mail: krmsneek@gmail.com

COLLEGE VAN DIAKENEN

- **Voorzitter:** Mevr. M. Stienstra-Wijnalda
tel. 06 51149690, e-mail: j.m.stienstra@kpnmail.nl
- **Secretaris:** Mevr. A. Kits-Wijma
tel. 0515-425444, e-mail: diaconie@pknsneek.nl
- **Penningmeester:** Dhr. Keimpe Kloosterman
Banknr. Diaconie: NL 20 RABO 0359 5059 45
Banknr. ZWO : NL 53 INGB 0000 8208 50

PREDIKANTEN

- **Ds M.W. Mazereeuw**
De Opper 19, 8604 VN Sneek, tel 0515 785771
e-mail: dsmarijemazereeuw@gmail.com
- **Ds A. Westra**
Vogelzwin 23, 8602 DC Sneek; tel. 0515 769012
m: 06 37594569; e-mail: aukjehwestra@gmail.com
- **Ds V. Top**
Vogelzwin 23, 8602 DC Sneek; tel. 0515 769012
m: 06 21301219; e-mail: vijkotop59@gmail.com

KOSTERS

- Dhr. R. Dijkstra; tel. 06 15407169
email: koster.beheerder@pknsneek.nl
Bereikbaar: ma t/m vr van 10.00 – 18.00 uur
In het weekend uitsluitend voor uitvaarten.
- Mevr. G. van der Veen (hulpkoster)
Tel: 06 30947027

ORGANIST

- Dhr. B. van der Linde
e-mail: info@bobvanderlinde.nl
www.bobvanderlinde.nl

COLOFON

Uitgave: Protestantse Gemeente Sneek
Adres: Kerkelijk Bureau (bureau@pknsneek.nl)
Verschijning: Maandelijks m.u.v. augustus
Abonnement: Kosten: €15,-/jr
Eindredactie: Elly Eelkema; e-mail: kerkblad@pknsneek.nl



KOPIJ/VERSCHIJNING/BEZORGING

De eerstvolgende editie van dit kerkblad verschijnt op **vrijdag 18 oktober 2024**.

Kopij s.v.p. inzenden óp of vóór donderdag 3 oktober 2024 vóór 12.00 uur als bijlage(n) via e-mail naar kerkblad@pknsneek.nl

BEZORGING: Mevr. F. de Vries, tel. 06 37306088 - email: fdevries1956@gmail.com



In het zaaltje gonst het van de vakantie verhalen. Het tienerkoor begint het seizoen met een gezellige avond. Er staan koeken en baksels klaar. De muizen, verstopt achter het gordijn, proeven alvast wat kruimels. Dirigent John staat op: "Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Gezelligheid, daar draait het hier om! Daarbij hoort een spel. Na de eerste taartronde mogen jullie twee groepjes vormen. Elk groepje gaat een rap maken over VREDE. Van de winnende rap maken we de toegift bij onze eerste optreden dit jaar!" "Yeeeh!!" roepen de tieners enthousiast. Maar dat gaat vooral over de taart. Een tijdje later zorgt dirigent John voor een beat en mag de eerste groep beginnen. Met felle blik rappen ze:



Dan mag de andere groep. Die klinkt veel liever:



Ze klappen heel hard voor elkaar. Groep één vindt zichzelf de beste omdat je bóós moet zijn op oorlogmakers. Groep twee vindt zichzelf de beste omdat vrede van God komt. Het wordt bijna ruzie. Dirigent John heeft het moeilijk. Dan zegt hij: "Luister. De eerste rap gaat over heilige woede. De tweede rap over hoop. Ze zijn EVEN GOED en hebben elkaar nodig! We doen ze allebei!" Dat doen ze. Onder het gordijn swingen de muizen mee.

Maak vredeskoekjes

September is een maand waarin de Vredesweek wordt gehouden. Dit jaar van 14 t/m 22 september. Hoe kun je aandacht besteden aan vrede? Door gebed, gesprek, door contact met gevluchte mensen. Door liedjes te zingen en verhalen te vertellen. Door zelf vrede te maken waar ruzie is. Om de zoetheid van vrede uit te beelden kun je vredeskoekjes bakken. Simpel en in een vorm die iets vertelt. Wat vind je van een hartvorm? Hier een recept voor uitsteekkoekjes! Deel ze vooral uit!



Wat je nodig hebt:

- 125 gram koude boter
- 200 gram bloem
- 100 gr suiker
- mespuntje zout
- 1 ei



1. Meng bloem, suiker en zout in een kom.
2. Leg de boter erin en snijd die (met twee messen) erdoorheen.
3. Klop het ei los en giet het erbij.
4. Meng en kneed nu alles vlot tot een deegbal. Maar kneed niet langer, het is geen klei 😊.
5. Laat het deeg rusten in de koelkast, 30 minuten. Warm de oven voor tot 180 graden.
6. Strooi bloem uit op je werkblad. Rol het deeg uit tot ongeveer een halve cm dik.
7. Snij er met een koekvorm harten uit. Leg die op een met bakpapier beklede bakplaat en bak ze 8 tot 10 minuten. Laat ze afkoelen.
8. De vredeskoekjes worden nog mooier als je ze versiert met glazuur en sprinkels. De letter V misschien?



Uit de Bijbel

De koning naar uw hart, God, laat hem zijn als regen die op kale akkers valt, als buien die de aarde te drinken geven. Laat door de koning rechtvaardigheid opbloeien en wereldwijd VREDE zolang zon en maan bestaan. Naar psalm 72, 6-7



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns