

Zondag 28 april 2024

Raak mij aan

Welkom

Aansteken van de kaarsen

Zingen Psalm 98: 1 *Zing een nieuw lied voor God de Here*
98:1

Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.

Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Bemoediging en groet

Zingen Psalm 98: 4 *Laat alle zeeën, alle landen*
98:4

Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.

Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.

Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Gebet om ontferming

Zingen Lied 695: 1, 2, 3, 4, 5 *Heer, raak mij aan met uw adem*
695:1

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

695:2

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

695:3

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

695:4

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

695:5

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Toelichting bij de Schriftlezingen

Zingen Lied 680: 1, 2, 3, 4 *Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods*
680:1

Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods,
 daal neder waar Gij wordt verwacht.
 Verschijn, lichtengel, in de nacht
 van onze geest, verward en trots.

680:2

Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
 is alle denken, alle doen
 zo leeg en woest, zo dood, als toen
 Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.

680:3

Er is geen licht dan waar Gij zijt,
 uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
 geen leven, dan waar Gij het wekt
 in een gemis dat naar U schreit.

680:4

Hoor, heilige Geest, wij roepen U!
 Kom, wees aanwezig in het woord;
 wek onze geest, opdat hij hoort,
 wek ons tot leven, hier en nu.

Luisteren naar Psalm 104b uit Psalmen anders

<https://www.youtube.com/watch?v=H6mV2GPt-Wg>

De zee, het land, de hemel in uw hand,
 de zon en wolken, al wat ons omspant
 de maan en sterren, ver voorbij ons denken,
 in al wat is, wilt u uw liefde schenken.
 De storm die over grauwe akkers raast,
 de lentewind die over tulpen blaast,
 de bij die langs de zomerbloemen gaat,
 de kinderlach die droefenis verslaat.

U bent de vogels en de zuiderwind,
de eerste krokus en het lentekind,
de weg die stralend voor ons ligt, die ons leven
bedoeling en betekenis zal geven,
de groene velden in een zomerlicht,
de donzen heuvels in een vergezicht,
de maan die langs de donkere huizen glijdt
de zon die ons op onze wegen leidt.

De hele schepping maakt van u gewag:
de sterrenhemel ademt uw gezag,
de koeien grazend in zonneweiden,
het schuwe hert met jongen aan haar zijde,
de oude man die zijn geluk hervindt,
het mijmerend lied van het eenzelve kind,
uw beken stromend door weldadig land,
de meeuwen zwevend langs de duinenrand.

U bood mij liefde bovenal en hoop
wanneer gevaar mij onverwacht besloop.
Was ik alleen, dan schonk u mij uw zegen;
in ziekte kwam ik uw nabijheid tegen.
Was ik een vreemde in een ander land,
u bracht mij kracht en reikte mij de hand.
Al wordt het herfst en is de dood nabij,
ik zal geen angst meer kennen, ik ben vrij.

Zoals een oester zich in zee ontvouwt,
ontsluiten wij ons zonder voorbehoud
voor u, in wiens genade wij ontkiemen,
in onze zoektocht naar het immens sublieme.
Zoals de wind de bloesembomen streelt
en met de vlieger van een jongen speelt,
leidt u ons, stervelingen, door de tijd
naar uw oneindige volkomenheid.

Hooglied 2: 8 – 13 en 3: 1-5

*Wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken
voordat zij het wil.*

**Zingen Lied 981: 1, 2, 3, 4, 5 Zolang er mensen zijn op aarde
981:1**

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

981:2

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

981:3

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

981:4

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

981:5

Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Overweging

Orgelspel

Zingen Lied 625: 1, 2, 3 *Groen ontluikt de aarde*

625:1

Groen ontluikt de aarde
uit het slapend graan,
nu de zon de zaden
roept om op te staan.
Liefde staat op,
wordt wakker uit de dood.
Liefde draagt, als koren,
halmen, vol en groot.

625:2

Onder steen bedolven
lijkt de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten
in de harde rots?
Diep in het graf
is Hij de weg gegaan
van het zaad dat stervend
nieuw ontkiemt tot graan.

625:3

Zaad van God, verloren
in de harde steen
en ons hart, in doornen
vruchteloos alleen –
heen is de nacht,
de derde dag breekt aan.
Liefde staat te wuiven
als het groene graan.

Danken en bidden, samen bidden van het Onze Vader

Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden, laat Uw koninkrijk komen, laat Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen.

Sjonge Liet 726: 1, 2, 6 *Hark, in koar fan hil'ge stimmen*

1 Hark, in koar fan hillige stimmen
stiet dêr by de glêzen see.
Halleluja, halleluja,
God komt ear ta, sjonge sy.
Tûzentallen, net te tellen,
dy't dêr as de stjerren stean,
sjonge psalmen, drage palmen,
yn 'e pronk fan wite klean.

2 Patriargen en profeten,
al wa't tsjûgje fan jo Geast,
kening, hillige, apostel,
marteler, evangelist,
fammen, memmen, manlju_en froulju
hawwe striden oant de ein,
ta Jo bidden yn fertrouwen
dy't ferskine_yn hearlikheid.

6 God út God, Jo binn' de_earstberne,
ljocht út ljocht, Immanuël,
inkeld yn jo lichem wenje
hilligen nei jo heech bestel.
Wol ús leafde_en geunst betoane,
dat ús lofliet rûnom klinkt:
eare_en rom oan Heit en Soan en
hillige Geast dy't libben skinkt.

Zegen

Waar je ook bent, hoe je je ook voelt,
wees gezegend en vervolg je weg in vreugde.
Ontvang de zegen van de Heer:
Frede fan boppen,
bewarje dy yn dyn hert
en draach it út.

Voorganger : ds. Aukje Westra
 Ouderling van dienst : Jan Klasen
 Lector : Hilda Pruiksma
 Organist : Bob van der Linde
 Koster : Roelof Dijkstra
 Beeld : Keimpe Kloosterman
 Geluid : Willem Bultsma
 EHBO : Berber Velthuis en Thijs Sijbranda

De 1^e collecte is voor de Diaconie
 Banknr. NL20 RABO 0359 5059 45



De 2^e collecte is bestemd voor de kerk
 Banknr. NL54 RABO 0373 7293 16



Bloemengroet

De bloemen gaan als groet van ons allen naar:
Dhr en mevr Luimstra, Potterzijlstraat 83

Uit de gemeente Overleden:

In de afgelopen periode is overleden:
Jan Nauta, Vliestroom 67, op de leeftijd van 79 jaar

The Passion Hemelvaart



Met een mooie groep mensen, jong en oud, hebben we de The Passion gezien (het paasverhaal) op witte donderdag in de kerk. Er is echter ook een Passion Hemelvaart! Op vrijdag 10 mei is er gelegenheid om The Passion Hemelvaart samen in de kerk te gaan kijken, want het verhaal gaat verder! The Passion Hemelvaart begint om 20.30 uur, daarna is er gelegenheid om nog even na te praten met een drankje. Je bent van harte welkom!

Namens de voorbereidingsgroep kerkcafé, Meinita Bouwers