

Kruiswegwandeling langs de 14 staties door Sneek

28 februari t/m 30 maart 2024



KRUISWEGWANDELING 2024 – SNEEK

Ja, ja, ze staan nog op onze kerktorens, de kruisbeelden op de toppen van de bergen, langs de wegen in vanouds katholieke streken zoals Noord Brabant, Limburg en Twente. Veel kerken zijn gebouwd in de vorm van een kruis en ik weet niet of het woord 'Kruisraket' u nog iets zegt. Wie heeft er niet eens een borduurwerk gemaakt met ontelbare kruissteekjes. Je zult als sporter maar je kruisbanden verrekken. In Noord Brabant ligt boven Roosendaal het dorp Kruisland: een dorp waar wegen zich kruisen en waar je dus goed moet opletten!

In vrijwel iedere katholieke kerk is een Kruisweg aanwezig. Veertien afbeeldingen die verwijzen naar de route die Jezus van Nazareth eens door Jeruzalem op weg naar zijn executie liep. Hij nam daarbij al het kwaad dat mensen elkaar kunnen aandoen op zijn schouders. De Via Dolorosa: de weg van de smarten!



Ook vandaag de dag is er veel lijden en pijn. Veel mensen hebben een kruis te dragen. We denken aan het land waar Jezus rondliep, aan het vreselijke conflict tussen Israël en de Gaza-Strook waarvan het einde nog niet in zicht is. De oorlog in Oekraïne en al die andere plaatsen waar mensen zuchten onder geweld en terreur. Ook dicht bij huis lijden mensen: heel vaak in stilte. Denk aan gebroken gezinnen, vrouwen en mannen zonder werk, jongeren die geen goed zicht op de toekomst hebben. Hoe komt het met al die vluchtelingen, met allen die het vertrouwen zijn kwijtgeraakt in de politiek, in

de Kerk en noem maar op. Vergeet ook hen niet die een dierbare missen en zo is er veel zichtbaar en onzichtbaar verdriet.

Door de Kruiswegwandeling te maken kom je je eigen leed, maar ook dat van anderen tegen. Je staat er bij iedere statie steeds even bij stil en wie weet deel je het. Door dat laatste te doen help je het kruis van anderen dragen en anderen helpen jou. Dat geeft verlichting en vooral het gevoel dat je niet alleen bent. Alleen al het openstaan voor het leed van anderen geeft verbondenheid en van dat laatste leven wij mensen.

Namens de Sint Antonius van Padua Parochie Sneek e.o. wensen wij u een inspirerende wandeling toe onderweg naar Pasen. Wie weet met mooie ontmoetingen en goede gedachten die u doen leven en opstaan. Hopelijk komt u door deze wandeling als een ander mens thuis en voelt u zich verlicht! Dat laatste geeft zicht op de wereld zoals die bedoeld is; een wereld waar mensen elkaar zien, respecteren en liefhebben!

Bij een aantal deelnemende bedrijven staan de staties in de etalage maar sommige staties bevinden zich in de locatie. Deze locaties zijn rolstoelvriendelijk. Vanwege de openingstijden van de deelnemende bedrijven adviseren wij u om de wandeling tussen 10:00 - 17:00 uur te maken. Op de zondagen en maandagochtenden zijn de meeste deelnemende bedrijven gesloten.

Commissie Kruiswegwandeling Sneek:
Pastoor Peter van der Weide, Jan Kuipers,
Kees Poiesz en Renate Dümmer

INLEIDING

De kruisweg in de St. Martinuskerk te Sneek is geplaatst begin 1943. Het was een geschenk ter gelegenheid van het veertig jarig priester jubileum van pastoor - deken Johannes van Galcom, op 23 augustus 1942. Van het aanbieden van dit cadeau zijn in het archief van de parochiekerk filmbeelden bewaard. De toen 'nieuwe' staties zijn een karakteristieke uiting van het gemeenschaps- kunstideaal van hun schilder, Joan Colette (1889-1958). Vanaf 1922 was Colette verbonden aan het atelier Cuypers & Co in Roermond. In 1924 kreeg hij de leiding over het schildersatelier. Begin 1927 nam hij ontslag en vestigde zich als zelfstandig kunstenaar in Nijmegen. Hij vervaardigde in 1937 de mozaïek-kruisweg in de parochiekerk van Assen.

Voordat de Martinuskerk, een schepping van de beroemde architect Pierre Cuypers (1827-1921) werd ingewijd op 14 oktober 1872 door de aartsbisschop van Utrecht Andreas Ignatius Schaepman, werd op de 16-e februari van dat jaar de kruisweg in de nieuwe kerk ingezegend door pastoor Brouwer.

Waarschijnlijk kwamen de schilderijen uit de vorige kerk; daar waren ze in 1859 aangeschaft. In 1892 werd de serie na reparatie tijdens de beschikking van het schip opnieuw ingezegend. De staties van Colette zijn een duidelijke breuk met de stijl van de neogotiek. Ze zijn minder "romantisch". Ik denk dat de kerkgangers er in het begin wel aan hebben moeten wennen, maar ze stralen door hun eenvoud en helderheid warmte en betrokkenheid uit. De achtste statie is helaas bij de bouw van de huidige pastorie in 1963 ingekort vanwege het maken van een doorgang. Hetzelfde lot heeft indertijd



de Nachtwacht van Rembrandt ondergaan in 1715 bij de overplaatsing van de Kloverniersdoelen naar het Stadhuis op de Dam!

Pastoor drs. P.L. van der Weide

Zorgcentrum Patyna, Bonifatiushuis
Jachthavenstraat 28

Bij het Bonifatiushuis staan we voor fijn wonen, welbevinden en goede zorg voor onze cliënten.

U BEZOECT NU DE 1E STATIE.

Je zult maar onschuldig veroordeeld worden. Opkomen voor liefde en rechtvaardigheid is nooit zonder risico. Er zijn altijd belangen in het spel. Valse getuigenissen kunnen er voor zorgen dat je in een geïsoleerde positie wordt gemanoeuvreed. Pilatus veroordeelt Jezus terwijl Hij de onschuld zelve is. Een echt oordeel geschiedt op grond van heldere feiten, zonder belangenverstrengeling. Hoe komen wij tot een eerlijk oordeel?



JEZUS WORDT TER DOOD VEROORDEELD

MATTEUS 27: 1, MARCUS 15:15, LUKAS 23:25, JOHANNES 19: 16

Zie voor de wandelroute op pagina 12+13

Jan Eringa Kleding
Oosterdijk 20

Kleedt mannen sinds 1907

U BEZOECT NU DE 2E STATIE.

Daar sta je dan terwijl je niks verkeerd hebt gedaan. Neem het maar op je. Draag het maar mee! Er is veel verdriet uitgevonden dat mensen dagelijks moeten slikken, verkroppen! Jezus is gekleed in het wit; de kleur van het zuivere en eerlijke. Gelukkig ziet één van de omstanders het en tilt het kruis op. Durven wij ergens tegenin te gaan wanneer we echt weten dat dingen niet kloppen en zaken vals worden voorgesteld? Wie weet krijgt u daartoe de innerlijke kracht en de moed als het moment daar is.



JEZUS NEEMT HET KRUIS OP ZIJN SCHOULDERS

JOHANNES 19: 17

Weduwe S. Joustra & Zn. Bv.
Kleinzand 32

In dit pand huist bijna 160 jaar Beerenburg geschiedenis.

U BEZOECT NU DE 3E STATIE.

Fouten maken doen we allemaal, maar iemand fouten nadragen en er maar steeds weer op terug komen in de media lijkt soms wel een sport! Dit heeft niks met sport te maken en is zeer onsportief! Fouten durven toegeven en daarna weer samenwerken vanuit het goede levert iets op. En trouwens wanneer je iets verkeerd doet weet je toch gelijk weer hoe het goede werkt! We gaan allemaal wel eens onderuit. Hopelijk helpen we elkaar dan weer op de been om het beste beentje weer voor te zetten.



**JEZUS VALT VOOR DE EERSTE MAAL
ONDER HET KRUIS**

Zie voor de wandelroute op pagina 12+13

V

Fries Scheepvaart Museum
Kleinzand 16

Ontdek de geschiedenis van het Friese waterland en de historie van Sneek in het Fries Scheepvaart Museum.

U BEZOECT NU DE 4E STATIE.

Je blijft altijd het kind van je vader en moeder. Ieder mens zal zich afvragen: 'Waar kom ik vandaan? Wie zijn mijn vader en moeder?' Maria ziet haar Kind dat lijdt. Zij voelt wat haar Kind moet doorstaan. Zonder woorden begrijpen zij elkaar. Het is een blik van verstandhouding. Hoe gaan wij om met onze kinderen? Als echte vaders en moeders? Als broeders en zusters? Gelukkig de mens die zich gedragen mag weten door begripvolle mensen die altijd de deur van hun hart openhouden.



JEZUS ONTMOET ZIJN MOEDER MARIA

MARCUS 15: 40, JOHANNES 19: 25



Van der Velde Boeken
Kruizerbroederstraat 36

Van der Velde boeken sinds 1892 een begrip in Friesland.

U BEZOECT NU DE 5E STATIE.

In Twente kende men de zogenaamde naoberplicht. Mensen bijstaan in woord en daad, in vreugde en bij verdriet. Simon van Cyrene wordt gedwongen met Jezus het kruis te dragen. Ondank die dwang brengt Hij verlichting. Kent u uw buren of laat u dat koud? Dat bekende pannetje soep van toen en het even om de hoek van de deur kijken of er iets nodig is kan wonderen verrichten. Het stelt niet veel voor, maar brengt veel te weeg! Dat werkt ook buiten Twente!



SIMON VAN CYRENE HELPT JEZUS HET KRUIS DRAGEN

Zie voor de wandelroute op pagina 12+13



Bibliotheek
Wijde Noorderhorne 1
• (Invalide) toilet

Bibliotheeken Mar en Fean:
"Van waarde voor mensen."

U BEZOECT NU DE 6E STATIE.

Ook al heb je een vaatwasser, meestal moet je naderhand toch nog afdrogen omdat bepaalde hoekjes niet droog te krijgen zijn. Veronica is een vrouw die haar ware gezicht toont door het gelaat van Jezus af te veegen. Vere lagoon! Jezus laat zijn gezicht in die doek achter. We moeten ons niet afvragen of Veronica wel echt heeft bestaan. Zij bestaat wanneer u bij iemand een blijvende indruk nalaat door te doen wat gedaan moet worden?!



VERONICA DROOGT HET GEZICHT VAN JEZUS AF

U BEZOECT NU DE 7E STATIE.

In 2025 is het 80 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. Nog steeds zijn er talloze monumenten voor de gevallen van de Tweede Wereldoorlog. Degenen die het echt hebben meegemaakt zijn onderhand op hoge leeftijd. Het verhaal van toen kan nog maar door weinigen live worden doorverteld. Toch mogen we dit nooit vergeten opdat het geen tweede keer gebeurt. Het verhaal van toen is een verwijzing naar de gevallen van onze dagen. Wie denkt er aan hen? Wie neemt het voor hen op?



**JEZUS VALT VOOR DE TWEEDE MAAL
ONDER HET KRUIS**

Zie voor de wandelroute op pagina 12+13

Martinikerk

Oud kerkhof 1

Sint Martinus- een bekende in onze stad! Martinus werd geboren in 316 in Sabaria in Hongarije. Als Romeins soldaat deelde hij eens de helft van zijn mantel met een arme bedelaar aan de stadspoort van Amiens. 's Nachts verscheen Christus aan zijn bed die hem duidelijk maakte dat hij die mantel met Hem gedeeld had. 'Alles wat je uit liefde doet voor de naaste, doe je voor Mij'. Martinus is de patroon van alle mantelzorgers; mensen die omzien naar elkaar. Vele wonderen worden aan hem toegeschreven. Hij stierf op 11 november 398, 80 jaar oud! Alle kinderen die op zijn sterfdag met lampionnen als een soort van zakkenvullers langs de deuren gaan zouden eigenlijk moeten leren dat het beter te geven is als te ontvangen!



SINT MARTINUS

De afbeelding is naar een schilderij van Anthony van Dyck uit 1629 in de Sint- Martinuskerk in Zaventem (België)

VIII

Allicht
Oud Kerkhof 6

U BEZOECT NU DE 8E STATIE.

'Huil niet om Mij, maar denk aan jullie kinderen'. Echt verdriet is een brug van de ene mens naar de andere. Krokodillentranen en meehuilen met de wolven in het bos komt veel voor zoals bij een begrafenis zeggen dat je er voor de ander zult zijn om vervolgens niks meer te laten horen. Wij mogen verdriet hebben als het verdriet ons maar niet heeft, want dat verstikt en maakt eenzaam. Troosten door er te zijn, ook zonder woorden, geeft kracht. Zo leer je je echte vrienden kennen.



JEZUS ONTMOET DE WENENDE VROUWEN

LUCAS 23: 28-31

Zie voor de wandelroute op pagina 12+13

IX

Keurslager Zijlstra
Scharnestraat 6

Keurslager Zijlstra staat voor de hoogste kwaliteit.

U BEZOECT NU DE 9E STATIE.

Soms wordt het echt te zwaar en ga je definitief onderuit. Je kunt het niet meer alleen. Zonder hulp redt je het niet! Jezus ligt op de grond terwijl niemand een vinger uitsteekt. De lichtglans rond zijn hoofd is er wel. Hier moet toch iets gebeuren! Wie schakelen wij in? Gauw 112 bellen, de dokter, de thuiszorg? Ja, ja, ze zijn er nog wel die het kalf niet laten verdrinken en die de put niet dempen. Wie weet bent u op het moment surprême een zuster of broeder van Liefde die zonder aarzelen uw licht laat schijnen; een glanzend voorbeeld!



JEZUS VALT VOOR DE DERDE MAAL



Een schilderij gemaakt naar het grote voorbeeld van Peter Paul Rubens (1577-1640) in de kathedraal te Antwerpen. De naakte Jezus wordt als een soort van witte engel omringt door kleurrijke geklede mensen. Een afspiegeling van onze huidige kleurrijke samenleving? In de kleur van de gestorven Jezus herkenden mensen zichzelf die dierbaren hadden verloren door de zeer besmettelijke ziekte de pest. 'Hij heeft meegemaakt wat wij ook hebben meegemaakt!' De kleurrijke kleding van de Christusdragers toont hun liefde en samenwerking om dit slachtoffer te dragen. Is dit een beeld van onze huidige kleurrijke samenleving?

DE KRUISAFNAME

Zie voor de wandelroute op pagina 12+13



Bakkerij De Boer
Grootzand 26

Brood en banket uit eigen bakkerij!

U BEZOECT NU DE 10E STATIE.

Kasten vol kleren en meestal hetzelfde aandoen omdat het zo lekker zit. Kleren maken nog steeds de man of de vrouw. Je met goedheid en liefde bekleeden maakt een mooie mens van jou! Anderen in hun hemd zetten is zo gebeurd door geroddel of achterklap. Hij die nu van zijn kleren wordt beroofd is aanwezig in allen die worden bespot, gepest en getreiterd. Er zijn dus mantelzorgers nodig om dit tegen te gaan. Het gebeurt al waar mensen anderen omhelzen en bemoedigen. Wie weet kent u dit en was u er allang mee bezig.



JEZUS WORDT VAN ZIJN KLAREN BEROOFT

MATTEUS 27: 35, MARCUS 15: 24, LUCAS 23: 34,
JOHANNES 19: 24, PSALM 22: 18-19

XI

Expert Silvius
Grootzand 34

Beste service, vertrouwd dichtbij.

U BEZOECT NU DE 11E STATIE.

Soms hoor je van die stemmen om de doodstraf weer in te voeren. Wat is het dat die stemmen doet klinken! Is ieder mensenleven dan niet van waarde! Toen paus Johannes Paulus II werd neergeschoten op het Sint Pietersplein in Rome door Mehmet Ali, een Turks militant op 13 mei 1981, ging hij hem meteen, toen hij was ontslagen uit het ziekenhuis, opzoeken in de gevangenis. Deze mens bracht hij in een gesprek terug naar het leven! Kunnen wij dit ook?!



JEZUS WORDT AAN HET KRUIS GESLAGEN

MATTEUS 27: 50, MARCUS 15: 37,
LUCAS 23: 46, JOHANNES 19: 30

Zie voor de wandelroute op pagina 12+13

XII

Bakkerij De Haan
Hoogend 15

Traditioneel en ambachtelijk gemaakt
brood, koek en banket.

U BEZOECT NU DE 12E STATIE.

Mensen worden geboren en zij sterven, maar wat gebeurt er in de tussentijd? Het is altijd pijnlijk dierbaren los te moeten laten omdat zij sterven, vooral op jonge leeftijd, of heel plotseling zodat er niets meer kan worden gezegd. Jezus sterft. Een paar mensen blijven Hem trouw, zijn Moeder en zijn beste vriend, die Hij meegeeft goed voor elkaar te zorgen. Jezus sterft en geeft zijn Geest door. Wat hopen wij door te geven als wij sterven? De lichtglans rond Jezus' hoofd blijft. Echte liefde gaat door. Wat is de kern van ons levensverhaal? Welk licht schijnt er door ons leven heen?



JEZUS STERFT AAN HET KRUIS

MATTEUS 27: 50, MARCUS 15: 37,
LUCAS 23: 46, JOHANNES 19: 30

XIII

Bax Kunst
Singel 82

Bax Kunst is een Galerie,
Lijstenmakerij & Kunstuitleen in de
binnenstad. Altijd verrassend...
Een bezoek meer dan waard!

U BEZOECT NU DE 13E STATIE.

Zorgende en liefdevolle handen nemen het lichaam van Jezus van het kruis af. Ineens zijn er trouwe vrienden en vriendinnen die Hem liefdevol nabij zijn. Voorzorg en nazorg zijn heel belangrijk. Nog steeds schijnt het licht rond zijn hoofd. Zo wordt het lichaam in het graf gelegd. Geen over en sluiten maar kijken wat er gaat gebeuren. Mensen verzorgen is een kunst apart. Een goede zuster of broeder houdt van mensen anders kunnen ze dit werk nooit doen. Wat je voor de ander doet uit liefde doe je altijd voor Mij.



JEZUS WORDT VAN HET KRUIS AFGENOMEN

LUKAS 23: 53, JOHANNES 19: 38

Zie voor de wandelroute op pagina 12+13

XIV

Sint Martinuskerk
Singel 62

Deze laatste statie bevindt zich rechts
voarin de kerk, bij het Jozefaltaar.

U BEZOECT NU DE 14E STATIE.

Zelfs nu is er nog een dun streepje licht rond Zijn hoofd. Waar een beetje licht is, is er hoop. Vroeger hadden wij thuis een lichtje voor het Heilig Hartbeeld dat altijd brandde. In de kerk brandt de Godslamp en wie weet brandt er in u een vuur dat nooit dooft. Op kerkhoven en in gedachtenishoekjes branden mensen dagelijks lichtjes. Wie gelooft in de Liefde is zelf een licht. Allicht zult u denken. Een levensverhaal waar licht vanuit gaat blijft bemoedigen en inspireren. Zijn verhaal gaat door waar mensen een lichtend voorbeeld zijn van eerlijkheid en trouw. Zo staat Hij op en gaat ons voor naar het echte leven. Goddelijk toch?!



JEZUS WORDT IN HET GRAF GELEGD

MATTEUS 27: 59-60, MARCUS 15: 46,
LUCAS 23: 53, JOHANNES 19: 42



- | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Zorgcentrum Patyna, Bonifatiushuis | 5 | Van der Velde Boeken |
| 2 | Jan Eringa kleding | 6 | Bibliotheek |
| 3 | Weduwe S. Joustra & Zn. Bv. | 7 | Christ. Boekwinkel Het Kompas |
| 4 | Fries Scheepvaart Museum | 8 | Martinikerk |



8 Allicht

9 Keurslager Zijlstra

10 Bakkerij De Boer

11 Expert Silvius

12 Bakkerij De Haan

13 Bax Kunst

14 St. Martinuskerk

PASEN – OPSTAAN EN LEVEN

Als je ouder wordt kun je een speciale stoel kopen die helpt bij het gemakkelijker opstaan. Vroeger zeiden wij als kinderen weleens plagend: 'Opstaan is plaatsje vergaan!' Maar je kunt ook opstaan om een ander van dienst te zijn.

Waar komt u iedere dag automatisch voor overeind? Is dat alleen voor uw eigen behoeften of heeft dat met de ander van doen!

We hebben allemaal zo onze eigen gewoontes en patroontjes waar we vaak moeilijk los van komen. Maar wanneer je dat doorbreekt door b.v. een zieke of eenzame mens te bezoeken, dan krijgt het leven een heel andere kleur en minder sleur. In onze stad zijn elke dag vele vrouwen en mannen in de weer om anderen te doen opstaan. Niet om daar aan te verdienen, maar door anderen het gevoel te geven: 'Waaraan heb ik dit verdiend!' Wie weet bent u ook degene die zich het lot van asielzoekers aantrekt of strijdt voor een beter leefmilieu. Wie weet bent u bewust lid van een vereniging zoals een koor, een sportclub en trekt u daar de kar om de boel levend te houden. Wie weet zet u zich in voor het behoud van Moeder Aarde of bent u een budgetmaatje. Veel dingen zijn geregeld, maar het leven blijft er alleen in wanneer contacten worden onderhouden en de goede krachten zich bundelen niet voor eventjes, maar voor de langere duur!

Velen hebben het druk, ook onze jonge mensen. Maar waar maken ze zich dan druk over? Velen hebben geen tijd,

maar waar besteden ze die dan aan! De deuren van de Sint Martinuskerk staan elke dag gastvrij open als teken van een instantie die er altijd is en die je altijd kunt benutten om bij het echte leven te komen. Hopelijk is dit een beeld van uw eigen leven, geopend naar anderen opdat die anderen er ook voor u zullen zijn wanneer dat nodig is. Dáár voor overeind te komen, daar tijd voor maken is Pasen in het klein: een opstaan voor het goede! Kom daar voor overeind en je bent altijd verbonden en onderweg kom je Hem vanzelf tegen.

Zalig Pasen - Mens sta op en doe iets, in Godsnaam!



Mede mogelijk gemaakt door:



Jan Eringa
Kleedt mannen sinds 1907



Potma Antiek



Gevestigd sinds 1864

WEDUWE JOSTRA
SNEEK



fries
scheepvaart
MUSEUM



VIERINGEN IN HET PAASWEEKEND IN DE SINT MARTINUSKERK

Zaterdag 30 maart
Paaswake
Aanvang: 22.15 uur

Zondag 31 maart
Hoogmis van Pasen
Aanvang: 11.00 uur

voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website
www.sintantoniusharochie.nl



copyto**print**

Namens Copy to Print wensen wij u
een prettige wandeling.